

Vrede in moeilijke tijden

Pastor Paul M. Sadler (2017).

Van de vertaler: Het is sinds 2017 alleen maar erger geworden.

Laatst zette ik het nationale nieuws aan om te zien wat voor chaos en tumult er in de wereld gaande was. Ik was niet echt verrast door wat ik hoorde! Jaar na jaar worden de krantenkoppen steeds onheilspellender. In het Midden-Oosten is Syrië verwickeld in een grote burgeroorlog; Israël wordt herhaaldelijk bedreigd met vernietiging; en IS probeert een islamitische staat op te bouwen waar de onthoofding, van degenen die hun ideologie verwerpen, aan de orde van de dag is. Dan is er Iran, dat de voltooiing van een kernbom nadert, die ongetwijfeld zal resulteren in de nucleaire proliferatie van andere landen in de regio.

In Europa worden veel landen geconfronteerd met een financiële ineenstorting. Griekenland is al failliet verklaard. Hier in Amerika is onze regering erin geslaagd een staatsschuld op te bouwen voor een bedrag van 17 biljoen dollar, waar ons land waarschijnlijk spijt van zal krijgen, simpelweg omdat er niemand is om ons te redden. Alsof dit nog niet verontrustend genoeg is, lijken de meeste van onze steden meer op het wilde westen, waar wetteloosheid onze straten heeft overgenomen en dagelijkse autodiefstallen en schietpartijen een veel voorkomend verschijnsel zijn.

De opportunisten hebben het moment aangegrepen om tussen deze alarmerende krantenkoppen door reclames te laten draaien om iedereen te waarschuwen voor de komende economische ineenstorting die de crash van 2008 onbeduidend zal doen lijken. De "overlever" maakt gebruik van deze massahysterie om iedereen te waarschuwen voorbereid te zijn op de volgende daad van God, of een door de mens veroorzaakte ramp, door een overlevingspakket te kopen met een grote voorraad voedsel.

Als je na het lezen van deze regels twee aspirines moest nemen en gaan liggen, is het belangrijk voor je om te onthouden dat Paulus voorspelde dat gevaarlijke tijden (2 Tim. 3:1 *) en wetteloosheid (1 Tim. 1:9 **) wijdverbreid zouden zijn in de laatste dagen van de bedeling van genade.

**-- En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.*

***-- En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers,*

Deze verontrustende gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat veel gelovigen, die er niet in slagen het Woord van de waarheid recht te snijden, zich afvragen of we ons in de begin stadia van de Verdrukking bevinden. Maar we willen iedereen die deze woorden leest verzekeren dat, als je in Christus gelooft, je verlost bent van de toekomstige Verdrukking en toorn die komen gaat, zie 1 Thess. 1:10 -5:9 vgl. Openb. 6:15-17:

"1 Thess. 1:10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomstigen toorn.

“1 Thess. 5:9: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

Vergelijk dat met:

“Op. 6:15-17: 15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Geen enkele profetie uit het Oude Testament wordt vandaag de dag vervuld, ook niet die in de vier evangeliën en de begin Handelingen staan. **Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Satan niet de weg vrijmaakt voor de komende wereldgebeurtenissen.** De bovenstaande krantenkoppen moeten ons eraan herinneren dat we in de tijd van de mens leven en vele malen de onrechtvaardigheden van de toorn van de mens zullen ervaren, zie 1 Kor. 4:3:

“Doch mij is voor het minste, dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel; ja, ik oordeel ook mijzelf niet.

Ondanks dit alles kunnen we rusten in de vrede van God **die alle verstand te boven gaat (*)**; het zal ons hart en onze geest door de meest moeilijke tijden heen helpen!

()--“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;*

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.