

Vrijmoedigheid/durf

Pastor Cornelius R. Stam

Sommigen veronderstellen misschien dat er vandaag de dag weinig vrijmoedigheid/durf voor nodig is om genade in al haar zuiverheid te verkondigen. Wie wordt er nu ooit vervolgd, tenminste in vrije, verlichte landen, vanwege het prediken van Gods genade? Ach, maar laat je niet misleiden. Satan was niet minder actief in zijn verzet tegen de waarheid toen Constantijn de belijdende Kerk tot bekendheid verhief, dan toen zijn voorgangers de Kerk vervolgden en haar leden met vuur en zwaard de dood instuurden. De duivel had in de tijd van Constantijn ongetwijfeld meer succes dan toen de vervolging woedde.

Van de vertaler:

*“2 Tim. 3: 10-14: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn (Paulus) leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. 11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. 12 **En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.** 13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;*

De in vers 12 genoemde vervolging kan lichamelijk of geestelijk, of beide, zijn.

Einde opmerking

Is er een gelovige in het Woord van God die veronderstelt dat Satan vandaag de dag zijn verzet tegen de waarheid heeft laten varen, alleen maar omdat mensen, althans in dit land, niet op de brandstapel worden verbrand of voor de leeuwen worden geworpen? Laat u niet misleiden. Satans vijandschap tegen God en tegen Zijn Woord gaat onverminderd voort. Zijn haat tegen “het evangelie van de genade van God” is even bitter, en zijn verzet ertegen even vastberaden als ooit tevoren. Maar hij weet goed dat de voortdurende ontmoedigingen, die verband houden met het behoren tot de minderheid, er vaak in slagen degenen die zich tegen fysieke vervolging verzetten, het zwijgen op te leggen.

Van de vertaler:

*“2 Kor. 11:10-15: 10 De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaje aan mij niet zal verhinderd worden. 11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het! 12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenegen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. 13 Want zulke **valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.** 14 **En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.** 15 **Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.***

In 2 Kor. 11:10-15 gaat het over een valse leer die wordt gebracht door valse apostelen. De gelovigen moeten hetgeen de valse apostelen onderwijzen controleren in het Woord van God volgens het principe van Hand. 17:11:

“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

1 Petrus 5:8 heeft betrekking op de Verdrukking onder de Antichrist en NIET met betrekking tot de bedeling der genade Gods waarin wij leven!.

“1 Petrus 5:8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Einde opmerking

Tegenwoordig gebruikt Satan het nieuwe evangelicalisme met zijn goed georganiseerde, goed gefinancierde campagnes – en zijn treurig gebrek aan leerstellige en dispensationele leerstellingen van het Woord – om de heiligen onnut te maken. Grote aantallen mensen voelen zich aangetrokken tot deze Nieuw Evangelische buitensporigheden waarbij de deelnemers voor het grootste deel toneelspelers zijn, en degenen die voor de waarheid staan, voelen zich vaak erg klein vergeleken met de grote, onnadenkende meerderheid. Maar laten we nooit vergeten dat God “dingen die niet zijn” gebruikt om Zijn werk te volbrengen, zie 1 Kor. 1:26-29:

“26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

Laten wij, die de waarheid kennen en liefhebben, door Gods genade vaststellen dat niets ons ontrouw zal maken aan onze glorieuze opdracht; dat wij, wat de kosten ook mogen zijn, getrouw en vrijmoedig aan anderen het onvervalste evangelie van de genade van God zullen verkondigen:

“Rom. 16:25:.....naar mijn (Paulus) Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid,.....”.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website www.bedelingdergenade.nl