

## Ik was niet goed aan het bidden

Pastor Cornelius R. Stam

We zaten te eten in een restaurant in Albany (Georgia) en hadden onze serveerster net een evangelietraktaat gegeven. Dit leidde tot een incident dat we waarschijnlijk nooit zullen vergeten. De jongedame was getrouwd en had één kind, hoewel ze nog een tiener was, maar ze was een oprechte gelovige en had al een les geleerd die het leven van elke Christen zeker zal verrijken.

Ongeveer tien maanden eerder was haar kleine baby, slechts twee maanden oud, ernstig ziek geworden. De kleine werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand verslechterde dagelijks. "Ik zat die dagen zo vaak op mijn knieën", zei de jonge moeder, "en smeekte de Heer dag in dag uit om mijn kleine kind niet mee te nemen, en ik denk dat ik op een avond een beetje verbitterd raakte toen de dokter me op een vriendelijke manier waarschuwde om niet te veel te verwachten.

"Ik ging weer naar huis en begon beloften van de Heer **op te eisen**, toen het tot me doordrong dat ik niet goed had gebeden. Plotseling kwam het tot me en ik zei: 'Heer, ik ben uw kind en ik weet heel goed dat u niets zou doen om me kwaad te doen, dus help me alstublieft om u te vertrouwen **en te begrijpen dat alles wat u doet voor mijn bestwil is**'".

'Ik voelde me toen beter,' zei ze, 'en ik denk dat de Heer gewoon wilde dat ik die les leerde, want wat denk je! De volgende ochtend toen ik naar het ziekenhuis ging, kwam één van de verpleegsters bijna dansend naar me toe. Ze zei: 'Schat, je baby gaat leven. De crisis is voorbij. Je moet eens kijken hoe goed hij het doet!' En dat was hij! Je had hem moeten zien! En je zou eens moeten zien hoe fijn en gezond hij nu is!

"Ik ben zo dankbaar. En geloof me, ik heb die les geleerd en zal niet meer dingen van de Heer gaan eisen."

Van de vertaler:

*"Romeinen 8:28: En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.*