

Man tot man

MANNEN DIE ZICH AANMELDEN VOOR HUN PLICHT

Nadat de Japanners Pearl Harbor op 7 december 1941 hadden gebombardeerd, kwamen Amerikaanse mannen zich aanmelden. In grote aantallen en met een sterke loyaliteit aan hun land meldden zij zich vrijwillig voor militaire dienst. Onze overwinning in de Tweede Wereldoorlog kwam grotendeels dankzij het reactievermogen van deze dappere mannen. Mattheüs 14:35-36 raakt aan een uiterst belangrijk **tijdloos principe** dat we niet willen missen. Toen de Heiland in het land Gennesaret kwam:

“35 En als de mannen van die plaats Hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land, en brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren; 36 En baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom Zijns kleeds zouden mogen aanraken; en zovelen als Hem aanraakten, werden gezond.

Merk op dat het de mannen waren die hier voorop liepen en niet de vrouwen. Er is aan mensen een valse goederenbrief van Satan verkocht om te geloven dat geestelijk gezind zijn iets onmannelijks is. Integendeel, het is zowel mannelijk als bijbels als mannen het geestelijk leiderschap in hun gezin en in de kerk op zich nemen. Mannen zouden zich moeten schamen als ze terugdeinzen voor gebed, Bijbelstudie, kerkbezoek en algemeen geestelijk leiderschap. In feite maakt God keer op keer in de Bijbel duidelijk dat mannen de drijvende geestelijke kracht moeten zijn die hun gezinnen naar een nauwere wandel met de Heer moet leiden. Jozua stond voor de geestelijk bloedarmoede mannen van Israël en zei tegen hen:

*“Jozua 24:15: Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, **kiest u heden, wien gij dienen zult**; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; **maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!***

Gideon vroeg: *‘waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben’.*

*“Richt. 6:13: Maar Gideon zeide tot Hem: Och, mijn Heer! zo de HEERE met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? en waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: **Heeft ons de HEERE niet uit Egypte opgevoerd?** Doch nu heeft ons de HEERE verlaten, en heeft ons in der Midianieten hand gegeven.*

De psalmist schreef:

“Psalm 78:1-7: 1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds. 2 Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her; 3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israel; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken;6 Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen;7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren;

Paulus schreef:

“Ef. 6:4: En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Het is geen toeval dat Mattheüs 14:35 vermeldt dat de mannen de geestelijke leiding op zich namen om velen tot de Heer Jezus Christus te brengen. God plaatst dit in Zijn Woord om mannen aan te moedigen geestelijk ingesteld, betrokken en proactief te zijn en consistent geestelijk leiderschap te bieden in hun huizen en in de kerk. Wij zijn in een ernstige oorlog met Satan verwickeld. Godvruchtige mannen zijn hard nodig.

Pastor John Fredericksen.