

Wie zal ons van Christus scheiden?

Pastor Cornelius R. Stam

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?....." (Rom. 8:35).

Er zijn mensen geweest, en misschien zijn ze er nog, die dachten dat de leer van de eeuwige zekerheid van de gelovige in Christus een gevaarlijke ketterij was. Ze weerlegden elk Schriftgedeelte over het onderwerp met een ander Schriftgedeelte om het tegen te spreken. Maar in elk van deze gevallen was het deze grote waarheid: *"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus"*, die hen uiteindelijk overtuigde.

Het is veelzeggend dat de apostel Paulus ons nooit vertelt over zijn liefde voor Christus, maar hij vertelt ons altijd over de liefde van Christus voor hem en voor anderen! De wet gebiedt: *"Gij zult de Heer, uw God, liefhebben"*, maar de genade zegt het omgekeerde en vertelt ons hoe veel God van ons houdt - en dit brengt, in ruil, liefde van ons, voor Hem, voort. De apostel ervoer ontmoediging die hem ertoe zouden kunnen hebben gebracht om het werk van de Heer duizend keer op te geven, maar dat kon hij niet. Waarom niet? Hij zegt:

"Want de liefde van Christus dringt ons; (2 Kor. 5:14).

Het droeg hem mee als een sterke vloed. Ongetwijfeld had hij precies dit in gedachten toen hij doorging met schrijven in Romeinen 8:36:

"(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den ganzen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

En dus verslagen? Verre van dat! Zie Rom. 8:37:

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

We winnen niet alleen de strijd; we zijn "meer dan overwinnaars", want deze tegenslagen dienen om ons in een nog nauwere gemeenschap met Hem te brengen en zo onze Christelijke ervaring te verrijken.

Wanneer mensen of naties de strijd aangaan, wint over het algemeen niemand. Beiden verliezen. Maar Paulus' persoonlijke ervaring dient als het belangrijkste voorbeeld dat in het Christelijk leven "verdrukking, benauwdheid, vervolging, hongersnood, naaktheid, gevaar [en] zwaard" ons meer brengen dan overwinning wanneer het wordt ondergaan voor Hem die ons heeft liefgehad.

Zo begint dit grote hoofdstuk met "geen verdoemenis" en eindigt het met "geen scheiding", en de apostel, die alle krachten van de schepping bijeenbrengt, of ze nu tijd, ruimte of materie zijn, verklaart dat geen van hen ons kan scheiden van "de liefde van God, die [geopenbaard] is in Christus Jezus", zie Rom. 8:38-39:

"38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Of het nu gaat om dood of leven, hemelse overheden, tegenwoordige of toekomstige dingen, hoogte of diepte of enig ander geschapen ding - geen van hen, noch allemaal samen - kan onze veiligheid bedreigen of ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons heeft geopenbaard in Christus Jezus.