

Je vrienden zullen denken dat je gek bent geworden

Justin Johnson

Als je vaak bent verhuisd weet je dat je bij een verhuizing nieuwe vrienden moet maken.

Als je zomaar ergens anders gaat wonen zullen velen van hen waar je mee omgaat niet met je meegaan.

Ze zullen denken dat je een beetje gek bent.

Jezus was 'buiten Zijn zinnen'.

Jezus was bijna dertig jaar lang een timmermanszoon in Nazareth. Ongetwijfeld heeft hij vrienden gemaakt. Ze wisten waarschijnlijk dat hij een beetje vreemd was, maar hij was niet te gek.

Toen was het tijd om zijn bediening voor Israël te beginnen.

*“Markus 3:21: En als degenen, die Hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit, om Hem vast te houden; want zij zeiden: **Hij is buiten Zijn zinnen.**”*

Het duurde niet lang voordat Jezus beroemd werd. Hij ging rond en deed wonderen als tekenen van het komende koninkrijk voor Israël. Zijn wonderen waren zo bekend dat mensen hem onder druk zetten, zelfs als hij aan het eten was, zie Markus 3:20:

“En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten.

Hij stelde twaalf discipelen aan om hem te volgen en het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dit was geen timmerwerk. Dit was niet alleen maar praten met de leraren in de tempel, zie Lukas 2:46:

“En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.

Zijn vrienden probeerden hem wat verstandigs aan te praten. Ze vonden dat hij te ver ging. Het was mogelijk dat hij een beetje... buiten zichzelf raakte, wat een beleefde manier is om te zeggen: 'Je bent gek!'

Paulus was “gek”

We zouden Jezus niet kunnen volgen in zijn bediening en wonderen, met betrekking tot het koninkrijk, als we dat zouden willen; God heeft een nieuwe bedeling ingesteld.

Maar hoe meer je Paulus volgt zoals de Heer Jezus Christus hem instructies gaf, wees niet verbaasd als je vrienden gaan denken dat je een beetje buiten jezelf bent.

Waarom zou je toelaten dat een bepaalde Bijbelse leerstelling invloed uitoefent op tradities die al jaren bestaan?

Waarom zou je je levensstijl veranderen alleen vanwege een Paulinisch voorbeeld?

Waarom zou je van richting veranderen en ergens heen gaan dat leerstellig anders is dan die van je vrienden en verwanten?

Je kon wel gek zijn om alles weg te doen!

Toen Paulus dit deed, nadat hij jarenlang de tradities van zijn vaders had gevolgd, leek hij.... buiten zichzelf.

*“Hand. 26:24: En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: **Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij!***

Paulus was niet boos, hij kreeg een boodschap van de Heer zelf en hij probeerde niet **mensen te behagen** (*).

“Hand. 26:25-29: 25 Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand; 26 Want de koning weet van deze dingen, tot welken ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek; want ik geloof niet, dat hem iets van deze dingen verborgen is; want dit is in geen hoek geschied. 27 Geloofst gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. 28 En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden. 29 En Paulus zeide: Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden.

(*)—Gal. 1:10: *Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik **mensen te behagen**? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.*

Paulus verloor nooit de moed, voor zijn bloedverwanten in het vlees, die hem tot in de rechtszaal vervolgden, maar hij kon, betreffende de juiste leer, nooit compromissen sluiten om het feit dat zijn oude vrienden er anders boos om werden.

Zijn nieuwe vrienden waren zijn collega's met dezelfde gedachten over zijn missie. Hij bleef de ouden dienen, ook al verzoenden ze zich nooit.

Bent u ook gek?

Als het bestuderen van de Bijbel, recht gesneden, uw oude vrienden doet denken dat u gek geworden bent, is het misschien omdat u het nodig had.

“Ef. 4:23: En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

“Rom. 12:2: En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Als we niet alleen de waarheid geloven, maar ook veranderingen in ons leven aanbrengen om daarmee in lijn te komen, zullen vrienden het ‘pad waarop u zich bevindt’ niet leuk vinden. Maak je geen zorgen, je bent niet de eerste die dat overkomt.

Als u er volledig van overtuigd bent dat u op de goede weg bent, ga dan verder. Blijkbaar heeft niemand in uw vriendenkring iemand het woord der waarheid recht zien snijden.

Mensen die het er niet mee eens zijn blootstellen aan de juiste boodschap van de glorie van het kruis is een goede zaak. Ze noemen je misschien gek. Het is tijd om hen ervan te overtuigen dat jij niet de gek bent, maar degene die de waarheid spreekt. Dit heet bediening.

Elke keer dat je aan iets begint, zullen nieuwe vrienden je raar vinden. Als wat je begint een bediening is om ‘Gods wil’ te doen, zullen ze denken dat je buiten jezelf bent.

Maak nieuwe vrienden en bedien de oude vrienden.