

Niet geïdentificeerd met de Heilige Geest

Justin Johnson

Heeft u ooit een Heilige Geest Christen ontmoet?

Zij zijn de mensen die denken dat de Heilige Geest niet de aandacht krijgt die hij verdient en daarom zijn macht, manifestatie en glorie tot het centrale aandachtspunt van hun bijeenkomsten maken.

Ze zouden zichzelf zelfs kunnen identificeren als Pinkstermensen, aangezien het op de Pinksterdag tweeduizend jaar geleden was dat het overblijfsel van Israël werd geïdentificeerd met de kracht van de Heilige Geest van boven.

Heilige Geest Christenen die zich met Pinksteren met de Heilige Geest wilden identificeren, hebben de ware identiteit van een Christen gemist.

Doop met de Heilige Geest

Johannes de Doper sprak over de Pinkster identificatie met de Heilige Geest.

“Matth. 3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

Het werd een doop genoemd. De doop kun je immers het beste omschrijven als het onderdompelen of ingewijd worden in iets dat een identiteitsverandering tot gevolg heeft.

De doop werd in het Oude Testament gebruikt om priesters te identificeren en te wijden. Ze werden gedoopt met water, olie en bloed, zie onder andere Ex. 40:12:

“Ex. 40:12: Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.

Johannes de Doper identificeerde zondaars die zich bekeerden door de reiniging met water voor de vergeving van zonden, zie Markus 1:4:

“Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

De Pinkstergelovigen werden gedoopt met de beloofde kracht van de Heilige Geest.

Jezus zei vóór zijn hemelvaart:

“Hand. 1:5-8: 5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Toen Christus de Heilige Geest zond die de gelovigen met Pinksteren vervulde, werden zij onmiddellijk geïdentificeerd met de Heilige Geest en zijn macht. Petrus legde uit:

“Hand. 2:33: Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Petrus riep de menigte zelfs op zich te bekeren en zich in de naam van Jezus te laten dopen om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, zie Handelingen 2:38:

“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

De doop **met** de Heilige Geest met Pinksteren ging over de kracht en aanwezigheid van de met de Heilige Geest vervulde gelovigen. Zij werden geïdentificeerd met de Heilige Geest uit de hemel.

Onze identiteit in de Kerk, die Zijn Lichaam is

Onze identiteit vandaag de dag in de kerk is niet die van de Heilige Geest, maar die van Christus. Hoewel de Geest in allen woont die geloven, zie 1 Kor. 6:19; Ef. 1:13; 2 Tim. 1:14, en Paulus de kracht van de Geest manifesteerde, worden wij vandaag de dag niet geïdentificeerd met de Heilige Geest, maar met Christus zelf.

“1 Kor. 6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

“2 Tim. 1:14: Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.

1 Korinthiërs 12:13 zegt dat we “gedoopt zijn tot één lichaam”:

*“Want ook wij allen zijn **door** één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.*

Dat wil zeggen dat onze identiteit is veranderd in die van het lichaam van Christus, zie Ef 1:22-23:

“22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

We worden een “nieuw schepsel” en “het maaksel van God” genoemd, zie Ef 2:10 en 2 Kor 5:17:

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Hoe worden wij geïdentificeerd als zijn maaksel? De boodschap die wij prediken bestaat volledig uit genade. Het is het werk van Christus ten behoeve van ons. Wij worden met Christus geïdentificeerd door de doop in zijn dood en opstanding.

Wij die op het evangelie van Christus vertrouwen zonder de wet, zonder Israël en zonder verbonden, worden nu geïdentificeerd als leden van het lichaam van Christus, zie Ef. 1:22-23:

“22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Onze identiteit wordt in hem gevonden als het Hoofd van het Lichaam.

Bij alle geredde Christenen is de Geest in hen aanwezig, maar de identificatie van een Christen vindt plaats door Christus in u, zie Kolossenzen 1:27:

*“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus **onder** (*) u, de Hoop der heerlijkheid;*

(*)—De King James Bible zegt Christus **IN** u.

De Pinkstergelovigen moesten geïdentificeerd worden met de Heilige Geest en zijn kracht om het evangelie van het koninkrijk te prediken, en zich af te scheiden van het ongelovige Israël. Christus zond hen de Heilige Geest vanuit de hemel. Hun doop identificeerde hen **met** de Heilige Geest.

Gelovigen van vandaag moeten geïdentificeerd worden met het lichaam van Christus en alle zegeningen uit genade door Zijn volbrachte werk. De heilige Geest plaatst ons in Christus. Onze doop identificeert ons met het lichaam van Christus.

De ene doop is niet een doop die zich identificeert met de kracht van het Koninkrijk van de Heilige Geest, maar met Christus en de kracht van zijn kruis. Dit is de één doop en het éne lichaam waar Paulus over spreekt in Efeziërs 4:4-6, niet de doop met Pinksteren.

“4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;5 Eén Heere, één geloof, één doop,6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.