

## Twée keer “hoop”

Pastor Kevin Sadler

“(Albert) Einstein was eens op reis, met de trein vanuit Princeton, toen de conducteur door het gangpad kwam en de kaartjes van elke passagier controleerde en knipte. Toen hij bij Einstein kwam, greep Einstein in zijn vestzak. Hij kon zijn kaartje niet vinden, dus greep hij in zijn broekzakken.

Het was er niet. Hij keek in zijn koffertje, maar kon het niet vinden. Toen keek hij op de stoel naast hem. Hij kon het nog steeds niet vinden.

'De conducteur zei: 'Dr. Einstein, ik weet wie u bent. We weten allemaal wie u bent. Ik weet zeker dat u een kaartje hebt gekocht. Maak u er geen zorgen over.

Einstein knikte waardierend. De conducteur liep door het gangpad en knipte de kaartjes. Toen hij klaar was om naar de volgende wagon te gaan, draaide hij zich om en zag de grote natuurkundige op handen en knieën onder zijn stoel naar zijn kaartje zoeken.

De conducteur snelde terug en zei: 'Dr. Einstein, Dr. Einstein, maak u geen zorgen, ik weet wie u bent; Geen probleem. U heeft geen kaartje nodig. Ik weet zeker dat u er één hebt gekocht. Einstein keek hem aan en zei: 'Jonge man, ik weet ook wie ik ben. **Wat ik niet weet, is waar ik heen ga”**.

=====

Veel gelovigen in de Kerk van vandaag weten niet waar ze heen gaan als ze dit leven verlaten, of ze nu op weg zijn naar het Koninkrijk op aarde, of naar de hemel daarboven, of voor een tijdje naar de hemel, maar dan terugkeren naar de aarde. Wanneer u het Woord der waarheid “recht snijdt”, zie 2 Tim. 2:15, wordt alles duidelijk gemaakt en kunt u zeker weten waar u heen gaat.

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, **die het Woord der waarheid recht snijdt”**. (Statenvertaling). (X)*

Opmerking van de vertaler: Van de meest in gebruik zijnde Bijbels is het alleen de Statenvertaling die in 2 Tim. 2:15 het “**recht snijdt**” noemt. Twee, volgens mij, minder in gebruik zijnde Bijbels die het “**recht snijdt**” ook noemen zijn:

--De Lutherse vertaling.

--De Petr. Canisius vertaling.

Zonder het genoemde “**recht snijdt**” zult u nooit in staat zijn om de Bijbel goed uit te leggen en te begrijpen, u zult steeds onverklaarbare tegenstellingen tegenkomen die feitelijk geen tegenstelling zijn maar het gevolg zijn van het ontbreken van de kennis aangaande het “recht snijden”. Op mijn website, [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) kunt u, als u dat wil, meer lezen over het “recht snijden” en over “Tegenstellingen in de Bijbel” en over “Tegenbeelden in de Bijbel” onder de afdeling “boeken”.

Het nu volgende komt, vertaald, van de website: [www.gbcrm.org](http://www.gbcrm.org)

Met het “recht snijden” worden de basisregels vastgelegd om te kunnen begrijpen wat God zegt. Wat God ons, als leden van het lichaam van Christus, wil vertellen, wil instrueren, corrigeren, berispen, en ons wil leiden op een wandel die Hem behaagt.

Soms zeggen mensen tegen mij ([www.gbcrm.org](http://www.gbcrm.org)) dat het “recht snijden” van de Bijbel te ingewikkeld is. Ik zal daar altijd tegenin gaan door te zeggen dat, als het ingewikkeld lijkt, dat alleen maar komt doordat we zoveel verkeerde dingen over de Bijbel hebben geleerd dat als de goede dingen langskomen, we ze niet meer herkennen, of willen herkennen. In het algemeen heeft men zich aangeleerd om de Bijbel te raadplegen, niet om te horen wat God te ons zeggen heeft, maar om te horen wat wij willen dat God tegen ons zegt, waardoor de Bijbel gereduceerd wordt tot weinig meer dan een bijgelovig ‘Christelijk’ Ouija-bord. We laten Gods Woord betekenen wat we willen dat het betekent en denken dat we daarmee geestelijk bezig zijn.

Einde vertaling [www.gbcrm](http://www.gbcrm)

=====

Vervolg van **(X)**.

Het **aardse** koninkrijk van Christus is een hoop die is geprofeteerd en duidelijk uiteengezet in Gods Woord, zie Jer. 23:5-6 en Lukas 1:32-33:

*“Jer. 23:5-6: 5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.*

*“Lukas 1:32-33: 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.*

Het uiteindelijke thema van alle profetie is de regering van Christus op aarde en de verhoging van Israël met Hem in Zijn aardse koninkrijk. **Dit is de hoop voor het volk Israël**, in overeenstemming met de beloften en verbonden die God met haar heeft gesloten. En het zal zeker nog gebeuren. Zoals Jesaja 9:7 over dat koninkrijk zegt:

*“.....De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen”.*

Toen Israël echter haar Messias verwierp, zie Handelingen 2:22-24 en 3:14-15, en vervolgens doorging met haar ongeloof door de bediening van God de Heilige Geest te verwerpen, Hand. 7:54-60, “pauzeerde” God tijdelijk Zijn programma met Israël en zette haar in ongeloof aan de kant, Romeinen 11:11-15. Zie de teksten in volgorde:

*“Hand. 2:22-24: 22 Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood;24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.*

*“Hand. 7:54-60: 54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.57 Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan;58 En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus.59 En zij stenigden*

*Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.60 En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.*

*“Rom. 11:11-15: 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?”*

Vervolgens luidde hij een nieuwe bedeling in, “*de bedeling der genade Gods*” (Ef. 3:2). Dit is hoe de Kerk, het Lichaam van Christus, een voorheen niet-bestaande instelling, Ef. 2:15-16, ontstond:

*“15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee (Jood en Heiden) in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.*

**Tijdens de huidige bedeling**, de tussenliggende tijd van onbekende lengte, worden wij, die vertrouwen op het evangelie der genade Gods..., dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag weer is opgestaan, 1 Kor. 15:3-4, .....zijn leden van het Lichaam van Christus, Ef. 1:22-23, en worden uit genade en door het geloof in Christus verlost van onze zonden, Ef. 2:8-9.

*“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

*“Ef. 1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.*

*“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Als leden van de Kerk, het Lichaam van Christus, zijn wij NIET Israël. De hoop van de Kerk, het Lichaam van Christus, is NIET AARDS. Onze hoop is niet om met Christus op aarde te heersen; het is heersen met Christus in de HEMEL.

Als we ons wenden tot de brieven (Romeinen tot en met Filemon) van onze apostel, de apostel Paulus, Romeinen 11:13, leren we over een nieuw programma, “De Verborgenheid”, dat nooit eerder, vóór Paulus, werd geopenbaard, Kol. 1:25-26.

*“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

*“Kol. 1:25-26: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;*

Onder dit programma heeft God een nieuwe hemelse hoop en roeping geopenbaard voor de leden van de Kerk, het Lichaam van Christus. Uit de waarheid, die aan de apostel Paulus werd geopenbaard, leren

we over de regering van Christus in de hemelse gewesten, Efeziërs 1:20-23, en de verhoging van het Lichaam van Christus met Hem in Zijn hemels koninkrijk daarboven.

*“Ef. 1:20-23: 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.*

In Kolossenzen 1:5 verwijst de apostel Paulus naar:

*“de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;*

Paulus spreekt niet over de hoop die voor u is weggelegd in het Duizendjarige Koninkrijk op aarde; hij zegt dat de waarheid, van het evangelie voor vandaag, spreekt over een hoop die voor ons in de hemel is weggelegd. In zijn brieven leert Paulus het Lichaam van Christus dat:

- Onze geestelijke zegeningen in de hemel zijn.

*“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

- Onze verheven positie is bij Christus in de hemel.

*“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;*

- Ons burgerschap is in de hemel.

*“Fil. 3:20: Maar onze wandel (burgerschap) is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;*

Wij zullen, na de Opname, zie 1 Thess. 4:13-18 en 1 Kor.15:51-53, NIET met Christus naar de aarde terugkeren bij Zijn tweede komst, als Hij komt om Zijn aardse koninkrijk te vestigen. Dat is de hoop voor het volk Israël. Onze eeuwige hoop en thuis is de hemel hierboven en wij, het Lichaam van Christus, zullen voor altijd met Christus regeren in de hemelse gewesten.

*“13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, also zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 **Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.***

*“51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.*