

WAARHEID of CONSEQUENTIES

PASTOR DON HOSFELD

Waarheid

De meesten zullen het erover eens zijn dat televisie niet de gebruikelijke plek is waar je naar goddelijke principes en morele absolute waarden zou willen zoeken (tenzij we naar absolute immoraliteit zoeken). Maar zoals ze zeggen: 'Zelfs een kapotte klok heeft twee keer per dag gelijk', wat betekent dat zelfs als iemand of iets onbetrouwbaar is, het soms juist kan zijn. Dat is het geval met één van de eerste spelshows die op televisie verscheen: "Waarheid of Consequenties".

Het concept was eenvoudig genoeg: mensen werd een vraag gesteld, en als ze de waarheid niet vertelden, zou dat consequenties hebben.

De show, die in 1940 op de radio begon, was zo succesvol dat een klein stadje in New Mexico zijn naam veranderde van Hot Springs in "WAARHEID of CONSEQUENTIES" nadat de producer van de show, Ralph Edwards, tijdens de tiende verjaardag had gezegd dat hij live zou uitzenden vanaf elke stad die hun naam zou veranderen in "WAARHEID of CONSEQUENTIES". Het kleine stadje in New Mexico accepteerde het snel.

Hoe absoluut is het dat de waarheid altijd het beste beleid is? Is het zo simpel als de "waarheid of consequenties"? Ja, hoewel die gevolgen soms niet meteen zichtbaar zijn!

EEN WERELD NA DE WAARHEID

"Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. (Jes. 59:4).

Of zoals de King James Bible zegt:

"None calleth for justice, nor any pleadeth (pleiten) for truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity" (Isa. 59:4).

Er is misschien niets zo accuraat, buiten de Bijbel, als de woorden van Henry Wheeler Shaw, ook bekend onder zijn pseudoniem Josh Billings, die zei:

"Hoe schaars de waarheid ook is, het aanbod is altijd groter geweest dan de vraag."

<p>"Sta altijd voor de waarheid; er is geen veiliger grond, want er kan geen veiliger grond zijn dan waar Christus staat".</p>
--

We leven in een wereld die zich weinig bekommert om wat waar is, maar de voorkeur geeft aan wat handig is of een agenda bevordert die gevoelens en verlangens bevredigt. Sommigen noemen het een "wereld na de waarheid". De juistheid van die titel hangt geheel af van de mate waarin men gelooft dat de wereld ooit om de waarheid heeft gegeven. **Maar je kunt moeilijk ontkennen dat de mensheid onlangs een grote sprong voorwaarts lijkt te hebben gemaakt in het accepteren van zelfs de meest flagrante leugens en deze als waar heeft verklaard.**

De waarheid is eenvoudigweg niet zo belangrijk voor de samenleving als zij ooit wel was. Voor velen moet de waarheid verworpen worden omdat ze te aanstootgevend is; een nieuwe waarheid, 'jouw waarheid', moet daarvoor in de plaats komen, hoe absurd die ook mag zijn. Iets als sekse of gender wordt niet langer als een binaire (*) situatie beschouwd – die uit slechts twee dingen bestaat: mannelijk of vrouwelijk.

(*)—Zie Google voor de betekenis van "binair".

De wereld van vandaag omarmt niet alleen de genderfluiditeit en het idee van oneindige geslachten, maar zegt dat het idee van twee geslachten een leugen is. Het was niet genoeg om de waarheid te verwerpen; ze besloten de waarheid een leugen te noemen.

Onze wereld is een hypocriete wereld, die beweert de waarheid en de wetenschap te omarmen, terwijl ze beide, bij elke gelegenheid die zich voordoet, volledig verwerpt. Dit geeft een valse veronderstelling van vroomheid of deugd weer. Dezelfde wereld die zegt: "Ik kan God niet zien; daarom kan Hij niet waar zijn", zegt ook, "Een man is een vrouw simpelweg door dat te zeggen; Het maakt mij niet uit wat mijn ogen mij vertellen".

Maar zeggen dat iets waar is, betekent nog niet dat het waar is. Abraham Lincoln, beroemd om zijn verhalen die eenvoudige maar betekenisvolle waarheden aantoonde, illustreerde dit punt heel goed toen hij een groep vroeg: "Hoeveel poten heeft een hond als je de staart een poot noemt"? Nadat iemand vijf had gezegd, antwoordde Lincoln: 'Vier, een staart een poot noemen, maakt het nog geen poot".

De waarheid is echt; het bestaat, ongeacht wie het gelooft of niet. Het is niet via onderhandelingen tot stand gekomen; het is niet bevooroordeeld of beïnvloed door meerderheidsbesluiten. Christus zei: "*Ik ben.....de waarheid*" (Johannes 14:6).

Hoe accuraat is dan nog één van de beroemde citaten van Lincoln:

"Mijn zorg is niet of God aan onze kant staat; mijn grootste zorg is om aan de kant van God te staan, want God heeft altijd gelijk."

We bewijzen onszelf en de wereld een hele slechte dienst als we er niet in slagen de waarschuwing van Christus te herinneren dat Satan de vader van de leugen is, zie Johannes 8:44:

"Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen."

Omdat Christus de waarheid is en Satan de vader van de leugens, doet de waarheid er toe en mogen we nooit een leugen omarmen, hoe onbeduidend we die ook willen geloven, of gebaseerd op hoe we ons of iemand anders daardoor voelen. Sta altijd voor de waarheid; er is geen veiliger grond, want er kan geen veiliger grond zijn dan waar Christus staat.

CONSEQUENTIES/GEVOLGEN

"1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het

gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. (Hosea 4:1-3).

Net zoals er een consequentie verbonden is aan zonde, is er ook een consequentie verbonden aan leugens. En net zoals er voor Israël een gevolg was voor het verwerpen van de waarheid en het omarmen van leugens, zal er ook een gevolg zijn voor de wereld onder de genade.

Ons universum werkt op basis van vaste waarheden, en als je deze waarheden schendt, nodig je consequenties/gevolgen uit. Hoe graag iemand het bestaan van de zwaartekracht ook wil ontkennen, hij zal snel ontdekken hoe vast die waarheid ligt op het moment dat hij besluit haar op de proef te stellen. De vaste waarheden die we in de natuurlijke wereld zien, getuigen van de vaste geestelijke waarheden.

Maar omdat de geestelijke gevolgen niet altijd onmiddellijk lijken op die van de natuurlijke wereld, negeert de mens de geestelijke waarheden en gaat er zelfs prat op dat hij erboven staat. Hij beweert dat hij kan leven zoals hij wil. Hij zingt liedjes waarin hij opschept: 'Ik heb het op mijn manier gedaan' of 'Dit is mijn leven'.

Leugens hebben altijd gevolgen, zelfs als wij niet degenen zijn die de gevolgen zien. Elke weg naar alcoholisme begint met één drankje, en een leven of wereld vol leugens begint met het accepteren van slechts één leugen.

Het zou voor een Christen gemakkelijk zijn om de ongelovige de schuld te geven van de mate van kwaad die deze wereld heeft omarmd. Het probleem is echter niet dat de niet geredde of ongelovige leugens omarmde; dat is te verwachten, maar het komt eerder doordat degenen die de waarheid kennen, leugens omarmen.

Romeinen 1 beschrijft een wereld die *“de waarheid in ongerechtigheid”* ten onder houdt, zie vers 18:

“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Zij *“veranderden de waarheid van God in een leugen”*, zie vers 25:

“Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Het resultaat: drie keer wordt ons in Romeinen 1 verteld dat Gods antwoord was: *“hen overgegeven....”*, zie de verzen 24,26 en 28:

*“24 Daarom heeft God **hen** ook **overgegeven** in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;*

*“26 Daarom heeft God **hen overgegeven** tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;*

*“28: En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God **hen overgegeven** in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;*

Er wordt ons verteld dat Israël aan de kant werd gezet vanwege hun *“ongeloof”* of verwerping van de waarheid, zie Romeinen 11:20:

“Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.

Is God veranderd? Wordt Hij minder afgestoten door de omarming van leugens door de mens en de verwerping van de waarheid? Of dient de situatie van Israël vandaag de dag als een waarschuwing voor ons? Paulus zei dat we niet “*hooggevoelende*” moesten zijn over de huidige situatie van Israël, maar dat we “erop moesten letten” dat deze **bedeling van genade** niet “afgesneden” zou worden, vergelijk dit met Rom. 11:20-22:

“20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouden worden.

“De Christen moet zichzelf afvragen of er een gebied in zijn leven is waar hij naar de vader van de leugen luistert in plaats van naar Christus.”

We weten niet wanneer, maar we weten dat de dag komt waarop God zal reageren op de verwerping van de waarheid door de wereld door een verandering tot stand te brengen. De Christen moet zichzelf afvragen of er een gebied in zijn leven is waarop hij naar de vader van de leugen luistert in plaats van naar Christus.

KOM TOT DE WAARHEID

“14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen; 15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

We hebben een waarheidsprobleem in de kerk, en dat beperkt zich niet tot de kwesties die we het liefst uitdagen: de doop, het spreken in tongen, Bijbelvertalingen, enz.

Veel Christelijke ouders beschouwen de kinderarts of de openbare school tegenwoordig als een betere hulpbron voor het opvoeden van hun kinderen dan het Woord van God.

Veel Christenen laten zich meer beïnvloeden door hun collega's, burens of nieuwsmedia dan door hun voorganger, ouderling, kerkfamilie of, nog belangrijker, door het Woord van God.

Hoe kunnen zoveel Christenen zo verdeeld zijn over zoveel fundamentele maatschappelijke kwesties? Ik wil twee veelvoorkomende oorzaken voorstellen:

- Desinteresse in wat de Schrift hierover zegt.
- Rationalisatie. (Beredeneren).

Velen zijn tot de conclusie gekomen dat de Schrift ontoereikend is om over bepaalde zaken te spreken en verwijzen dan naar gebieden die zij het nuttiger achten. Of Christenen rationaliseren dat het oké is om de kant te kiezen van iets (of iemand) waarvan ze weten dat het niet voldoet aan de toets van de Bijbel, omdat het voor een groter goed is.

We hebben ons allemaal op een bepaald niveau zeker aan beide schuldig gemaakt; we moeten echter de ernst van een dergelijke actie begrijpen. We moeten weten dat deze een belediging voor God zijn

en dat ze een directe impact op de wereld zullen hebben. We hebben een taak, en dat is om een “pilaar en fundament van de waarheid” te zijn.

Het is niet onze taak om deze wereld te repareren, maar om mensen voor te bereiden op de volgende. Wij zijn verbonden met Christus en Hij is boven alle dingen.

“17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. (Ef. 4:17-25).

Wij zijn een “uitgeroepen” groep, uit de wereld en tot Christus geroepen. De enige manier waarop we een positief effect op deze wereld zullen hebben, is door de zaak van Christus te bevorderen – en Christus is de waarheid. Het bevorderen van de zaak van Christus zou ons motto moeten zijn in onze huwelijken, bij onze kinderen, in onze kerken en daarbuiten. We mogen nooit de leugens van de seculiere samenleving omarmen. We moeten voorzichtig zijn met wereldse wijsheid en op onze hoede zijn voor de vader van de leugen.

We moeten “de waarheid kopen en niet verkopen; ook wijsheid, en onderricht, en begrip” (Spr. 23:23). We moeten proberen Gods wil te doen, niet de onze. Hoe weten we Gods wil in een bepaalde situatie? Wijs op de leugen en voeg de waarheid in. Vind waar Christus is en ga daarheen.

“Spr. 23:23: Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.

We moeten proberen Gods wil te doen, niet de onze. Hoe weten we Gods wil in een bepaalde situatie? Wijs op de leugen en voeg de waarheid in. Vind waar Christus is en ga daarheen.

Sprekend over Christus zegt Paulus:

“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4).

Het woord “komen” (Grieks erchomai) betekent van de ene plaats naar de andere komen. En waar moeten we heen voor de waarheid? Dezelfde plaats waar wij naartoe gaan voor verlossing: Christus.

Ieder van ons zal invloed hebben op deze wereld en degenen die zich daarin bevinden; de vraag is: hebben we er invloed op met waarheid of met leugens?