

Waren de Samaritanen 'gered'?

Steve

Omdat de traditionele visie het evangelie van Johannes beschouwt als een evangelisatieboek voor individuele persoonlijke verlossing in de bedeling van genade, wordt vaak geleerd dat in Joh. 4 Jezus 'evangeliseert' enerzijds tot een zeer immorele Samaritaanse vrouw en anderzijds tot het afgodische Samaritaanse volk. Wij hebben deze visie echter betwist. De passage bevat geen vermelding van zonde of afgoderij. In plaats daarvan worden ze afgebeeld als mensen die de aartsvaders van Israël vereren en toegewijd zijn aan Mozes terwijl ze wachtten op de Profeet/Messias, die zou komen om hen alles te vertellen, zie Johannes 4:25:

"De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.

Het erkennen hiervan opent een nieuwe mogelijkheid waarom Jezus' door Samaria MOEST gaan.

Zou het kunnen dat Jezus niet naar deze Samaritaanse gemeenschap moest gaan om ongelovige zondaars te redden, maar om gelovigen uit te roepen die REEDS tot de Vader behoorden? Zou het kunnen dat met name deze groep Samaritanen deel uitmaakte van het ware gelovige overblijfsel van Israël in Samaria? Zou het kunnen dat deze gemeenschap van Samaritanen onmiddellijk in geloof op Jezus reageerde en Hem erkende als de Christus, de Verlosser van het Woord, omdat zij de Vader toebehoorden, daarom herkenden zij de Vader in de Zoon en Hem in geloof ontvingen?

Er staat veel in het Evangelie van Johannes dat erop wijst dat deze vragen bevestigend beantwoord moeten worden.

Herhaaldelijk bevestigt Jezus, in het Johannes evangelie, wie de Vader toebehoort, op basis van het feit of zij de Zoon ontvangen of niet. Zij die beweren de Vader te kennen, maar degene die Hij heeft gezonden, Zijn Zoon, afwijzen, zijn leugenaars en hebben Zijn woord niet in zich. Degenen die echter tot de Vader behoren, voordat Jezus op het toneel verscheen, zullen Jezus ontvangen wanneer Hij arriveert, omdat Hij de woorden spreekt en de werken van de Vader doet. Kortom, zij die al bij de Vader hoorden, zullen de Vader in de Zoon herkennen en Hem ook ontvangen, zie Joh. 5:37-38; 8:19; 14:10-11:

"Joh. 5:37-38: 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

"Joh. 8:19: Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen.

"Joh. 14:10-11: 10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. 11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.

Herhaaldelijk legt Jezus in het Johannes evangelie uit dat de Vader Hem het Zijne heeft gegeven. Jezus zegt bijvoorbeeld:

"Joh. 6:37-39: 37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil

Desgenen, Die Mij gezonden heeft.39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelfde opwekke ten uitersten dage.

“Joh. 6:44-45: 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.

“Joh. 6:65: En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

Zij die (reeds) tot de Vader behoren, hebben Jezus lief omdat Hij uit God is voortgekomen, Joh. 8:42, en zij zullen Zijn woorden horen omdat het de woorden van God zijn, Joh. 8:47:

“Joh. 8:42: Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelfen niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

“Joh. 8:47: Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.

In de gelijkenis van de Goede Herder roept Jezus de schapen van de Vader, en zij zullen Hem volgen omdat zij Zijn stem kennen, want het is de stem van de Vader, zie Johannes 10:4:

“En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

In Johannes 17 zegt Jezus maar liefst zeven keer dat de Vader Hem het Zijne heeft gegeven, zie Joh. 17:2, 6, 9, 11, 12, 24:

“2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.....6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.....9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.....11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.....24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

Om ze aan Jezus te geven, moeten ze al aan God toebehoord hebben, of zoals Jezus kort en bondig zegt:

“Joh. 17:6:..... Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven;.....”.

Gebaseerd op de traditionele leer van het Evangelie van Johannes kunnen we het idee krijgen dat, voordat Jezus op het toneel verscheen, er geen gelovigen in Israël waren. Maar dit is verkeerd. Zeker, Anna en Simeon waren al gelovigen in Israël, net als Maria en Jozef. En Johannes de Doper, die tweemaal nadrukkelijk vertelt dat hij Jezus niet kende, Joh. 1:31 en 33, was persoonlijk al “gered” en behoorde al toe aan God:

“31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water..... 33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft,

om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

Zeker, net als Abraham, had hij al in de Heer geloofd en had de Heer Zijn geloof al als gerechtigheid beschouwd, zie Gen. 15:6, voordat Jezus op het toneel verscheen. En dit geldt zeker voor zijn discipelen en vele anderen in Israël, die al God toebehoorden en daarvoor al lid waren van het gelovige overblijfsel van Israël, en daarom ontvingen zij de Zoon toen Hij kwam.

“Gen. 15:6: En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Dus wat betekent het als Johannes zegt dat de discipelen in Jezus geloofden in Joh. 2:11 en 16:31?

“Joh. 2:11: Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

“Joh. 16:31: Jezus antwoordde hun: Geloof gij nu?

Het betekent zeker niet dat zij op dat moment in de rechtvaardiging van God geloofden. Dat hadden ze al! Het betekent dat degenen die al in de enige ware God van Israël geloofden, en daarom persoonlijk en individueel “gered” waren, nu geloofden dat Jezus gezonden was door God, de Christus, God de Zoon, de belichaming van de IK BEN Jehovah God van Israël en Hem zouden volgen alsof zij de Vader volgden.

Concluderend: het voornaamste (hoewel niet exclusieve) doel van de aardse bediening van Christus was om het gelovige overblijfsel van Israël uit de afvallige en ongelovige natie te roepen om hen voor te bereiden en veilig te bewaren gedurende de komende periode van de Verdrukking, waarna zij het Koninkrijk zouden ontvangen. In dit licht reageerden de Samaritanen zo volledig en positief omdat ze al aan de Vader toebehoorden, ze het gelovige overblijfsel van Israël in Samaria waren, en Jezus hen herenigde met het gelovige overblijfsel in Judea, zoals vertegenwoordigd in Hemzelf.

Opmerking van de vertaler. (l.h.meyer@ziggo.nl).

Het evangelie van Johannes is niet het evangelie voor ons die in de bedeling der genade Gods leven. Het evangelie van Johannes legt de nadruk op het feit dat Jezus de Zoon van God en hun Messias was.

Vaak wordt Johannes 3:16 aangehaald als zijnde het evangelie voor ons. Omdat het voorgaande vaak ter discussie staat kan ik u aanbevelen om op mijn website, www.bedelingdergenade.nl, onder “artikelen” het uitgebreide artikel: “**De waarheid omtrent Johannes 3:16**” te bestuderen.