

12 Valse goden die aanbeden worden in kerken

Justin Johnson

De moderne kerk is een weiland voor gouden kalveren geworden. Hier zijn enkele van de vetste valse goden in de kerken van vandaag:

god van plezier.

god van ambitie.

god van de welvaart.

god van het toeval.

god van de omstandigheden.

god van beamende woorden.

god van persoonlijk genot.

god van goede gevoelens.

god van het compromis.

god van geluk.

god van het aardig zijn.

god van deze wereld.

Om de ware God te kennen, moet je de Bijbel lezen. Het niet aanbidden van de God van de Bijbel leidt tot afgodische aanbidding van een valse god.

Elke kerk die het begrijpen van de Bijbel uit haar primaire doelstellingen verwijderd, heeft haar deuren geopend voor afgoderij en zal binnenkort de bediening worden van een valse god die de naam van Jezus Christus gebruikt. Zie 2 Kor 11:4; 2 Kor 11:13 en Fil. 3:18-19:

“2 Kor. 11:4: Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

“2 Kor. 11:13: Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

“Fil. 3:18-19: 18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

Als ze de Bijbel überhaupt gebruiken, zal het zijn als bewijs van lof voor hun valse god.

Het enige wat ons ervan weerhoudt afgoderij te bedrijven, is het begrijpen van de Bijbel, recht gesneden, waarin de ware God tot in detail wordt beschreven.

Pas op en wees wijs!