

DE ANDERE SCHAPEN

Pastor Paul M. Sadler

“Joh. 10:6: Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

Kort geleden maakte ik terloops een verwijzing naar de “andere schapen”, wat veel belangstelling onder onze lezers opwekte. Sommigen hadden de indruk dat deze zin te maken had met de hereniging van het verdeelde koninkrijk van Israël. Anderen hadden geleerd dat de ‘andere schapen’ de Kerk zijn, het Lichaam van Christus. Omdat ik al vele jaren in de bediening werk, is het mijn ervaring dat als iemand een vraag als deze heeft, er normaal gesproken twintig mensen in de coulissen staan die zich hetzelfde afvragen. Dus met Gods hulp zal ik mijn best doen om meer licht op de zaak te werpen.

Degenen die “Handelingen 2 dispensationalisten” zijn, zijn normaal gesproken van het standpunt dat degenen die “niet tot deze kudde behoren” de leden van het Lichaam van Christus zijn. Dit is een ongelukkige vergissing in de bedelingen, maar het is begrijpelijk omdat zij het Woord der waarheid niet consequent “RECHT SNIJDEN”. Opnieuw moeten we onszelf de vraag stellen: tot wie sprak onze Heer, en op welk tijdstip? De toespraak over de Goede Herder werd door Christus gehouden toen Hij op aarde was, minstens twee jaar voordat de apostel Paulus zijn bijzondere openbaring kreeg.

Voor zover Paulus de eerste was die de waarheid van het Ene Lichaam ontving, konden de “andere schapen” in de bovenstaande context op geen enkele manier het Lichaam van Christus zijn.

Maar er is meer. Geen van de brieven van de apostel Paulus, aan de Heidenen, bevat een verwijzing naar de leden van het Lichaam van Christus als schapen, laat staan als een schaapskooi. Deze metaforen (*) zijn echter overal met betrekking tot de profetie te vinden, wat een andere onderscheidende factor is tussen de twee programma's van God.

(*)—Van het internet gehaald: [Wat is een voorbeeld van een metafoor?](#)

Wat wordt bedoeld met een metafoor? Een metafoor is een vorm van beeldspraak: je gebruikt een woord of beeld voor iets anders, waarmee het een overeenkomst vertoont. **Zo is het schip der woestijn een metafoor voor een kameel: de kameel wordt vergeleken met een schip.**

DE HUIZEN VAN ISRAËL

“Jer. 31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

Onder het bewind van Rehabeam werd het koninkrijk van Israël verdeeld. De verdeeldheid bleek verwoestend te zijn toen de tien noordelijke stammen, die later het huis van Israël werden genoemd, Jerobeam tot hun koning benoemden. Hij vernietigde uiteraard de religieuze eenheid van de natie toen hij altaren oprichtte in Dan en Bethel en ervoor zorgde dat de kinderen van Israël offers brachten aan de goden van Egypte, zie 1 Koningen 12:16-31:

“16 Toen gans Israël zag, dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk den koning weder antwoord, zeggende: Wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erve hebben wij aan den zoon van Isai; naar uw tenten, o Israël! Voorzie nu uw huis, o David! Zo ging Israël naar zijn tenten.17 Doch aangaande de kinderen van Israël, die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook.18 Toen zond de koning Rehabeam Adoram, die over de schatting was; en het ganse Israël stenigde hem met stenen, dat hij stierf; maar de koning Rehabeam verkloekte zich om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.19 Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af, tot op dezen dag. 20 En het

geschiedde, als gans Israël hoorde, dat Jerobeam wedergekomen was, dat zij henen zonden, en hem in de vergadering riepen, en hem over gans Israël koning maakten; niemand volgde het huis Davids, dan de stam van Juda alleen. 21 Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en den stam van Benjamin, honderd en tachtig duizend uitgelezenen, geoefend ten oorlog, om tegen het huis Israëls te strijden, opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabeam, den zoon van Salomo, bracht.22 Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende:23 Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende:24 Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden het woord des HEEREN, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des HEEREN. 25 Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.28 Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben.29 En hij zette het ene te Beth-el, en het andere stelde hij te Dan.30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.31 Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.

Aan de andere kant volgde het huis van Juda (de stammen van Juda en Benjamin) de wegen van de Heer en bleven hun offers brengen in Jeruzalem, en gehoorzaamde daarmee de Wet en de profeten. Ze bleven in de gunst van de Heer, ondanks het feit dat Hij toeliet dat ze vanwege hun geloofsverval naar de Babylonische ballingschap werden gevoerd. Deze twee stammen waren veruit de meest geestelijke stammen in Israël, om nog maar te zwijgen van het feit dat de Vrededorst in Bethlehem in Judea geboren wilde worden.

Bijgevolg geloven sommigen dat de “andere schapen” de tien noordelijke stammen zijn die bij de wederkomst van Christus weer in de schaapskooi zullen worden gebracht. Daarom zal er één kudde en één Herder zijn. Wij zijn het er zeker mee eens dat er een hereniging van de stammen van Israël zal plaatsvinden, zoals weergegeven door het binden van de twee stokken in Ezechiël 37:15-28:

“15 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen.17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en

Ik zal hun tot een God zijn.²⁴ En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.²⁵ En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.²⁶ En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.²⁷ En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.²⁸ En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.

Dit moet echter niet worden verward met de schaapskooi. Israël is het schaap van God, of ze nu tot de noordelijke of zuidelijke stam behoren. De Heer zou Zijn uitverkoren volk nooit de ‘andere schapen’ hebben genoemd. Zij zijn de schapen en daarom de primaire kudde.

Als we zeggen dat de tien noordelijke stammen de “andere schapen” zijn, hoe zit het dan met de koninkrijks - Heidenen – waar passen zij in het plaatje?

Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar God had in de profetie een voorziening getroffen zodat de Heidenen, via Israël, gered konden worden. Er wordt dus ook gezegd dat ze met de Heer verbonden zijn. En Jesaja voegt er verder aan toe:

“Jes. 56:6-7: 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Voor zover de Heidenen de laatste niet-Joodse bekeerlingen zijn die onder de Grote Opdracht worden bereikt, past de classificatie ‘andere schapen’ perfect bij hen. Maar sommigen zullen zich zeker afvragen: “Worden de Heidenen in de profetie ooit schapen genoemd?” Dat is inderdaad zo. Lees alstublieft onder gebed Mattheüs 25:31-46:

*“31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.³² En voor Hem zullen **al de volken** vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, **gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt**.³³ En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.³⁴ Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.³⁵ Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.³⁶ Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.³⁷ Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?³⁸ En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?³⁹ En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?⁴⁰ En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.⁴² Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;⁴³ Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.⁴⁴ Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig*

gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Zie ook: “Wie zijn de schapen in Johannes 10” op mijn website www.bedelingdergenade.nl onder “artikelen”.

Vertaler: l.h.meijer@ziggo.nl