

Een aantal artikelen van www.graceambassadors.com

- 1)- Probleem met persoonlijke toepassing.
- 2)- Vette Dinsdag en Vleselijk Vasten.
- 3)- Is de Heilige Geest in de war?
- 4)- Gered door het Lichaam van Christus.

1)--Probleem met persoonlijke toepassing

Persoonlijke toepassing kan worden gedefinieerd als het juiste gebruik van de Bijbel in het eigen leven.

Als je het woord van God aan mensen predikt, is het normaal om te zien dat mensen er niet in slagen persoonlijk toe te passen wat de Bijbel zegt.

Waarom is dit zo gebruikelijk? Omdat persoonlijke toepassing meer dan één stap vereist. Er zijn meerdere plaatsen waar mogelijk falen kan plaatsvinden.

Ten eerste vereist toepassing dat je begrijpt wat de Bijbel zegt. De meeste mensen vallen hier uit de trein voordat deze zelfs maar in beweging komt.

Ten tweede vereist het het identificeren van persoonlijke zonden, geestelijke misvormingen en algemene zwakheden waarvoor de toepassing van de Bijbel nodig is om deze op te lossen. Mensen denken altijd dat ze er beter uitzien in de spiegel dan ze er objectief uitzien. Hoeveel te meer als mensen in een geestelijke spiegel kijken?

Ten derde vereist het een consistente toepassing om het vast te houden. Persoonlijke toepassing van de Bijbel komt pas tot uiting als iemand kan opstaan, rond kan lopen en ermee kan leven, anders valt hij na de eerste beweging meteen af in de verkeerde richting. Denk eens aan dat ene kind dat geen tijd besteedt aan het correct strikken van zijn schoenen, en hij valt de hele tijd. Het toepassen kost tijd en zorg, maar gaat langer mee.

Dit betekent dat, als iemand de Bijbel persoonlijk in zijn leven toepast, dit een teken is van geestelijke groei en volwassenheid. Het is een teken van iemand die de Bijbel begrijpt, zijn eigen behoefte ziet om erdoor te veranderen en de Bijbel consequent in zijn leven toepast.....

Persoonlijke toepassing van de Bijbel is verwant aan de wapenrusting van God in Efeziërs 6. Hoewel het beeld van het dragen van een wapenrusting zelfs voor kinderen nuttig is om te begrijpen, is het gemakkelijker de wapenrusting aan te trekken dan er mee te werken.

*"Ef.6: 11-17: 11 Doet aan de gehele **wapenrusting** Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende **het borstwapen** der gerechtigheid;15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.17 En neemt den helm der zaligheid, **en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.***

.....het goede nieuws is dat het mogelijk is. Daarom heeft God ons opgedragen het vaak te doen.

Als je iemand ziet worstelen met persoonlijke toepassing, oordeel dan niet en veracht hem niet. Wees liever bereid om hen te helpen hun wapenrusting pas te maken, hen te laten zien hoe het past en hoe het gebruikt moet worden. (Voor het geval je het gemist hebt: de wapenrusting is de gezonde leer.)

Dit is Gods bedoeling met de kerkelijke bediening: een arsenaal van God dat werkt om elkaar te helpen de Bijbel persoonlijk toe te passen in waarheid, liefde en genade.

2)--Vette Dinsdag en Vleselijk Vasten

“1 Tim. 4:1-3: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

Sommigen zijn van het geloof afgefallen.

Alleen de priesters kunnen sacramenten bedienen in zowel de oosterse als de westerse Katholieke Kerk. Beiden hebben verplicht vasten en verbieden iedereen, die de heilige wijding ontvangt, om te trouwen.

De Oosters-Orthodoxen leren een vasten van vlees, eieren, zuivelproducten, vis en olie. Zo was afgelopen donderdag Paczki-dag, waar heerlijke met crème gevulde paczki's worden gemaakt om alle eieren, zuivelproducten en olie op te eten voordat het Grote Vasten in de lente aanbreekt.

De Rooms-Katholieken verbieden het eten van vlees op vrijdag tijdens de vastentijd, en daarom vond McDonalds de visfilet uit om tegemoet te komen aan hun visetende vastenpraktijk.

Deze dinsdag staat op andere plaatsen om dezelfde reden bekend als Pannenkoekendinsdag. Populairder in Amerika is de Franse naam die wordt gegeven aan de viering van het eten van al het voedsel dat verboden is tijdens de 40 dagen vasten: Mardi Gras, wat vertaald wordt als Dikke Dinsdag.

Uiteraard beweren alle religies, die vasten en onthouding onderwijzen, dit om geestelijke redenen te doen, als middel om hun vlees tot onderwerping te brengen. Betekent dit dat als ze niet vasten of als ze getrouwd zijn, het vlees op hol slaat? Dit is wat er wordt geïmpliceerd en het is de les die wordt geleerd van beoefenaars van religie.

Dat is wat er elk jaar in New Orleans gebeurt, de dag vóór de 'Great Fast': een orgie van voedsel, vlees en hoererij.

Zelfs Protestanten, Pinkstergelovigen en Evangelischen springen op de religieuze vastenwagen en leren dat het je geestelijke groei kan stimuleren, je dichterbij God kan brengen en de kracht van de Geest in je leven kan vergroten. Dit is een afwijking van het geloof en verwerpt het werk van Christus aan het kruis.

Het kruis en het vlees

Paulus leert een voortreffelijker manier dan religieuze onthouding en vasten. Hij zegt dat God voedsel heeft geschapen om te worden ontvangen, met dankzegging, door hen die geloven en de waarheid kennen.

Al het voedsel moet ontvangen worden, net zoals alle zondaars met God verzoend worden en gratis verlossing aangeboden krijgen. Al het voedsel wordt met dankzegging ontvangen, net zoals de verlossing van zondaars niet door onze werken wordt ontvangen, maar door Gods genade.

Volgens de waarheid van de verborgenheid van Christus leren we dat vasten niets doet om ons vlees te heiligen. Het is niets meer dan het ketenen van dezelfde oude man die niet kan wachten om uit te barsten met een Paas Ham als het vasten voorbij is, en die zichzelf zoveel mogelijk plezier zal doen vóór het vasten.

Ons vlees heeft geen kettingen nodig, het heeft een kruis nodig.

“Gal. 5:24: Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Door de genade van God zijn we met Christus gekruisigd, en we moeten onze oude mens als dood beschouwen, en onze lichamen levend voor Jezus Christus.

Als vasten en onthouding van het vlees nodig zijn om dichter tot de Heer te groeien, dan is Christus tevergeefs gedood en levert onze kruisiging in Christus ons niets op, zie Gal 2:20; Gal 5:4:

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

“Gal. 5:4: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

Religie voedt de zelfingenomen oude man door het lichaam uit te hongeren. De genade beschouwt de oude mens als dood met Christus, met al zijn genegenheden en lusten.

“Kol. 2:20-21: 20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzetten belast? 21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

“1 Tim. 4:3: Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nutting met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

Je kunt het vlees voeden met zondige toegeeflijkheid, of met religieuze werken. Beide zullen deze week worden beoefend onder degenen die de waarheid niet geloven of kennen.

Er schuilt geen gerechtigheid in de gulzigheid van zonden die vóór religieus vasten plaatsvindt. Er schuilt geen waarheid in het verbieden van trouwen en het zich onthouden van vlees. Christus wordt door beiden verworpen.

3)--Is de Heilige Geest in de war?

Vraag:

“Waarom zijn er zoveel verschillende kerken als ze allemaal beweren dat ze door de Heilige Geest worden geleid?”

Het voor de hand liggende antwoord is dat er veel verkeerde kerken zijn. Dit lost echter niet het echte probleem op dat door de vraag wordt opgeworpen, namelijk...

“Hoe kan een kerk ongelijk hebben als de Heilige Geest hen leidt?”

Ten eerste wordt niet iedereen in elke kerk geleid door de Heilige Geest (d.w.z. niet iedereen in elke denominatie/kerk wordt gered).

Ten tweede kunnen degenen die dat wel zijn er nog steeds voor kiezen zijn leiding niet te volgen.

De Heilige Geest is onfeilbaar (zonder fouten). Mensen zijn dat niet: we maken voortdurend fouten. Het is niet de Heilige Geest die verwarring veroorzaakt; mensen zijn daar verantwoordelijk voor.

Dit betekent dat veel mensen (en ja, kerken) fouten hebben gemaakt over wat juist is.

Ja, er zijn vele denominaties en duizenden en nog eens duizenden kerken. Er zijn een aantal dingen die ze allemaal gemeen hebben, maar er zijn heel veel dingen waarover ze het niet eens zijn.

Het identificeren van de waarheid aan de hand van de eenheid, omvang, geschiedenis of traditie van een kerk is gedoemd te mislukken, omdat elk van deze maatstaven gebaseerd is op feilbare mensen. Er kan een traditie van dwazen zijn, een onwetende menigte die het overal over eens is, valse vroomheid en mensen die een lange geschiedenis van dwaling hebben.

“Als we er niet op kunnen vertrouwen dat, welke kerk dan ook, foutloos is, heeft de Heilige Geest dan gefaald in zijn werk?”

God verhoede het! De onfeilbaarheid van de Heilige Geest wordt niet gezien in het gedrag of de overtuigingen van de mensen in wie Hij woont, maar in de woorden van God.

De Heilige Geest inspireerde de Bijbel en bewaart deze specifiek voor gebruik door de kerk om het woord der waarheid te begrijpen, en waarheid van dwaling te onderscheiden.

“2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

De volmaaktheid van de Schrift is noodzakelijk voor het volmaken van de mens Gods door het gebruik ervan. De volmaaktheid van de Schrift gaat vooraf aan de volmaaktheid van de mens Gods. Zelfs de apostel Paulus zei dat hij de volmaaktheid nog niet had bereikt.

“Fil. 3:12: Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.

Ongeacht waar kerken het over eens of oneens zijn, de woorden van de Heilige Geest in de Schrift zijn bepalend voor wat juist is. Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan (niet deze of gene denominatie of interpretatie).

“1 Petrus 1:25: Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid;.....”

De kerk is de pijler en het fundament van de waarheid, omdat degenen in de kerk de waarheid toevertrouwd kregen. Die waarheid wordt letterlijk uiteengezet op de bladzijden van de Heilige Schrift. Elke keer dat u de Bijbel opent, kunt u het onfeilbare welslagen van de Heilige Geest lezen.

Hoe vind je een kerk die de leiding van de Heilige Geest volgt?

Je begint met te ontdekken waar de mensen het juiste gezag toekennen aan het woord van God in de Bijbel, **en dat recht snijdt** (zie 2 Tim. 2:15 in de Statenvertaling), over welk woord of wil dan ook van feilbare mensen.

Als je op zoek bent naar een onfeilbare kerk, zul je die niet vinden. Als u op zoek bent naar iemand die onfeilbaar de waarheid in de harten van mensen kan onderscheiden, open dan uw Bijbel en lees de woorden van de Heilige Geest.

“Hebr. 4:12: Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

4) -- Gered door het Lichaam van Christus

Als Christus zijn lichaam niet had gegeven om voor mijn zonden te sterven en zijn lichaam niet uit de dood was gewekt, kon ik niet gered worden.

Deze verlossing wordt mij niet aangeboden door een uitverkoren natie, een gezalfde priester of een speciaal verbond. Volgens de grote verborgenheid van Christus is deze verlossing mogelijk omdat ik (uit genade en door het geloof, Ef. 2:8) tot lid van zijn lichaam ben gemaakt.

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Iedereen die vandaag de dag gered wordt, is een lid van het lichaam van Christus, dat nu de kerk/gemeente wordt genoemd.

“Ef. 1: 22-23: 22en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is,.....”.

Ik ben gered door het lichaam van Christus. Verlossing wordt niet gevonden buiten het lichaam van Christus. **Het is onmogelijk om vandaag de dag gered te worden zonder in het lichaam van Christus te zijn.**

“1 Kor. 12:12-13: 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

Verlossing wordt gevonden in het lichaam van Christus, omdat wij in het lichaam van Christus verenigd zijn met Christus in zijn kruisiging en opstanding.

“Rom. 6:3-5: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelve voor mij overgegeven heeft.

Alle geestelijke zegeningen die ik nu ontvang zijn het resultaat van mijn verbondenheid met Christus in zijn lichaam, zie Ef. 1:3:

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Gods roeping en positie die mij is gegeven, is in de hemel omdat ik mij heb aangesloten bij het lichaam van Christus, dat naar de hemel is geroepen waar het nu zit, zie Ef. 2:6 en Kol. 3:1-2:

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

“Kol. 3:1-2: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Christus is de erfgenaam van God. Ik ben een erfgenaam van God door het lichaam van Christus, omdat ik met Christus verbonden ben.

“Gal. 4:7: Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Verbonden zijn met Zijn lichaam geeft mij verlossing, een roeping, een erfenis en kracht, zie Ef. 1:17-23:

“17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst;22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Bovendien ontvang ik het allemaal vrijelijk en uit genade! Dit is de grote verborgenheid dat aan de apostel Paulus werd geopenbaard.

Als ik niet alle geestelijke zegeningen heb, geen hemelse positie bekleed, geen gezamenlijke erfenis heb, noch een volledige positie in Christus, dan ben ik niet een lid van het lichaam van Christus.

Als ik geen lid ben van het lichaam van Christus, ben ik niet gered. Zonder het lichaam van Christus is er vandaag geen verlossing.

“Ef. 3:3-4: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

Iedereen die denkt dat je uit de verlossing kan vallen, dat ik moet werken voor mijn zegeningen of erfenis, of dat mijn verlossing verbonden is met een natie, priester of verbond, begrijpt deze grote verborgenheid van het lichaam van Christus niet, noch hoe wij daarmee verbonden zijn.

Ik ben gered door het lichaam van Christus. Ik ben verzegeld door de Geest van belofte. Ik ben verrijkt en geërfd door de Vader der heerlijkheid, als lid van het lichaam van Zijn Zoon.

“Gal. 4:7: Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

“Ef. 5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

“Ef. 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Geprezen zij God.