

## De STILTE van Genade

PASTOR DON HOSFELD

*“Rom. 9:22-24: 22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; 23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.*

In 1964 bracht het Amerikaanse folkrockduo Simon & Garfunkel uit wat een iconische hit en nummer 1 zou worden: ‘The Sound of Silence’. Het lied wordt verteld door de ogen van iemand die de stilte in zijn leven beschouwt als een plaats van veiligheid, maar het ook ziet als een symptoom van een groot probleem in de samenleving en er uiteindelijk naar verlangt om aan de stilte een einde te zien komen. Art Garfunkel omschreef het als “een lied over het onvermogen van mensen om met elkaar te communiceren.”

Maar stilte is niet altijd het resultaat van een onvermogen om te communiceren of zo angstaanjagend als dit liedje presenteert. Soms is stilte de stilte vóór de storm, de vrede vóór de onvermijdelijke onrust. Soms is stilte zelfs een geschenk.

In zijn boek “The Silence” of God zei Sir Robert Anderson: “Een stille hemel is het grootste mysterie van ons bestaan.” Anderson 's punt is niet, en ook niet de mijne, dat God tegenwoordig volkomen stil is, want zolang Zijn Woord wordt gepredikt, onderwezen en gelezen, spreekt God actief tot de wereld. Hij is niet aan de kant gegaan of heeft deze wereld niet verlaten. Voor alle duidelijkheid: God heeft vandaag de dag nog steeds veel te zeggen, maar om Hem te horen moet de mens naar Zijn Woord gaan, de Bijbel!

Volgens het Guinness World Records: “is het best verkochte boek aller tijden de Christelijke Bijbel. Het is onmogelijk om precies te weten hoeveel exemplaren er zijn gedrukt in de ongeveer 1500 jaar sinds de inhoud ervan werd gestandaardiseerd, maar onderzoek uitgevoerd door de British and Foreign Bible Society in 2021 suggereert dat het totale aantal waarschijnlijk tussen de 5 en 7 miljard exemplaren ligt.”

Volgens hun berekeningen werden “tussen 1815 en 1975 2.458.000.000 Bijbels gedrukt” en “worden er in de 21e eeuw ongeveer 80 miljoen Bijbels per jaar gedrukt.”

Elke dag gebruikt God Zijn Woord op een machtige manier om Zijn instrument te zijn om een wereld te bereiken die wanhopig behoefte heeft om te horen wat Hij te zeggen heeft. God verlangt er nog steeds naar dat alle mensen: “*zalig worden, en tot kennis der waarheid komen*” (1 Tim. 2:4), en zolang de mogelijkheid bestaat, kan de wereld deze tijd maar het beste verzilveren.

Maar er heerst een stilte die iedereen goed zou moeten onderkennen. Er is een stilte van God die niet wordt erkend door ongelovigen en onopgemerkt door veel gelovigen, ook al hebben beiden er enorm van geprofiteerd en blijven er dagelijks van profiteren, en dat is “De Stilte van Genade”.

Door de jaren heen heb ik ervaren dat één van de meest verkeerd begrepen leerstellingen van de Bijbel te maken heeft met de manier waarop God de wereld van vandaag de dag wel of niet oordeelt. Dit geldt voor degenen die de dag van genade herkennen waarin we nu leven, maar ook voor degenen die niet op de hoogte zijn van de kenmerkende aard van deze tijd.

## EEN WERELD DIE ROEPT OM OORDEEL

*“Psalm 114:7: Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;*

Over het algemeen willen de meeste mensen dat het oordeel snel en beslissend is – dat wil zeggen, zolang het iemand anders is die dat oordeel ontvangt. Weinigen zouden dezelfde genade en barmhartigheid jegens een vreemdeling tonen als zijzelf tonen naar hun kind of vriend. In plaats daarvan lijken de meesten op Jakobus en Johannes, die door de Heer de ‘Boanerges’ werden genoemd, wat betekent: de zonen van de donder (Markus 3:17). Deze twee apostelen van Israël wilden:

*“Lukas 9:54: Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: **Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft?***

Zij verlangden ernaar het onmiddellijke en harde oordeel van God te zien.

Er is geen tekort aan kwaad in deze wereld, en zelden of nooit is er een dag dat we niet vernemen over een nieuwe gebeurtenis die laat zien hoe verdorven de mens kan zijn, en uiteindelijk hoe verdorven de mens werkelijk is, los van Christus en het werk van de Heilige Geest in ons leven. Elk voorbeeld dat hier wordt gegeven, zou zeker snel kunnen worden vervangen door een ander exemplaar dichterbij huis. Vaak worden Christenen bespot en belachelijk gemaakt vanwege hun geloof in God vanwege de hoeveelheid kwaad in deze wereld en Gods bereidheid om dit te laten voortbestaan. “Hoe kan God bestaan als er al dit kwaad is”, roepen ze uit!

Wij antwoorden hen:

*“Klaagl. 3:22: Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;*

*“Rom. 2:4-5: 4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelfen toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.*

Er is geen argument dat een oordeel verdiend is, maar begrijpen mensen werkelijk waar ze om vragen? Als God iemand zou oordelen vanwege zijn daden, zou Hij dan niet iedereen moeten oordelen? “Want er is geen aanzien des persoons bij God” (Rom. 2:11). Wanneer de Dag des Oordeels aanbreekt, zal Hij “aan ieder mens vergelden naar zijn werken” (Rom. 2: 6). Een beangstigend voorstel, en iedere niet-geredde man en vrouw zou moeten beven bij de gedachte voor een rechtvaardige God te verschijnen.

Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zo bondig zei: “Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods” (Hebreeën 10:31). Psalmen 97:4-5 geeft een kijkje in het toekomstige oordeel en zegt:

*Psalm 97:4-5: 4 Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.5 De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN der ganse aarde.*

Velen beweren dat ze willen dat God het oordeel over deze wereld brengt, en ze zijn er misschien zelfs oprecht over, maar wanneer de tijd komt dat God een einde maakt aan het kwaad van de mens, zullen alleen de geredden zich verheugen.

## HET OORDEEL UITGESTELD

*“Psalm 86:15: Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.*

Eén van de grote voordelen van het “recht snijden” (2 Tim. 2:15) van de Schriften is dat we weten dat we in de bedeling van genade leven. Maar om onze situatie volledig te begrijpen, moeten we weten wat die waarheid betekent in relatie tot Gods oordeel. **God deelt vandaag genade uit, geen oordeel.** Het recht snijden gaat niet alleen over wat ons is gegeven – een nieuwe hemelse hoop, een nieuw evangelie, een nieuwe opdracht of zelfs een nieuwe apostel, maar ook over wat ons niet is gegeven en wat ons ook niet wordt gegeven: Gods oordeel!

Het oordeel is precies wat de twaalf apostelen kort na Pinksteren verwachtten. In feite moest Petrus in het derde hoofdstuk van zijn tweede brief aan zijn lezers, de kleine kudde, uitleggen dat Gods oordeel werd opgeschort. Hij zei:

*“2 Petrus 3:7 en 9: 7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen..... 9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.*

Als je de meeste gelovigen zou vragen wat God verwijderde bij het begin van de dag van genade, zouden de meesten, durf ik te zeggen, de Mozaïsche wet noemen. We zijn niet langer gebonden aan de Wet of haar vloeken. Hoe accuraat dit ook is, er is nog iets dat God verwijderde op het moment dat Hij Israël aan de kant zette en de verborgenheid inluidde dat: *“die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”*. (Rom. 16:25 vgl. Ef. 3:1-9), **en dat was Zijn naderende oordeel.**

Als God Israël niet tijdelijk aan de kant had gezet en een nieuwe bedeling had ingesteld, zouden alle gebeurtenissen die we in het boek Openbaring zien staan, zijn begonnen na de steniging van Stefanus in Handelingen 7.

Genade is niet alleen wat God ons gelovigen geeft. Gods genade ligt ook in het feit dat Hij de dag des oordeels en Zijn toorn stopte. De mens stond aan de rand van de afgrond, terwijl de verdrukking op het punt stond te beginnen. 'Maar God' zag de nood van de mens en gaf ons wat we niet verdienden: genade. God stelde Zijn oordeel uit en gaf de mens een nieuwe kans. Iedereen die zijn geloof in het volbrachte werk van Christus heeft gesteld, moet zich verheugen in de waarheid van Efeziërs 2:1-7:

*“Ef. 2:1-3: 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;*

We waren ooit allemaal ‘kinderen van ongehoorzaamheid’, en toorn wacht op degenen die dat blijven (vgl. Kol. 3:6). We hebben allemaal gezondigd en komen niet in aanmerking voor de heerlijkheid van God (vgl. Rom. 3:23). We volgden allemaal de ‘loop van deze wereld’, of volgden het tijdperk van deze wereld, wat een andere manier is om het wereldsysteem te beschrijven en een koers die leidt naar oordeel en vernietiging, omdat deze wereld in strijd is met de wegen van God. De mens verdiende toen Gods oordeel en toorn en verdient het ook nu.

*“Ef. 2:4-7: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;7 Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

Terwijl de wereld God bespot vanwege Zijn gebrek aan oordeel, kan de gelovige Hem prijzen voor de “*uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus*” (vers 7). Wij verheugen ons in Zijn lankmoedigheid, genade en barmhartigheid. De stilte van de genade zegt evenveel over de liefde van God als al het andere dat Hij ooit voor de mensheid heeft gedaan.

#### WAAROM HET BEGRIJPEN VAN “DE STILTE VAN GENADE” BELANGRIJK IS

*“Rom. 5:20-21: 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.*

Maar wat zijn de praktische implicaties van het feit dat genade vandaag de dag regeert, en wat winnen we als we weten dat God naties of mensen niet oordeelt voor hun zonden, zoals Hij dat in het verleden heeft gedaan en dat ook in de toekomst zal doen?

Vele jaren geleden werkte ik als machineoperator voor een bedrijf dat buizen voor de medische industrie elektrolytisch polijstte. Het was van essentieel belang dat deze buizen werden ontdaan van alles wat de gassen zou kunnen verontreinigen en er uiteindelijk doorheen zouden stromen wanneer ze hun beoogde bestemming bereikten en werden geïnstalleerd.

Het was mijn taak om zes meter lange stalen buizen te nemen en deze aan te sluiten op een machine die zuur en elektriciteit gebruikte om de binnenkant van de buizen glad te maken, zodat ze glansden als een spiegel. Als het goed werd uitgevoerd, zagen ze er beter uit dan welke chromen bumper dan ook die je ooit kunt voorstellen.

Ik moest de snelheid instellen van de elektrode die langzaam door de buis werd getrokken en de snelheid waarmee het zuur er doorheen zou stromen. Het proces verliep langzaam en duurde over het algemeen meer dan een uur nadat ze allemaal waren aangesloten en de machine was gestart. Het enige wat ik kon doen was wachten en me afvragen of mijn instellingen goed waren. Het was altijd een angstige tijd van wachten, niet wetende wat er op dat moment gebeurde. Heb ik de treksnelheid te laag ingesteld of ging het zuur te snel? **Het niet weten was echt het ergste deel van het proces.**

Dat is hoe mensen over het algemeen reageren op het onbekende; ze worden angstig. Hetzelfde geldt voor mensen die onzeker zijn over de wereld waarin ze leven. Mensen worden angstig als ze niet weten wat er in de wereld aan de hand is. Veroorzaakt God deze orkaan vanwege de zonde van de mensheid? Gaat God de natie omverwerpen vanwege de corruptie van de politici? Heeft God ervoor gezorgd dat ik mijn baan of mijn huis verloor, of dat ik een lekke band kreeg?

Al deze vragen en andere zorgen kunnen worden opgelost als we begrijpen hoe God vandaag de dag met de wereld omgaat – door genade, omdat genade vandaag de dag regeert.

We mogen een natuurramp, buitenlandse invasie of welke moeilijkheid dan ook niet langer zien als het oordeel van God. Deze methoden werden in het verleden gebruikt en zullen in de toekomst opnieuw worden gebruikt, maar het is niet de manier waarop God vandaag de dag werkt.

**Ten eerste houdt God zich niet bezig met naties, maar uitsluitend met individuen.** Door Zijn natie, Israël, opzij te zetten, is God effectief gestopt met het oordelen van alle naties. In plaats daarvan werkt God collectief door het Lichaam van Christus en individueel door de leden daarvan. God probeert de niet-verloste wereld niet te bereiken via een natie, maar via Zijn nieuwe schepsel (de schepping) (vgl. Gal. 6:15), de Kerk, het Lichaam van Christus, dat bestaat uit mensen van alle naties.

Bovendien waarschuwde de apostel Paulus, toen hij deze personen toesprak op de Areopagus (heuvel van Ares) of de heuvel van Mars (vgl. Handelingen 17:19,22), degenen die toen luisterden, en het dient als een waarschuwing voor allen die het evangelie verwerpen; vandaag de dag gebiedt God nu:

*“Hand. 17:30-31: 30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welchen Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.*

God heeft een dag aangewezen, een toekomstige dag, om te oordelen. Die dag is niet vandaag, want deze dag is de dag van genade, niet de dag van het oordeel. De wereld hoeft niet in angst te leven dat Gods oordeel over ons komt; in plaats daarvan moeten we vol ontzag toekijken en ons afvragen hoe groot Zijn barmhartigheden zijn. We zouden allemaal verbaasd moeten zijn over Zijn lankmoedige liefde en verlangen dat iedereen gered wordt. Al meer dan 2000 jaar bestaat Zijn genade; de hemelen zijn stil geweest, het oordeel is uitgesteld, en de mens heeft nog meer tijd en een nieuwe kans gekregen om zich tot Zijn Schepper te wenden en het uit te roepen tot zijn Verlosser. Geloof eenvoudig het evangelie en u zult gered worden van de komende toorn (vgl. 1 Thess. 1:10; 5:9).

Het is niet te zeggen wanneer de stilte van de genade zal eindigen. Er is ons geen morgen beloofd; nu is de dag van de verlossing, want de dag van het oordeel nadert werkelijk. Gods toekomstige oordeel is zeker:

*“Psalm 96:13: Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.*

Omdat *“waarachtig en rechtvaardig”* de eigenschappen van de Almachtige zijn. Zie Openb. 16:7:

*“7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.*

Als je het kwaad van deze wereld haat en ernaar verlangt dat God de zaken op orde brengt, put dan troost uit de wetenschap dat we onszelf niet hoeven te wreken. Ook wordt God niet bespot; *“...want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien”* (Gal. 6:7). We kunnen er zeker van zijn dat *“...dat het oordeel Gods naar waarheid is”* (Romeinen 2:2). *“Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad”* (Pred. 12:14).

Geen wonder dus dat onze apostel Paulus ons leert dat:

*“2 Tim. 2:24-26: 24 .....een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkenning der waarheid;26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welchen zij gevangen waren tot zijn wil.*

Hoewel de wereld ons misschien bespot en zegt: *“Waar is nu hun God?”* (Ps. 115:2), laten wij antwoorden: *“Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil”* (Psalm. 115:1).

God zal verheerlijkt worden door zowel de geredden als de niet-verlosten; niets en niemand kan dat verhinderen. Wanneer God uiteindelijk oordeel brengt, zal Zijn rechtvaardigheid voor iedereen zichtbaar zijn.