

## Denk aan uw Overheidspersonen

Pastor Ricky Kurth

*“Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;*

Wie zijn deze “overheden en machten” aan wie wij onderworpen moeten zijn? Welnu, we weten dat er verschillende soorten overheden en machten zijn, omdat ons in Efeziërs 6:12 wordt verteld dat we ermee moeten ‘strijden’, terwijl ons hier wordt verteld dat we ons eraan moeten ‘onderwerpen’!

*“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.*

Efeziërs spreekt uiteraard over de onzichtbare demonische menigte, “de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw”, die met ons strijden terwijl wij Gods Woord verkondigen. Maar Titus 3:1 spreekt over de menselijke heersers van deze wereld, de “overheidspersonen” in de regering aan wie God zegt dat we onderworpen moeten zijn, Rom. 13:1-7:

*“1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;4 Want zij is Gods dienaress, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienaress, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.*

Je zou niet denken dat dit aan Christenen verteld hoeft te worden, maar zodra we erachter komen dat we al burgers van de hemel zijn (Filippenzen 3:20), is het gemakkelijk om te denken dat dit op de één of andere manier de verantwoordelijkheden van ons aardse burgerschap teniet doet. Maar bedenk dat, ook al is er “noch dienstbare noch vrije” in Christus (Gal. 3:28), verteld Paulus nog steeds tegen dienaren: “dat zij hun eigen heren onderdanig zijn” (Titus 2:9). Hoewel er ook “daarin is geen man en vrouw” is in Christus (Gal. 3:28), zegt Paulus nog steeds tegen vrouwen dat zij “weest aan uw eigen mannen onderdanig” (Ef. 5:22). En hoewel we in Christus al burgers van de hemel zijn, moeten we nog steeds onderworpen zijn aan de overheidspersonen.

*“Fil. 3:20: Maar onze wandel (burgerschap) is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;*

*“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.*

*“Titus 2:9: Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;*

*“Ef. 5:22: Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;*

### Salomo waarschuwde:

*“Spr. 24:21: Mijn zoon! vrees den HEERE en den koning; **vermeng u niet met hen, die naar verandering staan;***

Dit heeft geen betrekking op het wegstemmen van mannen uit hun ambt, maar eerder op het betrokken raken bij subversieve anti-regeringsactiviteiten. God heeft gezegd dat de zachtmoedigen in Israël de aarde zullen beërven, Matth. 5:5, en daarom is Hij van plan alle regeringen op aarde voor hen aan te wijzen vóór de oprichting van Zijn koninkrijk, Openb. 11:15:

*“En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.*

Maar deze wereld is niet onze erfenis, we gaan er 'slechts doorheen', en dus is het oprichten van haar regeringen niet onze strijd.

Een voorbeeld uit Israëls verleden zou dit kunnen illustreren. Terwijl Israël op weg naar het Beloofde Land door de wildernis trok, weigerde Edom haar door hun land te laten trekken, Num. 20:14-22:

*“14 Daarna zond Mozes boden uit Kades tot den koning van Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël: Gij weet al de moeite, die ons ontmoet is;15 Dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn, en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben; en dat de Egyptenaars aan ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben.16 Toen riepen wij tot den HEERE, en Hij hoorde onze stem, en Hij zond een Engel, en Hij leidde ons uit Egypte; en ziet, wij zijn te Kades, en stad aan het uiterste uwer landpale.17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den koninklijken weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter hand noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn.18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet!19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door den gebaanden weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven; ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken.20 Doch hij zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is hem tegemoet uitgetrokken, met een zwaar volk, en met een sterke hand.21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale te trekken; daarom week Israël van hem af. 22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den berg Hor.*

Waarom vocht Israël niet, zoals ze later in Kanaän vochten tegen degenen die zich tegen hen verzetten? Omdat God hen had opgedragen “zich niet met hen te bemoeien”, aangezien Edom niet hun erfdeel was, zie Deuteronomium 2:1-5, ze wilden er alleen maar doortrekken! Precies zo is deze wereld niet onze erfenis, en dus moeten we ons ‘niet bemoeien met hen die de macht hebben om haar regeringen te veranderen’.

*“Deut. 2:1-5: 1 Daarna keerden wij ons, en reisden naar de woestijn, den weg van de Schelfzee, gelijk de HEERE tot mij gesproken had, en wij togen om het gebergte Seir, vele dagen.2 Toen sprak de HEERE tot mij, zeggende:3 Gijlieden hebt dit gebergte genoeg omgetogen; keert u naar het noorden;4 En gebied het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan de landpale uwer broederen, de kinderen van Ezaü, die in Seir wonen; zij zullen wel voor u vrezen; maar gij zult u zeer wachten.5 Mengt u niet met hen; want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool; want Ik heb Ezaü het gebergte Seir ter erfenis gegeven.*

Wij zijn geroepen om “de goede strijd des geloofs te strijden”, zie 1 Tim. 6:12:

*Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.*

En:

*“2 Tim.2:4: Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.*

Van de vertaler:

We hebben (vrij zeker) vaker gemopperd (of erger) op de overheid etc. dan dat we voor hen hebben gebeden. En toch heeft onze apostel Paulus de onderstaande, geïnspireerde, woorden neergeschreven om door de leden van het Lichaam van Christus te worden gehoorzaamd!

*“1 Tim. 2:1-5: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;6 Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;7Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.*

Ter overdenking:

*“Rom. 12:9-19: 9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.19 Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.*

Een ieder van ons kan de bovenstaande gedeelten ernstig overdenken en bij zichzelf nagaan hoe hij/zij er voor staat wat de praktische invulling aangaat!

Wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat onze “positie” (in Hem) zeker is en we steeds de mogelijkheid hebben om onze “conditie” (de praktijk) te verbeteren.

*“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; **want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.***

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)