

Geen schoonheid die we naar Hem zouden moeten verlangen

Pastor Ricky Kurth

“Les Feldick leerde dat Jesaja 53:2 niet betekent dat de Heer Jezus lelijk was, maar dat er niets in Hem was dat de Joden tot Hem zou aantrekken als hun Koning en Messias. Wat zeg jij?”

*“Jes. 53:2: Want Hij is als een rijstje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen **gestalte**, dat wij Hem zouden begeerd hebben.*

De King James Bible is duidelijker:

*“For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no **beauty** (=schoonheid) that we should desire him.*

Zo heb ik (Ricky Kurth) er nog nooit over nagedacht, maar Les heeft gelijk! Jesaja schreef:

Vertaald vanuit de KJV tekst:

“.....als we hem zullen zien, is er geen schoonheid dat we naar hem zouden verlangen.

In de context vinden we een paar verzen eerder een beschrijving van de Heer die in overweging moet worden genomen om te bepalen wat de profeet bedoelde:

“Jes. 52:14: Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;

De KJV zegt van Jes. 52:14:

“As many were astonished at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men:

Vertaald vanuit de KJV tekst:

“Zoals velen verbaasd over u waren; zijn gezicht was meer ontsierd dan enig mens, en zijn vorm meer dan die van mensenkinderen:

Dit is als het ware een foto van de Heer na de geseling die ze Hem gaven vlak voordat ze Hem aan het kruis nagelden. Dit sombere beeld, van wat Hij heeft verdragen om voor onze zonden te betalen, is wat gelovigen in gedachten hebben als de wereld “Goede Vrijdag” viert.

Maar dat betekent dat Jesaja zei dat er niets in Hem was dat het “volk” van Israël zou verlangen in een koning.

“Jes. 53:8: Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks (Israël) is de plage op Hem geweest.

Ze wezen Hem af omdat ze meer op zoek waren naar een ‘kampioen op een wit paard die ons zal redden van onze vijanden’, een soort Messias. De Heer was misschien wel of niet een knappe man, maar Jesaja had het niet over de kenmerken waaruit fysieke aantrekkingskracht bestaat.