

## BOUWEN OM TE WINNEN

Pastor Kevin Sadler

1 Korinthiërs 3:8-15 (Statenvertaling).

*“8 En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.*

God heeft een ieder van ons geroepen om deel te nemen, onder genade, aan de bouw van Zijn Kerk op het fundament van Christus, in overeenstemming met de openbaring van de verborgenheid, Rom. 16:25:

*“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

### GODS GEBOUW

*“1 Kor. 3:9: Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.*

Elke gelovige krijgt een geweldige kans om ‘met God’ samen te werken. De sterfelijke mens, wiens dagen op aarde geteld zijn, heeft het opmerkelijke voorrecht om zich bij God aan te sluiten bij Zijn werk hier in deze wereld. God gebruikt ons genadig als Zijn medearbeiders. En wij kunnen niet zonder Hem werken. We hebben Gods bekrachtiging, kracht en wijsheid nodig in het werk van de bediening.

Het werk dat wij met God doen is het dienen van de zaak van Christus in Gods Kerk, het Lichaam van Christus. Ten eerste wijst Paulus erop dat de Kerk “Gods akkerwerk” of Zijn bebouwde akker is. Wij planten en bewateren op Gods akker.....Zie 1 Kor. 3:6-9:

*“6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.7 Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.*

.....en het leven dat uit onze arbeid voortkomt en groeit, komt volledig van “God die de wasdom geeft”. Zie vers 7.

De brief van 1 Korinthiërs is een voorbeeld van hoe de apostel Paulus een beetje aan het ‘wieden’ was, om zo te zeggen, op Gods akker in Korinthe. Er waren enkele onaangename kwesties en vleselijkheid die aangepakt, opgepakt en verwijderd moesten worden uit de Korinthische kerk, zodat ze in Christus konden groeien.

Paulus presenteerde eerst een landbouwillustratie en presenteerde vervolgens een architecturale illustratie van de Kerk als 'Gods gebouw'. Terwijl God werkt en wij samenwerken met God, is de Kerk niet alleen het veld dat God cultiveert, maar ook het gebouw dat God bouwt. Zowel een veld als een bouwproject vereisen langdurige arbeid. Het feit dat de Kerk zowel Gods akker als Gods gebouw is, herinnert ons eraan dat God voortdurend en trouw in ons werkt, Fil. 1:6; 2:13:

*"Fil. 1:6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;*

*"Fil. 2:13: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.*

Een gebouw verheft zichzelf niet; het wordt opgebouwd door zijn arbeiders. Wij werken met God bij het bouwen van Zijn Kerk en natuurlijk werken wij onder Hem, waarbij wij Zijn wil uitvoeren vanuit Zijn Woord, dat "recht gesneden" is.

### DE ARCHITECT EN DE FUNDATIE

*"1 Kor. 3:10-11: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.*

*"Naar de genade Gods, die mij gegeven is" verwijst naar Gods genade door de voormalige godslasteraar in de bediening te plaatsen als de apostel van de Heidenen. In Romeinen 1:5 schreef Paulus over zijn roeping: "Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam".*

Als apostel werd Paulus door God geroepen om "als een wijs bouwmeester" te zijn (1 Kor. 3:10). Paulus heeft zichzelf niet in deze positie gebracht. Het werd hem "gegeven" door de genade van God. Paulus' positie als bouwmeester van Gods bouwproject was niet gebaseerd op zijn eigen verdienste, maar op Gods onverdiende gunst.

Het Griekse woord dat als 'bouwmeester' wordt vertaald, is architekton, waar ons Nederlandse woord architect vandaan komt. Door een bijzondere openbaring gaf Christus aan Paulus de plannen en specificaties voor de opbouw van de Kerk van de Heer onder genade.

Paulus was een 'wijs' bouwmeester overeenkomstig de wijsheid die Hem door Christus was gegeven. Zoals Paulus kort daarvoor schreef in 1 Korinthiërs:

*"Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was" (1 Kor. 2:7).*

De Kerk is gebouwd op deze voorheen verborgen wijsheid, welke is:

*".....de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest" (Rom. 16:25).*

De KJV zegt:

*"Rom. 16:25: .....the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, (= "sinds het begin van de wereld").*

De openbaring van de verborgenheid, de waarheid van genade die door Christus aan Paulus is gegeven, is de blauwdruk voor de Kerk in de bedeling van genade. In de geïnspireerde brieven van Paulus vinden we Gods blauwdruk voor de opbouw van de Kerk van vandaag.

Als architect van Gods gebouw ontving Paulus deze blauwdrukken van Christus en vervolgens “legde hij het fundament” (1 Kor. 3:10) voor de Kerk. Paulus heeft het fundament niet gecreëerd of ontworpen; hij heeft het alleen gelegd. En Paulus zei niet dat hij bouwde op een fundament dat iemand anders had gelegd, maar in plaats daarvan: “Ik heb het fundament gelegd” van “Gods gebouw”, de Kerk, het Lichaam van Christus.

De verlossing van Paulus luidde een nieuwe bedeling in met een nieuwe Kerk. Paulus legde het fundament van deze kerk volgens de huidige hemelse bediening van onze Heer. Paulus zei heel duidelijk in vers 11:

*“Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus”.*

Jezus Christus is het fundament van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Voor een gebouw is slechts één fundering nodig. Als het eenmaal is gelegd, hoeft het nooit meer te worden herhaald. Paulus zei dat hij het had gelegd; dus niemand vóór hem heeft het gelegd, en niemand na hem kan het opnieuw leggen. Christus is dat stabiele en solide fundament. En met dit fundament is de Kerk voor eeuwig veilig.

De apostel Paulus legde het fundament van Christus volgens wat Hij vandaag de dag doet: *“Christus is het Hoofd der Gemeente; en Hij is de Behouder des lichaams”*, Ef. 5:23. De Koninkrijkskerk werd ook op het fundament van Christus gebouwd, maar het was in overeenstemming met Petrus' belijdenis van de identiteit van Christus: *“Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods”*, Matth. 16:16. Later, nadat Israël tijdelijk aan de kant was gezet, wekte God Paulus op, luidde de bedeling van genade in en stichtte een nieuwe Kerk, namelijk het lichaam van Christus.

Paulus wist dat zijn werk voor de Kerk, onder genade, fundamenteel was en dat anderen er in de toekomst op zouden voortbouwen. Daarom waarschuwde Paulus de Kerk: *“Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe”* (1 Kor. 3:10). **Deze waarschuwende woorden zijn nog steeds zeer relevant, omdat velen op dit fundament van Christus, voor de huidige bedeling van genade, voortbouwen met de verkeerde materialen uit de Schrift.**

Veel bouwers gebruiken materiaal uit de wet en vermengen het met de genade die aan Paulus werd geopenbaard, terwijl genade en wet nooit met elkaar mogen worden vermengd (Romeinen 11:6). Anderen gebruiken profetisch materiaal en proberen Israëls profetische beloften te vergeestelijken en ze vervolgens toe te passen op de Kerk, terwijl deze dingen niet van kracht zijn onder de genade en letterlijk zullen worden vervuld na de Opname van de Kerk.

De meesten gebruiken materialen en vereisten van het Koninkrijk uit de vier Evangelien en combineren deze met Paulus en zijn boodschap van pure genade en onze hemelse hoop. Het resultaat is dat de Kerk zich vooral bezighoudt met de opbouw van het Koninkrijk, dat is uitgesteld, in plaats van arbeiders voor God te zijn in Zijn huidige bouwproject. Het Lichaam van Christus is wat God vandaag de dag aan het bouwen is, niet het aardse koninkrijk van Christus.

## DE BOUWMATERIALEN

*“1 Kor. 3:12: En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;*

De kwaliteit van het fundament van Gods gebouw is de allerhoogste en beste; het is Jezus Christus. De staat van het gebouw hangt echter af van wat anderen in deze huidige eeuw op dat fundament bouwen. Het is niet alleen belangrijk waar je een gebouw op bouwt, maar ook waarmee je het bouwt. Paulus leert hier dat we de kerk kunnen bouwen met kostbare materialen zoals goud, zilver en kostbare stenen, of met onwaardige materialen zoals hout, hooi en stoppelen.

De eerste drie materialen hebben een intrinsieke waarde; ze zijn van hoge kwaliteit en niet-ontvlambaar. Zij vertegenwoordigen de werken die wij doen en die een beloning waard zijn bij het opbouwen van de kerk. De tweede drie materialen zijn inferieur, tijdelijk en ontvlambaar, en vertegenwoordigen de werken die we doen bij de opbouw van de kerk die geen beloning waard zijn.

Het fundament is Christus, Die kostbaar is, en Zijn vergoten bloed, dat ons heeft gekocht, is kostbaar (1 Petr. 1:19), en daarom betaamt het alle bouwers om Gods Kerk te bouwen met kostbare materialen. Goud, zilver en edelstenen zijn de duidelijk gewenste materialen waarmee Paulus ons wil laten bouwen. Ze weerspiegelen de vergelijkbare waarde van het fundament waarop we bouwen, terwijl hout, hooi en stoppels geen enkele waarde hebben vergeleken met het fundament van Christus dat door Paulus werd gelegd.

Dit gedeelte van de Bijbel beschrijft wat gelovigen doen om geestelijke groei, versterking en opbouw van de leden van Christus' Lichaam te bevorderen in overeenstemming met de waarheid van Gods Woord, 1 Kor. 3:1-8:

*“1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?5 Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft?6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.7 Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.*

En hoe een mens vandaag de dag vooral groeit en geestelijk versterkt wordt, is door de bouwmaterialen van Paulus, namelijk de boodschap van genade voor de Kerk in deze bedeling. Als we de Heer trouw dienen, de goede strijd van het geloof strijden en leven als een getuige van de genade van God, bouwen we met goud, zilver en kostbare stenen.

**Opdat u niet denkt dat u, omdat u geen pastor, predikant of leraar bent, niets hoeft te doen onthoud dan dat, als u een gelovige bent, u deel uitmaakt van de “iemand” en “eens iegelijks” van deze sectie, 1 Kor. 3:12-15:**

*12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.*

Iedere gelovige onderwijst en bedient anderen op de één of andere manier. Als zodanig zijn we allemaal bouwers.

### DE INSPECTIE VAN HET GEBOUW

*“1 Kor. 3:13-15: 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.*

De rechterstoel van Christus vindt plaats in de hemel na de opname van de Kerk, 1 Kor. 4:5; 2 Tim. 4:1:

*“1 Kor. 4:5: Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.*

*“2 Tim.4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:*

Op die dag zullen gelovigen individueel voor de Heer staan, en zal onze dienst voor Christus onder de loep worden genomen. Wij zullen allemaal voor de bouwinspecteur, voor de rechterstoel, staan, en het werk van elke gelovige zal “openbaar worden gemaakt” (1 Kor. 3:13), of duidelijk, duidelijk en zichtbaar worden gemaakt (vgl. 1 Kor. 4:5). Als Hoofd van de Kerk ziet en bekommert de rechtvaardige Rechter zich om wat wij doen in het deel van het gebouw waar wij voor Hem in Zijn Kerk werken.

Het werk dat we doen om het Lichaam van Christus op te bouwen is misschien niet het werk dat iedereen ziet, en de resultaten van ons werk omvatten veel dat we nooit zien. Maar er komt een dag waarop ons hele oeuvre en de gevolgen ervan allemaal door onze Heiland openbaar zullen worden gemaakt. Het hier genoemde werk is dat van de bouwers die “samen met God” (1 Kor. 3:9) werkten om de Kerk onder genade op het fundament van Christus te dienen en op te bouwen.

Het doel van deze beoordeling is om te bepalen of we in aanmerking komen voor ‘een beloning’ (1 Kor. 3:14) of dat we ‘verlies moeten lijden’ (1 Kor. 3:15). Om dit besluit te nemen, schreef Paulus dat de Heer ons werk zal ‘beproeven’ of door ‘vuur’ zal testen (1 Kor. 3:13). Vuur spreekt in de Schrift over het Woord van God. In Jeremia 23:29 lezen we bijvoorbeeld:

*“Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE,.....”.*

Onze werken zullen worden getest door het Woord van God, maar meer specifiek door de genade-waarheid die wordt geopenbaard in de brieven van Paulus, die ons de geboden van Christus en de blauwdrukken voor de Kerk van vandaag geven.

Op die dag zal, door het heilige vuur van het Woord van God en met het geestelijke onderscheidingsvermogen van God Zelf, de kwaliteit van ieders werk worden beproefd. En wanneer God ons werk beproeft, zal volledig geopenbaard worden wat voor soort werk het was. Als iemands werk het vuur weerstaat en niet verbrandt, en dus goud, zilver en kostbare stenen blijkt te zijn, “zal hij een beloning ontvangen” (1 Kor. 3:14). Maar als iemands werk verbrandt in het vuur van het Woord, en dus hout, hooi en stoppels blijkt te zijn, “zal hij schade lijden” (1 Kor. 3:15).

De vuurproef houdt geen rekening met de goedkope, brandbare materialen, en het vuur van Gods Woord zal ze allemaal tot as reduceren. Dit zijn werken die niet voortkomen uit genade door het geloof, maar zijn geboren uit zelfzuchtige ambities, vleselijkheid en slechte leer. Deze passage daagt gelovigen

uit om te bouwen met goud, zilver en edelstenen, omdat dat de norm is die door de bouwinspecteur zal worden goedgekeurd en beloond. Dit zijn werken die voortkomen uit genade door het geloof, geboren uit een verlangen om de Heiland te eren, uitgevoerd in de kracht van de Geest en in overeenstemming met de Paulinische waarheid voor de Kerk van vandaag.

Paulus voegt er echter aan toe dat ongeacht hoeveel van iemands werk en dienstbaarheid in rook opgaat, die persoon nog steeds “gered zal worden; maar als door vuur” (1 Kor. 3:15). Wij die op Christus als onze Verlosser hebben vertrouwd, zullen nooit het verlies van onze verlossing lijden (Romeinen 8:38-39). Vers 15 geeft ons het beeld van een man die uit een brandend gebouw ontsnapt; hij heeft zijn leven, maar geen bezittingen. Op dezelfde manier zullen velen hun eeuwige leven hebben na de Rechterstoel, maar geen beloning nadat de brand hun werk op de proef heeft gesteld. Deze verzen herinneren ons er dus aan dat, hoewel onze verlossing zeker is, beloningen niet gegarandeerd zijn.

David C. McCasland schreef het volgende: “Mijn schoonvader heeft dertig jaar lang mensen geholpen op het gebied van de volksgezondheid. Toen hij op 76-jarige leeftijd naar de hemel ging, liet hij een kast vol dossiers en een muur vol onderscheidingen achter.

“Toen het tijd werd om zijn ‘werkkast’ op te ruimen, werden de familiefoto’s en een paar souvenirs bewaard, en moest de rest weg. Ik kreeg de taak om het weg te gooien. Ik sleepte het langs de schuur naar een open veld, overgoot het met dieselbrandstof en stak het in brand – oude projectbestanden, diapresentaties, plaquettes van waardering, correspondentie, alles – en ik zag het branden.

“Het was een ontvullende ervaring omdat ik dacht dat als ik op een dag voor God sta, al mijn ‘werk’ aan dezelfde test zal voldoen. Alleen wat de brand overleeft, heeft eeuwige waarde.

“Toen ik brieven en voorstellen in as zag veranderen, kreeg ik een nieuw begrip van 1 Korintiërs 3:13. Paulus zei:

***“Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.***

“Vandaag het werk. Morgen de brand. Die middag in de weide heeft mij voorzichtiger en nadenkender gemaakt over mijn vluchtige mogelijkheden om werk te doen dat niet zal branden.

#### Opmerking van de vertaler:

Iemand zou kunnen denken: Waar zal ik me zorgen om maken, al is het ook als door vuur heen, ik wordt toch wel gered. Is dat wel zo? Ik denk het niet! Ik stel me voor dat, als iemand het evangelie heeft geloofd, en weet dat hij/zij dan voor eeuwig behouden is, hij/zij dan de Heer dankbaar is en uit liefde voor de Heer toch “iets” wil doen.

Als die wens, om iets uit liefde voor de Heer “iets” te doen niet aanwezig is dan moet hij/zij zich terdege afvragen of ze niet tevergeefs (iets) hebben geloofd. Let wel!: Paulus spreekt in 1 Kor. 3:8-15 tot ware gelovigen.

Zoals eerder gezegd zal de ware gelovige, uit liefde voor de Heer, iets willen doen. Dan gaat hij/zij bouwen en dan komt de vraag: Waarmee gaat hij/zij bouwen?

Ik kan me onmogelijk voorstellen dat een waar gelovige bewust bouwt met verkeerd bouw materiaal, ik denk dat veel brandbaar bouw materiaal door onwetendheid wordt gebruikt om er mee te bouwen.

Einde opmerking

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)