

DE WOONPLAATS VAN GOD

Pastor Paul Sadler

Zie het schema: **“The Kingdom of God is over all”** op bladzijde 5.

HET LEGGEN VAN DE FUNDERING

“Ef. 2:19-22: 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Enkele jaren geleden, tijdens een reis naar Colorado, bezocht ons gezin Pike 's Peak, wat, uiteraard, één van die onvergetelijke ervaringen was. Terwijl we met de oude tandradbaan de berg op kletterden, wees onze conducteur, een jonge student, ons op verschillende aandachtspunten. Hij had ook een geweldig gevoel voor humor, wat de reis nog leuker maakte. Op een hoogte van meer dan 4.000 meter begint alles in slow motion te bewegen, inclusief de Cog-motor die ons de laatste “30 procent helling” naar de top trok. Het landschap was absoluut adembenemend. Hoe iemand over die ‘paarse bergmajesteiten’ zou kunnen uitkijken en de creatieve hand van God niet zou zien, is mij een raadsel.

Op soortgelijke wijze brengt Paulus' brief aan de Efeziërs ons bij het hoogtepunt van de Paulinische openbaring. Vanuit dit uitkijkpunt kunnen we verschillende interessante punten zien terwijl we uitkijken over de rijkdom van Gods genade. Net als de pracht van de Rockies blijft de genade van God ons verbazen! Hier in Efeziërs 2:19-22 leren we dat degenen die in deze bedeling gered worden, een heilige tempel vormen waar God, door de Geest, in woont. De eerste vraag die men geneigd is te stellen is deze: “Is dit op één of andere manier in strijd met het Programma van de Verborgenheid?” Integendeel, het dient om het feit aan te tonen dat er verbanden bestaan tussen de twee programma's van God.

De term ‘zo zijt gij dan niet’ die Paulus hier gebruikt, geeft aan dat er een belangrijke verandering in de bedeling heeft plaatsgevonden. Met de val van Israël wendde God zich tot de Heidenen; daarom zijn wij die eens ver weg waren, NU dichtbij gekomen door het bloed van Christus. In het verleden waren wij het uitschot van de aarde. Destijds werden de Heidenen de Onbesnedenen genoemd, een term die in denigrerende zin werd gebruikt door degenen die tot de Besnijdenis behoorden. Wij waren honden,

“.....zonder Christus,, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. (Ef. 2:11-12).

Maar nu zijn we geen vreemdelingen meer, maar “medeburgers” van de heiligen. In wezen zegt de apostel dat de Efeziërs medeburgers waren van de andere leden van het Lichaam van Christus, wat geldt voor allen die tot op de dag van vandaag op Christus hebben vertrouwd. Ons staatsburgerschap hier in Amerika betekent dat we in hetzelfde land wonen en dat ieder van ons bepaalde onvervreembare rechten heeft. Op dezelfde manier zijn wij, als leden van het Lichaam van Christus, medeburgers van een hemels land, gezegend met alle geestelijke zegeningen, omdat ons rechten en privileges zijn verleend als zonen van God, Fil. 3:20:

“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

Paulus verruimt de reikwijdte wanneer hij openbaart dat ook wij tot het huisgezin van God worden gerekend. In deze context is de uitdrukking ‘*huisgenoten Gods*’ een collectieve verwijzing naar alle met bloed gewassen heiligen uit alle tijden. Als zondaars die uit/door genade gered zijn, maken wij deel uit van die grote groep mensen die de verlost worden genoemd, in tegenstelling tot degenen die verloren zijn. God zij dank dat wij gered en opgenomen zijn in de plannen en doeleinden van God als individuele leden van het Lichaam van Christus.

De apostel voegt er verder aan toe dat we zijn ‘*Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten*’. Wie waren deze apostelen en profeten precies? Sommigen beweren dat dit verwijst naar de twaalf apostelen en de Oud Testamentische profeten. Maar zij legden het fundament, dat is Christus, volgens de **profetie**. De apostelen leerden, gebaseerd op de leringen van de wet en de profeten, dat Christus de Messias was, dat Hij de rechtmatige erfgenaam van de troon van David was – en dus de Koning van Israël.

Is dit wat wij vandaag aan onze toehoorders verkondigen? De leden van het Lichaam van Christus zijn beslist niet op dit fundament gebouwd. Als dit de apostelen en profeten van het koninkrijk waren, zou de volgorde omgekeerd zijn, want in Gods profetische programma waren er eerst profeten en daarna de apostelen, zoals blijkt uit het evangelie volgens Lukas:

“Lukas 11:49: Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen;

Wie waren dan deze machtige verdedigers van het geloof die deze prominente posities bekleedden in het begin van deze huidige bedeling? Wij geloven dat dit de apostelen en profeten van genade waren die Christus predikten volgens de openbaring van het Verborgenheid.

Natuurlijk is Paulus de belangrijkste apostel van deze bedeling, maar er waren mensen die dit ambt ook in secundaire zin bekleedden. Toen Paulus aan de mensen in Thessalonika schreef over zijn bediening onder hen, zei hij:

“Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden zijn als Christus' apostelen; (1 Thess. 2:6).

Deze apostelen van Christus worden door de Heilige Geest voor ons geïdentificeerd als Paulus, Silvanus en Timotheüs, 1 Thessalonicenzen 1:1:

“Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente der Thessalonicensen,.....”.

Wat de profeten betreft, denk ik aan Agabus als één van de profeten. U zult zich herinneren dat het Agabus was die Paulus waarschuwde niet naar Jeruzalem te gaan, anders zou hij de gevolgen ondervinden (Handelingen 21:10-13). In de brieven van Paulus is de volgorde altijd dezelfde: eerst de apostelen, gevolgd door de profeten, want dit is de volgorde waarin ze werden gegeven.

*“1 Kor. 12:28: En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, **ten eerste apostelen**, ten tweede profeten, ten derde leraars,.....”.*

*“Ef. 3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan **Zijn heilige apostelen** en profeten, door den Geest;*

*“Ef. 4:11: En Dezelfde heeft gegeven **sommigen tot apostelen**, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;*

Dus als leden van het Lichaam van Christus zijn wij gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten van genade die de Heer der heerlijkheid, in Zijn verhoging, verkondigden. Christus is de

voornaamste hoeksteen, wat synoniem is met het fundament. Het is het referentiepunt van waaruit alle metingen worden gedaan. Dus als wij vandaag de dag aan Gods maatstaf willen voldoen, moeten ook wij het apostelschap en de boodschap van Paulus erkennen.

DE BOUW VAN EEN TEMPEL

Wij hechten veel waarde aan het recht snijden van het Woord der waarheid, en terecht. Maar het is net zo belangrijk om de verbindingen tussen de twee programma's van God te onderkennen. De Heiland die Zijn bloed voor Israël vergoot, is bijvoorbeeld dezelfde Heiland die voor onze zonden stierf. De Geest die met Pinksteren in de heiligen woonde, is dezelfde Geest die in de gelovigen woont in de eeuw van Genade. Zoals we hebben gezien, worden de leden van het Lichaam van Christus ook tot het huisgezin van God gerekend en daarom aangesloten bij de levende tempel, die God al vóór de grondlegging van de wereld had gepland en voorgenomen. Dit helpt verklaren waarom Paulus de metafoor van een 'tempel' gebruikt wanneer hij over ons collectief spreekt.

"Ef. 2:21: Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

Als we de inrichting van de Oud Testamentische tempel als illustratie gebruiken, volgt de tempel van God feitelijk hetzelfde patroon.

Aan de linkerkant hebben we de Heilige Plaats, die al degenen vertegenwoordigt die gered zijn onder het Profetische Programma. De levende stenen die aan deze kant van het bouwwerk zijn geplaatst, rusten op het vaste fundament, namelijk Christus met betrekking tot Zijn aardse bediening. Dit verklaart waarom Petrus tegen zijn lezers zegt:

"1 Petrus 2:5: Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Nu de natie Israël in ongeloof aan de kant is gezet, heeft God tijdelijk de bouw van dit deel van het gebouw stopgezet. Hij heeft echter nog een reeks plannen onthuld voor een nieuwe toevoeging aan de structuur.

Er wordt een nieuwe bouwmeester, Paulus, opgeroepen, aan en door wie God Zijn geheime doel openbaart, dat voor eeuwen en generaties verborgen was gebleven. Bijgevolg was Paulus heel voorzichtig om NIET "te bouwen op het fundament van iemand anders (dat van Petrus)" (Romeinen 15:20). In plaats daarvan legt hij een nieuw fundament in zijn brieven, namelijk Jezus Christus volgens Zijn hemelse bediening.

"1 Kor. 3:10-11: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Tegenwoordig hakt God dus stenen uit de steengroeve van de zondige mensheid, redt ze door de rijkdom van Zijn genade en plaatst ze in de tempel. Het is interessant dat de term 'tempel' die hier door de apostel in Efeziërs 2 wordt gebruikt het Griekse woord Naos is, dat verwijst naar het heiligdom en, in deze context, naar een specifiek gedeelte ervan dat het Heilige der Heiligen wordt genoemd. In dit heilige heiligdom woonde de aanwezigheid van de Almachtige God. Alleen de Hogepriester mocht dit gebied eenmaal per jaar op Grote Verzoendag betreden. Ieder ander werd veroordeeld tot de doodstraf als hij ook maar dichterbij durfde te komen.

Maar nu woont God, door het bloed van Christus, in ons midden; zo kunnen we *'met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd'* (Hebr. 4:16). Het is inderdaad een plechtige gedachte dat iedere gelovige in Christus in de tegenwoordigheid van God verblijft. Dit zou ons er zeker toe moeten aanzetten onze wandel dienovereenkomstig te ordenen.

"Ef. 2:22: Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Toen Salomo de tempel in Jeruzalem bouwde, beval hij: *'zo voerden zij grote stenen toe, kostelijke stenen, gehouwen stenen, om den grond (= fundament) van dat huis te leggen'* (1 Kon. 5:17). Salomo betaalde het koninklijk losgeld om de stenen voor zijn tempel te kopen, maar het is niet te vergelijken met wat het onze Heiland heeft gekost om ons uit de groeve van de zonde te kopen. Elke steen die in Salomo's tempel werd geplaatst, werd klaargemaakt voordat hij naar het bouwwerk werd gebracht: *"zodat geen hameren, noch bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd"* (1 Koningen 6:7). De stenen werden in de steengroeve met zo'n precisie uitgehouwen dat ze, wanneer ze naar de locatie werden gebracht, allemaal perfect op hun plaats pasten, zonder geluid.

Op dezelfde manier werd het geluid van de hamer alleen gehoord op een heuvel genaamd Golgotha, toen ze spijkers in de handen en voeten van onze Heer sloegen. De levende stenen die uit Zijn volbrachte werk werden gebeiteld, worden nog steeds stilletjes in de tempel van God gebracht. Wij zijn volmaakt en compleet in Hem.

Paulus leert ons verder dat de tempel: *'bekwamelijk samengevoegd zijnde'* (Ef.2:21) en:

"Ef. 2:22: Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Dit geeft aan dat onze plaatsing in het gebouw een soevereine daad van God is. Bovendien vertrouwen wij, net zoals de ene steen op de andere rust, ook op elkaar als gelovigen in Christus. Wij moeten elkaars lasten dragen.

Vele jaren geleden kreeg ik midden in de nacht een telefoontje met de mededeling dat één van de aanstaande moeders van onze gemeente met spoed naar het ziekenhuis was gebracht. Tegen de tijd dat ik bij de medische instelling aankwam, was het kind doodgeboren en al bij de Heer. Er is geen grotere last om te dragen dan het verliezen van een kind; het verdriet is in eerste instantie overweldigend. Deze dierbare heiligen hebben de storm echter goed doorstaan. Woorden lijken op zulke momenten ontoereikend, dus pakte ik een stoel en bracht de rest van de dag door met het gezin. Er waren lange periodes van stilte, gevolgd door de behoefte om over de dingen van de Heer te praten. Meestal sprak ik alleen als ze zin hadden om te praten. Soms is de beste manier om de last van iemand anders te dragen, door er gewoon te zijn.

Een andere manier waarop we op elkaar vertrouwen is door aanmoediging. God moedigt ons vaak aan via andere heiligen. Er zijn enkele gelovigen bij wie je niet anders kunt dan dat je je verheven voelt als je in hun aanwezigheid bent.

Ik herinner me het verhaal van de godvrezende grootmoeder die altijd een vriendelijk woord had voor de boodschap van de pastor. Op een zondag moest de predikant de stad uit, dus werd een jonge, onervaren gastspreker geroepen om de kansel te betreden. Zijn boodschap was een absolute ramp. Alle ogen waren gericht op de doorgewinterde veteraan van het Kruis toen ze zich naar de vestibule begaf. Iedereen vroeg zich af wat ze ter aanmoediging tegen de jongeman zou kunnen zeggen. Oma klopte hem op de hand en zei: "Ik wil je bedanken voor dat prachtige Bijbelgedeelte dat je vanmorgen las, het verhief mijn hart naar de hemelse gewesten. Is Gods Woord niet geweldig? Nogmaals bedankt!!"

Net zoals de ene steen in de tempel van Salomo de andere stenen omhoog hield, zo moeten wij elkaar steunen in gebed. Moge de Heer ons niet alleen helpen om anderen voor de troon van genade te houden, maar ook om dankbaar te zijn dat we deel hebben aan Zijn eeuwige doel.



Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl