

## De clausule betreffende de zonsondergang

Pastor Kevin Sadler

*“Ef. 4:26-27: 26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 27 En geeft den duivel geen plaats.*

God wil niet dat we boos worden met een zondige woede. We weten dat het mogelijk is om boos te zijn ‘en niet te zondigen’, omdat God boos wordt. De zinsnede ‘toorn van de Heer’ komt 32 keer voor in de Bijbel. God is altijd rechtvaardig in Zijn woede, maar vaak zijn wij dat niet. Woede als reactie op wangedrag, onrechtvaardigheid en het kwetsen van anderen is geen zonde, maar woede die egoïstisch, hatelijk, wreed en uit de hand gelopen is, is zondig.

Om met woede om te gaan die tot andere zonden kan leiden geeft God een gebod: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw toorn.’ Deze ‘zonsondergang-clausule’ is een effectieve manier om ons eraan te herinneren stappen te ondernemen om zo snel mogelijk met onze woede om te gaan, voordat deze bezinkt en gaat etteren. Deze instructie is niet bedoeld als een beperkende, letterlijke regel, dat als we om 19.45 uur boos worden en de zon om 20.00 uur ondergaat, we dit binnen 15 minuten moeten afhandelen. In plaats daarvan wordt de Kerk geleerd om van het omgaan met de situatie een prioriteit te maken, om te communiceren en gevoelens van woede zo snel mogelijk op te lossen.

“Een getrouwd stel kreeg ruzie en gaf elkaar uiteindelijk “de stille behandeling”. Een week na hun stomme ruzie besepte de man dat hij de hulp van zijn vrouw nodig had. Om een vlucht naar Chicago te halen voor een zakelijke bijeenkomst, moest hij om 5 uur opstaan. Omdat hij niet de eerste wilde zijn die de stilte verbrak, schreef hij op een vel papier: 'Maak me alsjeblieft om 5 uur wakker'. 's Morgens werd de man wakker en ontdekte dat zijn vrouw al uit bed was. Het was negen uur 's ochtends en zijn vlucht was al lang vertrokken. Hij stond op het punt zijn vrouw te zoeken en een antwoord te eisen voor haar tekortkomingen, toen hij een stuk papier bij het bed zag liggen. Hij las: 'Het is 5 uur 's ochtends. Wakker worden.' Als dit echtpaar volgens Efeziërs 4:26 had geleefd, zou hij zijn vlucht niet hebben gemist!

De reden dat we met onze woede moeten omgaan, is dat er een grotere dimensie aan verbonden is, namelijk dat we ‘geen plaats geven aan de duivel’. Onopgeloste woede kan ervoor zorgen dat de duivel voet aan de grond krijgt in ons leven en dat hij ons kan regeren. Het kan hem de kans geven ons tot zonden te leiden, zoals zelfmedelijden, trots, woede, wraak, bitterheid en wrok. Als we echter Gods instructies gehoorzamen in de kracht van de Heilige Geest en niet toestaan dat de zon ondergaat over onze toorn, zullen onze levens en relaties ten goede komen aan de glorie van God.