

Euthanasie - levensbeëindiging

Pastor Paul M. Sadler

Schriftlezing:

“En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel” (Hebr. 9:27).

Het is onze vaste overtuiging dat iedere gelovige in Christus zich krachtig moet verzetten tegen euthanasie op grond van het feit dat dit in strijd is met de geopenbaarde wil van God. Euthanasie is het opzettelijk voortijdig beëindigen van het leven van iemand die hopeloos ziek is. Dit wordt normaal gesproken bereikt door het gecontroleerd inademen van koolmonoxide, door een dodelijke injectie van medicijnen of door het onthouden van voedsel. Degenen die voorstanders zijn van deze niet-heilzame grondgedachte geloven dat het moreel aanvaardbaar is om een einde te maken aan de pijn en het lijden van een geliefde wiens leven anders zinloos zou zijn. In naam van mededogen heeft Michigan 's beruchte “Dr. De Dood” bij veel van dit soort zelfmoorden geholpen, waarbij hij zichzelf heeft uitgeroepen tot een engel van barmhartigheid.

Gelukkig houden de meeste artsen zich nog steeds aan de eed van Hippocrates, waarin staat dat alles in het werk moet worden gesteld om het leven te redden. Maar wat nog belangrijker is, de mens heeft geen moreel recht om een leven te beëindigen dat door God is gegeven. Er is terecht gezegd:

“Zelfmoord maakt geen einde aan de pijn, het legt de pijn alleen op de gebroken schouders van de overlevenden.”

Velen schijnen te zijn vergeten dat het God het is:

“In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen”. (SV Job 12:10).

“In whose hand is the soul of every living thing, and the breath (adem) of all mankind”. (KJV Job 12:10).

Vertaald geeft dat:

“In wiens hand de ziel van elk levend wezen ligt, en de adem van de hele mensheid”.

Wij leven uiteraard mee met elke familie die een dierbare heeft die ongeneeslijk ziek is. Niettemin **kan** het verkorten van dat leven hen naar een eeuwigheid zonder Christus sturen.