

GELOOF.

De apostel Paulus zegt in Efeziërs 4:

“Ef.4:1-3: 1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; 2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

Hoe wordt dat bereikt? Door de “oude mens” af te leggen en de “nieuwe mens” aan te doen:

“Ef.4:22-24: 22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Om dit te bereiken is het vereist dat we grip houden op drie geestelijke principes:

1)-“...wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. (2Kor.5:7).

2)-“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. (Rom.10:17).

3)-“...zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen”. (Hebr.11:6).

Geloof volgens Hebr.11:1:

“...is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet”.

Als het iets is dat niet gezien kan worden dan moet het iets zijn dat geestelijk is en dus niet zichtbaar of ervaringsgericht*. Hetgeen geestelijk is moet daarom het woord van God zijn, en het is alleen langs deze weg dat geloof groeit.

*In het schrijven over het wandelen door geloof in plaats van door aanschouwen sprak de apostel Paulus, in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, tot een groep mensen die ten eerste gericht waren op het zichtbare en de ervaring.

Rom.12:3 zegt: *“gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft”.*

Wat we doen met die mate des geloofs zal bepalen of het al dan niet groeit. Het lijkt veel op een zaadje dat is geplant. Om het te laten ontwikkelen tot een vruchtdragende plant moet het bewaterd, bemest en onderhouden worden. De manier waarop dat bij ons wordt bereikt op het geestelijk niveau is door het lezen en horen (onderwezen worden) van het woord van God. Dit is de manier dat we worden:

“veranderd door de vernieuwing uws gemoeds” (Rom.12:2).

Omdat Paulus de schrijver is van deze vermaningen zal hij bedoelen met: “door het woord van God”, zijn eigen brieven. Hij zegt in 2 Tim.2:7:

“Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen”.

Ten einde te worden “versterkt...in het geloof” (Rom. 1:11; 16:25; 2 Kor.13:5) zegt hij: *“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus”.* (1 Kor.11:1). Dit eist niet van ons, die in de bedeling der genade leven, om de dingen te doen die Paulus deed aangaande de Joden, maar veeleer om te doen wat hij beval in zijn dertien brieven, recht gesneden. Hij zei in 1Kor.14:37:

“Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn”.

En in 2 Tim.1:13 draagt hij ons op om:

“Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

We weten uit passages als Rom.3:22 en Gal.2:16 dat we niet gerechtvaardigd zijn door ons geloof, maar door het geloof van Christus dat wordt gezien in het werk aan het Kruis. God was zo tevreden met dat werk dat Hij vrede had met de hele wereld, Rom.3:25+ en 2Kor.5:19++.

+“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

++“2 Kor.5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

Geloof wordt, wanneer het wordt uitgeoefend, altijd gepresenteerd als een werk. “Wacht even! Ik dacht dat u zei, volgens Rom.11:6, dat werk en genade elkaar uitsluiten”. Dat is zo maar genade en geloof zijn niet dezelfde dingen. Genade is iets dat het resultaat is van geloof. We hebben toegang tot de genade van God door één daad van geloof:

“Fil.2:8: En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Daarom is het oefenen van geloof: “gehoorzamen”.

“Hebr.5:8: Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.

Hieruit kunnen we twee conclusies trekken:

- 1)-Gehoorzaamheid wordt geleerd.
- 2)-Het komt niet zonder lijden.
- 3)-Roemen in de verdrukking.

*“2 Tim.3:12: En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, **die zullen vervolgd worden.***
Maar:

“2 Tim.2:12: Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen....”.

En daarom:

“Rom.5:3: roemen wij ook in de verdrukkingen....”.

Dit gaat niet over het houden van de gouden regel van: *“Matth.7:12: Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten”.* (Alhoewel we dat zeker zouden moeten doen!); het gaat om te staan voor het evangelie en de waarheid, recht gesneden, van het woord van God. Als u iemand de helpende hand biedt zal, in negen van de tien keer, die iemand en de wereld, u er voor prijzen. Als u iemand vertelt dat hij een zondaar is en een Verlosser nodig heeft zal hij u, in negen van de tien keer, verachten. Als u iemand, die beweert Christen te zijn, vertelt dat Paulus zijn apostel is en dat hun “goed nieuws” niet is in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, **dan**

zult u in 99 van de 100 keer gebrandmerkt worden als een ketter. Iedere keer als iemand staat voor iets dat tegengesteld is aan de gevestigde orde dan kunt u er zeker van zijn dat vervolging zal volgen.

Wij, die in het Lichaam van Christus zijn, hebben de opdracht om alle drie bovengenoemde teksten te doen, maar speciaal de laatste twee, en als we die twee laatste doen dan zal God ons er voor belonen:

1)--“2 Tim.3:12: *En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.*

Maar:

2)--“2 Tim.2:12: *Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen....”.*

3)--“Rom. 5:3: *roemen wij ook in de verdrukkingen....”.*

Maar wat als we weigeren? Worden we dan uit het Lichaam verwijderd? Verliezen we onze redding? Dat gebeurt niet als we in het erfdeel zijn. Als we mede-erfgenamen met Christus zijn (Rom.8:17), een deel van Zijn Lichaam, dan zijn we geïdentificeerd met Hem in Zijn dood, begrafenis en opstanding en kan Hij niet loochenen dat we deel van Hem zijn. In Efeziërs 1 hebben we daar de garantie voor:

“Ef.1:12-14: 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Dit wordt verder bevestigd in 1Kor.3:

“1 Kor.3:15: Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

En ook in 2 Timotheüs 2:

“2Tim.2:11-13: 11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

De verloochening in vers 12 is een verloochening of verlies aan loon, niet een verhindering om naar de hemel te gaan. Zelfs als we door ongeloof falen – als we voor onze redding op Hem hebben vertrouwd – zijn we deel van Zijn Lichaam; Hij heeft zijn zegel op ons geplaatst, en dat feit kan Hij niet loochenen. Maar omdat er werken zullen zijn die onacceptabel zijn smeekt Paulus Timotheüs onvermurwbaar, en ook ons, om te studeren.....om te overwegen wat hij zegt, en dat hetgeen we zullen doen beproefd zal worden door vuur....en we willen niet in schaamte het hoofd laten hangen voor de rechterstoel van Christus.

“Rom.14:10-11: 10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.

Het beoordelen van onze werken wordt gedaan om onze beloning te bepalen – dat wil zeggen: hetgeen we mee zullen nemen in de eeuwigheid – niet onze eeuwige bestemming. Daarom:

“Kol.3:23-25: 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus. 25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.

Het “onrecht” waarover Paulus hier spreekt omvat eerst en vooral de prediking van een ander evangelie... een andere Jezus (Gal.1:6-9; 2Kor.11:4)+, waardoor het evangelie van Christus wordt verdraaid (Gal.1:7)++.

+“Gal.1:6-9: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

“2 Kor.11:4: Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

++“Gal.1:7: Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.

Volgens deze verzen ziet God de verheven benamingen, of hoge functies van de mensen, niet aan, ook niet de massale achterban die ze opgebouwd hebben – de meeste achterban is gebouwd door het achterhouden van de waarheid voor hun volgelingen, Rom.1:18:

“Rom.1:18: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Van deze types zegt de Heer: *“Zij hebben hun loon weg (reeds)”* (Matth.6:2)+++ dat betekent dat er voor deze geen loon is in de hemel omdat ze er voor hebben gekozen om het loon hier, in dit bestaan, reeds te ontvangen.

+++“Matth.6:2:Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg (= reeds ontvangen).