

Justin Johnson

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

Hierbij een viertal vertaalde artikelen.

1) -- **Een oplossing voor eeuwige zekerheid door het "recht snijden"**.

Zie 2 Tim. 2:15 in de Statenvertaling:

"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Beide kanten van het debat over "eeuwige zekerheid" claimen schriftuurlijke steun voor hun standpunt.

Op sommige plaatsen leert de Schrift dat verlossing afhankelijk is van toekomstig werk of volharding. Dit is de 'u kunt uw verlossing verliezen'-positie.

Op andere plaatsen leert de Schrift dat verlossing volledig en verzekerd is op basis van reeds gedaan werk. Dit is de "eenmaal gered, altijd gered"-positie.

Beide standpunten beweren dat de Bijbel overal hetzelfde onderwijst en dat de tegengestelde passages door de andere kant worden verdraaid.

Dit soort conflicten over schijnbare Bijbelse tegenstrijdigheden is waar dispensationele (naar de bedelingen) Bijbelstudie echt kan uitblinken.

De ondersteunende passages voor beide partijen kunnen blijven zoals ze zijn geschreven ter ondersteuning van de claim van voorwaardelijke zekerheid op sommige plaatsen en eeuwige zekerheid op andere plaatsen.

Deze ongelijkheid wordt opgelost door te erkennen dat de Bijbel niet overal hetzelfde leert. Er hebben veranderingen plaatsgevonden in de manier waarop God met de mensheid omgaat.

Iedereen die een **verbondsrelatie** met God heeft, kan zijn positie in dat verbond verliezen tot het moment waarop zijn verbond is vervuld. De beloofde verlossing is afhankelijk van de vervulling van het verbond door Christus bij zijn toekomstige terugkeer, na de grote Verdrukking, als Koning van de natie.

Dit is de relatie die God tot stand bracht met Israël en hun aardse koninkrijk. De verlossing wordt verzekerd door hun verbonden, die nog voorwaardelijk zijn. De Schriftgedeelten die voorwaardelijke veiligheid onderwijzen, zijn in overweldigende mate terug te vinden in beschrijvingen van het koninkrijk van Israël.

Iedereen die in Christus is, overeenkomstig de gemeenschap van de verborgenheid in de bedeling van Gods genade, kan zijn positie in Christus niet verliezen. Hun verlossing is compleet en verzekerd door het werk van Christus dat **door** het kruis is gedaan en door zijn huidige positie in de hemel als Hoofd van het Lichaam. Verlossing is niet afhankelijk van onze volharding, noch van zijn terugkeer voor de Opname. (1 Thess. 4:13-18).

Dit is de relatie die God tot stand heeft gebracht met het Lichaam van Christus vandaag de dag en hun positie in de hemelse gewesten.

"Kol. 3:2-3: 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

De verlossing wordt verzekerd door het Lichaam van Christus, dat volledig in Christus geschapen is. De duidelijkste teksten die eeuwige zekerheid onderwijzen, zijn in overweldigende mate te vinden in de brieven van Paulus die de hedendaagse kerk beschrijven.

De Schrift blijft intact als we Israël “recht snijden” van het Lichaam van Christus.

Justin Johnson.

2)--Wee de zwangeren!

Justin Johnson

Het is gebruikelijk dat Christenen beweren dat we in de laatste dagen leven. Nadat Christus eeuwen geleden de planeet verliet, is het duidelijk dat er vertraging is opgetreden.

Het lange uitstel heeft Christenen gedwongen hun gedrag te veranderen, ook al volgt hun geloof maar langzaam.

Ik weet dat dit waar is, omdat dezelfde Christenen die wijzen op ‘geruchten over oorlogen’ geen probleem zullen hebben met het krijgen van kinderen. Christenen blijven kinderen krijgen (zoals het hoort) ondanks de leer van de Heer over de laatste dagen van de profetie in Matth. 24.

“Matth. 24:19 en 21: Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!.....21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Het lijkt erop dat Jezus waarschuwt voor gezinsplanning in de slechte tijden die de laatste dagen zullen vergezellen.

Dit is één van de vele onderwerpen die een zorgvuldige studie en het “recht snijden” vereisen. In tegenstelling tot de waarschuwing van Jezus aan de zwangere moedigt Paulus hen aan:

“1 Tim. 5:14: Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.

Afgezien van de kwestie van de rolpatronen tussen mannen en vrouwen stelt Paulus duidelijk dat het huwelijk en het krijgen van kinderen goede dingen zijn voor jonge vrouwen.

Er is duidelijk sprake van een andere context. Dit bewijst de noodzaak om profetie correct te scheiden van verborgenheid-informatie. Tijdens deze bedeling van Gods genade, geopenbaard aan Paulus (Ef. 3:1-2), leven we niet in de profetische tijd van verdrukking. Gods toorn is nu niet aan de orde, maar Gods genade en vrede die door Christus om niet aan de wereld wordt aangeboden.

Het is dan ook geen jammerlijke zaak om vandaag de dag kinderen te krijgen. Als Christenen werkelijk geloofden dat we in de laatste dagen van Matth. 24 leefden, waarom volgen ze dan de waarschuwing van de Heer over het krijgen van kinderen niet op?

Waarom sluiten ze de familiebedieningen niet! Terwijl ze lipdienst bewijzen aan Matth. 24 verraden hun keuzes hun geloofsovertuigingen en dwingen ze hen de instructies van Christus aan Paulus op te volgen.

Christus zal terugkeren naar de aarde, en dat **nadat** hij in de lucht terugkeert voor zijn kerk, maar Matth. 24 is **niet** over/aan ons geschreven. In plaats daarvan staat er geschreven dat Israël de tijd van de grote verdrukking binnengaat.

De grote verborgenheid van Christus en de kerk, het Lichaam van Christus, was toen nog niet geopenbaard. Het publiek van Israël in Matth. 24 is anders dan het publiek van de kerk in 1 Timotheüs 5.

We leven in een tijd die niet was geprofeteerd; het is een tijd van verborgenheid die *'van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest'*, zie Romeinen 16:25 voor de volledige tekst:

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Het scheiden van **profetie en verborgenheid** zal de manier veranderen waarop u naar de instructies van de Heer kijkt... en mogelijk ook de omvang van uw gezin.

3)--God versus de meerderheid

Justin Johnson

Stemmen is geen goede manier om de juiste keuzes te maken. De stelling luidt dat als genoeg mensen het erover eens zijn, de keuze op de één of andere manier gerechtvaardigd is. Maar hebben we niet allemaal het gerucht gehoord dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft?

In plaats van keuzes te maken bij meerderheid van stemmen, zou het beter zijn om intelligente keuzes te maken op basis van het Woord der waarheid, Jezus Christus overeenkomstig de openbaring van de verborgenheid. De "meerderheid" heeft tenslotte een slechte geschiedenis omdat ze ongelijk heeft gehad.

God gaf de mens een keuze in de hof toen Adam ervoor koos in opstand te komen en de dood te ondergaan. Later kozen ze er allemaal voor, op acht na, de waarschuwingen van Noach te negeren en kwamen om bij een wereldwijde vloed. De hele aarde was als met één stem ongehoorzaam aan God bij de toren van Babel, en later scheidde God slechts één man en zijn gezin van de afgodische wereld.

De meerderheid van Gods natie Israël zou uiteindelijk in opstand komen en Gods toorn uitlokken. In het grootste deel van de geschiedenis van Israël kan slechts een getrouw overblijfsel worden geteld.

Toen de Messias naar de aarde kwam, was het de 'kleine' kudde die het koninkrijk ontving, en de 'weinigen' die de Heer volgden. Jezus zei:

"Matth. 7:13: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

De wispelturige menigten die ooit Jezus prezen, brachten een motie van wantrouwen in Hem uit terwijl ze om zijn kruisiging schreeuwden. Toch vergaf God hen.

Maar toen stenigden de leiders van de natie Stefanus en verwierpen de Heilige Geest.

Toen openbaarde God aan Paulus de verborgenheid dat de afwijzing bij de kruisiging veranderde in de enorme prestatie van God. De dood van Christus betaalde de zonden van de mensheid. Toch werd zelfs deze glorieuze boodschap door de meerderheid afgewezen, zoals Paulus vertelt:

“2 Tim. 1:15: Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben;.....”.

Op geen enkel moment in de geschiedenis hebben Bijbelgelovige, ziel-geredde Christenen een meerderheid gevormd. Hoewel velen de vlag van Christus dragen, verloochent de meerderheid Hem door hun daden en geloofsovertuigingen.

Het oude gezegde luidt dat God en jij een meerderheid vormen. Dit doet mij denken aan Romeinen 3:4:

“.....Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig;.....”.

Gezonde leer is niet onderworpen aan een meerderheidsstemming. Wij verzamelen het door gebed uit Gods woord, “recht gesneden” door ijverige studie en toepassing. **Het koninkrijk van God is geen democratie en het Lichaam van Christus kan zijn Hoofd niet afzetten.**

De zekerste manier om de richting van ons land te veranderen is niet door middel van “stemmen”, maar door middel van de Bijbel. Als meer mensen de Heer Jezus Christus in waarheid dienen, zullen we echte verandering zien in de zielen van de mensen.

Op een dag zal de Heer terugkeren en zullen we werkelijk wereldvrede, mondiale welvaart en een einde aan sociaal onrecht hebben. Maar hij komt in eerste instantie om een wereld vol zonde te oordelen. Zolang de zonde in het hart van onze “kandidaten” regeert, zullen we geconfronteerd worden met het kiezen van het minste kwaad. **De uitkomst zal altijd een weerspiegeling zijn van de geestelijke toestand van ons land.**

Wij zijn aangesteld als ambassadeurs (of: gezanten) om God en zijn boodschap van verzoening te vertegenwoordigen aan een meerderheid die hem lang geleden uit deze wereld heeft gestemd.

*“2 Kor. 5:20-21: 20 Zo zijn wij dan **gezanten** van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

4) -- De verborgen leer van de gelijkenissen

Justin Johnson

Er zijn twee fouten die mensen maken als ze de gelijkenissen van Jezus proberen te begrijpen.

1. Ze denken dat ze bedoeld zijn om zaken duidelijker te maken.
2. Ze denken dat het hun gegeven is om de waarheid over de kerk van vandaag te onthullen.

Gelijkenis raadsels

Een gelijkenis is geen kinderverhaal, illustratie of spreekwoord. Een gelijkenis is niet bedoeld om dingen duidelijk te maken, maar om door middel van fictie, allegorie of een raadsel een verborgen betekenis te leren.

Waarom zou iemand in gelijkenissen spreken? Dit is precies wat de discipelen aan Jezus vroegen nadat hij de gelijkenis van de zaaier vertelde, Mattheüs 13:10:

“En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?”

Zijn reactie was zo dat bepaalde mensen het niet zouden zien, horen en weten, Mattheüs 13:11-15:

“11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.15 Want het hart dezès volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.

De discipelen van Jezus vroegen Jezus herhaaldelijk om de gelijkenissen uit te leggen nadat ze waren uitgesproken. Aan hen werd een duidelijke uitleg gegeven, maar aan de anderen niet.

De gelijkenissen van Jezus waren voor de menigte verborgen leringen die hij op andere momenten duidelijk aan zijn discipelen onderwees.

Gelijkenissen over de bediening van Christus aan Israël

Het falen om de bediening van Christus aan Israël op de juiste manier te scheiden van de bediening van Christus aan de kerk (het Lichaam van Christus) heeft geleid tot een poging om de kerk van vandaag te dwingen tot gelijkenissen waar zij niet thuishoort.

De gelijkenissen spreken niet over het evangelie van de genade van God, de prediking van het kruis of het Lichaam van Christus. Deze werden allemaal verborgen/geheim gehouden totdat ze later aan de apostel Paulus werden geopenbaard.

De gelijkenissen van Jezus spraken over profetische dingen, Israël, en verborgenheden van het koninkrijk (niet over het lichaam van Christus). Zie Rom 15:8:

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Verborgene leer duidelijk gemaakt

De gelijkenissen zelf zijn verzinsels, allegorieën en raadsels, maar Jezus zei dat de betekenis ervan duidelijk moest zijn voor het overblijfsel van Israël dat geloofde dat hij de Messias was.

Wanneer de gelijkenissen worden vergeleken met het duidelijke onderwijs van Jezus aan de kleine kudde Israëls, worden hun betekenissen veel gemakkelijker en heel duidelijk.

Er worden minstens zeven verschillende dingen onderwezen in gelijkenissen die verborgen waren voor mensen zonder oren om te horen, maar die op andere momenten duidelijk aan de discipelen werden onderwezen.

Veel van de grotere gelijkenissen, zoals de gelijkenis van de zaaier, de verloren zoon en het bruiloftsfeest, bevatten meer dan één van deze leringen.

1. Christus kwam om te zoeken en te redden wat verloren is, zie Matth. 18:11; Lukas 19:10:

“Matth. 18:11: Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.

“Lukas 19:10: Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

De gelijkenis van het verloren schaap en de barmhartige Samaritaan spreekt over dit principe dat Israël verloren was en dat Christus als hun herder kwam om hen terug te brengen in de kudde. Jezus zei tegen zijn discipelen: *“Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.* Matth. 10:6. Israël, dat zichzelf niet als verloren beschouwde, zou niet op zoek zijn naar de Herder.

2. Verkoop alles, zie Matth. 13:46; Lukas 12:33:

“Matth. 13:46: Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

“Lukas 12:33: Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelfen buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.

Rijke mannen hadden moeite om Jezus te volgen, maar zijn discipelen wisten precies wat hij zei toen hij hen opdroeg alles wat ze hadden te verkopen. Een handvol gelijkenissen spreekt hierover, waaronder de gelijkenis van de rijke man, Lukas 12:16-21:

“ 16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;17 En hij overleide bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.18 En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen;19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?21 Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God.

3. De eerste zal de laatste zijn; de laatsten zullen de eersten zijn, Matth. 19:30:

“Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Jezus leerde dit beginsel herhaaldelijk aan zijn discipelen, die voortdurend streden om een hoogste plaats op de troon van het koninkrijk. Jezus leerde hen nederig te zijn, elkaar te dienen en de laatste te zijn. De gelijkenis van de trouwe dienaar en anderen leren hetzelfde, zie Matth. 24:45-51:

“45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstdoden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal weinig zijn en knersing der tanden.

4. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, Matth. 22:14; Matth. 20:16:

“Matth. 22:14: Toen gingen de Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede.

“Matth. 20:16: Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Jezus kwam om verdeeldheid in Israël te veroorzaken:

“Lukas 12:51: De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Hoewel het evangelie aan iedereen gepredikt zou worden, zouden slechts enkelen van Israël het koninkrijk binnengaan. Het is de corruptie van deze leer voor Israël die tot de dwalingen van het Calvinisme heeft geleid. Gelijkenissen zoals de gelijkenis van het net en het verzamelen van de tarwe met het onkruid spreken hierover.

5. U zult ze herkennen aan hun vrucht, Matth. 7:16:

“Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?”

Toen velen in Israël dachten dat de beloften, aangaande het koninkrijk, tot hen zouden komen op grond van hun erfgoed en wortels, leerde Jezus dat deze alleen tot die “planten” zullen komen die vrucht dragen. Jezus gebruikte vijgenbomen en het onkruid om deze leer te verduidelijken.

6. De Heer vertrekt en keert terug, Matth. 25:14-20:

“14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten.17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.

Volgens de profetie verwachtte Israël dat de Messias ooit zou komen en zijn koninkrijk zou oprichten. Een profetische verborgenheid was dat Christus zou komen, vertrekken en terugkeren om zijn koninkrijk op te richten. Zijn discipelen waren op de hoogte van deze informatie in de gelijkenissen, maar degenen die Christus niet kenden, wisten het niet.

7. Waakt, bereid je voor en wees klaar; want jullie weten niet wanneer, Matth. 24:42:

“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

Jezus leerde zijn discipelen vele malen om zich voor te bereiden op zijn vertrek en zijn terugkeer in het oordeel. Ze moeten tot het einde volharden om gered te worden, en als ze in slaap zouden vallen,

onvoorbereid zouden worden betrappt of weg zouden vallen, zouden ze hun zetel in het koninkrijk verliezen, Matth. 24:13:

“13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

De gelijkenis van de tien maagden is het klassieke voorbeeld van deze leer.

Conclusie

De gelijkenissen spreken helemaal niet over de bedeling van Gods genade, de verborgenheid van Christus, of de kerk die één Lichaam is. Wat zij wel leren is wat het overblijfsel van Israël moest weten om het hun beloofde koninkrijk te beërven.

Degenen die oren hadden om te horen, begrepen het.

Als we vandaag de dag ogen hebben om de openbaring van de verborgenheid te zien, dan begrijpen we dat de gelijkenissen onderwijs bevatten voor het overblijfsel van Israël en niet voor de kerk van vandaag.