

## Tradities: hoe moeten we het beschouwen?

Cornelius R. Stam

Veel oprechte gelovigen hebben het vage idee dat traditie altijd verkeerd is. Ze veronderstellen dat traditie op zichzelf in strijd is met het Woord van God. Anderen leunen zwaar op traditie. De grote meerderheid van de Christenen leunt waarschijnlijk zwaarder op de traditie dan op de Bijbel zelf.

Enige tijd geleden ontvingen wij een brief van een voorstander van een religieuze praktijk die vrijwel universeel is in het Christendom. Hij schreef: "Het is al eeuwenlang de reguliere praktijk van de Kerk. Is het mogelijk dat de Kerk al die tijd ongelijk heeft gehad?" Ons antwoord is: het is zeker mogelijk dat de Kerk het al die tijd bij het verkeerde eind heeft gehad. De mens kan het altijd mis hebben – en dat is in het algemeen ook het geval!

Kan de Kerk ongelijk hebben? Kijk naar de trieste geschiedenis van Israël, Gods verbondsvolk! En zullen we zeggen dat wij minder snel fouten maken? Kunnen we beweren dat de Kerk onder genade het beter heeft gedaan dan Israël onder de Wet? Nee dus!. De geschiedenis van de Kerk in deze eeuw van genade is op geen enkele manier beter te lezen dan de geschiedenis van Israël zoals opgetekend in de Oud Testamentische Geschriften. Wat de deugden of ondeugden van de traditie ook mogen zijn, laten we het neerleggen als een vast principe om nooit afhankelijk te zijn van de mens – zelfs niet van de Kerk. Wij kunnen alleen vertrouwen op het geschreven Woord van God, recht gesneden.

### TRADITIES WAAR EN ONWAAR

Het woord traditie betekent slechts datgene wat van de één aan de ander wordt doorgegeven. Het is niet noodzakelijkerwijs onwaar.

In 1 Korintiërs 11:2 schrijft Paulus:

*"En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen (Gr. paradosis, = tradities), behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.*

In dit geval was wat Paulus aan de Korinthiërs had overgeleverd zeer zeker waar, want hij had het door goddelijke openbaring ontvangen. Over het avondmaal des Heren zegt hij: ***"Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb"*** (1 Kor. 11:23), en een paar hoofdstukken verder zegt hij opnieuw: ***"Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb,"*** 1 Kor. 15:3:

*"Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

In zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen benadrukt hij tweemaal het belang van deze tradities.

*"2 Thess. 2:15: Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.*

*"2 Thess. 3:6: En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft.*

Maar laten we niet vergeten dat Paulus enkele jaren, voordat de Schrift voltooid werd, door God werd uitgekozen om een bepaalde boodschap te verkondigen. Let er goed op dat hij zijn lezers niet instrueert de traditie in het algemeen te volgen, en zelfs niet de tradities van een bepaalde groep. Hij spreekt alleen over datgene wat hij zelf door openbaring had ontvangen om aan hen te verkondigen.

Die tradities waren natuurlijk absoluut betrouwbaar, maar de Schriften zijn sindsdien voltooid. Geen mens kan vandaag de dag zeggen: “Zo zegt de Heer”, tenzij hij het geschreven Woord van God aanhaalt. Daarom zijn menselijke tradities als zodanig volkomen onbetrouwbaar. Ze kunnen waar zijn, maar ze kunnen ook onwaar zijn.

### DE GEVAREN VAN TRADITIES

Omdat sommige tradities waar zijn, verwarren mensen traditie al snel met openbaring en beginnen zich ervan (te) afhankelijk te maken. Omdat God mensen gebruikt om Zijn Woord te verkondigen, zijn we geneigd de woorden van mensen te verwarren met het Woord van God. Traditie is des te gevaarlijker omdat ze niet noodzakelijkerwijs onwaar is.

Wanneer fouten met de waarheid worden gemengd, zijn ze des te moeilijker te onderscheiden. Bovendien gebruikt onze tegenstander vaak persoonlijkheden om oprechte gelovigen tot dwaling te brengen. De toehoorders van Dr. Die-en-die kennen hem als een godvruchtig man. Ze kunnen niet geloven dat hij iets anders dan de waarheid zou prediken, en alles wat hij zegt aanvaarden ze in eenvoudig geloof! Maar dit is een gevaarlijke vergissing.

De allerbeste mensen zijn alleen maar mensen op hun best. Zelfs de meest godvruchtige mensen falen. Ze falen zelfs in het doorgeven van het Woord van God aan hun toehoorders, en dus wordt de waarheid verdraaid. Laten we illustreren:

Stel dat mijn computerprinter kapot is en ik besluit twaalf exemplaren van het achtste hoofdstuk van Romeinen op mijn oude typemachine te typen. Hoe moet ik het aanpakken? Stel dat ik de eerste kopie maak, en dan de tweede kopieer van de eerste, de derde van de tweede, de vierde van de derde enzovoort tot aan de twaalfde.

Ziet u het gevaar? Als ik een fout zou maken in de tweede kopie, bestaat het gevaar dat ik die fout in elke volgende kopie herhaal – en hoe meer een dergelijke fout correct lijkt, hoe groter het gevaar. Als ik nog twee fouten maak in de vierde kopie, één in de vijfde en nog één in de zevende, zullen de fouten zich vermenigvuldigen en kan de laatste kopie ze allemaal bevatten! De juiste manier zou zijn om alle twaalf kopieën van het origineel te maken. Zo is het ook met het Woord van God.

Mensen, zelfs godvruchtige mensen, maken fouten en hun fouten worden van generatie op generatie doorgegeven. Bijna elke keer dat er een nieuwe fout optreedt, wordt deze doorgegeven aan volgende generaties; Als gevolg hiervan wordt bijna elke denkbare ketterij onderwezen in de naam van Christus. Dat is het extreme gevaar van het afhankelijk zijn van traditie.

Laten we daarom, ook al hebben onze vaders van hun vaders gekopieerd, niet van onze vaders kopiëren. Of, om het anders te zeggen: zelfs als onze geestelijke leiders van hun geestelijke leiders zouden kopiëren, laten we dan niet dat van onze geestelijke leiders kopiëren. Laten we naar het origineel gaan – naar het Woord van God zelf en veilig zijn. Voordat Paulus gered werd, maakte hij veel gebruik van de tradities van de vaderen. Hij zegt in Galaten 1:14:

*“En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn **vaderlijke inzettingen**.*

Maar met al deze tradities achter zich herkende hij zijn eigen Messias nog steeds niet; inderdaad, hij werd Zijn grootste vijand op aarde. En Paulus was niet de enige die zo verblind werd door valse tradities. Enkele jaren na zijn bekering schreef hij aan de Romeinen:

*“Rom. 10:1-3: 1 Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid.2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.3 Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.*

Ze waren zo doordrenkt van traditie dat ze niets anders konden zien. Dit werpt licht op de uitspraak van Petrus aan de gelovige Joden van zijn tijd:

*“1 Petrus 1:18-19: 18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;*

Als Paulus in de tradities van zijn vaderen was doorgegaan, zou hij verloren zijn geweest. Als deze Joodse gelovigen, die in de tradities van hun vaderen waren doorgegaan, zouden allemaal verloren zijn geweest, net als de natie. Wat een gevaar schuilt er in het volgen van de traditie! Wat een menigten zijn verloren gegaan omdat zij afhankelijk waren van de traditie in plaats van afhankelijk te zijn van het Woord van God!

#### ONZE HEER EN TRADITIES

De Heer Jezus werd gehaat en vervolgd omdat hij zich openlijk verzette tegen de tradities van de Farizeeën. Zijn antwoorden daarop waren echter het meest significant. Toen de Farizeeën uit Jeruzalem kwamen en de discipelen met ‘ongewassen’ handen aantroffen, ‘vonden ze dat fout’, Markus 7:2:

*“En ziende, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is, met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen.*

*“Markus 7:3-5: 3 Want de Farizeen en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzettingen der ouden.4 En van de markt komende, eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden.5 Daarna vraagden Hem de Farizeen en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen?*

Het verslag van Mattheüs vertelt ons dat Hij begon te antwoorden door te zeggen: *“Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?”* (Matth. 15:3). Maar Markus gaat verder met Zijn antwoord:

*“Markus 7:6-9: 6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.*

Hoe gevaarlijk is het dan om de traditie te volgen!

## “AUTORITEITEN”

Er bestaat altijd de neiging om geestelijke leiders op een voetstuk te plaatsen. Hoe vaak lossen Christenen leerstellige kwesties op door een beroep te doen op de “autoriteiten!” Zo groeit de traditie. Het is voor ons altijd een raadsel om te zien hoe de meeste gelovigen dit duidelijk zien in het geval van de geestelijke leiders uit Jezus' tijd, en toch zelf in dezelfde val lopen.

De meeste gelovigen veroordelen ronduit de geestelijke leiders van Jezus' tijd omdat ze zichzelf als autoriteiten hebben opgeworpen en veroordelen de mensen van die tijd omdat ze deze leiders zo blindelings hebben gevolgd. Toch spelen deze zelfde gelovigen “volg de leider” net zo serieus als die van Jezus' tijd! Ze hebben zo'n impliciet vertrouwen in hun geestelijke leiders dat ze nauwelijks kunnen geloven dat iemand van hen schuldig is aan ontrouw aan God en Zijn Woord. Wanneer mensen opstaan om fundamentalistische leiders tot bekering te roepen, snakken hun volgelingen naar adem van verbazing.

Maar verkeert de Kerk in een betere toestand dan Israël in de dagen van Christus? Is de massa minder verward dan de Joodse massa? Is de Kerk minder verdeeld dan Israël? Ze vergeten dat onze grootste Christelijke leiders slechts mensen zijn en dat onze vaders net als wij mensen waren, en net zo geneigd waren om fouten te maken als ook wij. Degenen die kerkelijk de hoogste plaatsen bekleden, worden inderdaad vaak het meest door Satan gebruikt om mensen ervan te weerhouden de waarheid te zien en zich daarin te verheugen. En fundamentalistische leiders zijn geenszins vrijgesteld.

De Farizeeën waren de fundamentalisten in de tijd van Jezus, toch noemde onze Heer hen “*blinde leidlieden der blinden*” (Matth. 15:14). En hoewel onze fundamentalistische leiders verlossing door onze Heer Jezus Christus prediken, moeten we veronderstellen dat velen niet verloren zijn gegaan door het volgen van hun tradities. Ze hebben hun toehoorders de indruk gegeven dat de waterdoop een essentiële waarde heeft in deze eeuw van genade, vooral omdat het tot het inwijdingsritueel in het gezelschap van Gods volk (Israël) is gemaakt.

Laat jonge Christenen vervallen in wereldsgezindheid of zonden van het vlees en zij worden afgekeurd vanwege hun eigenzinnigheid, maar dit zijn niet de grootste zondaars in de Kerk. De grootste zondaars zijn de fundamentalistische leiders die worden verafgood door de menigte die elk woord van hen opdrinkt en die de menigte in het duister houden over de meest glorieuze waarheid in de hele Bijbel – de verborgenheid van Gods doel en genade. Ze weten dat er iets mis is met de Kerk en ze weten wat dat is, maar ze houden van de lof van mensen.

Ze weten heel goed dat ze zich moeten bekeren, maar ze zijn net zo vastbesloten om ‘orthodox’ te zijn en hun tradities te verdedigen als de Farizeeën van weleer, zelfs als dat betekent dat ze het geschreven Woord van God moeten verwerpen. Hoewel ze iets hebben gezien van de glorie van het volbrachte werk van Christus, en de volmaaktheid van de gelovige in Hem, zijn ze vastbesloten een doopceremonie te verdedigen die in dit tijdperk van genade veel on-Bijbels is dan het traditionele dopen van de Farizeeën in het tijdperk van de wet. Wet. Ze zouden graag het duidelijke, onvervalste ‘evangelie van de genade van God’ prediken, maar dat zou te duur zijn – de mensen zouden het niet accepteren! En al die tijd zijn ze te blind om te zien dat de reden, dat de mensen het niet willen accepteren, is dat de mensen hen hebben gevolgd!

Wij erkennen uiteraard dat niet iedereen die de waterdoop beoefent, dezelfde mate van schuld treft. Sommigen geloven oprecht dat de doop een verordening van de kerk is. Maar wee de mensen die afvallen van het licht dat zij hebben ontvangen! Onze Heer zei:

***“Matth. 6:23: Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!***

Veel van onze fundamentalistische leiders moeten zich bekeren. Onze correspondentiebestanden getuigen hiervan overvloedig! Ze zijn zo zelfvoldaan dat ze de droevige toestand van de Kerk, waarover God hen tot opziemers heeft aangesteld, negeren. Alleen maar omdat ze populair zijn en de menigte toestroomt om naar hen te luisteren, veronderstellen ze dat de Kerk sterk is, terwijl ze in werkelijkheid ziek en zwak is en zo weinig invloed op de massa uitoefent dat de wereld erom lacht. En hoewel wordt verondersteld dat de Kerk vandaag de dag geestelijk gevorderd is (welke intellectuele vooruitgang er ook geboekt mag zijn), is ze gevuld met kinderen die voortdurend vermaakt moeten worden om hen naar de diensten te laten komen.

Maar de Kerk zou spoedig de Verborgenheid zien, en zich erover verheugen, als de geestelijke leiders er niet waren geweest, waarvoor Paulus zijn leven opbrandde om het te verkondigen. Daarom doen wij een beroep op iedere lezer: wees niet afhankelijk van mensen. De tradities van mensen hebben in de Kerk evenveel dwaasheid en schaamte teweeggebracht als ooit in Israël. Hoeveel zielen zijn er verloren gegaan door tradities! En als Satan hen er niet van kan weerhouden om gered te worden, zal hij hen beroven van hun zegeningen als gelovigen. Dit is de reden waarom Paulus aan de Kolossenzen schreef:

*“Kol. 2:8-12: 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vlees, door de besnijdenis van Christus;12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.*

Besnijdenis en doop spraken over de dood van het vlees en de reiniging van de zonde. Hoe Satan degenen heeft berooft die niet zien dat dit allemaal voor ons wordt bereikt door het volbrachte werk van Christus – dat gelovigen volmaakt IN HEM zijn, en al met Christus gekruisigd en opgewekt zijn om in een nieuweid des levens te wandelen.

#### ONZE HOUDING TOT TRADITIE

Tot slot: wat moet onze houding zijn tegenover de woorden van mensen, zelfs de beste onder de mensen?

Handelingen 17:11 vertelt ons over de Bereërs tot wie Paulus predikte. Ze waren “wijd” genoeg om respectvol naar Paulus te luisteren en zorgvuldig na te denken over wat hij te zeggen had, ook al moet het hen geschokt hebben, maar ze waren “smal” genoeg om te weigeren zijn woord als vanzelfsprekend te beschouwen.

*“Hand. 17:11: En dezen (de Bereërs) waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.*

Zij ontvingen het woord van Paulus, maar geloofden het niet onmiddellijk. Ze luisterden belangstellend naar hem, maar toetsten zijn woorden aan de Schrift. We vragen ons af hoeveel van onze lezers werkelijk Bereërs zijn. Hoe velen zijn geestelijk groot genoeg om naar de woorden van mensen te luisteren, maar die ook groot genoeg zijn om de woorden van mensen te toetsen aan het Woord van

God. Alleen door deze methode kunnen we in de waarheid gehouden worden en verlost worden van dwaling.

Dit zijn de kenmerken van de geestelijk groten. Als u afhankelijk bent geweest van één of andere man of mannen om u naar de waarheid te leiden, bent u misschien heel ver van de waarheid verwijderd, maar als u, net als de Bereërs, dagelijks de Schrift onderzoekt, met een eerlijk verlangen om de waarheid te kennen, zult u, in Gods ogen, tussen de edelen van de Kerk staan.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)