

Was Paulus de voornaamste der zondaars?

Pastor Ricky Kurth

Vraag: "Wat bedoelde Paulus toen hij zei dat hij de voornaamste der zondaars was?"

*"1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, **van welke ik de voornaamste ben.**"*

Als we aan zondaars denken, denken we doorgaans aan degenen die vleselijke zonden begaan, zoals hoererij en moord. Maar de Bijbel spreekt over een ander soort zonde, namelijk die van religieuze trots en hypocriete eigengerechtigheid. Je zou denken dat God vleselijke zonden meer zou haten, maar toen de Heer hier was, was Hij vriendelijk en geduldig voor zondaars van dat genre. Daarentegen uitte Hij vernietigende veroordelingen van de Schriftgeleerden en Farizeeën vanwege hun religieuze trots en eigengerechtigheid, en vanwege hun vervolging van hun Messias.

Maar het maakt niet echt uit welke soort zonde erger is in de context van deze vraag, want voordat hij gered werd, maakte Paulus zich schuldig aan beide varianten. Moord is de ergste soort vleselijke zonde, en hij maakte zich schuldig aan de moord op Gods volk. Maar hij vervolgde hen in religieuze eigengerechtigheid, omdat hij "naar de rechtvaardigheid, die in de wet" is bejverde, en "onberispelijk" was, Fil. 3:6. Deze zondige combinatie maakte hem zeker tot de voornaamste zondaar.

"Fil. 3:6: Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk."

Bovendien kan het Bijbelse woord 'voornaamste' het meest prominent betekenen, zoals het geval is wanneer het spreekt over 'de opperzangmeester' (Hab. 3:19) en 'overpriesters' (Ezra 10:5).

*"Hab. 3:19: De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den **opperzangmeester** op mijn Neginoth."*

*"Ezra 10:5: Toen stond Ezra op, en deed de **oversten der priesteren**, de Levieten en gans Israël zweren, te zullen doen naar dit woord; en zij zwoeren."*

Het woord kan ook het idee van leiderschap hebben. "De voornaamste man" op het eiland waar Paulus schipbreuk leed, Handelingen 28:7, was waarschijnlijk de leider van die inheemse bevolking.....

*"Hand. 28:7: En hier, omtrent dezelfde plaats, had **de voornaamste van het eiland**, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving, en drie dagen vriendelijk herbergde."*

.....en "Beëlzebul, den overste der duivelen" (Lukas 11:15) was een verwijzing naar Satan, die zeker de leider van alle duivelen is.

Door zichzelf de voornaamste der zondaars te noemen, zei Paulus dus ook dat hij de meest prominente leider was van de zondige rebellie van de wereld tegen God, zie Handelingen 8:3; 9:1:

"Hand. 8:3: En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis."

“Hand. 9:1: En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,

Dat is de reden waarom God hem redde, om op prominente wijze Zijn genade in hem te tonen, zie 1 Tim. 1:16, net zoals Hij Farao, de meest prominente en machtigste leider ter wereld, oordeelde om Zijn macht in hem te tonen, zie Ex. 9:16:

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

“Ex 9:16: Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik Mijn kracht aan u betoonde, en opdat men Mijn Naam vertelle op de ganse aarde.

Dit zou de reden kunnen zijn waarom Paulus de tegenwoordige tijd gebruikte om te zeggen dat hij nog steeds de voornaamste zondaar was, zelfs nu hij gered was. Hij was nog steeds 's werelds meest prominente voorbeeld van de ergste soort zondaars die door genade gered werden.

Als je niet gered bent, is het verhaal van Paulus een solide Bijbels bewijs dat, ongeacht wie je bent of wat je hebt gedaan, God je kan redden:

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Hand. 16:31: En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl