

## Wat gebeurde er met Elia?

Pastor Kevin Sadler

De teksten komen uit de Statenvertaling en de King James Bible

*“2 Kon. 2:11-12: 11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. **Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.** 12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.*

King James Bible: 2 Kon. 2:11-12: 11 *And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; **and Elijah went up by a whirlwind** (= wervelwind) **into heaven.** 12 *And Elisha saw it, and he cried, My father, my father, the chariot of Israël, and the horsemen thereof. And he saw him no more: and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces.**

Elia en zijn beschermeling, Elisa, waren zojuist op dramatische wijze de Jordaan overgestoken:

*“2 Kon. 2:8: Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge.*

Van daaruit liepen en praatten deze twee godvruchtige mannen aan de oostkant van de Jordaan.

Toen, in één van de meest dramatische scènes uit de Bijbel, ging het geestelijke rijk plotseling open en verscheen er een vurige strijdswagen met vurige paarden. Deze strijdswagen en paarden scheidden Elia onmiddellijk van Elisa. De strijdswagen van vuur was een letterlijke strijdswagen, en de vurige paarden waren letterlijke paarden van Gods hemelse leger in het geestelijke rijk:

*2 Kon. 6:17: En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.*

Over vuur en Gods engelenschare gesproken, Psalm 104:4 luidt:

*“Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.*

De wagen en paarden zijn militaire afbeeldingen. Het zijn oude symbolen van de strijd, en bovendien symbolen van Gods opperste macht in de strijd. Paarden en strijdwagens waren in die tijd de machtigste oorlogsmiddelen en wapens. Maar vurige paarden en vurige strijdwagens tonen aan dat Gods macht veel groter is dan welke aardse, militaire macht dan ook.

De tekst vertelt ons **niet** dat Elia op de wagen van vuur stapte en naar de hemel reed. In plaats daarvan lezen we dat de vurige wagen en de paarden verschenen, waardoor Elia van Elisa werd gescheiden, en vervolgens *“...voer Elia met een onweder ten hemel”* Door een onweder werd de profeet van God van de aarde naar de hemel verplaatst, om nooit meer door Elisa te worden gezien.

In dit vers verwijst ‘hemel’ naar de eerste hemel van de bovenste atmosfeer, waar de vogels vliegen, Gen. 1:20:

*“En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!*

Het onweder/wervelwind bracht Elia hoog in de lucht en toen verdween hij en Elisa “zag hem niet meer”, 2 Koningen 2:12.

Toen Abraham stierf, werd hij “*tot zijn volken verzameld*” (Gen. 25:8). Op dezelfde manier werden alle gelovigen in het Oude Testament, toen zij stierven, verzameld bij het volk van God in het paradijs in het midden van de aarde. Ze werden niet verzameld in de derde hemel. Onze Heer maakte ten tijde van Zijn aardse bediening heel duidelijk dat “*niemand naar de hemel is opgevaren*”, zie Johannes 3:13, waarmee hij de derde hemel van Gods troon en domein bedoelt. We weten dus dat Elia niet naar de derde hemel ging toen hij van deze wereld verdween, maar dat hij naar het paradijsgedeelte van de hades ging dat “*de schoot van Abraham*” wordt genoemd in Lukas 16:22.

*“Joh. 3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.*

*“Lukas 16:22: En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.*

Maar nu de prijs voor de zonde betaald is, zijn gelovigen vandaag de dag in de Kerk, het Lichaam van Christus, welkom in Gods aanwezigheid in de derde hemel. En volgens de hoop die ons wordt geboden door het evangelie van de genade van God, is dat waar onze geest naartoe gaat als we deze wereld in de dood verlaten, zie 2 Kor. 5:8; Kol. 1:5. De derde hemel is ons eeuwige thuis.

*“2 Kor. 5:8: Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.*

*“Kol. 1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;*

De aanwezigheid van de Heer wordt in de Bijbel geassocieerd met een wervelwind. In Job 38:1 lezen we bijvoorbeeld:

*“Daarna antwoordde de HEERE Job uit een **onweder**, en zeide:*

De King James Bible zegt: *“Then the LORD answered Job out of the **whirlwind**, and said,.....”.*

Het onweder of de wervelwind vertelt dat de Heer aanwezig was bij het vertrek van Elia, Elia van deze aarde tilde en hem meevoerde naar het paradijs.

Toen Elisa de wegvoering van Elia zag, ‘riep hij: *Mijn vader, mijn vader.*’ Elia was Elisa's geestelijke vader en mentor geweest, en deze titel drukte Elisa's respect en bewondering voor Elia uit. Elisa noemde Elia ook “*wagen Israëls en zijn ruiters!*”. Deze titel beschrijft wat Elia voor de natie was geweest als profeet van God: een geestelijke strijder, een krachtig instrument in Gods hand, een eenmansleger dat God had gebruikt om oorlog te voeren tegen de afgoderij in Israël. Daarom was het passend dat er bij zijn vertrek een vurige strijdswagen en vurige paarden van Gods hemelse leger zouden verschijnen.

De ontbrekende dood plaatst Elia in een zeer zeldzame categorie in de Bijbel. Slechts twee mensen in de geschreven geschiedenis hebben de aarde verlaten zonder te sterven: Henoeh en Elia. Wij die leven ten tijde van de wederkomst van Christus, bij de Opname van de Kerk, zullen echter dezelfde hoop genieten. Elke dag is een mogelijke dag waarop de Heer zou kunnen terugkeren en ons zou kunnen ophalen om Hem in de lucht te ontmoeten.

*“1 Thess. 4:16-17: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17*

*Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.*

En dus:

***“1 Thess. 4:18: Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.***

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)