

“Eén (verenigende) doop”

PASTOR KEVIN SADLER

“Drie jongens staan op het schoolplein op te scheppen over hoe geweldig hun vaders zijn.

“De **eerste** zegt: “Nou, mijn vader loopt het snelst. Hij kan een pijl afvuren en begint te rennen, dat zeg ik je, hij is er eerder dan de pijl”.

“De **tweede** jongen zegt: “Ha! Dat vind je snel! Mijn vader is een jager. Hij kan met zijn geweer schieten en er zijn vóór de kogel er is!”.

“De **derde** luistert naar de andere twee en schudt zijn hoofd. Vervolgens zegt hij: “Jullie weten niets van snelheid. Mijn vader werkt op het ministerie. Hij stopt met werken om 17.00 uur en is om 15.45 uur thuis!”.

Over iets gesproken om op te roemen, een waarheid waar we allemaal in kunnen en moeten roemen is: “onze geestelijke doop”. Het is een onuitsprekelijke zegen van God om door de Heilige Geest in Christus gedoopt te worden. Deze doop verenigt ons met onze Heiland en zijn dood, begrafenissen en opstanding, en het verenigt ons verder met elkaar in de Kerk, het Lichaam van Christus.

NIET MEER DAN ÉÉN DOOP

“Ef. 4:4-6: 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkewijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 5 Eén Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Deze verzen bevatten “de eenheid van de Geest”, zie Efeziërs 4:3, en deze zeven waarheden zijn bedoeld om gelovigen, leden van de Kerk, te verenigen.

“Ef. 4:3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

Ten eerste is er “*één lichaam*”. Er is één unieke Kerk voor deze huidige bedeling van genade. Hoewel er veel verschillende denominaties en talloze plaatselijke vergaderingen in de wereld zijn, is er maar één Lichaam. Het ene Lichaam is de enige ware Kerk, het universele lichaam van gelovigen van deze huidige tijd. Het bestaat uit iedereen die op het evangelie van de genade van God heeft vertrouwd, dat Christus voor onze zonden stierf en weer opstond, zie 1 Kor. 15:1-4; Ef. 1:12-13:

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Ef. 1:12-13: 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Ten tweede is er “*één Geest*”. Er zijn geen afzonderlijke Geesten of verschillende Geesten die in de vele leden van het ene Lichaam wonen, maar het is dezelfde Geest. Eén Geest, de Heilige Geest, woont in de Kerk als geheel en in ieder individu daarin, Ef. 2:22:

“Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Ten derde is er “*één hoop uwer roeping*”. Wij die in de Kerk zijn, hebben geen andere hoop; we hebben allemaal dezelfde hoop op de hemel, zie Ef. 2:6. Er wordt in de Bijbel een andere hoop voor Israël geboden: een eeuwig koninkrijk op aarde. Onze enige hoop, en eeuwige roeping in Christus, is in de hemel.

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Ten vierde is er “*één Heer*”. Dezelfde Heer over u is dezelfde Heer over mij en over ons allemaal in de kerk: de Heer Jezus Christus. Hij is het Hoofd van het Lichaam, zie Ef. 1:22-23, en wij zijn allemaal geroepen om ons aan Hem en Zijn liefdevolle Heerschappij te onderwerpen.

“Ef. 1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Ten vijfde is er “*één geloof*”. Wij volgen geen meerdere of verschillende religies. Er is niet één geloof voor één deel van het Lichaam en een ander geloof voor een ander deel van het Lichaam. Er zijn echter nog andere geloofsovertuigingen in de Bijbel te vinden die in het verleden gevolgd en gehoorzaamd moesten worden. Om door God geaccepteerd te worden, moest Israël bijvoorbeeld 1500 jaar lang de wet vertrouwen en gehoorzamen. In de bedeling van genade is er echter één geloof, één lichaam van waarheid waarop we kunnen vertrouwen en volgen: het geloof dat aan de apostel Paulus werd toevertrouwd voor de Kerk onder de genade, zie Ef. 3:1-9:

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus); 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Ten zesde is er “*één doop*”. Er worden meerdere dopen in de Bijbel onderwezen: de dopen en wassingen die vereist zijn onder de wet, de waterdoop van Johannes de Doper, de waterdoop van Petrus met Pinksteren, en talloze geestelijke dopen. In de bedeling van genade is er echter één doop, de doop die de Heilige Geest uitvoert bij onze verlossing, zie 1 Kor. 12:13:

*“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij **Grieken**, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.*

De King James Bible zegt “Heidenen” in plaats van “Grieken” in de Statenvertaling.

*“For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or **Gentiles** (= Heidenen), whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.*

Ten zevende is er “*één God en Vader van allen*” van het Lichaam. Er is één God in drie Personen – alle drie de Leden van de Godheid worden in deze passage genoemd – en we aanbidden en dienen allemaal dezelfde God. God de Vader is “boven alles” het Lichaam, werkt “door het hele Lichaam” en is “in...allen” het Lichaam.

Het is belangrijk om naar de “*ene doop*” te kijken in het licht van de andere zes in de lijst, omdat er uiteraard niet meerdere lichamen, verschillende Heilige Geesten, noch verschillende vormen van hoop voor onze roeping zijn; er zijn niet veel Heren, talloze geloofsovertuigingen die we onder genade kunnen volgen, of meer dan één God de Vader. Er is er maar één van elk voor ons. Op dezelfde manier zijn er niet meerdere of twee verschillende dopen, maar slechts één voor de Kerk van vandaag. **En deze doop is geestelijk; het is een Geestdoop.**

“*In Christus*” is een gezegend voorzetsel en wordt veelvuldig vermeld in de brieven van Paulus, lees Efeziërs 1:1,3; 2:6; enz. Hoe kom je “*in Christus*”? Het antwoord: door de doop van de Heilige Geest. De Heilige Geest identificeert, verenigt en plaatst ons in Christus zodra we op het evangelie van genade vertrouwen.

Wij geloven heilig in de doop. Tegenwoordig is er echter slechts “één doop”; Efeziërs 4:3,5 leert dat de geestelijke doop ons vandaag de dag zal verenigen als het ene Lichaam van Christus. De ene doop moet zijn waar hij voor staat omdat de waarheid van deze doop een buitengewone zegen is.

“Ef. 4:3 en 5: 3 U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.....5 Eén Heere, één geloof, één doop,

EEN GEESTELIJKE BESNIJDING

“Kol. 2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

Kolossenzen 2:10 vermeldt de prachtige waarheid: “*gij zijt in Hem [Christus] volmaakt*”. In Christus zijn wij volmaakt geworden. Door alleen in Christus te geloven, vertrouwend op Zijn volbrachte werk, ontbreekt het ons aan niets betreffende onze verlossing. Er ontbreekt niets en er kan niets worden toegevoegd. Wij zijn niet gered door Christus plus iets of plus wat dan ook. Het is niet Christus plus waterdoop. Christus is alles wat we nodig hebben, en de verlossing is alleen in Hem.

Onze volmaaktheid in Christus, die Paulus hier in Kolossenzen 2 onderwijst, is echter afhankelijk van de doop – de enige geestelijke doop dus. Nadat Paulus in vers 10 had gezegd dat we volmaakt zijn in Christus, zette Paulus die volmaaktheid vervolgens uiteen.

In vers 11 schreef Paulus: : “in Wie”, waar hij Christus mee bedoeld, dat we: “*besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt;.....*”.

In Christus zijn, door middel van onze geestelijke doop, betekent dat we delen in wat door Zijn dood tot stand is gebracht. Wij zijn door de Geest verbonden met Zijn dood en opstanding en ontvangen de eeuwige voordelen van Zijn volbrachte werk, bijvoorbeeld: “*In Denwelken [Christus] wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden*”.

In onze vereniging met Christus, en omdat we geïdentificeerd zijn met Zijn dood, zijn we ‘besneden’, en deze besnijdenis wordt “zonder handen gedaan”. Dit leert ons dat op het moment dat we met

Christus verbonden werden door de doop van de Geest, er ook een geestelijke besnijdenis plaatsvond. Paulus' uitleg van deze besnijdenis wordt gevonden in de tweede helft van Kolossenzen 2:11:

“.....in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus”.

“Het lichaam der zonden des vleses” verwijst naar de oude zondige, gevallen mens, die de ongelovige domineert en regeert. Maar het *“afleggen”* van de oude mens vindt plaats *“door de besnijdenis van Christus”*, of als gevolg van de dood van Christus aan het Kruis en onze vereniging ermee toen we geloofden. Zie Rom. 6:6 en Ef. 4:22 en Ef. 4:24:

*“Rom. 6:6: Dit wetende, dat **onze oude mens** met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.*

*“Ef. 4:22: Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, **den ouden mens**, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;*

*“Ef. 4:24: En **den nieuwen mens** aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.*

Paulus geeft ons positionele waarheid over onze verlossing en volmaaktheid in Christus. Wanneer we het evangelie van genade geloven, wordt de oude, vleselijke, zondige mens voor God gekruisigd en afgelegd door de dood van Christus aan het Kruis. Nadat we gedoopt zijn door de Geest in de dood van Christus en de triomf over de zonde, zie Romeinen 6:3, zijn we bevrijd van de oude, zondige mens en haar heerschappij over ons.

“Rom. 6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

De Heilige Geest doopt ons, plaatst ons in eenheid met Christus en Zijn dood, en de dood van Christus legt het lichaam van de zonden van het vlees af en verwijdert het voor de ogen van God. Dus, krachtens onze vereniging met Christus en Zijn Kruis, zijn we nu een nieuwe schepping, zie 2 Kor. 5:17, zijn we volledig van God en zijn we volmaakt in Christus.

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

EEN GEESTELIJKE DOOP

“Kol. 2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Vers 12 verwijst niet meer naar de fysieke waterdoop dan vers 11 verwijst naar de fysieke besnijdenis. Wanneer Paulus in vers 12 stelt dat de gelovige: *“Zijnde met Hem begraven in den doop”*, verwijst deze doop niet naar water, en de waterdoop brengt deze waarheid niet teweeg. Door water aan deze verzen toe te voegen, berooft u de Kerk van de gezegende geestelijke realiteit die de Heilige Geest ons schenkt en die de Schrift wil overbrengen.

Het woord *“dopen”* betekent niet water. Het betekent identificatie en vereniging. Paulus gebruikte het woord *‘gedoopt’* op deze manier in 1 Korinthiërs 10:2 toen hij schreef dat Israël:

“En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;

Dat wil zeggen, Israël werd geïdentificeerd met Mozes en de wet.

Er is tegenwoordig maar één doop, dus als Paulus de Kerk leert.....:

Kol. 2:11: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

.....wijst hij op een geestelijke realiteit van ons verbonden zijn, niet alleen met de kerk van Christus zijn dood (Kol. 2:11), maar ook met Zijn begrafenis en opstanding. Alleen de Heilige Geest kan een dergelijk werk volbrengen, om tijd en ruimte te overstijgen en op bovennatuurlijke, geestelijke wijze iemand die in de 21e eeuw leeft voor eeuwig in het graf van Christus te plaatsen en ons te verenigen met Zijn begrafenis en glorieuze opstanding.

Het woord 'met' beschrijft onze verbinding met Christus. "Met" is een woord van verbinding en eenheid; het is onze levenslijn naar Christus door de Geest. De Bijbel zegt dat, toen Christus stierf, wij met Hem stierven. Toen Christus werd begraven, werden wij met Hem begraven. En toen Christus werd opgewekt, werden wij met Hem opgewekt. Onze dood, begrafenis en opstanding met Christus is niet minder een realiteit dan Zijn eigen fysieke dood, begrafenis en opstanding.

De dood, begrafenis en opstanding van Christus zijn de volledige, algenoegzame betaling voor de zonde. En door de Geest zijn we, op het moment dat we geloven, geestelijk gedoopt en aangesloten bij Zijn zegevierend volbrachte werk, en daardoor zijn we volmaakt in Hem.

Dit alles, zoals Paulus het stelt, is "*door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft*" (Kol. 2:12). Onder de genade vindt de doop niet plaats door de werking of tussenkomst van de mens; het is geheel het werk van God. God voert het uit. God is getrouw om ons doopsel voor ons uit te voeren als we geloven dat Christus voor onze zonden stierf en weer opstond. De mens heeft er niets mee te maken. De doop is vandaag de dag net als de verlossing: geheel van God, geheel door Zijn genade, en geheel ontvangen door het geloof.

Wij wandelen, onder genade, door geloof en niet door aanschouwen, zie 2 Kor. 5:7:

"(Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)"

Onze geestelijke doop is niet iets dat we kunnen zien, maar vindt wel onmiddellijk plaats op het moment van onze verlossing. Het is iets dat de Geest ons heeft geopenbaard in Zijn Woord, en we zijn geroepen om erop te vertrouwen dat God, die niet faalt, ons doopsel voor ons heeft gedaan toen wij geloofden. En als we rusten in deze doop, groeien in ons begrip ervan, en ons erin verheugen, geven we eer aan God en Zijn werk van één doop in de bedeling van genade.

HOE BEN IK GEKRUISIGD MET CHRISTUS?

"Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;...."

Iedere gelovige kan zeggen: *"Ik ben met Christus gekruist"*, en dat is te danken aan die ene doop, de doop van de Heilige Geest. Deze verklaring heeft gevolgen voor het verleden, het heden en de toekomst.

Ten eerste is de gelovige die met Christus wordt gekruisigd een gebeurtenis uit het verleden. Door de doop van de Geest werden wij, toen Christus werd gekruisigd, met Hem gekruisigd. De 'ik' in 'Ik ben met Christus gekruisigd' is het oude zelf, de kwade 'ik', zou je kunnen zeggen. Dit 'ik' werd met Christus gekruisigd en heeft geen geldige aanspraak meer op ons. Nu zijn we door de ene doop niet langer in Adam maar in Christus, en zijn we "levend", zie 1 Kor. 15:22:

"Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden."

In de ogen van God was er een beslissende kruisiging van het oude, zondige zelf met Christus. We weten uit Romeinen 6:6 dat God wil dat we door geloof voorwaarts gaan met de kennis van deze gebeurtenis uit het verleden:

"Rom. 6:6: Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen."

De oude mens, die nog steeds bij ons is, zie Efeziërs 4:22, heeft geen heerschappij over ons omdat hij door het kruis is verslagen en machteloos is geworden. Door geloof kunnen we nu toestaan dat Christus over ons regeert, zodat we een leven leiden van:

"1 Tim. 6:11:gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid."

Ten tweede is de gelovige, die met Christus wordt gekruisigd, een huidige ervaring. In het oorspronkelijke Grieks staat *'Ik ben met Christus gekruisigd'* in de voltooiden tijd, wat duidt op een gebeurtenis uit het verleden met huidige, aanhoudende gevolgen. De dood van Christus en onze dood met Hem via de doop zullen een blijvend effect hebben op ons dagelijks leven.

De positionele dood van de oude mens en het ontnemen van zijn macht door het Kruis stelt de gelovige in de dagelijkse praktijk in staat om:

"Rom. 6:11:.....houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere."

Leven in het licht van onze macht over de zonde en de oude mens door ons nieuwe leven in Christus is wat het betekent om met Christus gekruisigd te worden als een huidige ervaring.

Ten derde heeft de gelovige, die met Christus is gekruisigd, gevolgen voor onze toekomst. Zoals Romeinen 6:8 ons eraan herinnert:

"Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;"

Omdat we met Christus gekruisigd zijn, zijn we vrij van de veroordeling van de zonde, zijn we volmaakt in Christus en zullen we eeuwig met Hem leven. Omdat we met Christus gekruisigd zijn, is onze verlossing en hoop op heerlijkheid veilig.

Door onze doop in Christus wordt het oude, zondige 'ik' met Christus gekruisigd, maar zoals Paulus verder schreef: *"Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;* (Gal. 2:20). Het oude, opstandige 'ik' is gekruisigd en dood in Gods ogen, en nu leeft het nieuwe, rechtvaardige 'ik'. God verlangt ernaar dat deze waarheid van de uitwisseling van het oude leven voor het nieuwe leven in Christus, die plaatsvindt bij de verlossing, de hele loop van ons leven een nieuwe wending geeft, zodat we in ons nieuwe leven leven en het oude achter ons laten.

Als gevolg van onze verenigende doop in Christus zijn wij in Christus en is Christus in ons, en *"Christus leeft in mij."* Wij zijn één met Hem, zie 1 Kor. 6:17:

"Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.

Zoals Paulus in Kolossenzen schreef: wij hebben *"welke is Christus onder (KJV: "in") u, de Hoop der heerlijkheid"* (Kol. 1:27).

En nu wij in Christus leven en Christus in ons leeft, gaat ons leven als gelovigen over het leven van Christus dat door ons wordt geleefd.

ÉÉN DOOP MAAKT ONS ÉÉN

"Gal. 3:27-28: 27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

Omdat we Christus als onze Verlosser hebben vertrouwd, zijn we *'in Christus gedoopt'*. Dit is geen waterdoop. Alleen de Heilige Geest kan iemand in Christus dopen. Paulus verwijst naar de ene geestelijke doop waardoor we in een permanente vereniging met Christus worden geplaatst en voor altijd met Hem worden geïdentificeerd.

Het doopwerk van de Geest verenigt ons met Christus, en het plaatst ons ook in de Kerk, het Lichaam van Christus. Zoals 1 Korintiërs 12:13 het zegt:

"Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

"In Christus", Galaten 3:28 vertelt ons:

"Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

Paulus schreef over de duidelijkst gedefinieerde verschillen in de sociale structuur van zijn tijd, waar scherpe grenzen van onderscheid en scheidingsmuren tussen groepen mensen werden opgetrokken. Hij schreef over dit scherpe onderscheid om te contrasteren met het feit dat deze dingen in Christus geen gevolgen hebben.

In Christus is niemand superieur of inferieur aan een ander. In de Kerk heeft een gelovige Jood niet meer voorrechten dan een gelovige Heiden, een gelovige slaaf is niet inferieur aan een gelovige vrije persoon, en een gelovige man is niet superieur aan een gelovige vrouw.

In plaats daarvan, zoals Paulus schreef: *“want gij zijt allen één in Christus Jezus”* (Gal. 3:28). De ene geestelijke doop verbindt alle leden van het lichaam van Christus en maakt ons één in Hem. Bij de verlossing worden we in een gezegende eenheid in de Kerk gebracht: de geredden met de Heiland en de heiligen met de heiligen. De persoon die één wordt met Christus door de ene doop, wordt één met iedere andere gelovige in het Lichaam van Christus, zie Rom. 12:5. En deze eenheid zal nooit eindigen.

“Rom. 12:5 Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.:

Gods openbaring over de doop vandaag de dag is dat er **“één doop”** is en dat deze geestelijk is en uitgevoerd wordt door de Heilige Geest. Mogen wij roemen in deze verenigende doop en anderen over de glorie ervan vertellen!

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl