

## Een klein ogenblik van genade

Pastor Ricky Kurth

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

*“Ezra 9:8: En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van den HEERE.....”.*

Als u iets weet over de geschiedenis van Israël, dan was het een constante reeks van: zondigen, God strafte hen, zij bekeerden zich, en dan *“een klein ogenblik”* van genade daartussenin, zoals deze ruimte, die ontstond na de bestraffing van de Babylonische gevangenschap, werd genoemd. Tegenwoordig leven we natuurlijk in de bedeling van genade, zie Efeziërs 3:2, een tijd waarin God genade uitdeelt zonder enige periode van toorn/bestrafing. Wat u ook doet, u kunt God u niet laten straffen, of u nu gered bent of verloren.

*“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij (Paulus) gegeven is aan u;*

Natuurlijk bedroeft een gelovige, die zondigt, Gods Heilige Geest (zie Efeziërs 4:30) en kan hij nog steeds lijden onder de natuurlijke gevolgen van de zonde. Een gelovige die Gods verbod op homoseksualiteit negeert, zie Lev. 18:22, kan bijvoorbeeld AIDS krijgen. Dit is echter niet de toorn van God, dit is slechts een voorbeeld van oogsten wat je zaait, zie Gal. 6:7, een principe dat in elke bedeling geldt.

*“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.*

*“Lev. 18:22: Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.*

*“Gal. 6:7: Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.*

Als je wilt weten hoe God over homoseksualiteit denkt, kijk dan niet naar een ziekte als AIDS, maar kijk naar Sodom en Gomorra. Bedenk dan dat het voor alle soorten zonden geldt, zie Ef. 5:6-7:

*“6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.7 Zo zijt dan hun medegenoten niet.*

Het feit dat u gered bent en immuun voor de straf op de zonde, betekent niet dat u zich moet bezighouden met het soort zonden waarvoor God niet-geredde mensen voor alle eeuwigheid in de Hel zal straffen.

**Als u niet gered bent, geniet dan van de bedeling van genade zolang deze nog duurt, want u zult achterblijven wanneer de Opname (\*) een einde maakt aan deze bedeling der genade Gods.**

*(\*)--“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.*

*“1 Kor. 15:51-52: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.*

Opmerking van de vertaler: Na de Opname van de gemeente, het lichaam van Christus, wordt het evangelie der genade Gods NIET meer verkondigd! De tijd van “genade” is dan voorbij! Denk daar goed over na! Het is nu nog genadetijd.

De Grote Verdrukking die zal volgen op de Opname zal precies het tegenovergestelde zijn van de huidige bedeling die wordt gekenmerkt door genade en die niet onderbroken wordt door perioden van toorn, want het zal tijdens de grote Verdrukking een tijd van toorn zijn, die niet onderbroken wordt door perioden van genade.

Ter verduidelijking kunt u 2 Thess. 2:1-12 lezen en aansluitend 2 Thess. 2:13-17.

Wanneer die dag (van de grote Verdrukking) aanbreekt, zult u “ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is...” (Openb. 14:10). Terwijl de onversneden, onvermengde, onverdunde toorn van Almachtige God wordt uitgestort, “in die dagen zullen de mensen den dood zoeken” (Openb. 9:6), omdat ze zullen begrijpen dat zelfs de kleinste ruimte van genade dan uitgesloten zal zijn. Uw enige hoop is om nu “in de Heer Jezus Christus te geloven, en u zult gered worden...”, zie Handelingen 16:31:

*“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig (= gered) worden.....”.*

Als u denkt dat u zult moeten afwachten of de Opname werkelijk komt voordat u in Christus en in de Verdrukking gaat geloven, denk dan nog eens goed na, want Gods onverdunde toorn zal u niet overtuigen om te geloven zoals u misschien zou denken. In het visioen van Johannes van die dag:

*“Op. 16:9-11: 9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. 10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; 11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.*

Natuurlijk zullen deze pijnen de minste van uw zorgen zijn, want allen die volharden in niet te bekeren ongelof zullen “gepijnigd worden met vuur en sulfer” (Openb. 14:10), “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht,...”. (Openbaring 14:11).

De keuze is aan de lezer: Nu: “**onverdunde genade**” of daarna: “**onverdunde toorn**”.

Zie 1 Kor. 15:1-4 en Rom. 4:25:

*“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

*“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Het enige dat Hij van u vraagt, is het te geloven en te rusten in wat Hij voor u deed aan het kruis op Golgotha.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)