

## Toen God de verkiezing van Calvin niet voorbestemde

www.graceambassadors.com

Voor de “altijd gereformeerden” is het zien van het woord “voorbestemmen” in de Bijbel een teken dat de uitverkorenen Calvijns Instituten moeten oppakken en hun verdediging van het eeuwige besluit van God moeten voorbereiden om sommigen te kiezen om gered te worden.

Dit is zo vaak gebeurd dat waar het woord ook voorkomt, het voor studenten moeilijk is om iets anders in zijn directe context te zien dan Calvijns verkiezing tot verlossing, zelfs als het er niet is.

Een goed voorbeeld hiervan is Romeinen 8:29.

*“Rom. 8:29: Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.*

Deze eerder verordende bestemming (predestinatie) is niet Gods geheime, onvoorwaardelijke verkiezing van de geredden en verlorenen.

Deze passage spreekt niet eens over verlossing.

Het vers identificeert de bestemming van de heiligen als ‘gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon’. Dit spreekt over onze geheiligde eenheid met Christus in leven en dood, lijden en heerlijkheid, na de verlossing. Dit sluit aan bij de grotere context.

Opdat u niet denkt dat mijn interpretatie vertekend is door mijn minder dan gereformeerde, niet-Calvinistische aanleg, luister naar Johannes Calvin over deze passage:

“Het werkwoord...”voorbestemmen” moet worden begrepen in overeenstemming met wat deze passage vereist; want Paulus bedoelde alleen maar dat God zo had bepaald dat allen die hij heeft geadopteerd het beeld van Christus zouden moeten dragen;...”.

“Maar opdat de lezers de bedoeling van de apostel beter kunnen begrijpen, is het misschien goed om te herhalen wat ik al heb gezegd: dat het woord (voorbestemd) niet verwijst naar verkiezing, maar naar dat doel of besluit van God waarmee hij dat heeft verordend. het kruis moet door zijn volk gedragen worden;...”.

Ik ben het eens met Johannes Calvin in de bovenstaande citaten. God heeft Calvijns verkiezing in Romeinen 8:29-30 niet voorbestemd.

In deze passage verwijst Gods voorbestemming niet naar Zijn eeuwige besluit om te kiezen wie gered of verloren zal gaan, maar naar Gods doel om heiligen gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus.

## Dag van de Aarde en de Heer Jezus Christus

Justin Johnson

*“Rom. 1:25: Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.*

Terwijl Paulus uitlegde wat er in het begin van de schepping gebeurde, zou het net zo goed mensen kunnen beschrijven die er vandaag de dag niet in slagen God te verheerlijken.

Aanhangers van het humanisme prediken het primaat van de mens boven God. God heeft de mens geschapen. Het humanisme aanbidt de mens meer dan zijn Schepper.

Aanhangers van het milieubewustzijn prediken leven, vrede en harmonie door liefde voor de aarde in plaats van voor de Heer Jezus Christus. Het milieubewustzijn dient de aarde meer dan haar Schepper.

Beide religies die de wezens dienen, vinden een gemeenschappelijke heilige feestdag op de Dag van de Aarde.

#### Oorsprong van "De dag van de aarde".

De oorspronkelijke oprichter van "De dag van de aarde" was milieuactivist John McConnell, die het idee in 1969 introduceerde.

Een diverse groep mensen ondertekende zijn "Earth Day Proclamation", waaronder U Thant, Isaac Asimov, Buzz Aldrin, John Denver en Yasir Arafat.

McConnell was de zoon van een reizende evangelist die ook oprichter was van de denominatie Assemblies of God.

Zowel vader als zoon maakten aanspraak op het Christendom, maar ontkenden de Bijbelse schepping en vonden verlossing in Christus' aardse koninkrijks-bediening. Terwijl zijn vader een fout maakte door de Pinksterboodschap in Handelingen 2 te evangeliseren, stapte de jongere McConnell nog verder in de fout door het schepsel meer te dienen dan de Schepper.

De boodschap van McConnell in zijn 77 stellingen over de zorg voor de aarde evangeliseert de herverdeling van eigendommen (een praktijk die ook voorkomt in Handelingen 2:44-45), trouw aan de aarde, het geven van onze "levens en fortuinen om de grote taak van de verjonging van de aarde te ondersteunen", en het vinden van innerlijke vrede en moreel mondiaal bewustzijn door voor de aarde te zorgen.

McConnell leerde de verdeeldheid zaaiende geloofskwesties, die in Gods woord voorkomen, te scheiden van het enige dat volgens hem de wereld in harmonie zou verenigen: een wereldbeeld van de Earth Trustee.

Als John McConnells vervanging van de Heer door de Aarde niet duidelijk genoeg is, zou het pijnlijk duidelijk moeten zijn in dit moderne volkslied voor Internationale Moeder Aarde Dag, zoals de dag nu door de Verenigde Naties wordt genoemd.

"Vreugdevol, we aanbidden onze aarde in al haar verwondering - Eenvoudige geschenken van de natuur die allemaal samenkomen in een paradijs - Nu moeten we besluiten haar te beschermen - Toon haar onze liefde te allen tijde"

Het bovenstaande volkslied wordt gezongen op de melodie van "Ode to Joy", en de tekst is aangepast van de klassieke hymne die op dezelfde melodie is geschreven door presbyteriaan en dichter Henry van Dyke:

"Blij, vreugdevol aanbidden wij U, God van glorie, Heer van liefde..."

## Nieuwe Heilige Dag, oude afgoderij

Het vervangen van de aanbidding van de Schepper naar de aarde is een eeuwenoude afgoderij, maar het is niet simpelweg een probleem van oude beschavingen. Het is een treffende beschrijving van de huidige wereld waarin we leven, waarin de Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn geschapen, wordt afgewezen.

Deze week wordt de Dag van de Aarde over de hele wereld gevierd, en het herinnert ons er duidelijk aan hoe gemakkelijk het voor mensen is om het schepsel meer te aanbidden en te dienen dan de Schepper.

*“Kol. 1:16-17: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;*

*“Rom. 16:27: Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.*

## Hoe het geloof groeit

Justin Johnson

“En de apostelen zeiden tot den Heere: **Vermeerder ons het geloof**” – Lukas 17:5

Veel mensen sympathiseren met het verzoek van de discipelen in Lukas 17:5.

Ze verlangen naar een groter geloof, een beter geloof, een sterker geloof, maar ze weten niet waar het vandaan komt, of hoe het groeit. Als geloof is wat God behaagt, willen ze meer. Heb 11:6:

*“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.*

Ze proberen hun geloof te oefenen om het sterker te maken, maar hoe kun je iets beoefenen dat geen werk is?, Romeinen 4:5:

*“Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

Hoe graag ze het ook willen, ze kunnen niet precies weten of meten hoeveel geloof ze hebben.

Omdat we door geloof wandelen en niet door wat we zien, zullen sommigen hun ogen sluiten en door het leven lopen als blinde mensen die op God vertrouwen, wachtend op het geloof dat als regen op hen zal vallen.

Hoe wordt het geloof sterk? Waar komt het geloof vandaan?

Jezus zei dat de discipelen slechts geloof als een mosterdzaadje nodig hadden, Lukas 17:6. Dat lijkt niet erg veel.

*“En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezenboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.*

## Geloof komt uit de Bijbel

De waarheid is dat Bijbels geloof maar van één plek komt: het horen van Gods woord.

*“Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

Geloof is het resultaat van het horen van Gods woord, het begrijpen ervan en het geloven ervan.

De mensen in de Bijbel waarvan gezegd wordt dat ze “weinig geloof” hebben, kennen de woorden van God niet en geloven er ook niet in.

Jezus zei tegen Petrus dat hij over het water moest lopen, maar Petrus twijfelde. Matth. 14:31:

*“En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?”*

## De Bijbel moet “recht gesneden” worden

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

De woorden van God in onze Bijbel bevatten echter veel verschillende instructies en voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen.

Als gevolg daarvan blijft hun geloof zwak en het stagneert.

Om het geloof sterk te laten worden, moeten we weten welke woorden van God we op onszelf moeten toepassen.

Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze weinig geloof zouden hebben als ze voor nieuwe kleren zouden werken.

*“Matth. 6:30: Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?”*

De waarheid is dat, als we vandaag niet voor nieuwe kleren werken, onze oude zullen vervagen en we naakt zullen blijven wachten tot God ons gaat kleden.

Dat komt omdat God zijn werkwijze heeft veranderd. Hij heeft nieuwe instructies gegeven, te beginnen met de apostel Paulus.

*“2 Thess. 3:10: Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete.*

Wanneer we in staat zijn de Bijbel recht te snijden, kunnen we onderscheiden welke woorden van God voor onze deelname zijn. Op dat punt verandert ons geloofsbegrip in Gods woorden van een algemeen “wat U ook zegt, Heer”-geloof, naar een “O, is dat wat U zei”-geloof.

Ons geloof wordt sterker als we het woord van God recht snijden.

## Sterk geloof

Geloof is een product van het horen en begrijpen van Gods woord, Romeinen 10:17:

*“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

Een sterk geloof is het resultaat van het horen of lezen van Gods woorden die recht gesneden zijn. De reden dat het zo sterk is, ligt niet aan onszelf, maar aan ons toegenomen begrip van de kracht van God en wat Hij vandaag de dag doet.

Er is geen geloofsspier die je kunt oefenen, behalve degene die de bladzijden van Gods woord omslaat en Schrift met Schrift vergelijkt.

Als u studeert om uzelf een onbeschaamde werkman voor God te tonen, zal uw geloof in Gods woorden sterker worden.

### De liefhebbende God van het Oude Testament

Justin Johnson

Er wordt gezegd dat de God van het Oude Testament een wraakzuchtige, oordelende God is, terwijl de Christus van het Nieuwe Testament de liefdevolle, vredige God is. Dit is nog maar één reden te meer om te geloven wat er in de Bijbel staat, in plaats van wat mensen erover zeggen.

De waarheid is dat er maar één God is die gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde is, Hebr. 13:8, Mal. 3:6. Hij is zowel liefdevol als oordelend omdat hij rechtvaardig en heilig is. Het is juist om zowel je naaste lief te hebben als de zonde te haten.

*“Hebr. 13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.*

*“Mal. 3:6: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.*

### De liefde van Christus

Van Jezus wordt gezegd dat hij liefdevol is, omdat hij leerde dat het grootste gebod was om lief te hebben:

*“Matth. 22:36-39: 36 Meester! welk is het grote gebod in de wet? 37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelfen.*

In werkelijkheid was dit niet de eerste keer dat deze leerstellingen werden onderwezen. Jezus citeerde uit de wet van het Oude Testament, die hetzelfde zegt in Deuteronomium 6:5 en Lev 19:18:

*“Deut. 6:5: Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.*

*“Lev. 19:18: Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelfen; Ik ben de HEERE!*

Sommigen zullen zeggen: ‘Jezus heeft de andere wetten afgeschaft en alleen deze als Nieuw Testamentische wet gehandhaafd.’ Het bewijs uit de Schrift zegt iets anders:

*“Matth. 5:17-19: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd*

hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Jezus droeg de discipelen op om de hele wet te doen, Matth. 23:2-3:

*“2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes;3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.*

### Het mededogen van Christus

Ondertussen is het mededogen van Christus duidelijk toen hij wandelde onder de mensen die leden en degenen die zwak waren.

*“Lukas 7:13: En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.*

*“Markus 6:34: En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.*

*“Matth. 14:14: En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.*

Dit mededogen geldt echter niet exclusief voor de Heer Jezus waarvan in het **Nieuwe Testament** getuigd wordt.

### Opmerking van de vertaler:

Mattheüs – Markus – Lukas en Johannes behoren, totdat Jezus wordt gekruisigd, bij het Oude Testament. Daarna had het Nieuwe Testament van kracht kunnen worden als Israël, als volk, hun Messias had aangenomen. Als volk zondigden ze tegen de Heilige Geest door Stefanus ter dood te stenigen. Het Bijbelse bewijs voor het voorgaande vindt u in Hebrëeën 9:15-17:

*“15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden.16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.*

Op mijn website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) kunt u onder “artikelen” een artikel vinden genaamd: “Wanneer is het Nieuwe Testament begonnen”.

Einde citaat

De Bijbel zegt dat Jehovah van het Oude Testament eveneens medelevend is, 2 Kron. 36:15:

*“En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning.*

*“Psalm 78:38: Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.*

*“Psalm 145:8: Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.*

*“Deut. 30:3: En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.*

### De toorn van Christus

Hoewel het typerend is om de God van het Oude Testament als veroordelend te stereotyperen vanwege de verhalen over zijn oordelen over Israël en anderen vanwege hun zonden, is dat niet het geval met de Heer Jezus Christus, die vaak alleen wordt omschreven door zijn liefdevolle eigenschappen, maar is dat wel zo?.

*“Matth. 3:7: Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebredsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?*

*“Joh. 5:22: Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;*

*“Joh. 5:27: En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.*

Jezus gooide tafels omver, werd boos, noemde de Farizeeën ‘adders’ en predikte ‘wee’. Toch heeft Jezus tijdens zijn aardse bediening nooit iets veranderd betreffende het Oude Testament. Christus steeg op naar de hemel om te wachten op de tijd dat hij de aarde schadeloos zou kunnen stellen, zoals de profeten schreven:

*“Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.*

Johannes schrijft over deze toekomstige tijd van herstel, door de handen van Christus, in Openbaring 19:11:

*“Op. 19:11: En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.*

Paulus schrijft over de tijd van het oordeel door Jezus in 2 Thess. 1:7-8:

*“7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.*

We zien dus dat dezelfde God die de zonde haat in het Oude Testament, de zonde haat in het Nieuwe Testament en op een dag de wereld zal oordelen door de felle toorn en wraak van Christus, Openb. 16:19, Mal. 3:2.

*“Op. 16:19: En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.*

*“Mal. 3:2: Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.*

## De God van oorlog en vrede

Hoewel de toorn en de straf in zowel het Oude als het Nieuwe Testament duidelijk te lezen zijn, was deze ook niet onverwacht of willekeurig.

God en Israël stemden in met de voorwaarden van het verbond om gezegend te worden wegens gehoorzaamheid, en vervloekt wegens onrechtvaardigheid. Aan elke tijd van bestraffing ging een voorafgaande waarschuwing, barmhartigheid en vredesvoorwaarden vooraf.

Jezus verscheen inderdaad voor het eerst in zijn bediening aan Israël, niet om oorlog te voeren tegen de wereld, maar om de wereld te redden, Johannes 3:17. De verlossing was met betrekking tot het oordeel over zijn toekomstige terugkeer. Het was een waarschuwing.

*“Joh. 3:17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.*

Petrus roept Israël op om zich te bekeren en zichzelf te redden van het “*verkeerd geslacht*”, Handelingen 2:38-40, omdat de toorn van God tegen hen zou komen.

*“Hand. 2:38-40: 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!*

Paulus verklaart ook dat de toorn van God tegen alle mensen is geopenbaard, Romeinen 1:18, en dat hem een bedeling van het evangelie wordt gegeven om redding aan alle mensen te prediken, 1 Tim. 2:4:

*“Rom. 1:18: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.*

*“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.*

## Conclusie

God verandert zijn karakter niet, maar hij verandert wel wat hij doet. Er is een tijd voor oordeel die zal komen, en er is een bedeling van Gods genade die nu is.

Het leven in deze verborgen bedeling van genade, terwijl God zijn toorn niet uitstort, heeft sommige mensen in de war gebracht door te denken dat God in Christus zijn karakter heeft veranderd en de wereld nooit meer zal oordelen.

*“Ef. 5:6: Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.*

God is niet alleen een God van liefde, maar van gerechtigheid, rechtvaardigheid, heiligheid en integriteit. Hij zal de goddelozen niet vrijspreken. Christus is niet alleen de God van liefde, maar ook van gerechtigheid, heiligheid en integriteit. Dezelfde God, zowel liefdevol als rechtvaardig, is vol van genade en waarheid.

De twee-Godentheorie houdt geen stand als ze wordt geconfronteerd met het bewijs uit de Schrift.

Het kruis was de ultieme daad van liefde, maar het was ook een getuigenis van de noodzaak van Gods gerechtigheid tegen de zonden, Rom. 3:25-26:

*“25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.*

Aan degenen die de waarheid van het evangelie verwerpen, oordeel en toorn; en voor degenen die op het evangelie vertrouwen, genade en vrede.

Dezelfde Christus die liefdevol aan het kruis stierf voor onze zonden, zal de rechter over ieder mens zijn. We moeten het verschil kennen tussen wat God doet en wie God is.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)