

## HET LEVEN DAT WE NU IN HET VLEES LEVEN

### HOE MOETEN WE DAN LEVEN?

Wanneer wordt gevraagd naar welk voorbeeld we ons leven zouden moeten leven is het antwoord van verreweg de meeste mensen, die zich Christen noemen, "Jezus Christus"\*, zoals Hij wordt gepresenteerd in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Dit zegt me dat de mensen die dat zeggen zich nimmer hebben gerealiseerd hoe de Heer leefde terwijl Hij op aarde wandelde of wat Hij eiste van hen die verlangden om Hem te volgen. Het is ofwel dit, of ze geloven niets van hetgeen Hij daar heeft gezegd en dat bedoeld was om letterlijk op te volgen.

\*Hetzelfde geldt ook voor hen die aan de koninkrijks gemeente werden toegevoegd in de eerste 12 hoofdstukken van het boek Handelingen.

Het is waar dat de Heer figuurlijk (in de gelijkenissen) sprak in deze beschouwingen, maar dat geeft ons geen toestemming om zijn instructies te reduceren tot een manier van spreken. Toen Hij iemand, die verlangde Hem te volgen, vertelde: *"verkoopt wat gij hebt"* (Matth.19:21; Lukas 12:33), geloof ik niet dat Hij gewoon bedoelde om: *"uitverkoop houden in je hart"* zoals ik een prominente evangelische prediker enige jaren geleden hoorde beweren. De Heer bedoelde dat ook niet, voor degene in de passage, om dat te doen, want Petrus beweert in hetzelfde hoofdstuk dat hij, en de andere 11 discipelen, inderdaad *"alles hadden verlaten"*. (dat was inclusief hun vrouwen, kinderen, familie, en hun wereldse bezittingen), *"Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd"* (Matth.19:27). Trouwens, wat doet de gemiddelde Christen, die beweert "Jezus te volgen", met de eisen opgelegd aan de discipelen (of aan een ieder die een volgeling wilde worden) in Matth.6 tot en met Matth.10, bijvoorbeeld: geen geld bezitten, slechts één stel kleren hebben, en geen plaats om te wonen? Dit is de manier waarop daklozen leven. Is dit de manier hoe we moeten leven? Hij zegt in Matth.19:24:

*"Het is lichter (= gemakkelijker), dat een kameel (= kameel) ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.*

Gezien binnen de context: *"een rijk mens"* betekent dat het iemand is die meer bezit dan alleen zijn kleren!

Kent u mensen die aan deze eisen voldoen? Ik ken er geen. Het goede nieuws is: het is voor niemand vereist om hier aan te voldoen. Het religieuze systeem probeert onvermoeibaar een vierkante stok in een rond gat te krijgen, laten wij de Schrift, recht gesneden, laten spreken en zien wat toen vereist was voor een doel dat eindigde en plaats maakte voor iets anders, 1 Kor.12:31:

*".....en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is".*

### LEVEN IN DE BEDELING DER GENADE: HET NIET-AFGESCHIEDEN LEVEN

Wat is de omschrijving voor het leven van het Lichaam van Christus op deze aarde?

1)-Wij leven in en tussen de rest van de wereld. Terwijl de koninkrijks gelovigen zich moesten afscheiden van de wereld en gezamenlijk leven (Hand.2:44-45; Jac.1:27)\* moeten wij tussen de "hoereerders van deze wereld" leven maar gescheiden van de "broeder" die een hoereerder, dronkaard of een afgodendienaar etc. is (1Kor.5:9-11);\*\* 2Kor.6:14-17\*\*\* wordt vaak geciteerd als een tekst die het gescheiden zijn van de wereld eist, maar is dat wat dat vers werkelijk zegt?

\*\*Hand.2:44-45: *44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.*

*“Jac.1:27: De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.*

*\*\*“1Kor.5:9-11: 9 Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders; 10 Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. 11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.*

*\*\*\*“2 Kor.6:14-17: 14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.*

Een “ongelovige” in deze passage van de Schrift betekent niet noodzakelijkerwijs dat zo iemand buiten het Lichaam van Christus is. Behoudenis is een gebeurtenis, het is niet een proces. Iemand kan best zijn vertrouwen op Christus hebben gesteld voor zijn redding, en kan toch gekwalificeerd worden als een ongelovige (vers 15), of als “ontrouw”. 2 Tim.2:13 zegt:

*“Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen”.*

Paulus schrijft in deze passage aan mensen in het Lichaam van Christus: mensen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld, en die daarom gerechtvaardigd zijn door het geloof van Christus (Rom.3:21-22; 5:1)\* Als hij zegt: “Hij kan zichzelf niet verloochenen” en we beschouwen de gehele raadgeving in het evangelie van Paulus dan moet dat betekenen dat Hij niet degenen, die deel van het Lichaam zijn, uit kan werpen vanwege het feit dat ze ontrouw zijn. (Omdat uw hand niet altijd doet wat uw verstand wil dat de hand doet, hak je je hand er dan af?).

Waar verwijst de passage in 2 Kor.6:14-17 dan heen? Ik geloof dat de passage hoofdzakelijk verwijst naar religie(s). Als u gered bent dan bent u door een geestelijke doop (1Kor.12:13; Rom.6:3)\*\* in een geestelijk “Lichaam” gekomen (1Kor.12:27)\*\*\* Dit beschouwende, zou het dan niet een handeling van ontrouw zijn als iemand dan naar een religieuze sekte gaat. Geen van deze sekten zijn door de Schrift ingesteld. Is dat niet gelijkwaardig aan wat Israël deed in het Oude Testament, namelijk door van Samuël te eisen dat hij hun een aardse koning zou geven?

Door te zeggen geen denominaties te vormen, zeg ik dan dat het Lichaam van Christus niet een gemeenschap is? Absoluut niet! Wij zijn een geestelijke gemeenschap. We moeten samen komen in lokale bijeenkomsten. We moeten ons met elkaar verenigen. We moeten samen studeren. We moeten samen bidden. We moeten samen zingen. We moeten delen in elkanders behoeften. We moeten inderdaad een speciale liefde laten zien naar elkander (Rom.12:10, 13, 15, 16; Gal.6:10)\*\*\*\*Maar door dit alles te doen moeten we ons niet fysiek afscheiden van de rest van de wereld. Er is geen verschil tussen degenen van ons die in het Lichaam van Christus zijn en de rest van de wereld met uitzondering van ons getuigenis en onze eeuwige bestemming. Zoals een schrijver het zegt: “We zijn niet beter dan degenen buiten het Lichaam van Christus, we zijn beter af!

*\*" Rom.3:21-22: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.*

*"Rom.5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;*

*\*\*1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.*

*"Rom.6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?*

*\*\*\*"1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.*

*\*\*\*\*"Rom.12:10, 13, 15-16: 10: Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.....13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.....15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelfen.*

**1)**-We moeten gekend worden door ons getuigenis, niet door de manier waarop we ons kleden, niet door een confessioneel etiket, of door de buurt waarin we leven, of met symbolen waarmee we onszelf versieren. Daarom: *"Dat zulks de bevrijden des HEEREN zeggen....(Psalm 107:2).* Dat is de enige manier waardoor de wereld zal weten wie we zijn en het goede nieuws dat we uitdragen. De manier waarop dit moet gebeuren is hoofdzakelijk door middel van één op één te communiceren met anderen in de wereld waarmee we een relatie hebben opgebouwd.

**2)**-We moeten werken om in de behoeften van onszelf en onze familie te voorzien.

*"1Tim.5:8: Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.*

*"1Thess.4:11: En dat gij u benaastigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;*

*"2Thess.3:12: Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten.*

*"2Thess.3:10: Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet etc.*

*"Ef.4:28: Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.*

Het is, uit het voorgaande, duidelijk dat personen in het Lichaam van Christus voor hun eigen levensonderhoud moeten zorgen, hun eigen voedsel, kleding etc. Ofschoon we worden aangespoord om ondersteuning te verlenen aan bedienaars en individuele leden van het Lichaam worden we niet aangespoord om alle dingen gemeenschappelijk te bezitten † of in een soort commune-achtige situatie te leven zoals de koninkrijks gelovigen dat deden in het eerste gedeelte van het boek Handelingen. Als we moderne vormen hiervan zien onder Christenen, waar ze zichzelf afscheiden in een onderkomen, bijvoorbeeld: Katholieke buurten en Protestantse buurten, (en zelfs weer verdere afscheiding onder de Protestanten) wees er dan zeker van dat dit wordt veroorzaakt doordat men niet

de gemeente, het Lichaam van Christus, ziet. Het Lichaam van Christus is niet dezelfde gemeente van het eerste deel van het boek Handelingen. Het religieus sektarisme veroorzaakt niet alleen afscheiding van de wereld, maar, wat nog veel erger is, veroorzaakt het afscheidingen binnen het Lichaam van Christus.

+”Hand.2:44: *En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;*

**3)**-Ten einde te bestaan in deze wereld moeten we de dingen van deze wereld bezitten. Dat is, eerst en vooral, inclusief “geld”. Prediker 10:19 zegt: “.....*het geld verantwoordt alles*”. Het is inderdaad het geld dat de wielen van de wereld doet draaien. We moeten het hebben om in de wereld, waarin we leven, te bestaan. Er komen problemen, als we echter het gedrag van de wereld aannemen is het (geld) het “einde van alle dingen”. We moeten naar geld zien als een middel om het beoogde resultaat te verkrijgen. Een auteur zei eens: “houdt het los in de hand”. Als we ons geld stijf vasthouden dan maken we het tot een afgod; dan sparen we het op als iets dat vereert moet worden. 1 Tim.6:10 zegt:

*“Want de geldgierigheid is **een** wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.*

De King James Bible is duidelijker:

*“1 Tim. 6:10: For the love of money is **the** (= de) root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.*

De man die Prediker schreef, Salomo, wist door ervaring wat het liefhebben van geld, en wat je er allemaal mee kunt kopen, je kan aandoen – het ruïneerde zijn leven. Paulus zegt tegen dezulken:

*“1Tim.6:17-18: 17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; 18 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam;*

Gemeenzaam zijn betekent uw geld/goederen te geven of uit te delen en niet te geven volgens een bepaalde formule maar eerder uit de overvloed uws harten 2 Kor.9:7:

*“Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.*

Onder de wet was geven een vereiste. Iemand die niet de tienden gaf was schuldig aan het bestelen van God en onder de vloek geplaatst, Mal.3:7-10:

*“Mal. 3:7-10: 7 Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren? 8 Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het heoffer. 9 Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.*

Onder het programma van het koninkrijk was het een vereiste dat de gelovigen alles verkochten en de opbrengst overhandigden aan de gemeente (Matth.19:21; Hand.2:45). De straf voor degenen die dat niet deden was de dood (Hand.5:1-5). Ofschoon het betalen van de tienden wereldwijd wordt toegepast door religieuze systemen als maatstaf voor het geven in de huidige bedeling wordt er, in de brieven van Paulus, niet over gesproken, en ook niet voor de gelovigen in de grote verdrukking in de Hebreeuwse brieven, want ze bezitten niets.\*

\*In het Koninkrijk zullen deze heiligen een “koninklijk priesterdom” zijn (1Petrus 2:9) en zullen onderhouden worden door de Heiden volken (Jes.60:10-12; 61:6) die hen gezegend hebben gedurende de grote verdrukking en om die reden het Koninkrijk beërven (Matth.25:31-40).

Als Paulus, in 2 Kor.9:7, zegt dat het niet nodig is om iets te geven bedoelde hij daar niet mee dat hij, of anderen, die het evangelie predikten, geen behoeften hadden. Wat hij bedoelde was dat God nu niemand daarom vervloekt, of ze verwerpt omdat men geen tienden geeft, dat wil zeggen: een gered iemand kan niet verloren gaan. Er zijn in de wereld waarin wij leven continu behoeften en leden van het Lichaam van Christus, die niet geroepen zijn tot het prediken en onderwijzen, zijn belast met de verantwoordelijkheid van het verstrekken voor degenen die wel prediken en onderwijzen (Gal.6:6; 1 Tim.5:17)\*\* Geven in de bedeling der genade is een gelegenheid om deel te nemen, het is geen wettelijke verplichting. \*\*”Gal. 6:6: En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

*“1Tim.5:17: Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.*

**4)**-Tenslotte moeten we in alle dingen matig zijn en niet in beslag worden genomen op de manier zoals dat in deze wereld gaat. Fil.4:5; Rom.12:2:

*“Fil.4:5: Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.*

*“Rom.12:2: En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.*

Paulus zegt in Ef.4:17:

*“...dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.*

En in 2Tim.2:4 staat:

*“Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts,.....”.*

Ik geloof niet dat dit alleen spreekt over de neiging van de wereld om zich over te geven aan vleselijke lusten en de daaruit voortvloeiende gebondenheid, maar ook van haar gewoonte om verteerd te worden door allerlei zaken. God heeft ons niet geroepen om iemand te hervormen of de wereld te veranderen. Degenen die zonder Christus zijn, zijn zonder hoop, en dat moet hen duidelijk gemaakt worden. De meeste politieke/sociale bewegingen, die veranderingen willen bewerken, zijn gebaseerd op een onjuiste en niet Bijbelse filosofie dat de wereld veranderd kan worden. Als dat het geval is hoe kan een Christen daar dan deel van uitmaken zonder te schipperen met de kern van zijn/haar geloof? Wetende dat het hart van de mens arglistig is (Jer.17:9) zouden we ons zelf nimmer moeten toestaan meegesleept te worden in kruistochten die, ziende op de wereld en zijn doelstellingen, deze waarheid ontkennen. Ik heb van velen hun reactie hierop gehoord, zeggende: “Ik geloof dat ik ben geroepen om een getuige te zijn voor deze politieke beweging, religieuze denominatie, etc., en daarom moet ik mezelf aanbevelen aan hen om dat effectief te doen”. Heeft u de vele keren “ik” gezien in deze bewering? Wat deze mensen zich af moesten vragen is: “hoe denkt God hierover?”. Dat is eenvoudig, God zegt:

*“...gaat uit het midden van hen, en scheidt u af,.....” (2 Kor.6:14-18).*

Wij zijn soldaten in een geestelijke oorlog, maar deze oorlog is niet met andere mensen. Zie:

*“Fil.6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.*