

Het getuigenis van de Ethiopische eunuch

Justin Johnson

Het verhaal van de eunuch in Handelingen 8 kan vreemd, enigszins willekeurig of misplaatst lijken, tenzij je het bekijkt door de lens van het "Midden-Handelingen dispensationeel recht snijden. Waarom is er een verhaal over een Ethiopische eunuch?"

Wat is een eunuch: Een eunuch is een man die gecastreerd is om politieke redenen. Aan de hoven van een aantal rijken werd castratie toegepast omdat de machthebber zeker wilde zijn dat hij de vader was van de kinderen van zijn vrouw(en).

Als de kerk begon in de eerste hoofdstukken van Handelingen in Jeruzalem, dan wordt dit hoofdstuk gezien als het begin van de kerkelijke reikwijdte buiten Jeruzalem. Het verhaal van de eunuch is dan slechts een voorbeeld van het zendingswerk van de discipelen in de huidige bedeling. Halleluja!

Hieraan kleven veel problemen, waarvan niet de minste het feit is dat de bedeling van de genade nog niet geopenbaard was, zie Ef. 3:1-4. In het begin van Handelingen predikte niemand het evangelie van de genade van God.

"Ef. 3:1-4: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

Bovendien was Handelingen 8 niet het resultaat van een succesvolle bediening in Jeruzalem. Jeruzalem had het evangelie van het koninkrijk verworpen en joeg de gelovigen weg!

"Hand. 8:1:En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

Beginnend met het valse uitgangspunt dat de kerk al was begonnen, worden de gebeurtenissen in Handelingen 8 niet als profetisch gezien en wordt hun betekenis gemist. Als de kerk al was begonnen, dan heeft profetie in Handelingen 8 niet meer toepassing dan in Efeziërs 3.

Wanneer we echter erkennen dat de vroege Handelingen een voortzetting zijn van Gods profetische doel met Israël (niet de kerk als lichaam van Christus), dan kunnen we in de profetie zoeken naar het belang van de Ethiopische eunuch. De zoektocht is verrassend en behulpzaam.

Twee Ethiopische eunuch 's

Het kan verrassend zijn om te ontdekken dat Handelingen 8 niet het enige verslag in de Bijbel is over een Ethiopische eunuch.

In Jeremia 38:7 is er nog een Ethiopische eunuch die de profeet Jeremia hielp en op de Heer vertrouwde, terwijl de rest van Israël (inclusief de koning) dat niet deed.

Statenvertaling:

*"Jer. 38:7: Als nu Ebed-melech, de Moorman, één der **kamerlingen**, die toen in des konings huis was, hoorde, dat zij Jeremia in den kuil gedaan hadden (de koning nu zat in de poort van Benjamin);*

King James vertaling:

*“Jer. 38:7: Now when Ebedmelech the Ethiopian, one of the **eunuchs** which was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon; the king then sitting in the gate of Benjamin;*

Jeremia 39 spreekt over Gods naderende oordeel over de natie Israël omdat zij geen acht sloeg op de waarschuwingen van de profeet Jeremia. Maar dankzij zijn vertrouwen in de Heer zou de Ethiopische eunuch gered worden, zie Jeremia 39:16-18:

*“16 Ga henen, en spreek tot Ebed-melech, den Moorman, zeggende: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Zie, Ik zal Mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede; en zij zullen te dien dage voor uw aangezicht zijn. 17 Maar Ik zal u te dien dage redden, spreekt de HEERE; en gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest. **18 Want Ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen; maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op Mij vertrouwd hebt, spreekt de HEERE.***

Kort na de gebeurtenissen uit Jeremia 39 viel Israël in de handen van Gods oordeel.

Profetisch gezien was de Ethiopische eunuch, toen Gods volk God en zijn boodschappers verwierp, een getuigenis van de ontrouw van de natie. Hij vertegenwoordigde wilde takken die niet zouden worden afgesneden terwijl de rest van de natie in het oordeel zou komen.

Wetende dat Israël Gods boodschappers in Handelingen 4-7 had afgewezen, met als hoogtepunt de steniging van Stefanus en het in de gevangenis gooien van anderen, is het volkomen profetisch logisch dat er in Handelingen 8 een Ethiopische eunuch is.

Handelingen 8 recht gesneden

Handelingen 8 is niet het verhaal van de vroege kerk, het is het laatste getuigenis tegen Jeruzalem dat God, in Christus en zijn boodschappers, had afgewezen. Christus bood Jeruzalem het koninkrijk aan in Handelingen hoofdstukken 1-3. Handelingen 4-7 was dat Jeruzalem het aanbod weigerde. Als getuigenis tegen de ongelovige Joden gelooft een Ethiopische eunuch in Handelingen 8 in de Messias.

Iedereen die oren heeft om te horen, weet wat dit betekent: Israël is gevallen.

Het is geen toeval dat de apostel Paulus in het volgende hoofdstuk wordt gered en de bedeling van de genade van God krijgt. Gods genade aan allen kan alleen geopenbaard worden nadat Hij allen (Joden en Heidenen) tot ongelof had besloten.

“Rom. 11:32: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

God heeft de Heidenen heel, heel lang geleden onder de zonde besloten. In Handelingen 8 beschouwde God Israël als onbesneden van hart en oren, en concludeerde dat ook zij in ongelof verkeerden met de Heidenen. Dit is het getuigenis van de eunuch.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl