

## Zonder Excuses

PASTOR DON HOSFELD

**“Excuses zijn de wieg...waar Satan mensen in slaap wiegt.” —Dwight L. Moody**

“Als het om excuses gaat, hebben wetshandhavers ze meestal allemaal gehoord. Maar onlangs kwamen twee chauffeurs met een aantal nieuwe excuses. Toen een chauffeur in West-Australië werd aangehouden omdat hij 16 kilometer per uur te hard reed, zei hij tegen de politie: 'De wind duwde me.' De opmerking amuseerde de agent niet en weerhield hem er niet van een bekeuring van \$ 150 uit te schrijven”.

“Later werd in de omgeving van Chicago rond 04.15 uur een 25-jarige vrouw door de politie aangehouden nadat agenten haar voertuig de middelste rijstrook en de dubbele gele streep hadden zien overschrijden. Toen agenten het voertuig aan de kant zetten, vertelde de vrouw hen dat ze uit een bar kwam en 'niets verkeerd deed', aldus de autoriteiten. Vervolgens vertelde ze de politie dat ze naar White Castle reed, zodat ze 'nuchter kon worden”.

Een veel voorkomende vraag die wij Christenen krijgen is: “Hoe zit het met degenen die nog nooit het Zonder Excuus-evangelie hebben gehoord?” of misschien is het anders verwoord, zoals: “Hoe kan God mensen veroordelen die het evangelie nog nooit gehoord hebben?”.

Toegegeven, soms komen deze vragen voort uit een oprechte interesse of verlangen om het antwoord te weten, maar vaak komen ze van mensen die excuses zoeken voor zichzelf of voor anderen van wie ze vermoeden of weten dat ze nooit in het evangelie hebben geloofd of het gevoel hebben dat God Zijn boodschap en Zijn bestaan niet voldoende heeft geopenbaard. Hoewel de persoon die de vraag stelt misschien niet de bedoeling heeft dit te suggereren, hebben deze vragen en soortgelijke vragen op zijn minst twee onderliggende valse uitgangspunten:

--Ten eerste: Dat het Gods verantwoordelijkheid is om iets méér te doen dan Hij al heeft gedaan, en

--Ten tweede: De mensheid kan of mag niet schuldig worden verklaard zolang ze zich in een plaats van onwetendheid bevinden.

In werkelijkheid hebben niet alleen niet-geredde mannen en vrouwen geen excuses om God en Zijn Woord te verwerpen, ongeacht in welke tijdsperiode zij leefden, maar God heeft dit feit overduidelijk gemaakt. De mensheid heeft dus opnieuw geen excuus meer! Zie:

*“Rom. 1:18-20: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.*

*19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.*

*20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, **opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.***

### WAT EERST: GOED NIEUWS OF SLECHT NIEUWS

Als je kijkt naar de manier waarop Paulus het evangelie en andere leerstellingen aan de kerk in Rome introduceert, is het interessant om te zien dat hij niet het voorbeeld volgt die velen misschien denken of vaak zelf hanteren: **Paulus brengt het slechte nieuws eerst, en dat doet hij heel bot.**

Tegenwoordig zien we vaak een verlangen om mensen de harde realiteit van de leerstellingen van de Bijbel te 'besparen', zonder hen eerst een goed of comfortabel gevoel te geven. "We willen ze immers niet weggagen, toch?" is de gebruikelijke logica achter deze aanpak. Dit was echter niet de methode van de apostel Paulus.

Voordat we het prachtige nieuws te horen krijgen dat Christus.....:

*"Rom. 4:25: .....overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Of:

*"Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;*

.....kiest Paulus ervoor om in plaats daarvan het slechte nieuws en de harde realiteit van de situatie van de mens uit te leggen: Gods toorn rust op de hele mensheid vanwege de goddeloosheid en onrechtvaardigheid van de mens, Rom. 1:18.

*"Rom. 1:18-20: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.*

In feite markeert vers 18 het begin van een lang gedeelte waarin Paulus de rest van de hoofdstukken één en twee, en het grootste deel van hoofdstuk drie, zal besteden aan het op tafel leggen van de hele lelijke waarheid voordat hij ooit het goede nieuws zal geven over een middel om Gods gerechtigheid te ontvangen in plaats van de onze. Er werd geen enkele poging ondernomen om de situatie te verzachten of onder de mat te vegen. Er werd niet omheen gedraaid. Er waren geen excuses, geen zorgvuldig vervaardigde uitleg om verbinding te maken met degenen met wie hij de waarheid probeerde te delen.

In essentie zou je kunnen zeggen dat de benadering van Paulus was: "Ik heb geweldig nieuws, maar laten we eerst duidelijk zijn over het slechte nieuws". Vervolgens gaat hij verder met het bewijzen dat ongeacht wie je bent (Jood of Heiden).....:

*"Rom. 3:10: .....Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;*

Dit is inderdaad heel slecht nieuws als men zich realiseert dat God de mens zal oordelen wegens onrechtvaardigheid.

Pas in Romeinen 3:21 verandert Paulus van richting door deze twee geliefde woorden te gebruiken: "**Maar nu**", en wijst hij erop dat Gods gerechtigheid rust op allen die geloven. Wij, de mensheid, hebben geen gerechtigheid en staan dus onder de toorn van God, maar we kunnen Gods gerechtigheid verkrijgen als we het evangelie geloven (1 Kor. 15:1-4), in het bijzonder het juiste evangelie. Beter dan dat wordt het niet, want veiliger dan dat wordt het niet.

*"Rom. 3:21: **Maar nu** is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:*

Als de verlossing afhangt van mijn gerechtigheid, dan ben ik verloren en blijf ik altijd in een staat van vermoeden en onzekerheid achter. Maar door Gods gerechtigheid in plaats van de mijne te hebben, kan niets mijn positie bij Hem verminderen. Daarom concludeert Paulus later:

*"Rom. 8:39: Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.*

Omdat we 'in Christus Jezus' zijn, zijn we veilig (voor eeuwig gered).

De manier waarop wij Gods gerechtigheid kunnen verwerven is echter een zaak van God en niet van de mens. Hoe graag de mensheid ook God zou willen opleggen, of eisen, dat Hij iedereen vergeeft en redt, een dergelijke realiteit bestaat echter niet.

#### DE GERECHTVAARDIGDE TOORN VAN GOD

Wanneer Paulus zegt dat het evangelie "een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft" en "de rechtvaardige zal uit het geloof leven", zie Rom. 1:16-17:

*"16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid **een iegelijk**, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.*

*17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.*

.....heeft hij elk idee verdreven dat het geloven van het evangelie vrijblijvend is. Hij heeft elk idee, dat het evangelie voor sommigen oké is, van tafel geveegd, maar het is prima om te concluderen: 'Ik ben oké, precies waar ik ben'. Iemand kan ervoor kiezen het evangelie te verwerpen, maar het gaat zeker niet goed met hem waar hij is. Ze zijn verloren gegaan, en zoals Paulus in deze eerste drie hoofdstukken van Romeinen uiteenzet, is God terecht boos op de trots en arrogantie van de mens.

Niet het soort woede dat wij zo vaak tonen. God is niet slechtgehumeurd, kleingeestig, grillig of prikkelbaar. God is niet zoals de mens in die zin dat Hij zo beledigd raakt dat Hij bevooroordeeld wordt en niet meer helder nadenkt. Nee, Hij waarschuwt de mensheid eenvoudigweg voor de natuurlijke gevolgen van hun daden, terwijl Hij er tegelijkertijd naar verlangt:

*"1 Tim. 2:4: .....dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.*

Hoewel Hij beledigd is en op een dag Zijn toorn zal brengen over degenen die, door hun eigen keuze, van Hem vervreemd blijven en weigeren de waarheid te erkennen, verwelkomt Hij iedereen die zichzelf vernedert, dankbaar wordt en Hem in geloof benadert. Dat geloof moet uiteraard gebaseerd zijn op wat God heeft gezegd en op ons van toepassing is, en niet op wat wij kiezen. Met andere woorden: we dicteren God niet waar we in willen geloven en verwachten niet dat Hij daaraan gehoor geeft, ook al doen velen alsof ze dat wel kunnen. **Geloof is niet genoeg als dat geloof niet in het juiste is.**

God is terecht boos over de herhaalde afwijzing van Hem door de mens, door wat Hij heeft gezegd, en door de weigering van de mens om Hem dankbaar te zijn. Zijn woede is de onvermijdelijke reactie, van een rechtvaardige, almachtige God op de zonde. Het is de juiste reactie op de "godeloosheid en ongerechtigheid van de mensen" Romeinen 1:18:

*"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.*

Het is geen emotionele reactie, maar een rationele reactie. Vier keer in het boek Handelingen vertelt Lukas ons dat Paulus met mensen "redeneerde" toen hij hen met de waarheid confronteerde. Gods woorden en verwachtingen zijn geldig en redelijk, en het juiste antwoord van de mens is te zeggen: "Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?", vgl. Handelingen 9:6:

*"En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: **Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?** En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.*

Tegen de Romeinse stadhouder Felix 'redeneerde Paulus 'over rechtvaardigheid, matigheid en oordeel dat komen zou', waardoor hij bevreesd werd, Handelingen 24:25:

*"En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomstige oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik **gelegenen tijd** zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.*

Felix is het betreurenswaardige voorbeeld van zovelen die aan de waarheid zijn blootgesteld, maar omdat het geen '**gelegenen tijd**' is (zie vers 25) en omdat ze 'aardse dingen bedenken', verwerpen ze het en keren ze zich af, zij verwerpen het en wijken af, ook al is het einde verderf, zie vgl. Fil. 3:19.

*"Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.*

## DE DWAAS

**"Hij die halfslachtig denkt, zal niet in God geloven; maar wie werkelijk nadenkt, moet in God geloven." -Sir Isaac Newton**

De mensheid heeft voortdurend Gods heerschappij en gezag verworpen en leeft in plaats daarvan alsof God niet bestaat. Dit is geen geval van onwetendheid, want de hele mensheid bezit de kennis van God:

*"Rom. 1:19-20: 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.*

*20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.*

Niet alleen heeft God Zichzelf aan iedereen geopenbaard, we lezen in vers 20 dat Zijn "eeuwige kracht en Goddelijkheid" "duidelijk doorzien en begrepen worden.

De mens koos ervoor om God te vergeten, zoals vermeld in Rom. 1 vers 21:

*"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn vrijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;*

De mens ging van het kennen van God naar het verwerpen van God en naar ijdele overleggingen. Ze vervingen God door ijdele of waardeloze en lege gedachten. Dit gebeurde in de vorm van afgoderij. Wat de zaken nog erger maakte, was dat ze dit deden terwijl ze beweerden wijs te zijn.

In plaats van God als God te erkennen, koos de mens voor het volgende:

*"Rom. 1:23: En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.*

De mensen stopten niet met aanbidden toen ze ervoor kozen God te vergeten; ze veranderden alleen wat ze aanbaden, vgl. Rom. 1 vers 25:

*"Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.*

Zij gaven de eer, die alleen aan God gegeven mag worden, aan zichzelf en aan andere geschapen dingen. De wereld ooh's en aah's bij Egyptische piramides en de Maya tempels als symbolen van de

intelligentie van de mens; in werkelijkheid zijn ze niets meer dan de getuigenissen en bewijzen van mensen.

*“Rom. 1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;*

Interessant is dat het Griekse woord dat in vers 22 voor dwazen wordt gebruikt (maraino), het woord is waar we het woord idioot van hebben afgeleid. Weigeren God als God te erkennen leidt ertoe dat we een idioot worden; het maakt je dwaas, zie Ps. 14:1 en 53:1:

*“Psalm 14:1: .....De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet.*

*“Psalm 53:1: .....De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.*

Denk eens na over de vraag en het antwoord van Job:

*“Job 28:12-13: 12 Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats des verstands?*

*13 De mens weet haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. (mens of schepping).*

Maar het wordt gevonden in God omdat:

*“Job 28:23: God verstaat haar weg, en Hij weet haar plaats.*

#### DE ONZIENLIJKE DINGEN VAN GOD ZIJN DUIDELIJK GEZIEN

**“Het erkennen van de Schepper is de eerste stap naar vertrouwen in de Verlosser”. —Warren Wiersbe**

Hoe kunnen “onzienlijke dingen” van God “duidelijk gezien” worden? Zie Romeinen 1:20:

*“Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, **opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.***

Gods macht en goddelijkheid zijn duidelijk en volledig zichtbaar in de schepping. Er wordt algemeen geleerd dat we niet hoeven te proberen het bestaan van God te bewijzen, omdat God Zelf dat niet doet. Dit is technisch gezien niet waar. God wilde Zijn bestaan bewijzen door middel van de schepping, en daarom staat er:

*“Rom. 1:19: Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.*

#### **De schepping is een publieke aankondiging dat er een Schepper is.**

Waarom doet dit er toe? Gods eeuwige macht en gezag worden ten volle getoond, zodat iedereen het kan zien “zodat zij [allen die deze waarheid verwerpen] zonder excuus zijn”, Romeinen 1:20:

*“Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.*

Het feit is dat God Zichzelf aan iedereen bekend heeft gemaakt. Er is niemand aan wie God Zich niet bekend heeft gemaakt. **Atheïsme is een keuze en is onvergeeflijk vanwege de getuigenissen die door de schepping zijn bewezen.**

We zijn allemaal “gestempeld” met een besef van God, en in plaats van het voor de hand liggende te erkennen, onderdrukken mannen en vrouwen de waarheid. Degenen die weigeren het bestaan van God te erkennen, weigeren te accepteren wat zij weten dat waar is, ongeacht of ze dat toegeven.

Er wordt wel eens gezegd dat **agnosticisme** erger is dan **atheïsme**. Dit geloof betekent niets minder dan God een leugenaar noemen, en dat is precies hoe we ernaar moeten kijken.

Van de vertaler, zie de definities:

Het **agnosticisme** is de filosofische bedenking dat kennis van (een) hogere macht(en) niet zeker kan zijn, omdat deze niet (met de wetenschappelijke methode) te bewijzen is

**Atheïsme** is de afwezigheid van geloof in één of meer goden.

-----

Het Christendom en de schepping zijn niet gebaseerd op emoties, bijgeloof of ongegrond geloof. God vraagt ons niet om het ongelooflijke te geloven. Het bewijs voor God, door middel van de studie van de schepping kan gemakkelijk worden geverifieerd met behulp van het instrument van de wetenschap. De enorme complexiteit en perfectie die nodig zijn om het leven te laten bestaan, vereisen dat er een schepper is.

De hoeveelheid informatie in DNA, evenals de perfectie van de structuur ervan, laten geen ruimte voor toevallige ontwikkeling. Volgens informatiewetenschapper dr. Werner Gitt: “Vanuit technisch oogpunt...is het codesysteem dat in levende organismen wordt gebruikt...de beste van alle mogelijke codes....Dit getuigt van doelgericht ontwerp”. Dr. Gitt geeft de volgende voorbeelden om deze efficiëntie te illustreren:

- DNA ter grootte van een speldenknop bevat evenveel informatie als 25 biljoen paperbackboeken van 189 pagina's. Een stapel van deze boeken zou 920 maal de afstand van de aarde tot de maan overbruggen.
- Als je één milligram DNA-materiaal met een dubbele helix zou uitstrekken, zou het zich bijna uitstrekken van de aarde tot aan de maan.

Hij stelt verder: “De fundamentele fout van alle evolutionaire opvattingen is de oorsprong van de informatie in levende wezens. Er is nooit aangetoond dat een coderingssysteem en semantische informatie uit zichzelf zouden kunnen voortkomen [via de materie].... De informatiestellingen voorspellen dat dit nooit mogelijk zal zijn. Een puur materiële oorsprong van het leven wordt dus uitgesloten”.

Met andere woorden: de informatie die nodig is om het leven te laten bestaan, laat evolutie niet toe en bewijst zonder enige twijfel dat er een Schepper moet zijn. Informatie kan alleen voortkomen uit reeds bestaande informatie. Dit is een feit dat elke volwassene en de meeste kinderen kunnen herkennen. Niemand kijkt naar een schilderij of een computer en denkt dat het toevallig en zonder maker is gebeurd.

## DE TOORN VAN GOD WORDT GEOPENBAARD

Zoals Romeinen 1 de teloorgang van het menselijk ras beschrijft, moeten we weten dat de schepping niet het enige voorbeeld is waarin God de waarheid bekend maakt, zodat de mens geen excuus meer heeft. Het is opmerkelijk dat Romeinen 1:18 niet zegt dat de toorn van God “vanuit de hemel wordt geopenbaard tegen alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van de mens.” Er staat dat het “geopenbaard **is**”.

Statenvertaling: “Rom. 1:18: Want de toorn Gods **wordt** geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

De King James Bible zegt het juist:

“Rom. 1:18: For the wrath of God **is** revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;

Hoewel de schepping nog steeds getuigt van Gods macht en gezag, geldt dat ook voor andere dingen. Terwijl hij in Lystra was, zei Paulus:

“Hand. 14:17: Hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid.

-----

**“De pure complexiteit en perfectie die nodig zijn om het leven te laten bestaan, vereist dat er een Schepper is”.**

-----

Maar als het gaat om een getuigenis van Gods toorn over goddeloze mensen, is niets te vergelijken met de zondvloed. Wanneer eerlijke mannen en vrouwen naar de littekens op deze aarde kijken, valt niet te ontkennen dat wat God zei dat Hij zou doen, Hij ook deed. Van de uitslijping van de Grand Canyon tot het leven in de oceaan dat bovenop de hoogste bergen van de aarde te vinden is: het bewijs voor een mondiale (wereldwijde) overstroming is overal aanwezig.

Een ander, minder doordacht voorbeeld van Gods toorn die nog steeds openlijk aan de wereld wordt getoond, is Sodom en Gomorra. Volgens Petrus veroordeelde het in de as leggen van de steden Sodom en Gomorra hen met een omkering, waardoor ze een voorbeeld werden voor degenen die daarna goddeloos zouden leven”, zie 2 Petrus 2:6:

“En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

Judas vers 7 zegt:

“Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

De Christelijke apologete Justin Martyr, van de eerste eeuw, spreekt over het getuigenis van Sodom en Gomorra dat in zijn tijd nog steeds duidelijk aanwezig is als hij zegt: “Zij die dat wensen, kunnen zien dat het platteland zelfs nu verlaten, verschroeid en onvruchtbaar is”.

Zelfs vandaag de dag fungeert de verwoesting van deze steden als een getuigenis van Gods toorn tegen de goddeloosheid. De ruïnes van Sodom en Gomorra zijn ontdekt in het gebied ten zuiden van de Dode Zee en bezoekers kunnen vandaag de dag het bewijs van hun vernietiging met eigen ogen aanschouwen. De verwoeste gebouwen zijn “duidelijk te zien”, vgl. Rom. 1:20, en dat geldt ook voor de resterende zwavel in de vorm van zwavelbollen die nog steeds in brand kunnen worden gestoken. Opmerkelijk genoeg is wetenschappelijk vastgesteld dat de hier gevonden zwavel tot de zuiverste ter wereld behoort.

*“Rom. 1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.*

Terwijl de wereld elk mogelijk excuus verzint om God Zijn verdiende erkenning te ontzeggen, is de waarheid dat de mensheid terecht elk excuus is ontzegd. God heeft Zijn bestaan, goddelijke eigenschappen en Zijn volledige autoriteit duidelijk aangetoond “zodat er geen excuus voor hen is” Zie boven Rom. 1:20.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)