

Deel 1-3: De rechterstoel van Christus

Pastor Paul M. Sadler

De apostel Paulus zegt dat degenen die aan deze spelen deelnemen “het doen om een vergankelijke kroon te verkrijgen; maar wij voor onvergankelijke”. Wat wij nu voor Christus doen, wat met een race wordt vergeleken, zal in de eeuwigheid weerklinken. De grote angst van de apostel was dat, wanneer hij tot anderen predikte, hij er niet in zou slagen zichzelf te onderwerpen aan de dingen van de Heer, en als gevolg daarvan op die dag gediskwalificeerd zou worden. Kortom, hij wilde geen hypocriet zijn.

EEN PLECHTIGE AANGELEGENHEID

*“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten **geopenbaard worden** (= verschijnen) voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.*

De thema's verlossing en oordeel zijn door de hele Schrift heen verweven. Het is dus belangrijk om het Woord der waarheid recht te snijden om vast te stellen welk oordeel op ons betrekking heeft. Omdat Paulus in de bovenstaande passage en de voorgaande context het persoonlijke voornaamwoord “wij” gebruikt, kunnen we veilig concluderen dat hij zich richt tot de leden van het Lichaam van Christus. De rechterstoel van Christus is een term uit de bedeling die alleen in de brieven van Paulus voorkomt. In zijn openbaring wordt er naar verwezen als ‘de dag’, ‘die dag’ en ‘de dag van Christus’. Dit specifieke oordeel zal een evaluatie zijn van het gedrag en de dienstbaarheid van de gelovige, die plaatsvindt bij de Opname van de Kerk. Volgens 1 Thessalonicenzen is dit een geplande bijeenkomst die geheim/verborgen werd gehouden sinds het begin van de wereld, zie Romeinen 16:25 vgl. 1 Thessalonicenzen 4:17:

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“1 Thess. 4:17: Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

“Want wij allen moeten geopenbaard worden”. Iedere gelovige in Christus heeft een afspraak met de Heer – predikanten en leden van hun gemeente, Bijbelleraren en - studenten, evangelisten en bekeerlingen, getrouwen en ontrouwen, enz. Geen wonder dat de Schrift zowel leiders als degenen die onder hun bediening vallen dienovereenkomstig waarschuwt:

“1 Kor. 3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

Hoewel Paulus zowel in zijn vroege als in zijn latere brieven veelvuldig verwijst naar de rechterstoel van Christus, behandelt hij dit onderwerp uitgebreid in de Korinthische brieven. Dit is niet zonder rijm of reden; de apostel wilde dat de Korinthiërs de ernst van hun goddeloze gedrag zouden begrijpen. Ze leken zich niet bewust te zijn van het feit dat ze op een dag voor de Heer zouden verschijnen en rekenschap zouden afleggen van hun daden. Sommigen hebben dit misschien zelfs ontkend op basis van de veronderstelling dat we met Christus in de hemelse gewesten zitten. Hoewel dit positioneel waar is, wordt de praktische uitwerking van de zaak bepaald door ons huidige gedrag. De Korinthiërs

zouden op een dag verantwoording moeten afleggen voor de onrust die zij veroorzaakten in de plaatselijke gemeente, vanwege hun afgunst, strijd, verdeeldheid, vleselijkheid en immorele levensstijl.

Dit roept de vraag op waarom God gelovigen niet eenvoudigweg oordeelt als ze sterven. Waarom wachten tot de Opname van de Kerk? Hier moeten we in gedachten houden dat onze levens, zelfs in de dood, de levens van anderen beïnvloeden. Pastor JC O'Hair stierf bijvoorbeeld in 1958, maar toch blijven zijn geschriften en bandberichten anderen kennis laten maken met de Verborgenschap. Ook al is hij dood, hij spreekt nog! Omgekeerd beïnvloedt de Christelijke vader, die zorgeloos een werelds leven leidt, zijn kinderen om in zijn voetsporen te treden. De langetermijneffecten van een dergelijke levensstijl zullen op die dag niet over het hoofd worden gezien.

Maar God heeft nog een andere reden om het oordeel uit te stellen tot de Rechterstoel – inderdaad een plechtige reden! Paulus zegt:

“Rom. 14:12: Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.

De termen ‘een iegelijk’ en ‘zichzelf’ geven duidelijk aan dat ieder van ons individueel voor de Heer zal staan om antwoord te geven voor ons gedrag. Maar dit betekent niet dat er tijdens dit onderzoek soms geen anderen aanwezig zullen zijn. In feite zal dit een noodzaak zijn om de zaken recht te zetten. Hierover zal later meer worden gezegd.

DE RECHTER

“Want wij allen moeten geopenbaard worden (= verschijnen) voor den rechterstoel van Christus”. Zoals de zinsnede aangeeft, zal Christus onze Rechter zijn. Volgens Johannes 5:27 heeft de Vader alle oordeel in de handen van Zijn geliefde Zoon gelegd. Hij is de perfecte Rechter. Hoewel de Verborgenschap nog steeds een geheim was toen de gebeurtenissen uit Johannes hoofdstuk vijf plaatsvonden, is het principe van Christus' oordeel zeker van toepassing tijdens de bediening van de genade.

“Joh. 5:27: En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

De apostel zegt in Kolossenzen 2:9:

“Want in Hem (Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. Als God kent Hij onze diepste gedachten en motieven en de bedoelingen van het hart. Aan de andere kant nam Hij de vorm aan van een menselijke dienaar en woonde onder ons. Niemand zal op die dag voor Hem kunnen staan en zeggen: “Heer, u begrijpt het gewoon niet!” Want dat doet Hij wel, mijn dierbare vriend. Christus leed in alle opzichten net als wij, maar zonder zonde. Zoals de profeet zei:

Statenvertaling: *“Jes. 53:3: Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, **en verzocht in krankheid**; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.*

De King James Bible zegt: *“Jes. 53:3: He is despised and rejected of men; a man of sorrows, **and acquainted with grief**; and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.*

*“and acquainted with **grief**”* geeft vertaald: “en bekend met **verdriet**”. (of: “bedroefdheid”).

Het Griekse woord voor rechterstoel is hier Bema. In Bijbelse tijden was het een verhoogd platform, met oplopende treden, waar heersers beslissingen namen, zie Handelingen 18:12-16:

“12 Maar als Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op, en brachten hem voor den rechterstoel.13 Zeggende: Deze raadt den mensen aan, dat zij God zouden dienen tegen de wet.14 En als Paulus zijn mond zou opendoen, zeide Gallio tot de Joden: Zo er enig ongelijk, of kwaad stuk begaan ware, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen;15 Maar indien er geschil is over een woord, en namen, en over de wet, die onder u is, zo zult gij zelven toezien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn.16 En hij dreef hen weg van den rechterstoel.

Het was ook de plaats waar de juryleden de Griekse spelen voorzaten. Vanaf dit uitkijkpunt konden ze het hele evenementenveld overzien. Om naar de Bema te worden geroepen, betekende dat twee dingen; óf de deelnemer werd gediskwalificeerd wegens ongehoorzaamheid aan de regels, óf beloond met een krans voor het winnen van een bepaald evenement.

Als wij met Hem in heerlijkheid verschijnen, zal Christus een positie van verhoging bekleden. Als de rechtvaardige Rechter zal Hij bekleed worden met heerlijkheid, eer en majesteit als wij voor Hem staan. In tegenstelling tot de Grote Witte Troon is veroordeling bij dit *“geopenbaard worden”* niet aan de orde:

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn,.....”.

Omdat de zondevraag voor de gelovige op Golgotha werd beantwoord, heeft dit onderzoek te maken met de vraag of we ons leven wel of niet aan Christus hebben gewijd en Hem trouw hebben gediend.

Maar zullen onze zonden in de Bema in aanmerking worden genomen? Hierover zullen wij later meer te zeggen hebben.

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden (= verschijnen) voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Er is een voortdurend debat gaande of de zinsnede *“hetgeen door het lichaam geschiedt”* betrekking heeft op het lichaam van de gelovige of op het Lichaam van Christus. Het lijkt duidelijk dat Paulus de individuele gelovige in gedachten heeft. Het oorspronkelijke *“dia tou somatos”* heeft het idee van de dingen die ‘via ons lichaam’ worden gedaan. Met andere woorden: er is sprake van morele verantwoordelijkheid in zoverre ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor onze daden, of deze nu goed zijn of geen waarde hebben. Wij geloven bijvoorbeeld dat de instructies van Paulus aan de Kolossenzen de morele verantwoordelijkheden van slaven en meesters of werknemers en werkgevers weergeven.

“Kol. 3:22-25: 22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God.23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.

Bij de uiteindelijke beoordeling zal de Heer zowel de dienstknechten als de leidinggevendenden compenseren voor het goede dat ze hebben gedaan en voor alle fouten die ze misschien hebben begaan. Iedere gelovige in Christus kan een beloning verwachten voor goed gedrag en verlies voor wangedrag. Geen wonder dat Paulus eraan toevoegt:

“2 Kor. 5:11: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.

Terwijl de Korinthiërs leefden alsof er geen morgen was, waarschuwt Paulus hen voor de ‘schrik des Heeren’. Sommigen hebben geconcludeerd dat de apostel nu zijn aandacht richt op de niet-geredden, maar deze interpretatie doet groot onrecht aan de context waarin de passage zich afspeelt. De verschrikking of angst voor de Heer is het begin van kennis. Maar in welke zin moet de gelovige de Heer vrezen? Denk er eens over na om voor de Heer te staan en elk ijdel woord, gedachte en daad volmaakt in herinnering te brengen. We moeten bang zijn voor de mogelijke verwoestende gevolgen van een verkeerd besteed leven, om nog maar te zwijgen van de inspectie zelf.

Met dit in gedachten probeerde Paulus de mensen te overtuigen van de ernst van de gebeurtenis. Waarvan probeerde de apostel de gelovigen te overtuigen? Omdat het gedrag van de Korinthiërs veel te wensen overliet, probeert Paulus hen hartstochtelijk te overtuigen om hun roeping waardig te wandelen. Dit roept de vraag op: **voldoen wij aan Gods verwachtingen?** Paulus kon vol vertrouwen zeggen: “Maar wij zijn aan God geopenbaard.” U ziet dat Paulus een zuiver geweten had wat betreft zijn daden onder hen. Daarom verlangde hij dat zijn manier van leven voor de Heer geopenbaard zou worden in het geweten van zijn toehoorders, zodat ook zij op die dag tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn. Zie 2 Tim. 3:10,14:

“10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.....14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

HET STELLING VAN DE RECHTERSTOEL

“1 Kor. 3:10-11: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Als we 1 Korinthiërs opslaan, spreekt Paulus over onze dienst in relatie tot de rechterstoel van Christus. Interessant genoeg gebruikt hij bij het uitwerken van dit thema de metafoor van de ‘tempel’ in 1 Kor. 3:16:

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?”

Hoewel we grote nadruk leggen op het recht snijden van het Woord der waarheid, moeten we ook erkennen dat er verbanden bestaan tussen de twee programma’s van God. Als leden van het Lichaam van Christus worden wij gerekend tot het huisgezin van God en behoren we bij de levende tempel, die God vóór de grondlegging van de wereld heeft verordend. Dit verklaart waarom Paulus de metafoor van een tempel gebruikt als hij over ons collectief spreekt. Vandaar Efeziërs hoofdstuk 2:

“Ef. 2:21-22: 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

God heeft een nieuwe bouwmeester aangesteld om iets aan het huishouden van God toe te voegen dat niet was opgenomen in de oorspronkelijke plannen van het Profetische Programma. Het was verborgen in de geest van God tot aan de opwekking van de apostel Paulus. Hij is de door God aangestelde bouwmeester die een nieuw fundament heeft gelegd, namelijk Jezus Christus, volgens de openbaring van de Verborgenschap, zie Rom. 16:25; Ef. 3:1-10:

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

*“Ef. 3:1-10: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze **verborgenheid**, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der **verborgenheid** zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;*

De apostel was heel voorzichtig om niet op het fundament van iemand anders te bouwen, en dat zouden wij ook niet moeten doen, zie Rom. 15:20:

“En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen;

Natuurlijk verwees hij naar het voortbouwen op het fundament van Petrus, die Jezus Christus predikte in overeenstemming met het Koninkrijk dat door de profeten vanouds was beloofd.

Net als een vader waarschuwt Paulus ons:

“1 Kor. 3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

Het fundament waarop de rechterstoel van Christus is gebaseerd zal Jezus Christus zijn, overeenkomstig Zijn hemelse bediening, zoals geopenbaard door Paulus. Dus als we de Heer dienen, moeten we ervoor zorgen dat we Paulinische materialen gebruiken als we op ons fundament bouwen, anders zullen we op die dag de gevolgen ondervinden.

Deel 2: De rechterstoel van Christus

Pastor Paul M. Sadler

“1 Kor. 3:12-13: 12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

De dichter Friedrich von Logau zei: “Hoewel de molens van God langzaam malen, malen ze toch buitengewoon klein’. William Wadsworth Longfellow legde dit uit en zei: ‘Hoewel de molens van God langzaam malen, malen ze toch buitengewoon fijn”. Hoewel Hij met geduld staat te wachten, maalt Hij alles nauwkeurig”. De oordelen van God zijn als een vuur dat over de bodem van een dennenbos raast – alles verterend. Niets zal aan Zijn eeuwige aanwezigheid op de Dag des Oordeels ontsnappen. Hoewel er door de eeuwen heen veel onrechtvaardigheden zijn geweest in het huisgezin van God, is God het niet vergeten. "Hij staat te wachten, met nauwkeurigheid maalt Hij alles".

Paulus begint: “indien iemand op dit fundament bouwt”, wil dat zeggen, iedere herder, leraar of evangelist die: “op dit fundament bouwt”. Hoewel deze woorden in de eerste plaats bedoeld zijn voor degenen die leidinggevende posities binnen de Kerk bekleden, zijn ze ook van toepassing op ieder lid van het Lichaam van Christus. Daarom moeten allen acht slaan op de vermaning van de apostel.

BOUWEN VOLGENS GODS PLAN

GOUD EN HOUT

Goud, zilver en kostelijke stenen vertegenwoordigen onze goede werken en trouwe dienst. Aan de andere kant vertegenwoordigen het hout, het hooi en de stoppelen de dingen die in het vlees worden gedaan en die van tijdelijke aard zijn. Omdat Paulus in deze context de metafoor van de tempel gebruikt, krijgen we een hint over de betekenis van deze specifieke bouwmaterialen. Paulus gaat er uiteraard van uit dat we al begrijpen wat deze materialen in het Oude Testament symboliseerden. We kunnen dit onderwerp toch nooit recht doen vanwege de eindeloze gedachtegang die elk van deze beelden overbrengt. Dus met Gods hulp bieden wij u het volgende ter overweging aan.

In het Oude Testament symboliseerde goud de godheid. Het meubilair in zowel de tabernakel als de tempel was overtrokken met puur goud. Toen de priester het Heilige binnenging, stond vlak voor hem het gouden wierookaltaar, waar wierook werd verbrand, dat de gebeden van de heiligen uitbeeldde die naar God opstegen. Dit was een daad van aanbidding. Aan zijn rechterhand stond de gouden tafel met toonbroden, en aan zijn linkerkant stond de gouden kandelaar met zes vertakkingen, zie Ex. 25:23,24,31,32 en 30:1,3:

“Ex.25:23-24.....31-32: 23 Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn.24 En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen..... 31 Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.32 En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde.

“Ex. 30:1 en 3: 1 Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het maken.....3 En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken.

Eén keer per jaar, op de Grote Verzoendag, ging de Hogepriester namens het volk het Heilige der Heiligen binnen; maar niet zonder bloed. Toen hij achter het gordijn stapte, stond hij in de aanwezigheid van God. Terwijl hij het bloed op de Genadetroon sprenkelde – bovenop de Ark van het Verbond – moet worden opgemerkt dat beide bedekt waren met goud. Goud is dus nauw verbonden met de aanwezigheid en aanbidding van God, zie Ex. 25:10-11 en 17-19:

“Ex. 25:10-11 en 17-19: 10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen..... 17 Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte.18Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit

het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde..

Tegenwoordig berust onze aanbidding van God op de openbaring die de apostel Paulus ons in zijn brieven heeft gegeven. Hierin staan de geboden van Christus die wij moeten gehoorzamen. Maar wat verwacht God van ons met betrekking tot aanbidding? Aanbidding is eenvoudigweg dienstbaarheid; het betekent dienen, hulde brengen. U kunt God echter niet dienen, of Hem op aanvaardbare wijze hulde brengen, tenzij u kennis heeft van Zijn wil.

De primaire focus van onze aanbidding moet de verkondiging van het Woord van God zijn, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op het recht snijden van het Woord der waarheid, 2 Tim. 2:15 vgl. 2 Tim. 4:2:

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

“2 Tim.4:2: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Natuurlijk moeten zingen, bidden, geven en getuigenissen de prediking van het Woord aanvullen, maar mogen er op geen enkele manier inbreuk op maken. Bij de bediening van genade is het Paulus die ons laat zien hoe we moeten aanbidden. Daarom moeten we zijn apostelschap en boodschap erkennen om datgene te bouwen wat blijvend is op het fundament, namelijk Christus Jezus. Dit heeft invloed op elk gebied van onze aanbidding.

In tegenstelling tot Israël aanbidden wij bijvoorbeeld de God van alle genade, die iets nieuws en anders doet onder de Heidenen. In tegenstelling tot Israël, dat beperkte toegang had tot de troon van God, hebben wij volledige toegang. In tegenstelling tot Israël, dat vergeving van haar zonden zocht door verzoening, zijn wij vergeven op basis van het kostbare bloed van Christus.

Een uiterlijke uiting van het aanbidden van God is ons “geven”. Volgens de wet eiste God van Zijn volk dat zij tien procent van hun verdiensten gaven. Dit stond bekend als de wet van de tienden. Bovendien was de wet duidelijk dat hun offers en speciale donaties naast de tienden moesten worden gegeven. Tegenwoordig moeten we vanuit ons hart geven, omdat God ons voorspoedig heeft gemaakt, wat van persoon tot persoon verschilt, zie 1 Kor. 16:1-2:

“1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo.2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

Alles wat met de tabernakel/tempel te maken had, sprak op één of andere manier over de persoon en het werk van Christus. Zoals we weten was het acaciahout, dat bij de constructie van het meubilair in de tempel werd gebruikt, geheel bedekt met fijn goud. De combinatie van hout, dat de mensheid symboliseerde, en goud was betekenisvol omdat beide Christus typeerden: Hij was volledig God en volledig mens in één persoon.....(*), zie Ex. 25:10-11 vgl. Jes. 53:2:

“Ex. 25:10-11: 10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.

Vergelijk met:

“Jes. 53:2: Want Hij is als een rijtje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

.....(*) Hout is dus nauw verbonden met het vlees. Als één van de bouwmaterialen vertegenwoordigt het die dingen die het vlees zelf prettig vindt, en dat wat gedaan wordt omwille van de schijn.

Opnieuw (Ex. 25:10-11) is er sprake van aanbidding, aangezien hout en goud met elkaar corresponderen.

Maar hier (met het hout van 1 Kor. 3:12) hebben we te maken met een weigering van de kant van de aanbidder om het evangelie van Paulus volledig te erkennen, om de één of andere reden.

Velen berekenen de kosten, en de kosten zijn eenvoudigweg te hoog om de boodschap van Paulus te verdedigen en te bevestigen. Ze geven er de voorkeur aan om alleen maar op te gaan in de hoofdstroom van het Christendom, waar de muziek overvloedig is en de ervaring bevredigend. Deze “goed voelende bedieningen” gedijen op emotionaliteit, maar bieden weinig inhoud uit het Woord van God.

Het motto van de huidige kerk is: ‘Laat mij u vermaken!’ We moeten ons schamen! Natuurlijk zijn we de weg kwijtgeraakt, en helaas ook het unieke karakter van onze boodschap. Wanneer een nieuw gezin aan een predikant vraagt: “Wat heeft deze kerk ons te bieden?” is het duidelijk dat de Kerk verwijderd is van haar oorspronkelijke doel. Het juiste verzoek zou moeten zijn: “Pastor, wat kan mijn familie doen om de zaak van Christus te helpen bevorderen?”.

We hebben een levens-veranderende boodschap die wordt gesmoord door compromissen. De wereld is dronken van entertainment. Het is rustig zoeken naar antwoorden op de eeuwige vragen: Waar kom ik vandaan? Wat is mijn doel in het leven? Waar zal ik mijn eeuwige bestemming doorbrengen? Denk er eens over na, wij hebben de antwoorden op deze vragen, en meer! Maar de nieuwe filosofie van bediening heeft verhevener doelstellingen. Er staat dat de Kerk progressiever moet zijn om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen. Dus terwijl Christelijke leiders druk bezig zijn met het plannen van de volgende kerkelijke buitensporige zaken om de gemeente verder af te doen dwalen, gaan verloren zielen naar een Christus-loze eeuwigheid.

Waarom staan wij erop om het hart van God te bedroeven!? We moeten onze kansels en diensten opnieuw wijden aan de prediking van Jezus Christus, in overeenstemming met de openbaring van de Verborgenheid. Als we het voorbeeld van Paulus volgen, zal het Woord van God de harten van de heiligen bewegen om het werk van de bediening te doen. Dit is ware aanbidding in actie! Bedenk en onthoud goed: we komen allemaal voor de rechterstoel van Christus te staan.

ZILVER EN HOOI

Zilver was een ander edelmetaal dat overal in de tabernakel prominent aanwezig was. Alle voetstukken die deze structuur ondersteunden, waren gemaakt van zilver. Voor zover deze voetstukken werden gemaakt van het verlossingsgeld dat door de kinderen van Israël werd gegeven om hun zielen voor de Heer los te kopen, is het duidelijk dat zilver over verlossing spreekt, zie Ex. 25:1-3; 30:11-16; 36:24; 38:27:

“Ex 25:1-3: 1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen.3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;

“Ex. 30:11-16: 11 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:12 Als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plage zij, als gij hen tellen zult.13 Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels, naar den sikkels des heiligdoms (deze sikkels is twintig gera); de helft eens sikkels is een heffoffer den HEERE.14 Al wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal het heffoffer des HEEREN geven.15 De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het heffoffer des HEEREN geeft om voor uw zielen verzoening te doen.16 Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen, en zult het leggen tot den dienst van de tent der samenkomst; en het zal den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, voor het aangezicht des HEEREN, om voor uw zielen verzoening te doen.

“Ex. 36:24: En hij maakte veertig zilveren voeten onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan zijn twee houvasten.

“Ex. 38:27: En er waren honderd talenten zilver, om te gieten de voeten des heiligdoms, en de voeten des voorhangs; tot honderd voeten waren honderd talenten, een talent tot een voet.

Het wijst op het verlossende werk van Christus en de noodzaak om gered te worden.

Nu de verlossing een realiteit is, moeten we een verloren en stervende wereld vertellen dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en hun zonden niet aan hen toerekende. Het is dus belangrijk dat wij de juiste opdracht volgen. Hoewel veel oprechte gelovigen onder de Grote Opdracht opereren, **hebben ze het oprecht bij het verkeerde eind**. Deze opdracht (de grote opdracht), met haar doop van bekering tot vergeving van zonden, en tekenen en wonderen werd, onder de oude huishouding, aan Israël gegeven. Vandaag moeten wij de opdracht tot verzoening verkondigen, zie 2 Kor. 5:18-21:

“18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Dus nu we de verlossing, die in Christus Jezus is bekend maken, moeten we ons opnieuw tot de brieven van Paulus wenden om de juiste voorwaarden voor verlossing te presenteren, namelijk: Christus stierf voor uw zonden, werd begraven en stond weer op, zie 1 Kor. 15:1-4:

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

De Bema Seat zal verklaren of we een last (op het hart) hadden voor verloren zielen en het evangelie van de verlossing trouw deelden met de mensen om ons heen. Het zal ook duidelijk worden als we er genoeg om geven om degenen op te volgen die het voorrecht hadden om ons tot Christus te leiden. Kortom, waren wij getrouw om te zien dat zij geworteld en gegrondvest raakten in de waarheid van de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus?

Hooi is een tijdelijk goed. Omdat het het tegenovergestelde is van zilver, vertegenwoordigt het degenen die geen enkele interesse hebben in de redding van anderen. Hier is een Christen die geen "last" heeft voor verloren zielen. Hij heeft het te druk voor zulke dingen, of de angst voor mensen heeft hem tot zwijgen gebracht. Hij weet dat hij voor Christus moet getuigen en is van plan daar op een dag aan toe te komen, maar de jaren gaan voorbij als de bloem van het veld en zijn leven eindigt als verkeerd besteed.

Maar al te vaak is het excuus: "Ik ben geen evangelist, ik laat zulke dingen over aan degenen die meer gekwalificeerd zijn!" Dit kan waar zijn, maar iedere gelovige is verantwoordelijk om het werk van de evangelist te doen, zie 2 Tim. 4:5:

"Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Zie je, we hebben toegang tot mensen en plaatsen waar de evangelist alleen maar naar kan verlangen. Denk eens na: Wanneer was de laatste keer dat u tot de Heer bad om u de vrijmoedigheid te geven om tegen iemand te getuigen? Wanneer was de laatste keer dat u zich zorgen maakte over een dierbare in uw omgeving die gevaar loopt voor eeuwige verdoemenis? Wanneer was de laatste keer dat u met iemand de waarheid deelde dat God van hen houdt en dat Christus voor hun zonden stierf? Vergeet niet dat de klok tikt, niet alleen voor hen, maar ook voor jou!

KOSTELIJKE STENEN EN STOPPELS

Kostelijke stenen hebben ook een verbinding met de Oud Testamentische tempel. De Hogepriester moest een borstharnas dragen als hij de dingen van de Heer diende, die twaalf kostbare stenen bevatte, zie Ex. 28:15-29:

"15 Gij zult ook een borstlap des gericht's maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en van fijn getweerd linnen zult gij hem maken.16 Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld; een span zal zijn lengte zijn, en een span zijn breedte.17 En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij.18 En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant.19 En de derde rij, een Hyacint, Agaat en Amethyst.20 En de vierde rij van een Turkoois, en een Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen.21 En deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israël, met hun namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen zullen zij zijn.22 Gij zult ook aan den borstlap gelijk-eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken.23 Gij zult ook aan den borstlap twee gouden ringen maken; en gij zult de twee ringen aan de twee einden van den borstlap zetten.24 Dan zult gij de twee gedraaide gouden ketentjes in de twee ringen doen, aan de einden van den borstlap.25 Maar de twee einden der twee gedraaide ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen; en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van den efod, recht op de voorste zijde van dien.26 Gij zult nog twee gouden ringen maken, en zult ze aan de twee einden des borstlapps zetten; inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van den efod zijn zal.27 Nog zult gij twee gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de twee schouderbanden van den efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voege, boven den kunstelijken riem des efods.28 En zij zullen den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod opwaarts binden, met een hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijken riem van den efod zij; en de borstlap zal van den efod niet afgescheiden worden.29 Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan den borstlap des gericht's, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk.

Elke steen vertegenwoordigde één van de twaalf stammen van Israël. Ze symboliseerden de glorie van God. Het borstharnas herinnerde ons er voortdurend aan dat het volk van de Heer de Hogepriester nauw aan het hart moest liggen, terwijl hij getrouw ten behoeve van hen diende en ook het oordeel uitvoerde. Als gevolg daarvan werd God onder hen verheerlijkt.

Als we tot Christus komen, worden we gered uit genade, door het geloof, los van werken. Echter, nadat we gered zijn door de genade van God, zijn we Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Volgens het evangelie van Paulus zijn wij vandaag de dag de dienaren van God, en moeten we Hem verheerlijken door goede werken. Daartoe behoren onder meer het opvoeden van onze kinderen in de zorg en vermaning van de Heer, het vrijwillig besteden van onze tijd aan de reddingsmissie, het besteden van gastvrijheid, kleine daden van vriendelijkheid, enz. Er wordt wel eens gezegd: **'Het kan niemand iets schelen hoeveel je weet, totdat ze weten hoeveel je om hen geeft'**.

Onze motieven en de bedoeling van het hart hebben ook een grote invloed op onze dienst voor Christus. Sta me toe dit te illustreren: kies één ding dat je heel graag doet in het leven: vissen, reizen, skiën, handwerkshows bijwonen, enzovoort. Als de datum eenmaal is vastgesteld, ben je waarschijnlijk als een lieve mier in een suikerpot. En als de dag eindelijk aanbreekt, geniet je van elk moment. Benaderen wij de dingen van de Heer nu met hetzelfde enthousiasme, of dienen wij Hem uit noodzaak? Als de leden van het Lichaam van Christus moeite in het werk van de Heer steken dan zouden we een blijvende stempel op de wereld drukken.

Stoppels hebben weinig verlossende waarde. Het is als het kaf dat de wind van de dorsvloer wegveegt. Dit is de gelovige die op het vlees zaait. De genoegens en bezittingen van deze wereld hebben elke interesse in het dienen van de Heer verdrongen. Net als Demas heeft hij het werk van de Heer de rug toegekeerd, omdat hij deze wereld heeft liefgehad. Het verlies dat deze gelovige gaat lijden is onmetelijk.

DIE DAG

"1 Kor. 3:13-15: 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

"Eens iegelijks werk zal openbaar worden". God zal het werk van ieder mens ter sprake brengen voor een volledige en grondige beoordeling. De apostel spreekt hier over het geheel van het werk van een mens dat hij in de loop van zijn Christelijke leven heeft voortgebracht. We zeggen vaak over iemand die zijn hele leven aan een bepaald doel heeft gewijd: "Dit was zijn levenswerk". Met andere woorden, het was de som van alles wat hij bereikte. Hetzelfde zal waar zijn voor de gelovige, want *"de dag zal het verklaren"*. Welke dag? De dag van Christus waarop we allemaal voor de Bema-zetel moeten verschijnen.

"en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven". Vuur is een symbool van het Woord van God. Vóór de Babylonische ballingschap raakte Jeremia erg ontmoedigd door de dingen van de Heer. Dus pakte hij op een dag zijn koffers en zei in wezen tegen zichzelf: "Dat is het, ik heb het gehad met deze koppige mensen, ik ben ermee gestopt!" "Ik zal geen melding van Hem maken, noch meer in Zijn naam spreken. Maar Zijn Woord was in mijn hart als een brandend vuur, opgesloten in mijn botten, en ik werd moe van het geduld en kon niet blijven". Zie Jer. 20:9:

“Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet gedenken, en niet meer in Zijn Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, maar konde niet.

Met onze marsorders voor het Lichaam van Christus, die in de brieven van Paulus staan, zullen we beoordeeld worden door het Woord van God in het licht van zijn openbaring. Terwijl onze werken onder het toezicht van Gods Woord worden gebracht, zullen er op die dag twee onderzoekende vragen rijzen:

Ten eerste: Hebben wij Paulus' apostelschap en boodschap aan de Heidenen erkend?

Ten tweede: Waren wij gehoorzaam aan de geboden van Christus die in zijn (= Paulus) geschriften werden onderwezen?

Uiteraard zal de Heer de leden van Zijn Lichaam beoordelen op basis van hun trouw aan het licht dat zij hadden met betrekking tot de openbaring van de Verborgenheid. Het Woord van God, dat scherper is dan welk tweesnijdend zwaard dan ook, zal onderscheiden wat voor soort werk het is. Het gaat niet om de hoeveelheid werk die wordt verricht, maar om het soort werk. **Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.**

Alleen de dingen die voor Christus zijn gedaan in relatie tot Zijn hemelse bediening zullen in staat zijn het intensieve onderzoek van het Woord van God te doorstaan.

Deel 3: De rechterstoel van Christus

Pastor Paul M. Sadler

“1 Kor. 3:13-15: 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

Zoals we hebben gezien is vuur één van de symbolen van het Woord van God. Op de rechterstoel van Christus zal het op onze werken worden toegepast en de rommel wordt weggezuiverd. Alleen de dingen die voor Christus worden gedaan en van blijvende aard zijn, zullen deze Goddelijke toetsing doorstaan. Voor degenen die consequent op het fundament hebben gebouwd met goud, zilver en edelstenen, hun werken zullen blijven bestaan en zij zullen dienovereenkomstig worden beloond. Hoewel ons niet wordt verteld wat de aard van deze beloningen is, moeten we altijd verlangen naar de volheid van wat God voor ons heeft voorzien. Het is een plechtige gedachte dat ons huidige gedrag tot in de eeuwigheid van invloed op ons zal zijn.

Degenen die achteloos op het fundament bouwden met hout, hooi en stoppels zullen onherstelbare verliezen lijden, maar Paulus voegt er een interessante verklaring aan toe: *“maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur”*. God is altijd trouw aan Zijn Woord. Ook al lijdt een gelovige het verwoestende verlies van een eeuwige beloning, volgens het Woord van God zal hij toch gered worden, want God heeft eeuwig leven beloofd aan allen die geloven, zie Rom. 6:23:

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Je ziet dat de verlossing niet gebaseerd is op onze goede werken, maar eerder op het volbrachte werk van Christus. Het is na onze bekering dat we leren dat gelovigen:

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Merk op dat we ‘in dezelve zouden wandelen’, wat sterk impliceert dat niet iedereen het belang van het leven voor de Heer zal inzien.

ORDEEL NIET

“1 Kor. 4:5: Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.

Een oordeel kan de vorm aannemen van onderscheidingsvermogen of het uitspreken van een definitief oordeel over iemand. We hebben bijvoorbeeld de vrijheid om de dingen die in Gods Woord verschillen te beoordelen of te onderscheiden. Wij hebben echter niet het recht om over anderen te oordelen. Zij die hun medemens haastig veroordelen, betreden goddelijke grond.

Zoals de apostel zegt: we moeten ‘niets oordelen vóór de tijd, totdat de Heer komt’. Wij zijn eenvoudigweg niet in de positie om over wie dan ook te oordelen. Wie van ons kan het motief achter iemands daden kennen, laat staan de bedoeling van zijn hart? Zeker, niemand kan ooit zeggen dat hij over alle details beschikt die nodig zijn om een onpartijdige uitspraak te doen. Zelfs algemene observaties in het leven zijn meestal een onnauwkeurige beoordeling van de feitelijke omstandigheden.

De dingen zijn niet altijd zoals ze lijken; daarom doen we er verstandig aan om nooit iets vóór de tijd te beoordelen. Het kan zijn dat u meer hout, hooi en stoppels genereert dan u had verwacht als de basuin klinkt.

Merk op dat in de bovenstaande passage (1 Kor. 4:5) de Heer komt, “die zowel de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen, als de raadslagen van het hart openbaar zal maken”. We moeten begrijpen dat dit de geheime komst van de Heer is voor het Lichaam van Christus, waartoe uiteraard ook de Rechterstoel van Christus behoort. Paulus spreekt hier dus over het oordeel over de gelovigen op die dag. Dit roept de vraag op of onze zonden al dan niet in overweging zullen worden genomen bij deze evaluatie, vooral in het licht van het feit dat de apostel zegt dat de Heer de verborgen dingen van de duisternis zal openbaren.

Het is duidelijk dat de gelovige in Christus vergeving heeft ontvangen van alle zonden: verleden, heden en toekomst. Zoals de apostel zegt:

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn,.....”.

Er is dus nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat veroordeling betreft, liggen wij buiten het bereik van Gods oordeel. Met dit in gedachten zal het voor een eerlijke en onpartijdige hoorzitting noodzakelijk zijn dat onze indiscreties aan het licht worden gebracht. Met andere woorden: de Heer gaat de zaken rechtzetten, zonder te vergeten dat wij zijn kinderen zijn.

Neem bijvoorbeeld de pastor die het spaargeld van een goddelijke weduwe verduistert onder het voorwendsel dat zij het werk van de bediening helpt. Hij denkt misschien dat hij ermee weg is gekomen, maar op die dag zal zijn slechte daad aan het licht komen. Hoewel de weduwe werd bedrogen, zal ze rijkelijk worden beloond, aangezien ze het geschenk gaf uit bezorgdheid voor verloren zielen. Haar bedoelingen waren zo puur als de door de wind aangedreven sneeuw! De pastor daarentegen zal

schaamte en grote verliezen lijden vanwege zijn daden. Paulus waarschuwt al degenen die op deze manier dienen in de dingen van de Heer:

“1 Tim. 5:24: Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na.

Ongezonde leer is nauw verbonden met goddeloos gedrag. Meestal is het uitgangspunt dat het doel de middelen heiligt. Helaas, het motief van sommigen die het evangelie prediken is niet altijd wat het zou moeten zijn. Paulus zou zich hier zeker mee kunnen identificeren, want hij zegt over zijn werk:

“Fil. 1:16: Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen;

Dit soort zondige motieven zullen voor de Bema-stoel aan het licht worden gebracht, om nog maar te zwijgen van de schade die ze aan het werk van de Heer toebrachten.

Degenen die zich schuldig maken aan het verspreiden van leugens en het belasteren van anderen zullen veel te verantwoorden hebben als zij voor de Heer staan. Onthoud deze woorden en onthoud ze goed:

“Hebr. 13:7: Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.

Paulus zegt in:

“1 Korinthiërs 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkewijs ook ik van Christus.

En:

“2 Tim. 1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

Degenen van wie hun reputatie door vleselijke gelovigen is geruïneerd, hebben deze belofte: God zal alle fouten rechtzetten.

Het verhaal gaat over de Amerikaanse zendingsorganisatie die geld inzamelde voor onroerend goed, waaronder gebouwen, in een land in Europa. Toen de voorzitter van de Europese Raad aftrad, kon een lokaal bestuurslid zich het gezag toe-eigenen, de statuten van de organisatie herschrijven en zichzelf tot eigenaar verklaren. De Christelijke leider stal feitelijk het eigendom van de Christelijke organisatie, zette de leiding ervan af en zette de kerk en de nieuw gebouwde appartementen op zijn naam. Het is moeilijk voor ons om te geloven dat de Heer zo'n onrechtvaardigheid eenvoudigweg door de vingers zou zien. Wees gerust: degenen die zich met dergelijk gedrag bezighouden, zullen hun corrupte praktijken bloot worden gelegd en daarbij zullen ze ongelooflijke verliezen lijden.

In dit verband wordt vaak de vraag gesteld: zullen er tranen in de hemel zijn? Zo zeker als de zon 's morgens opkomt, u kunt erop rekenen! Dit zullen tranen zijn van spijt en wroeging over wat er had kunnen zijn als we maar trouw waren gebleven aan Hem die van ons hield en Zichzelf voor ons gaf. De emoties zullen soms overweldigend zijn. Maar de grootste spijt van allemaal zal zijn als we het verdriet op het gezicht van onze Heiland zien vanwege de manier waarop we elkaar als leden van het Lichaam van Christus slecht hebben behandeld. Gelukkig zullen deze tranen aan het einde van dit oordeel worden weggeveegd; er zal geen verdriet of gehuil meer zijn.

“1 Kor. 4:5:en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.

Hetzelfde zal waar zijn voor de profetische heiligen als zij zich voorbereiden om de eeuwige toestand binnen te gaan, zie Openbaring 21:3-5:

“3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

WIST U DAT?

Helaas hebben de meeste gelovigen weinig interesse of bezorgdheid over de rechterstoel van Christus. Ze leven alsof ze nooit voor de Heer zullen staan en verantwoording zullen afleggen over hun leven. Tegen de tijd dat ze de zaak serieus nemen, zal het te laat zijn. Maar wist u dat er minstens drie gebieden zijn die onze wandel door de eeuwigheid diepgaand zullen beïnvloeden?

“1 Thess. 2:19-20: 19 Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?20 Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap.

In de brieven van Paulus worden drie kronen beloofd aan degenen die de Heer trouw dienen. Deze specifieke passage lijkt erop te wijzen dat dit geen letterlijke kronen zijn die zullen worden uitgedeeld; het zullen eerder eerbewijzen zijn die worden toegekend aan degenen die ze hebben verdiend. De kroon van vreugde wordt de zielenwinnaarskroon genoemd. Paulus had velen in Thessalonika persoonlijk tot een reddende kennis van Christus geleid. Hij verheugde zich erover dat zij bevrijd waren van de macht van de afgoden, die niet kunnen spreken of redeneren, om de ware en levende God te aanbidden.

Denk er eens over na: als de engelen zich verheugen wanneer één zondaar gered wordt, zal de hemel zeker weerklinken met een jubel bij de voltooiing van onze verlossing. Op die dag zal de Heer Paulus, en al diegenen die een last hadden voor verloren zielen, publiekelijk erkennen. Het zal op zichzelf al een beloning zijn om de Heiland te horen zeggen: ‘Wel gedaan, goede en trouwe dienaar.’ De afwijzing en spot die we door gewetenloze mensen hebben ervaren, zal slechts een voorbijgaande herinnering zijn.

“2 Tim. 2:12-13: 12 Indien wij verdragen (lijden) , wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Er wordt gezegd dat ieder lid van het Lichaam van Christus met Christus in de hemelse gewesten zit; daarom zullen wij met Christus over de aarde regeren. Maar niet iedereen zal dezelfde positie of mate van autoriteit bekleden. Dit zal worden bepaald door onze bereidheid om te lijden ter wille van Zijn naam, hier en nu. Wij gaan de posities van autoriteit innemen die vacant blijven wanneer Satan en Zijn gevallen leger uit de hemel worden geworpen. Elk van deze posities vertegenwoordigt graden van autoriteit die zijn vormgegeven naar Gods oorspronkelijke hemelse ordening; het zijn: overheden, machten, krachten, heerschappijen, tronen, enz. zie Ef. 1:21; Kol. 1:16 vgl. Ef. 6:12:

“Ef. 1:21: Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstende;

“Kol. 1:16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Als u de keuze had, welke aardse gezagspositie zou u dan willen bekleden: een kabinetspost in Washington of een klerk in een klein stadje die rechtszaken bijhoudt? Zie je, *“als wij verdragen, zullen we ook met Hem heersen”*, dat wil zeggen een hogere positie en een grotere mate van autoriteit. Maar als we ons schamen voor Christus vanwege de angst voor mensen: *“Hij zal ons ook verloochenen”*. Houd in gedachten dat er in de eeuwigheid geen ruimte zal zijn voor vooruitgang, aangezien onze positie zal worden bepaald door wat er voor de Bema-zetel gebeurt. Misschien moeten we het motto van het leger volgen: ‘Alles zijn wat je kunt zijn’, maar in dit geval voor de Heer. Je zult geen spijt krijgen van de beslissing!

Als wij ‘niet geloven’ dat dit waar is en dat Hij ons kan behouden, blijft Hij trouw, ook al zijn wij ontrouw, omdat Hij Zichzelf niet kan verloochenen. Kortom, Hij heeft beloofd ons te redden en Zijn Woord te eren. De eer van Zijn naam staat op het spel.

Blijkbaar wordt de mate waarin we verheerlijkt zullen worden in de opstanding ook bepaald door ons huidige gedrag en dienstbetoon. Terwijl Paulus het thema van de opstanding in 1 Korintiërs 15 ontwikkelt, zegt hij:

“1 Kor. 15:39-41: 39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

Ik heb altijd geloofd dat deze passage een duidelijk bewijs is dat evolutie de leugen van de Duivel is. *“Alle vlees is niet hetzelfde vlees”*. Hoe waar! Als we uit de lagere levensvormen zijn geëvolueerd, zoals de evolutionisten beweren, dan zou het vlees van vissen verenigbaar moeten zijn met het menselijk vlees; toch is de één warmbloedig en de ander koudbloedig. Ook is het niet mogelijk om een bloedtransfusie van dieren aan mensen te geven, waarvan je zou denken dat dit zeker mogelijk zou zijn, aangezien dit al verder op het evolutionaire tijdschema staat. Het punt dat Paulus maakt is uiteraard dit: aardse en hemelse lichamen verschillen van elkaar en elk heeft zijn eigen glorie.

Hij stelt nu aardse en hemelse lichamen tegenover elkaar. Als we naar de hemel kijken, heeft de zon een grotere glorie dan de maan. Het ondersteunt het leven op aarde. Interessant is dat God de zon op de vierde scheppingsdag schiep om aan te tonen dat Hij het leven op aarde zonder de zon in stand kon houden. Hij is soeverein! De essentie van Zijn wezen is groter in kracht en glorie dan de zon.

Het licht van de maan, dat de nachtelijke hemel siert, heeft een grotere glorie dan de sterren. De fasen ervan in de loop van een maand zijn een hemelse demonstratie van Gods handwerk. **Verbazingwekkend genoeg veroorzaakt de zwaartekracht van de maan op de aarde zowel eb als vloed die niet alleen blijf geven van orde, maar ook van ontwerp.**

Hoewel de maan een grotere glorie heeft dan de sterren, voegt de apostel eraan toe: ‘de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster’. De mens blijft steeds krachtigere telescopen bouwen om in het universum te kijken, maar met elke telescoop ontdekt hij meer van deze hemellichamen die sterren worden genoemd. Hij raakt steeds meer gefrustreerd omdat hij ze niet kan tellen. Maar denk eens na: God *“telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen”*, zie Psalm 147:4. Wij zijn het met Koning David eens: *“dergelijke kennis is... hoog”*, het is oneindig!

“Psalm 147:4: Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

Astronomen vertellen ons dat sterren in grootte variëren: sommige zijn veel groter dan andere. Sommige sterren, zoals de Poolster, zijn zelfs helderder, terwijl andere sterrenbeelden vormen, zoals de Grote Beer. Paulus wil ons laten begrijpen dat er zowel in het aardse als het hemelse rijke diversiteit en verschillende graden van heerlijkheid bestaat. Dan voegt hij eraan toe:

“1 Kor. 15:42: Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkeid, het wordt opgewekt in onverderfelijkeid;

Er is dus een groot verschil tussen deze natuurlijke lichamen die we bezitten en het herrezen lichaam. De één wordt in corruptie gezaaid en zal uiteindelijk ten onder gaan, maar de ander wordt in onvergankelijkheid opgewekt om nooit meer ten onder te gaan. De één wordt in oneer gezaaid vanwege de Adamitische natuur, terwijl de ander in glorie wordt opgewekt. Met de schepping als achtergrond zal er ook sprake zijn van verschillende graden van verheerlijking in de opstanding, afhankelijk van de vraag of we de Heer wel of niet trouw hebben gediend. Dit zou heel goed kunnen betekenen dat de gelovigen een grotere aanpassing aan hun eeuwige omgeving en wellicht een grotere verantwoordelijkheid zullen hebben.

De rechterstoel van Christus beëindigt de bedeling van de genade. Terwijl wij getuige zijn van het aanbreken van de eeuwigheid, wonder boven wonder, zal God:

“Ef. 2:7:betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Moge de liefde van Christus ons motiveren om voor Hem te leven in plaats van voor onszelf. De dingen om ons heen die we kostbare bezittingen noemen, zijn tenslotte slechts tijdelijk, maar de onzichtbare dingen die we in de hemel hebben opgeslagen, zullen een eeuwige impact op ons hebben.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl