

Opstand tegen het gezag van Paulus

Pastor Cornelius R. Stam

Eén van de belangrijkste redenen waarom zoveel oprechte religieuze mensen in twijfel en onzekerheid verkeren over de verlossing is omdat de georganiseerde Kerk in opstand is gekomen tegen een duidelijke en belangrijke openbaring van God aan ons die in deze huidige (genade)-tijd leven. Deze openbaring wordt gevonden in de geïnspireerde woorden van Paulus, in Rom. 11:13:

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

Velen bagatelliseren datgene wat het Woord van God hier uitvergroot. Zij staan erop Petrus te volgen in plaats van Paulus, en zien niet in dat de autoriteit van Petrus betrekking had op het nu verworpen koninkrijk van Christus op aarde over Israël en de naties. Onze Heer had tegen Zijn twaalf apostelen gezegd:

*“Matth. 19:28:Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen **zal** gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, **dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.***

Er zijn vandaag de dag zeker geen twaalf stammen in de Kerk, noch is er enige voorziening, specifiek of impliciet, door onze Heer getroffen voor ‘apostolische opvolging’. Dit dogma is gebaseerd op de onschriftuurlijke veronderstelling dat de Kerk vandaag de dag het koninkrijk is dat Christus heeft opgericht toen hij op aarde was, en dat onze bediening vandaag slechts een voortzetting is van datgene waarmee de twaalf begonnen zijn.

Het feit is dat de bediening van de twaalf werd stopgezet door de afwijzing van de Koning en Zijn koninkrijk en dat de apostelen er uiteindelijk zelf mee instemden om hun voorgestelde bediening onder de Heidenen over te dragen aan Paulus, die andere apostel, aan wie “*het evangelie der genade Gods*” was toevertrouwd. Zie en lees aandachtig Gal. 2:2-9 en Handelingen 20:24:

“Gal. 2:2-9: 2 En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achtung waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

3 Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden.

4 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.

5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.

6 En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht.

7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);

9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij (Paulus) en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, **opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;**

*“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, **welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb (*), om te betuigen het Evangelie der genade Gods.***

Van de vertaler: “Het evangelie der genade Gods” wordt verkondigd in “de bedeling der genade Gods” (Ef. 3:2).

Als de verwarde religieuze massa’s maar konden zien dat, toen Israël zich bij de Heidenen voegde in hun rebellie tegen God, toen de zonde van de wereld tot een hoogtepunt was gestegen en alles klaar was voor het oordeel, God “den uitnemenden rijkdom Zijner genade” openbaarde door Saulus, de voornaamste der zondaars, te redden en hem heeft uitgezonden als zowel de heraut als het levende voorbeeld van Zijn genade! Zo schrijft hij:

“Rom. 5:20-21: 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

(*)—*“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.*

12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl