

De Kerk, het lichaam van Christus, is niet het overblijfsel

In het Oude Testament staat een leer over een overblijfsel van Gods volk.

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

“Jes. 1:9: Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden.

Het is gebruikelijk dat “niet-dispensationalisten” de huidige kerk associëren met dit Bijbelse overblijfsel.

Dit is onjuist. De kerk van vandaag is niet het geprofeteerde overblijfsel.

Een overblijfsel wordt gedefinieerd als iets dat overblijft na een scheiding. Het is dat wat overblijft nadat de rest is weggenomen.

Het Bijbelse overblijfsel was het overblijfsel van Israël: de weinige getrouwen die overbleven nadat de natie was geoordeeld, gezuiverd of de goddelozen had verwijderd.

Er is vandaag geen overblijfsel omdat er vandaag geen Israël is.

Het Lichaam van Christus, de kerk van vandaag, is niet iets dat overblijft na een scheiding. Het is een nieuw schepsel dat helemaal opnieuw is gemaakt. Een verenigd lichaam, van zowel Jood als Heiden, in Christus, overeenkomstig de gemeenschap van de verborgenheid, zie 1 Kor. 12:13 en Ef. 3:9:

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

De King James Bible geeft in plaats van “Grieken” aan dat het “Gentiles: = Heidenen” zijn.

*“1 Kor. 12:13: For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or **Gentiles**, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.*

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Waarom zouden de mensen denken dat de kerk van vandaag het overblijfsel is?

Er wordt gedacht dat, aangezien Israël er niet in slaagde de Messias te volgen, op een paar discipelen na, deze weinigen het overblijfsel zijn van de gelovigen die de kerk, met Pinksteren, begonnen.

De twaalf apostelen (van de twaalf stammen van Israël) waren werkelijk het profetische overblijfsel van Israël. Zij waren wat er overbleef nadat Jezus kwam om de natie te verdelen langs de lijnen van het geloof.

“Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.

Waar het idee ontspoort is de gedachte dat deze apostelen het begin waren van de huidige kerk. Dat is dus niet zo!

Hoewel de twaalf apostelen vertegenwoordigden wat er nog over was van de natie Israël, een overblijfsel, vertegenwoordigden zij niet de schepping van een nieuw schepsel.

Die taak werd gegeven aan de apostel Paulus, die geen deel uitmaakte van het gelovige overblijfsel, maar van het verworpen deel van Israël. Paulus was niet alleen een ongelovige, hij was ook antigelovig in Jezus als de Messias.

Met de bedeling die Christus aan Paulus gaf (die hem tot een voorbeeld van verlossing maakte tijdens de blindheid van Israël) werd een nieuw schepsel gemaakt, zie 2 Kor. 5:17:

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

De kerk van vandaag begon toen de Heer de gemeenschap der verborgenheid uitdeelde aan de apostel Paulus, die het voorbeeld werd voor ieder ander lid, zie 1 Tim. 1:16:

“Maar daarom is mij (Paulus) barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld

De kerk begon niet doordat de Heer een volk verkleinen dat al bestond, maar doordat de Heer iets nieuws schiep: een nieuw schepsel, met een nieuwe apostel. (Paulus).

Het is onmogelijk dat de kerk een overblijfsel is.

Een overblijfsel ontstaat door iets dat al bestaat te verkleinen. Een overblijfsel is altijd kleiner dan het origineel. Dankzij het evangelie van genade krimpt de kerk nooit en groeit ze altijd! Eenmaal binnen wordt niemand buitengesloten. Er bestaat NIET zoiets als een overblijfsel van de kerk.

Er ontbreekt niets aan de gemeente, het Lichaam van Christus, zie Kol. 2:10 en Ef. 1:3:

“Kol. 2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Het lichaam is heel, het ontbreekt aan niets en blijft opwassen tot Christus, zie Ef. 4:15-16:

“15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwning in de liefde.

De kerk is niet Israël minus enkele mensen (een overblijfsel). De kerk is niet de mensheid minus enkele mensen (een overblijfsel). De kerk bestaat uit geheel nieuwe mensen!

Als er leden worden toegevoegd, is het niet zo dat ze ooit van zijn lichaam zijn afgesneden en nu terugkeren. Niemand heeft ooit deze gemeenschap met God in Christus gehad.

Gelovigen van vandaag maakten nooit deel uit van Gods volk, ze waren zonder God, maar nu kunnen ze deel uitmaken van deze nieuwe mens, zie Ef 2:12-15:

“12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den muur des afscheidzels gebroken hebbende,15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelve tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

Zelfs de besnijdenis moest als ongeloof worden beschouwd voordat zij zich konden kwalificeren om deel uit te maken van het Lichaam van Christus, zie Rom. 11:32:

“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Op een dag zal Israël terugkeren, er zal een overblijfsel bestaan, en zij zullen de voltooiing van hun verbondsbeloften ontvangen. Wij zijn hen niet! Zie Romeinen 11:26-27:

“26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Kunt u nu zien waarom de kerk niet het Bijbelse Overblijfsel kan zijn?

Om hier aan vast te houden is het nodig dat het begin van de kerk op één lijn wordt gebracht met de overgebleven apostelen. Het maakt ons onvolledig. Het verbergt onze glorieuze identiteit in Christus.

De kerk van vandaag is niet het overblijfsel. Wij zijn iets nieuws in Christus.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl