

## De twee getuigen

Pastor Don Hosfeld

Tijdens de meest recente jaarlijkse zomerconferentie van de Berean Bible Fellowship kreeg ik de opdracht om te spreken over de twee beroemdste getuigen ter wereld: de twee getuigen uit Openbaring 11.

Het is ironisch dat we, wanneer we deze twee getuigen beschrijven als de beroemdste getuigen ter wereld, iets wat ik terecht vind, ook moeten vermelden dat we niet eens definitief bewijs hebben van wie deze getuigen precies zijn.

Natuurlijk kunnen we speculeren over hun identiteit (iets wat we later in dit artikel zullen doen), en we kunnen zelfs een sterk en redelijk vermoeden hebben; maar voor zover het gaat om zeker te weten wie deze twee zijn, moeten we accepteren dat de Bijbel daarover zwijgt. Daarom moeten we concluderen dat weten wie ze zijn niet zo belangrijk is als de andere details eromheen. Laten we niet de al te veelvoorkomende fout maken om meer tijd te besteden aan wat we willen weten en minder tijd aan wat God wil dat we nu weten.

Naast "wie" deze twee getuigen zijn, zijn er nog andere gebruikelijke vragen rondom hen: aan wie getuigen ze; wanneer komen ze getuigen; waarom twee getuigen; waar getuigen ze van; wat zal de reactie zijn van degenen die hen horen? Maar waarschijnlijk is de eerste vraag die gesteld moet worden, en de beste plek om te beginnen, waarom er überhaupt behoefte is aan getuigen. Waarom wekt God bovennatuurlijk twee mannen op en geeft hen de macht om namens Hem te komen getuigen? Zouden de Schriften niet genoeg zijn? Het voor de hand liggende en simpele antwoord is nee.

Er is een echte behoefte aan deze getuigen.

### **Nadat het Lichaam van Christus is opgenomen, zal de wereld zonder één enkele gelovige achterblijven.**

Al degenen die op aarde achterblijven, zullen degenen zijn die het vredesoffer dat het evangelie van de genade van God is, hebben afgewezen en zullen zo, door hun eigen toedoen, de Verdrukking binnengaan - Gods tijd van toorn en oordeel.

Maar ik opper nog een andere reden waarom deze twee getuigen nodig zullen zijn: om de profetie, rol en verantwoordelijkheid van Gods mandaat te vervullen dat Israël Zijn getuige voor de volken zal zijn – iets dat Israël herhaaldelijk heeft geweigerd te doen gedurende zijn lange geschiedenis.

### KAN IK EEN GETUIGE KRIJGEN

Het is interessant dat, wanneer we de Schrift doorzoeken naar de uitdrukking "mijn twee getuigen", zien we dat deze alleen in Openbaring 11 wordt gebruikt. Als we echter zoeken naar "mijn getuigen", zien we dat die uitdrukking drie keer wordt gebruikt, en opmerkelijk genoeg komt de context van alle drie heel erg overeen met de bediening en het getuigenis van de Twee Getuigen tijdens de Verdrukking.

Jesaja hoofdstukken 43 en 44 beschrijven Gods verzekering aan de natie Israël en Zijn belofte om hun Redder te zijn in hun donkerste tijden. De profetie heeft zowel nabije als verder weg gelegen implicaties. Hoewel Jesaja profetisch schrijft aan de Babylonische ballingen zo'n 150 jaar voordat ze

terugkeren om de tempel en de stad te herbouwen, bieden deze verzen veel inzicht in Gods doel en plan met de natie, dat tot op heden nog moet worden vervuld.

*“Jes. 43:1-3: 1 Maar nu, alzo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.3 Want Ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; .....*”

Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe deze beloften zeer geruststellend kunnen zijn voor de natie tijdens de Verdrukking. Maar we zien in deze twee hoofdstukken ook dat God Israël verlost en riep, niet alleen zodat Hij hen kon redden, maar ook voor een ander doel: dat zij Hem zouden dienen door Hem te helpen de naties te bereiken met de waarheid.

*“Jes. 43:9: Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid.*

Vers 9 nodigt de naties uit om te verzamelen en hun getuigen te presenteren over wie de ware God van deze wereld is. Hij daagt degenen uit die zouden getuigen voor een andere god om hun zaak te presenteren en hen een andere god te laten noemen die kan profeteren over gebeurtenissen lang voordat ze plaatsvinden, en als ze dat niet kunnen, laat.....

-----  
 (“Israël is er misschien niet in geslaagd Gods getuige te zijn, maar God zal uit hun midden Twee Getuigen doen opstaan die die rol zullen vervullen”).

-----  
..... hen de waarheid horen– dat de Heer alleen God is – een waarheid die Israël kende omdat ze die bij vele gelegenheden en op vele manieren zagen; daarom zegt God tot Israël:

*“Jes. 43:10-12: 10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.11 Ik, Ik ben de Heere, en er is geen Heiland behalve Mij.12 Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de Heere, dat Ik God ben.*

Israël moest Gods getuigen zijn, voor de volken, dat de Heer alleen God is en dat er geen andere goden zijn naast Hem. Hij zegt in vers 21:

*“Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.*

Er is hier geen dubbelzinnigheid, geen misschien in deze verklaring, geen hoop. Israël zal Gods lof verkondigen. Zij zullen Zijn getuige zijn voor de volken. Maar hoe hebben ze het tot nu toe gedaan? Zijn zij die getuige geweest? We weten uit de boeken van Ezra en Nehemia dat de natie snel terugviel in het overtreden van de wet en het trouwen met buitenlandse vrouwen toen ze terugkeerden uit gevangenschap. Hoofdstuk 44 van Jesaja zet de boodschap van het vorige hoofdstuk voort.

*“Jes. 44:6-8: 6 Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de Heere der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen.8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik*

*het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?*

De kwestie waarmee de wereld tijdens de Verdrukking wordt geconfronteerd, is het identificeren van wie de echte God is, en het is dezelfde reden die God in Jesaja 43 en 44 opsomt als reden waarom Israël Zijn getuige zou zijn. Is Jezus de Christus of is het de bedrieger die beschreven wordt in Daniël 9:27 (vgl. Openbaring 13; Mattheüs 24:15-16)? Zal er ooit een meer benodigde tijd zijn voor een getuige van wie de echte God is dan in de Verdrukking? Israël is er misschien niet in geslaagd Gods getuige te zijn, maar God zal uit hun midden Twee Getuigen opwekken die die rol zullen vervullen.

### DE TWEE GETUIGEN IDENTIFICEREN

Er zijn veel theorieën over wie de Twee Getuigen zullen zijn. Sommigen suggereren dat het twee mannen zullen zijn die op dat moment leven en de bevoegdheid hebben om deze wonderbaarlijke daden te verrichten. Wanneer we echter bedenken dat dit "getuigen" zijn en niet alleen profeten, moeten we concluderen dat deze twee mannen Jezus gezien en gehoord moeten hebben; anders zouden ze geen getuigen zijn. Het is opmerkelijk dat het Lichaam van Christus nooit wordt aangeduid als getuigen voor God, en dat komt omdat we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We hebben Jezus niet gezien of gehoord; dus zijn we geen getuigen en kunnen we dat ook niet zijn.

Paulus werd door Ananias tot getuige geroepen toen hij zei:

*"Hand. 22:14-15: 14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.*

Vergelijk met:

*"Hand. 26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen;*

Bijgevolg moet een persoon, om een getuige te zijn, iets gezien of gehoord hebben. Er moet sprake zijn van kennis uit de eerste hand, geen geruchten. Dit geldt met name in juridische procedures, en laten we niet vergeten dat de Twee Getuigen juridische beslissingen zullen nemen op basis van hun gezag, vergelijk met Openb. 11:6:

*"Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.*

Een andere theorie over de identiteit van de getuigen is die van Zerubbabel en Jozua, de hogepriester. Dit komt omdat de getuigen worden omschreven als "de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God van de aarde staan", zie Openbaring 11:4, en Zerubbabel en Jozua worden als zodanig beschreven door de profeet Zacharia. Zie vergelijking Zach. 4:1-7,12-14. Het lijkt er echter op dat Johannes simpelweg de leer en beeldspraak van Zacharia gebruikt om de bediening van de Twee Getuigen van Openbaring 11 te beschrijven als vergelijkbaar met wat er door Zerubbabel en Jozua werd gedaan in plaats van te proberen een identificatie te geven van wie die getuigen specifiek zijn.

*"Op. 11:4: Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.*

*"Zach. 4:1-7: 1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt.2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel*

*gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren;3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des Heeren tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heerscharen.7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!*

*“Zach. 4:12-14: 12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten?13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.*

De beschrijving is dat ze kandelaars zullen zijn die de weg verlichten terwijl ze gevoed worden met olie van twee olijfbomen. Olijfolie wordt vaak gebruikt om metaforisch te spreken over het werk van de Heilige Geest. Zo voedt (machtigt) de Heilige Geest de kandelaars (de getuigen), die lichten zijn om die generatie naar de waarheid te wijzen.

#### MOZES EN ELIA

Velen hebben geconcludeerd dat Henoeh en Elia de getuigen zullen zijn, en dat is zeker mogelijk. Echter, aangezien Henoeh een Heiden was, hebben sommigen terecht in twijfel getrokken of God niet in plaats daarvan twee Joden zou sturen om te getuigen in de stad Jeruzalem. En als ze daar zijn om het Koninkrijk in te luiden, lijkt het onwaarschijnlijk dat God een Heiden zou gebruiken, aangezien Israël, en Joden individueel, een bevoorrechte status hebben boven Heidenen.

Hoewel we erkennen dat we niet zeker kunnen weten wie de Twee Getuigen zijn, lijken Mozes en Elia de meest waarschijnlijke kandidaten. Zij vertegenwoordigen de wet en de profeten, die volgens Christus het getuigenis aan de Joden is, zie en vergelijk met Luk. 16:28-31:

*“28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.*

Het waren Mozes en Elia die verschenen bij Christus' gedaanteverandering, zie Matth. 17:2-3, en Christus Zelf bevestigde dat Elia zou terugkomen, zie Matth. 17:11 vergelijk Mal. 4:5. Weinigen worden ooit beschreven als staande voor God zoals deze Twee Getuigen, zie Openb. 11:4, maar zowel Mozes als Elia worden genoemd als zij dat doen, vergelijk 1 Koningen 17:1; Ps. 106:23. Maar waarschijnlijk komt het grootste bewijs voor Mozes en Elia als de Twee Getuigen voort uit het vergelijken van de genoemde wonderen.

#### De genoemde teksten:

*“Matth. 17:2-3: 2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.*

*Matth. 17:11: Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.*

Vergelijk met:

*“Mal. 4:5: Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal.*

*“Op. 11:4: Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.*

*“1 Kon. 17:1: En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!*

*“Psalm 106:23: Dies Hij zeide, dat Hij hen verdelgen zou, ten ware Mozes, Zijn uitverkorene, in de scheure voor Zijn aangezicht gestaan had, om Zijn grimmigheid af te keren, dat Hij hen niet verdierf.*

*“Op. 11:5: En zo iemand die (de twee getuigen) wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.*

Elia riep op bekende wijze vuur uit de hemel om te oordelen over de priesters van Baäl, zie en vergelijk 1 Koningen 18:36-39:

*“ 36 Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde, en zeide: Heere, God van Abraham, Izak en Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw woord gedaan heb.37 Antwoord mij, Heere, antwoord mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt.38 Toen viel het vuur de Heeren, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.39 Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De Heere is God, de Heere is God!*

En wat was het nut van die situatie? Om:

*“.....dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt”. (vers 36),*

*“.....opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt” (vers 37).*

Wat was de reactie van degenen die getuige waren van deze gebeurtenis: “En toen het hele volk het zag, vielen zij op hun aangezicht en zeiden:

*“1 Kon. 18:39:..... De Heere is God, de Heere is God!” (vers 39).*

Vaak wordt over het hoofd gezien dat Mozes ook vuur uit de hemel gebruikte bij het oordelen. Vlak voor de uittocht wordt ons verteld dat Mozes :

*“Exod. 9:23-24: 23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de Heere gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en de Heere liet hagel regenen over Egypteland.24 En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar;.....”.*

Een ander voorbeeld van Mozes en vuur dat neerdaalde om anderen te oordelen en te verteren, is te vinden in Numeri 16:28-35:

*“28 Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat de Heere mij gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn.29 Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden.30 Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen de Heere getergd hebben.31 En het geschiedde, als hij geeindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd;32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.34 En het ganse Israel, dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei; want zij zeiden: Dat ons de aarde misschien niet verslindel!35 Daartoe ging een vuur uit van den Heere, en verteerde die tweehonderd en vijftig mannen, die reukwerk offerden.*

Daarnaast bestaan er andere overeenkomsten tussen de wonderen van de Twee Getuigen en Mozes en Elia:

*“Op. 11:6: Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.*

Sluit de hemel: Het was Elia die koning Achab vertelde:

*“1 Kon. 17:1: En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!*

Vergelijk met:

*“Lukas 4:25: Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land.*

*“Jac. 5:17: 17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.*

Water veranderd in bloed: Mozes veranderde de wateren in Egypte in bloed als oordeel voor Farao, die het volk niet liet gaan, zie Ex. 7:19-20, maar het ging om meer dan dat. Farao weigerde de Heer als God te erkennen.

*“Ex. 7:19-20: 19 Verder zeide de Heere tot Mozes: zeg tot Aaron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en in stenen vaten.20 Mozes nu en Aaron deden alzo, gelijk de Heere geboden had; en hij hief den staf op, en sloeg het water, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen van zijn knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd.*

Ex. 19 vers 17 zegt:

*“Zo zegt de Heere: Daaraan zult gij weten, dat Ik de Heere ben; zie, ik zal met dezen staf, die in mijn hand is, op het water, dat in deze rivier is, slaan, en het zal in bloed veranderd worden.*

Opnieuw zien we de kwestie rond al deze gebeurtenissen als het identificeren van de echte God. De Twee Getuigen, zoals Mozes en Elia vele jaren eerder, zullen waarheid brengen aan hen die de ware

God willen vervangen door een valse. Ze zullen oordeel brengen, maar ze zullen vooral Gods goedheid demonstreren, zelfs in Zijn tijd van toorn.

De zending van deze Twee Getuigen laat zien dat God altijd heeft gewild en altijd zal willen dat de mens wordt gewaarschuwd om Satan niet te volgen richting vernietiging. Hij heeft altijd gewild wat het beste is voor de mensheid. De woorden van 1 Timotheüs 2:4 dat God wil:

*“.....dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.....”*

.....wordt volledig getoond in de zending van deze Twee Getuigen.

*“Psalm 33:4-5: 4 Want des Heeren woord is recht, en al Zijn werk getrouw.5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des Heeren.*

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)