

## DE WAARHEID IN VUUR

Cornelius R. Stam

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

Vanuit zijn gevangenis in Rome schreef de apostel Paulus aan zijn geliefde collega's in Filippi over een verlangen dat zijn hart vervulde en dat ook ons hart zou moeten vervullen:

*“Fil. 1:20: Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alsook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.*

### WAARHEID IN IJS

Veel theologen, Bijbelleraren en Christelijke werkers hebben een grote hoeveelheid waarheid opgeslagen – als het ware ‘in ijs’; alles netjes gecatalogiseerd en geordend in de bestanden van hun geest.

De geestelijke leiders, van de dag van onze Heer op aarde, hadden veel waarheid – in ijs – maar in tegenstelling daarmee lezen wij dat van onze Heer:

*“Matth. 7:29: Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.*

Er bestaat een groot gevaar dat, zich niet bewust zijnde van “Satans listen”, de tweede en derde generatie van “genade”-gelovigen de waarheid van de machtige openbaring aan Paulus “in ijs” zullen bezitten, maar dat deze niet in hun hart zal branden.

**Technisch Bijbels correct zijn in iemands standpunt is iets heel anders dan de waarheid naar boven halen met overtuiging in de kracht van de Geest.**

### DE WAARHEID IN VUUR

Het is allemaal prima om de waarheid ‘in het ijs’ te hebben, allemaal accuraat en systematisch geclassificeerd, maar het zal pas echt gunstige resultaten opleveren als het in overtuiging wordt vertaald, en het is als een brandend vuur voor ons, een vuur dat ons dwingt om ons uit te spreken. en het belang ervan bij anderen benadrukken. Jeremia leerde hierover een les. Ontmoedigd in zijn door God gegeven bediening zei hij:

*“Jer. 20:7-9: 7 HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht; ik ben den gansen dag tot een belachen, een ieder van hen bespot mij.8 Want sinds ik spreke, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring; omdat mij des HEEREN woord den gansen dag tot smaad en tot schimp is.9 Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet gedenken, en niet meer in Zijn Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, maar konde niet.*

Jeremia wordt wel ‘de huilende profeet’ genoemd. De boodschap die God hem gaf was alles behalve prettig. Als die boodschap daarom als een brandend vuur was, opgesloten in zijn botten, en hij moe werd van het geduld en niet kon zwijgen, hoeveel te meer zou dit dan zo moeten zijn met ons, aan wie onze verheven Heer het meeste glorieuze goed nieuws ons heeft toevertrouwd dat ooit door God naar de mens is gestuurd!

Later in zijn profetie schreef Jeremia:

*“Jer. 23:28-29: 28 De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE.29 Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?”*

De schreeuwende behoefte van onze tijd bestaat uit ‘genade’-gelovigen die niet alleen de boodschap van Paulus ‘onvermengd’ hebben, maar die diep overtuigd zijn van de waarheid ervan en van de dringende noodzaak om deze bekend te maken; wier geweten hen niet zal toestaan erover te zwijgen. We hebben mannen nodig die ernstig het gebed van de apostel Paulus bidden:

*“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.*

### DE “KOUDE SCHOUDER”

De genade die uit Golgotha vloeit, brengt Satan voortdurend in verlegenheid en hij haat de verkondiging van het onvervalste *“evangelie der genade Gods”* met een diepe en bittere haat. Maar Satan is een meesterstrateeg en hij weet dat de ‘koude schouder’ en de ‘stille boycot’ vaak een verwoestend effect hebben. Ze doen vaak meer om de mond van oprechte gelovigen te stoppen dan om tegenstand te openen. En wat de waarheid van de Paulinische openbaring betreft, zijn we het tijdperk van de ‘koude schouder’ en de ‘stille boycot’ binnengegaan.

Onze fundamentalistische en evangelische broeders die nog steeds tevergeefs ernaar streven de zogenaamde “grote opdracht” uit te voeren, verzetten zich niet openlijk tegen ons; zij kunnen ons geen schriftuurlijk antwoord geven.

Ze geven ons liever de ‘koude schouder’ en sluiten ons buiten met de ‘stille boycot’, die verwoestende strategie die zegt: ‘Praat er gewoon niet over. Doe alsof ze niet bestaan’. Iedere man van God die openlijk durft te zeggen: ‘Ik geloof niet dat de waterdoop deel uitmaakt van Gods programma voor vandaag’, voelt al snel de gevolgen van de ‘koude schouder’ en de ‘stille boycot’. Toch zijn degenen die zo’n man van God op deze manier uitsluiten, zelf zo verdeeld over dit onderwerp, dat de verwarring verschrikkelijk is.

### EEN EFFECTIEF ANTWOORD

Maar de ‘stille boycot’ is toch niet zo’n verwoestend wapen als het met geloof wordt geconfronteerd. Wij die ons verheugen in *“de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid”* kunnen de “stille boycot” als een geestelijke uitdaging aanvaarden en de strijd winnen.

Toen de twaalf apostelen zo bitter werden vervolgd door de geestelijke leiders van Israël, intimideerde dat hen niet. Ze werden niet tot zwijgen gebracht, maar lieten hun heersers weten dat ze van plan waren God te dienen in plaats van mensen, door te zeggen:

*“Hand. 4:19-20: 19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God.20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.*

Maar ze werden ook niet tot zwijgen gebracht toen Satan zijn tactiek veranderde en via Gamaliël, een van Israëls meest gerespecteerde leiders, de Joodse Raad adviseerde ‘*Houdt af van deze mensen*’, Handelingen 5:38.

Toen de leiders de discipelen met rust lieten en een tijdlang handelden alsof ze niet bestonden, gaf dit de discipelen een geweldige kans om hun boodschap wijd en zijd te verspreiden. Zij hadden onbetwist het woord. De apostelen en discipelen maakten gebruik van deze gelegenheid:

*“En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen”, Hand. 5:42.*

Dit is precies wat onze reactie zou moeten zijn op degenen die ons het zwijgen willen opleggen door de door God gegeven boodschap die wij verkondigen te negeren. Ze zijn hopeloos verward en verdeeld als het om de doop en de “grote opdracht” gaat. Maar als we hen vanuit de Bijbel laten zien hoe deze opdracht, met haar verlossing door de doop, wonderbaarlijke tekenen, enz., niet is opgenomen in Gods programma voor de bedeling van genade, sluiten velen van hen hun hart en geest voor de waarheid en voor ons.

Opmerking van de vertaler: Het boek: “ONZE GROTE OPDRACHT” is te vinden op website [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) onder de afdeling: “boeken”.

Wij moeten met deze situatie omgaan zoals de eerste discipelen dat deden. We moeten onze geestelijke leiders opnieuw en energiever dan ooit de waarheid van de verborgenheid, dat aan Paulus is geopenbaard, onder ogen brengen met zijn ‘ene lichaam’ en zijn ‘ene doop’. We moeten hen confronteren met de inconsistentie, om niet te zeggen de misvatting, van het proberen die delen van de “grote opdracht” uit te voeren die zij hebben gekozen te gehoorzamen, terwijl ze de rest negeren of wegdeneren. We moeten hun geweten onder de aandacht brengen van de totale verwarring die het gevolg is van deze procedure, en van de verdeeldheid die deze onder oprechte gelovigen overal ter wereld heeft veroorzaakt.

In plaats van ontmoedigd te raken omdat het moeilijk lijkt om mensen geïnteresseerd te krijgen in het Woord, dat recht gesneden is, zouden we de huidige “stille boycot” moeten aanvaarden als een grote kans om de waarheid wijd en zijd bekend te maken. Als we oprecht proberen mensen te helpen Gods boodschap voor de wereld van vandaag en Zijn programma voor de Kerk van vandaag te begrijpen, zal Hij ons zeker niet in de steek laten, maar zal Hij ons de kracht van de Geest geven in ons getuigenis voor Hem.

**Maar er zijn bepaalde basisvoorwaarden voor een door de Geest bekrachtigd getuigenis.**

## BELANGRIJKE VOORWAARDEN

### 1. OPRECHTE BIJBELSTUDIE

Als we verwachten dat anderen zich zorgen maken over wat God in Zijn Woord zegt, moeten we er diep en oprecht om geven. Het zou voor ons van het allergrootste belang moeten zijn dat “God heeft gesproken”.

Hier is een oppervlakkige en technische studie van de Bijbel niet voldoende. We moeten dat gezegende Boek bestuderen met een oprecht verlangen om het recht te snijden, zodat we het kunnen begrijpen en gehoorzamen. Lees de brieven van Paulus en merk op hoe hij bad voor de heiligen aan wie hij

schreef, waarbij hij God ernstig smeekte dat hen geestelijk inzicht mocht worden gegeven om de glorie te zien van de boodschap die hij verkondigde.

Paulus was niet tevreden met zoveel 'stemmen' vóór de 'genadeboodschap'. Hij wilde dat mensen erdoor gegrepen zouden worden, zodat ze overtuigd zouden kunnen worden van de urgentie om het aan anderen door te geven. En het is hetzelfde in alle drie zijn opgetekende gebeden. We laten deze gebeden hier volgen:

*"Ef. 1:16-19: 16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,*

*"Ef. 3:16-19: 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.*

*"Kol. 1:9-11: 9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;*

Merk op hoe in de bovenstaande passages een door de Geest bekrachtigde bediening gebaseerd is op een intelligent begrip van de "wil" van God – Zijn doel en programma. Veel oppervlakkige Christenen zijn tevreden met 'de simpele dingen' van de Bijbel en willen niets anders, maar Gods Woord zegt:

*"1 Kor. 2:9-10: 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.*

Het strekte de vleselijke Korinthische gelovigen niet tot eer dat een helder begrip van het Woord van God zo weinig voor hen betekende. Het toonde eerder aan dat zij niet oprecht de Schrift wilden gehoorzamen.

Laten we dan het Woord van God bestuderen met een oprecht verlangen om het te begrijpen, en dan leven naar het ontvangen licht, want alleen zo kunnen we de kracht van de Geest verwachten in ons getuigenis voor Christus.

## 2. VURIG GEBED

Als we in dit artikel het Woord van God vóór het gebed hebben geplaatst, komt dat omdat Gods Woord voor ons altijd belangrijker is dan alles wat we tegen Hem te zeggen hebben. Zelfs de studie van het Woord moet echter onder gebed gebeuren, waarbij we nooit het pleidooi mogen veronachtzamen dat wijzelf en "alle heiligen" in staat mogen zijn de gezegende waarheden van "de verborgenheid" geopenbaard in de brieven van Paulus te "begrijpen".

Voor velen van ons is de tijd gekomen om te stoppen met bidden en God alleen maar om secundaire zegeningen te vragen, terwijl we ons diepere zorgen zouden moeten maken over de toestand van de Kerk, door voor de troon van genade te knielen in vurige smeekbeden voor onszelf en anderen, dat we de glorie en kracht mogen zien van de boodschap die God ons heeft toevertrouwd, zodat we op onze beurt vruchtbaar kunnen zijn in onze bediening terwijl we aan een door zonde vervloekte wereld 'de uitnemenden rijkdom Zijner genade' bekend maken:

*"Ef. 2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

### 3. GODVRUCHTIG LEVEN

Ook wij moeten 'in alle ernst' zijn over ons gedrag als Christenen. Het is niet zonder betekenis dat, toen Paulus schreef aan Timotheüs en Titus, die jonge predikanten die zoveel voor hem betekenden, zijn voornaamste onderwerp godsvrucht was. Hij wilde dat deze broeders dicht bij God zouden leven en oprecht zouden proberen van Zijn gemeenschap te genieten en Zijn wil te gehoorzamen.

Ware godsvrucht oefent een enorme kracht uit, terwijl de toegeeflijkheid die tegenwoordig in Christelijke kringen zo overheersend is, al het goede onderwijs en alle goede daden waarmee gelovigen zich bezighouden, neutraliseert. Te weinig gelovigen beseffen dit. Te velen hebben 'een vorm van godzaligheid', maar ervaren weinig van 'de kracht daarvan', zie 2 Tim. 3:5:

*"Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.*

Ze willen deel uitmaken van de hoofdstroom van 'Christelijke' activiteiten. Ze zijn gelijkvormig aan deze wereld en proberen vaak de verlorenen voor Christus te winnen door zich bij hen aan te sluiten en betrokken te raken bij hun belangen. Dit is de verkeerde benadering.

Van John Wesley wordt gezegd dat velen zouden beven als hij alleen maar onder de niet-geredde mensen zou verschijnen. Dit was zeker niet omdat Wesley één van hen wilde zijn. Het was veeleer omdat hij anders was, een waarlijk godvruchtig man wiens leven en prediking een berisping waren voor hun ongelovige toestand.

### 4. GETROUW GETUIGENIS

Als de door God gegeven boodschap van Jeremia als een vuur in hem brandde, zodat hij er niet over kon zwijgen, hoeveel te meer zouden we dan door de liefde van God gedwongen moeten worden om te getuigen van het goede nieuws van Zijn genade! Hoe zou het ons hart elke dag moeten raken dat we tegen iedere zondaar kunnen zeggen wat Paulus tegen de niet-geredde Korinthiërs zei: "Christus stierf voor onze zonden"!

We moeten ernaar streven om het Woord te bestuderen, ernstig te bidden en een godvruchtig leven te leiden, om effectief te getuigen van Gods genade in Christus! We moeten bidden dat we vrijmoedig mogen spreken, zonder voorbehoud!

De apostel Paulus legt, door goddelijke inspiratie, grote nadruk op vrijmoedigheid als het gaat om het getuigen van de boodschap van genade. Hij spoort zijn lezers aan: "wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht" en "Doet aan de gehele wapenrusting Gods", en vraagt onophoudelijk en vurig gebed voor 'alle heiligen', en, zoals we hebben gezien, ook voor zichzelf.

*“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglich moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.*

Let op de woorden ‘En voor mij’ in deze passage. Zou iemand vermoeden dat Paulus gebed nodig zou hebben voor vrijmoedigheid? Toch noemt hij zichzelf hier omdat hij zo’n gebed juist nodig heeft. Klaarblijkelijk was hij van nature niet stoutmoedig, maar had hij een bijzondere genade nodig om zich met vertrouwen uit te spreken. Aan de Korintiërs schreef hij:

*“1 Kor. 2:3: En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving.*

Het heilige verslag vertelt hoe hij, terwijl hij in Korinthe was, speciale aanmoediging van God nodig had om vrijmoedig te spreken:

*“Hand. 18:9-10: 9 En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.10 Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want ik heb veel volks in deze stad.*

Satan wil ons de mond snoeren. Hij gebruikt alle trucs en middelen om ons getuigenis te neutraliseren en ons ‘onrendabele dienaren’ te maken. Maar we moeten ons bewust zijn van ‘de listen van de duivel’ en ‘niet onwetend zijn van zijn plannen’.

Van de vertaler: Zie het artikel **“Satanische misleiding van gelovigen in de moderne tijd”**. Het artikel staat op website [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) onder “artikelen”.

En door Gods genade moeten we zijn viervoudige aansporing gehoorzamen om ‘stand te houden’, zie Ef. 6:10-18, terwijl we ‘het zwaard van de Geest’ hanteren als goede soldaten van Jezus Christus.

*“Ef. 6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;*

Het is in dit verband interessant om de eerdere passages in de brief aan de Efeziërs te vergelijken met de slotaansporing van de apostel in Efeziërs 6. In Efeziërs 1:9 verklaart hij dat God *“Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil”*. In de verzen 15-21 bidt hij dat *“alle heiligen”* de geest van *“wijsheid en openbaring”* mogen ontvangen om het te begrijpen. In Efeziërs 3:14-19 bidt hij opnieuw heel ernstig, dat alle heiligen het *“mogen begrijpen”*.

Maar nu bidt hij in Efeziërs 6:18-20 – opnieuw voor *“alle heiligen”*, dat hun het Woord mag worden gegeven opdat zij vrijmoedig hun mond mogen openen om deze zelfde kostbare waarheid te verkondigen.

*“Ef. 6:18-20: 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.*

We zijn ons er terdege van bewust dat sommige oprechte gelovigen simpelweg niet over de gave van spraak beschikken. Het is voor hen moeilijk om ergens veel over te zeggen. Zulke mensen kunnen echter de geest van Paulus’ oproep in praktijk brengen, want een getrouw getuigenis beperkt zich niet alleen tot een mondeling getuigenis. Zulke mensen kunnen de waarheid verkondigen door middel van “genade”- literatuur, die onder gebed wordt verspreid, of door het sponsoren van radio-uitzendingen helpen waarin “het evangelie der genade Gods” en de verborgenheid duidelijk worden gepresenteerd. Sommige van Gods uitgelezen heiligen ‘zeggen nooit veel’, maar zulke heiligen zullen dit niet gebruiken als excuus om er niet in te slagen om op één of andere manier op indringende wijze het wonderbaarlijkste goede nieuws bekend te maken dat in het hele Woord van God te vinden is.

Wij (Berean Bible Society) doen dan ook een beroep op al onze lezers die zich met ons zijn gaan verheugen in de rijkdom van de genade, vervat in de kostbare “verborgenheid” of “geheimenis”, geopenbaard aan Paulus: Laten we van ons enige grote verlangen datgene maken dat het hart van onze geliefde apostel vervulde – uitgedrukt in de passage waarmee we dit artikel openen:

*“Fil. 1:20: Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, also ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.*

Laten we er niet tevreden mee zijn dat Gods waarheid ‘in het ijs’ staat. Laten we Hem liever vragen om het in onze harten in vuur en vlam te zetten.

## DE GEEST VAN VREESACHTIGHEID EN DE GEEST VAN GELOOF

### De geest van vreesachtigheid

*“2 Tim. 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.*

Wij geloven dat, voor het eerst, aan Paulus werd toevertrouwd: “de bedeling der genade Gods” en “het evangelie der genade Gods”. Zie Ef. 3:1-3; Handelingen 20:24:

*“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

*“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.*

**Wij geloven** dat voor het eerst aan Paulus “de prediking van Jezus Christus overeenkomstig de openbaring van de verborgenheid” was toevertrouwd, Rom. 16:25:

*“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

**Wij geloven** dat de grote boodschap die aan Paulus is opgedragen en door hem is verkondigd, de boodschap vervangt die aan de elf is opgedragen en door hen met Pinksteren is verkondigd.

**Wij geloven** dat er in het door Paulus verkondigde “ene geloof” slechts “één lichaam” en “één doop” is, zie Ef. 4:4-5 en 1 Kor.12:13:

*“4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 5 Eén Heere, één geloof, één doop,*

*“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.*

**Wij geloven** dat deze “ene doop” in Christus en Zijn Lichaam de twee dopen van Pinksteren vervangt: zowel de doop met water voor de vergeving van zonden als die in of in de geest voor wonderbaarlijke krachten, zie Handelingen 2:38; Hand. 1: 5 en 8:

*Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.*

*“Hand. 1:5 en 8: 5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen..... 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.*

Je zou denken dat de Schrift zo onmiskenbaar duidelijk en nadrukkelijk is over deze onderwerpen dat niemand het verkeerd zou kunnen begrijpen, en dat elke leraar van het Woord deel zou nemen om ze bekend te maken, maar dat is niet zo. Waarom?

Het antwoord is niet prettig. Zeker, sommigen hebben deze kostbare waarheden nog niet gezien, maar het aantal hiervan neemt gestaag af. De meeste van onze geestelijke leiders zijn keer op keer met deze waarheden in aanraking gekomen, maar ze vermijden om ze eerlijk onder ogen te zien. Waarom? Voor deze schrijver lijkt hun gedrag maar één antwoord op te leveren: **ANGST!**

Sommige Christelijke leiders beweren dat ze zich zo slecht voelen omdat wij (genade gelovigen) in de één of andere vorm van ketterij zijn vervallen, maar wie van hen heeft ons ooit, met het Woord, opgezocht om te proberen ons op het rechte pad te brengen? Bijna geen. Het lijkt erop dat zij er de voorkeur aan geven ons te laten wegdrijven, terwijl zij alleen maar medelijden hebben en bidden! En als we de kwestie met hen willen bespreken, vinden ze eindeloze excuses.

Wij zijn van mening dat zaken die zo duidelijk belangrijk zijn, overal in het land gretig en liefdevol besproken moeten worden. De Kerk heeft haar grootste vooruitgang op geestelijk gebied gemaakt, toen belangrijke onderwerpen op deze wijze werden besproken. Maar dit is het laatste waar onze leidende Bijbelleraren mee zouden instemmen als het om de “grote opdracht” en de waterdoop gaat. Ze willen deze vraag niet behandelen met ons. Het lijkt meer dan duidelijk dat ze bang zijn om dit onder ogen te zien.

Er zijn ook velen die in hun hart – en we hebben reden om dit te weten – er al van overtuigd zijn dat we de waarheid spreken, maar uit pure, laffe lafheid een discrete stilte bewaren of alleen vertrouwelijk spreken met degenen op wie ze kunnen vertrouwen en die hen niet in verlegenheid brengen.

We zijn er zeker van dat het aantal hiervan groter is dan de meeste van onze lezers zich kunnen voorstellen. In het geheim geloven ze in deze waarheden en verheugen ze zich erover, maar wat als ze dit publiekelijk zouden erkennen en ze openlijk zouden gaan verkondigen? In zulke gevallen ziet de



predikant de waarheid, maar in plaats van “*de geest des geloofs*” te oefenen en met Paulus te zeggen: “*Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken*”, laat hij “*een geest der vreesachtigheid*” toe met vragen als: ‘Wat zou er gebeuren met mijn pastoraat, mijn salaris, dat binnenkort verdiende pensioen of die drie kinderen die ik moet laten studeren?’ Eigenlijk zou er iets wonderbaarlijks gebeuren met al deze problemen, maar op de één of andere manier kan angst nooit zien wat zo duidelijk is voor het geloof.

Het is niet God die deze geest in Zijn volk inbrengt; het is Satan. Hij zou de Kerk ervan weerhouden de waarheden te begrijpen die speciaal voor haar bedoeld waren, en zou haar aldus de theologische eenheid en geestelijke kracht in haar bediening voor Christus ontnemen.

Zo is Satan erin geslaagd de Kerk in de greep van verwarring en verdeeldheid te houden, simpelweg door de geest van angst (vreesachtigheid) in de harten van haar geestelijke leiders te prenten. De leiders vrezen voor hun eigen tijdelijke welzijn en de mensen volgen hen als schapen en mijden de meest gezegende waarheden van de Bijbel als een plaag.

*“2 Tim. 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.*

Moge God vooral onze Bijbelgelovige leiders genadig overtuigen en hen laten zien dat zij niets te verliezen hebben en dat dit allemaal de moeite waard is om te winnen door eerlijk de waarheid onder ogen te zien en er vervolgens moedig en trouw voor te staan. En moge hij Zijn mensen verder aansporen om lafhartige angst opzij te zetten en ware Bereërs te zijn, deze leringen met een open geest te laten horen en vervolgens zelf – dagelijks – de Schriften te onderzoeken om te zien of deze dingen zo zijn.

Alleen door deze koers te volgen zullen wij in staat zijn ons leven op aarde af te sluiten zoals Paulus zijn leven en deze brief afsloot met de woorden:

*“2 Tim.4:7-8: 7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.*

## DE GEEST DES GELOOFS

*“2 Kor. 4:13: Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;*

Het is inspirerend om de psalmist, ook al is hij ‘zeer bedroefd’, te horen zeggen:

*“Psalm 116:10: Ik heb geloofd, daarom sprak ik,.....”.*

Het is ook inspirerend om de apostel Paulus te zien ‘verontrust, verbijsterd, vervolgd, terneergeslagen, altijd ter dood overgeleverd om Jezus’ wil’. Het is inspirerend om hem zijn standpunt naast David te zien innemen en hem te horen verklaren dat hij heeft “*denzelfden Geest des geloofs*”, en voegt eraan toe: “*zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook*”, zie 2 Kor. 4:8-13:

*“8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in*

*ulieden.13 Dewijl wij nu **denzelfden Geest des geloofs** hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; **zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;***

Als allen die de glorieuze boodschap van genade geloofden: dat gelovigen in Christus ‘aanvaard’ worden in Hem en ‘volledig’ zijn in Hem, gedoopt worden in ‘één lichaam’ door ‘één doop’ die de Geest bewerkstelligt. Als allen, die diep in hun hart de kenmerkende waarheden van de brieven van Paulus geloven, zich vandaag maar zouden uitspreken, zou er morgen een ingrijpende opwekking zijn in het Lichaam van Christus.

Als zij alle andere overwegingen terzijde zouden schuiven en hun standpunt met David en Paulus zouden innemen en zeggen: “*zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook*”, zouden de resultaten even verfrissend als verbazingwekkend zijn. En degenen die de door de hemel gezonden boodschap geloven, die Paulus verkondigde, moeten zich uitspreken, want dit is ‘de **Geest des geloofs**’.

Opmerking: De King James Bible heeft: “*De **geest des geloofs***”.

Laten we, door Gods genade, niet meedrijven met de massa, met de menigte van degenen die het niet langer belangrijk vinden dat Gods Kerk verward en verdeeld is; of met degenen die zeggen: “De verborgenheid dat aan Paulus werd geopenbaard ontsluit zeker de Schrift, maar deze boodschap lijkt impopulair, dus we zullen er niet veel over zeggen”.

Laten we, als het om het Woord van God gaat, liever achter David en Paulus staan en zeggen: “*zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook*”. Dit is ‘de **geest des geloofs**’.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)