

Een nieuw lichaam

Pastor John Fredericksen

Hoe ouder we worden, hoe meer ons lichaam verslijt en gevuld wordt met ongemakken en pijn. Het herinnert ons aan ons hemelse thuis en helpt ons voor te bereiden op de tijd waarin we de eeuwigheid binnenstappen. In de herfst van 2013 kreeg een dierbare heilige in onze gemeente steeds ernstiger gezondheidsproblemen.

Op een dag stond hij op en zei tegen ons allemaal: 'Geniet nu van je pijntjes, want op een dag zullen we, misschien binnenkort, bij de Heiland in de hemel zijn. Daar zullen we nieuwe hemelse lichamen krijgen. We zullen geen pijn, geen verdriet en geen dood kennen. Er wacht ons een glorieuze toekomst. Wees hier blij mee.'

Bovenstaande verwachting is recht op het doel af. Toen de apostel Johannes de fysieke eeuwige staat uitlegde, schreef hij:

"1 Joh. 3:2: Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

De evangelierverslagen, over onze opgestane Heiland, beschrijven Hem met een lichaam dat qua uiterlijk lijkt op Zijn vorige toestand. We zouden zeker verwachten dat de Heiland, als God Zelf, geen pijn meer ervoer. Openbaring 21:4 bevestigt dit wanneer het verwijst naar de eeuwige staat van de koninkrijks-heiligen. Johannes schreef:

"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

De apostel Paulus legt uit dat er grote verschillen zullen zijn in ons nieuwe eeuwige lichaam. Het zal een "hemels" lichaam zijn (zie 1 Kor. 15:38-40), wat betekent dat het door God geschikt zal zijn om te gedijen in de atmosfeer van de hemel. In tegenstelling tot onze fysieke lichamen die zwak, degenererend en uiteindelijk verdorven zijn, zullen onze nieuwe lichamen "opstaan in onvergankelijkheid...heerlijkheid...kracht...[en als] een geestelijk lichaam" (zie 1 Kor. 15:42-44).

"1 Kor. 15:38-40: 38 Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

"1 Kor. 15:42-44: 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Paulus vervolgt zijn uitleg door te zeggen: "...vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven...zie, ik toon u een mysterie...we zullen allemaal veranderd worden" (zie 1 Kor. 15:50-51). Om onze verandering samen te vatten zegt hij in 1 Kor. 15:49:

"En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

“1 Kor. 15:50-51: 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijke beërft de onverderfelijke niet.51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

Wanneer u gebukt gaat onder fysieke pijn, bedenk dan dat onze Heer ons op een dag nieuwe lichamen zal geven zonder zwakte of pijn. Geloof het, verheug u erover en kijk er met dankzegging naar uit. Blijf vol verwachting en trouw uitzien naar het moment dat Hij ons komt halen, zie 1 Thess. 4:13-18 en 1 Kor. 15:51-53.

*“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.18 **Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.***

“1 Kor. 15:51-53: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen.