

Is iedereen vergeven?

Justin Johnson

“Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

De vergeving van zonden wordt mogelijk gemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Door zijn genade biedt God vergeving van alle zonden aan, aan elk mens in Christus.

Dit betekent niet dat iedereen al vergeven is, want niet alle mensen zijn in Christus. Niet alle mensen hebben geloof.

De voordelen van het evangelie van Christus, inclusief de voordelen van het bloed, worden alleen gegeven aan hen die eerst op het evangelie vertrouwen, zie Efeziërs 1:13:

“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Toch heerst er een onjuist idee dat zonde geen probleem meer is voor de ongelovige, omdat hij zelfs vergeving ontvangt als hij ongelovig is.

Het Zoon Probleem en Zonden

Eeuwenlang is het ware gezegde geweest: “het is niet langer een zondeprobleem, maar een Zoon probleem”. Sommige predikanten zeiden dit na het onderwijzen over Johannes 8:24:

“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

Deze uitspraak legt uit dat de enige manier om vergeving te ontvangen, via Jezus Christus is. Het leert echter niet dat iedereen al vergeven is zonder geloof in het evangelie.

Zonde is niet langer het probleem, want Christus is degene die hen van zonden zal verlossen. Het zondeprobleem verwijderen zonder eerst in Christus te geloven is het tweede deel van de tekst negeren: het probleem van de Zoon.

Het is niet zo dat er voor niemand meer een zondeprobleem is, het is dat er voor iedereen een probleem is van geloof in de Zoon. Zonder geloof in de Zoon blijft het zondeprobleem bestaan.

Als iemand een te genezen ziekte heeft en zich verzet tegen de remedie, dan heeft hij een probleem met zowel de remedie als de ziekte. De remedie accepteren betekent dat er geen probleem zal zijn met de ziekte.

De ongelovige heeft nog steeds een probleem met zonde dat alleen genezen kan worden door Christus. Alleen omdat de remedie bestaat en beschikbaar is, betekent niet dat de ziekte weg is. Ze moeten de remedie ontvangen om de zonde te verwijderen.

Nog steeds een zondeprobleem

De enige mensen in de Bijbel voor wie alle zonden vergeven worden, zijn zij die in Christus zijn. De Bijbel leert duidelijk dat als iemand de Zoon verwerpt, ze nog steeds een probleem hebben met hun zonden.

Paulus zegt in (zie) 2 Thess. 1:5-8 dat de ongelovige verdrukking en straf zal ontvangen voor hun ongehoorzaamheid aan het evangelie. Ongehoorzaamheid is zonde, hun lastig vallen van de Thessalonicenzen is een zonde, en alles wat niet uit geloof is, is zonde, zie Rom 14:23.

“2 Thess. 1:5-8: 5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen, die u verdrukken;7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

“Rom. 14:23: Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

Hebreeën 10:26 zegt dat er geen offer meer is voor zonden die begaan zijn nadat het overblijfsel de kennis van de waarheid heeft ontvangen en daarna is afgevallen. Zij zouden met hun zonden moeten afrekenen.

“Hebr. 10:26: Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

Openbaring 18:5 spreekt over Babylons ongerechtigheden die in de toekomst door God herinnerd zullen worden.

“Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.

Vergeving in de Hel

Slechte prediking propageert het probleem door te verkondigen dat “iedereen in de hel zijn zonden vergeven zijn”. Wat een zielige presentatie van het kruis.

Als alle zonden, van ongelovigen, vergeven worden, zelfs in de hel, waarom zijn ze daar dan? De hel is geschapen voor de duivel en zijn engelen, omdat zij als eersten zondigden.

Zijn zij in de hel omdat zij de glorie van God misten? Het is een zonde om Gods glorie niet te manifesteren, zie Rom. 3:23 en Rom. 10:3:

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

“Rom. 10:3: Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.

Zijn ze in de hel omdat ze niet genoeg rechtvaardigheid hebben? Daar is een woord voor, onrechtvaardigheid, en alle onrechtvaardigheid is zonde, zie 1 Johannes 5:17:

“Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.

Iedereen in Christus zal worden geoordeeld volgens Christus' werk voor hen. Iedereen in de hel zal worden geoordeeld volgens hun eigen werken.

Als hun werken niet goed genoeg zijn, is het zonde, zie Jak. 4:17. Als hun werken slecht zijn zoals in Openb. 21:8, dan is het overduidelijk een zonde.

“Jak. 4:17: Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.

“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Mensen zitten in de hel vanwege hun zonden. Er is vergeving van zonden aangeboden door geloof in het bloed van Christus, maar ze hebben dat afgewezen en moeten met de gevolgen omgaan.

Geloof het om het te ontvangen

Wij prediken het evangelie zodat mensen zouden horen waarin Christus heeft voorzien en het zouden geloven tot zaligheid, zie Efeziërs 1:13:

“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Paulus predikte onder de Heidenen dat “zij vergeving van zonden mochten ontvangen” op basis van hun geloof in het evangelie, zie Handelingen 26:18. Geloof was vereist.

“Hand. 26:18: Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.

“Hand. 13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Voor hen die geloven, is de redding verzekerd. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zie Hebrëeën 11:6:

“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Ongelovigen hebben vergeving nodig voordat ze sterven. Vergeving is alleen te vinden in Christus. Iedereen kan in Christus zijn door geloof in het evangelie.

Als iemand zonder geloof is en buiten Christus staat, is er geen vergeving.

God heeft alles gedaan wat nodig is om zielen te redden, inclusief het verschaffen van de middelen voor vergeving. Dit evangelie van genade (Gods rijkdommen ten koste van Christus) wordt gepredikt aan alle volken tot gehoorzaamheid des geloofs, zie Rom. 1:5:

“(Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

Het is er. Het wordt u gratis aangeboden, maar u moet het geloven om het te ontvangen!