

Pas op!

Pastor Paul M. Sadler

“1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

“2 Tim. 3:13: Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.

In de laatste dagen van de (huidige) bedeling van genade zullen er twee gebieden zijn waarop we vooral waakzaam moeten zijn met betrekking tot degenen die het Woord bedienen. Paulus waarschuwt ons dat sommigen, maar niet allen, zullen afwijken van het geloof dat ooit dichtbij en dierbaar voor hun hart was.

Zij zullen de **gezonde leer**, die ons voor het eerst door de apostel Paulus werd overgeleverd, verlaten en in plaats daarvan gehoor geven aan verleidende geesten. Als zij dingen leren die in strijd zijn met het evangelie van Paulus, zal dat veel verwarring onder de broeders veroorzaken, wat een meesterlijke list is van Satan, die de auteur van verwarring is. Maar waarom zouden deze leraren willens en wetens afwijken van de waarheid? De redenen zijn talrijk en gevarieerd: bekendheid vanwege de ontdekking van een zogenaamde nieuwe waarheid, bredere acceptatie in het reguliere Christendom, grotere aantallen en andere verleidingen van vleeselijk, aardse gewin.

Het niveau van verwarring neemt dramatisch toe als we bedienaars toevoegen die opzettelijk nietsvermoedende mensen misleiden om een utopische of sekteachtige bediening op te bouwen. Paulus zegt dat ze “een gedaante van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan ontkennen”, zie 2 Tim. 3:5:

“Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

In één woord: zij zullen de prediking van het kruis ontkennen, wat de kracht van God tot verlossing is, zie Rom. 1:16; 1 Kor. 1:18:

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“1 Kor. 1:18: Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Degenen die onder hun betovering komen, zullen hun oren laten prikkelen met inspirerende boodschappen, maar er zal een oorverdovende stilte zijn als het gaat om de godheid van Christus, de maagdelijke geboorte of het kostbare bloed van Christus.

De apostel is duidelijk voor iedereen die wil luisteren als hij zegt: *“Heb ook een afkeer van deze”*.

Als u dit niet doet, wordt u meegesleurd in wat óf hun ondeugdelijke leer is, óf een web van bedrog. Pas op! De oplossing van Paulus om deze gevaren te vermijden is eigenlijk heel eenvoudig:

“2 Tim. 3:14: Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

In een notendop: Volg Paulus zoals hij Christus volgde. Een goed begrip van de brieven van Paulus zal een bescherming zijn tegen fouten en zal u beschermen tegen misleiding of bezwijken voor de slimme plannen van mensen.

Van de vertaler:

Zie hier een aantal teksten in de brieven van Paulus betreffende de “**gezonde leer/woorden**”. U kunt dit controleren in uw concordantie en zoeken in “het Nieuwe Testament”. Het is aan te bevelen om de genoemde teksten in hun verband/context te lezen.

1 Timotheüs 1:10

*“Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de **gezonde leer** is;”.*

1 Timotheüs 6:3

*Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de **gezonde woorden** van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,*

2 Timotheüs 1:13

*Houd het voorbeeld der **gezonde woorden**, die gij van mij (Paulus) gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.*

2 Timotheüs 4:3

*Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de **gezonde leer** niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;*

Titus 1:9

*Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de **gezonde leer**, en om de tegensprekers te wederleggen.*

Titus 2:1

*Doch gij, spreek hetgeen der **gezonde leer** betaamt.*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl