

De veiligheid van het zegel

Pastor Ricky Kurth

Alle teksten komen uit de Statenvertaling

“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

Wat betekent het om door de Geest ‘verzegeld’ te zijn, en hoe veilig maakt dit zegel ons? Woorden betekenen dingen, en het is ons niet toegestaan willekeurige betekenissen aan Bijbelwoorden toe te kennen. Maar een zorgvuldige studie van het Bijbelse gebruik van dit woord “zegel” zal de betekenis ervan voor ons ontwikkelen en ons geloof versterken.

In Esther 8:8 beval de koning van Perzië dat er een decreet zou worden uitgevaardigd, en beval: *“verzegelt het met des konings ring”*. Wanneer de ring van de koning tegen de hete was werd gedrukt waarmee in die tijd een document werd verzegeld, werd op de verzegelde boekrol een afdruk aangebracht die deze identificeerde met de koning. Op dezelfde manier werden wij, toen u en ik in Christus werden gedoopt op het moment dat we het evangelie geloofden, geïdentificeerd met Christus, en tot op de dag van vandaag dragen we de onzichtbare afdruk van de Heilige Geest. En ook al identificeer ik me graag met onze sportteams in Chicago totdat ze beginnen te verliezen, hoe goed is het om te weten dat God met ons geïdentificeerd blijft, zelfs als we Hem bedroeven!

Esther 8:8 leert ons ook dat een decreet, verzegeld met de ring van de koning, *“is niet te wederroepen!”* Zelfs de koning zelf kon een met zijn ring verzegeld bevel niet ongedaan maken. Hoe geruststellend om te weten dat, hoe we Zijn Geest ook bedroeven, God Zelf de eeuwige bestemming van een gelovige die Zijn zegel draagt, niet kan terugdraaien. Toen Daniël in de leeuwenkuil werd gegooid, verzegelde de koning de kuil met zijn eigen zegelring *“opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden”* (Dan. 6:17).

Als we verdergaan in onze studie van het zegel, zien we dat Job een absoluut vertrouwen genoot met betrekking tot zijn veiligheid (Job 19:25-27), omdat hij wist dat zijn zonde *“in een bundeltje verzegeld”* was, (Job 14:17). Hij wist dat niemand het zegel van God kon verbreken en kon zijn zonde loslaten. Maar hoeveel veiliger moeten wij ons voelen! Christus heeft meer gedaan dan onze zonden in een bundeltje verzegelen; *“maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande”*. (Hebreeën 9:26) en heeft ons verzegeld met Zijn Geest!

Vervolgens vertelt Jeremia 32:9-10 ons in onze studie van het zegel dat Jeremia wat land kocht en de akte “verzegelde”, hier “het bewijs van de aankoop” genoemd (v. 11).

“Jer. 32:9-11: 9 Dies kocht ik van Hanameel, mijns ooms zoon, het veld, dat bij Anathoth is; en ik woog hem het geld toe, zeventien zilveren sikkelen.10 En ik onderschreef den brief en verzegelde dien, en deed het getuigen betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had.11 En ik nam den koopbrief, die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen, en den open brief;

Deze schrijver herinnert zich nog goed dat hij als jonge jongen op pad ging voor prijzen die op de achterkant van dozen met ontbijtgranen werden geadverteerd. De prijzen waren ‘gratis’, maar er waren twee of drie ‘aankoopbewijzen’ op elke doos ontbijtgranen nodig. Dat is wat de Geest voor ons is, een bewijs dat onze vergeving is gekocht door het bloed van Christus, een ‘bewijs’ dat zou kunnen worden gepresenteerd als we ooit zouden worden geroepen om voor Gods rechtbank te staan.

Net zoals er “getuigen” waren (Jer. 32:10) van de aankoop van Jeremia, weten we dat er engelachtige getuigen waren van de aankoop van onze verlossing, heiligen die met verwondering toekeken hoe de

Zoon van God onze verlossing kocht op Golgotha, en zich vervolgens verheugden toen we het evangelie geloofden, Lukas 15:10, en verzegelden de deal.

“Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Het bewijs van aankoop in de tijd van Jeremia bestond uit twee delen: “zowel datgene wat volgens de wet en het gebruik verzegeld was, als datgene wat open was” (Jer. 32:11), een open akte die ter beoordeling beschikbaar bleef in het geval van geschillen over land. en een verzegelde akte die om veiligheidsredenen veilig wordt bewaard. Deze delen waren identiek. We weten dat criminele verduisteraars vaak twee verschillende sets boeken bijhouden: één om aan de autoriteiten te laten zien, en één die nauwkeurig hun wandaden weergeeft! Maar Jeremia's aktes waren hetzelfde, “zowel wat verzegeld was... als wat open was”, wat ons eraan herinnert dat, terwijl ons Geestelijke zegel onzichtbaar is (aangezien *“uw leven met Christus verborgen is in God”* – Kol. 3:3), zouden onze openbare levens hetzelfde moeten zijn als onze eigendomsakte, want ons open zegel is *“bekend en gelezen van alle mensen”*, zie 2 Kor. 3:2-3. De apostel Paulus verwoordde het zo:

“2 Tim. 2:19: Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.

“2 Kor.3:2-3: 2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

Jeremia's landbewijzen werden ter bewaring *“in een aarden vat”* geplaatst (Jer. 32:14). Op dezelfde manier plaatste God het bewijs van onze aankoop in ons, in deze potten van klei waaruit ons fysieke lichaam bestaat, zie Gen. 2:7 en 2 Kor. 4:7:

“Gen. 2:7: En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

“2 Kor. 4:7: Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;

Zouden de daden van Jeremia in de tempel niet veiliger zijn geweest? Welnu, wat bestond langer, de Israëlitische tempel of de Dode Zee rollen die onlangs na bijna tweeduizend jaar werden gevonden en: *“in aarden vaten!”* God weet precies wat Hij doet als Hij uw zegel in het aarden vat van uw fysieke lichaam achterlaat, want het wordt beveiligd door de kracht van Zijn almachtige arm.

Jeremia kreeg te horen dat hij zijn koopbrieven in een aarden vat moest doen, *‘opdat zij vele dagen mogen bestaan’*, Jeremia 32:14:

“Zo zegt de HEERE der heerscharen, de God Israëls: Neem deze brieven, dezen koopbrief, zo den verzegelden als dezen open brief, en doe ze in een aarden vat, opdat zij vele dagen mogen bestaan.

Hoe veel dagen? Welnu, Israël stond op het punt door Babylon onder de voet te worden gelopen, wat betekende dat, hoewel Jeremia de eigendomsakte van het land bezat, het eigendom zeventig jaar lang buiten zijn macht zou zijn. Toen Jeremia de Heer ondervroeg over de wijsheid van Zijn gebod om het land te kopen, Jer. 32: 24-25, verzekerde de Heer hem dat er op een dag een einde zou komen aan de ballingschap en dat het land niet langer buiten zijn macht zou zijn, Jer. 32:44:

“Jer. 32:24-25 en 44: 24 Zie, de wallen! zij zijn gekomen aan de stad, om die in te nemen, en de stad is gegeven in de hand der Chaldeen, die tegen haar strijden; vanwege het zwaard en den honger en de

pestilentie; en wat Gij gesproken hebt, is geschied, en zie, Gij ziet het.25 Evenwel hebt Gij tot mij gezegd, Heere HEERE! koop u dat veld voor geld, en doe het getuigen betuigen; daar de stad in der Chaldeen hand gegeven is.....44 Velden zal men voor geld kopen, en de brieven onderschrijven, en verzegelen, en getuigen doen betuigen, in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in de steden van Juda, en in de steden van het gebergte, en in de steden der laagte, en in de steden van het zuiden; want Ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de HEERE..

Hoe dit ons eraan herinnert dat, toen de Heer Jezus ons verlost, Hij wist dat, ook al zou Hij de koopbrief in ons hart houden, we voor ongeveer zeventig jaar buiten Zijn controle zouden zijn, Ps. 90:10. Gelukkig ging Hij, net als Jeremia, door en deed de aankoop toch!

“Psalm 90:10: Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

We leren meer over de Bijbelse betekenis van het woord ‘zegel’ in Ezechiël 28:12, waar over den koning van Tyrus (Morgenster / Satan , zie Jes. 14:12-15) wordt gezegd:

“Ez. 28:12: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

Opmerking van de vertaler: De King James Bible heeft in Jes. 14:12:

“How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

“Lucifer”: De meest voorkomende betekenis voor Lucifer in het Engels is als een naam voor de Duivel in de Christelijke theologie. Het verscheen in de King James-versie van de Bijbel in Jes. 14:12. “Lucifer betekent: “stralende, lichtdrager”,

Hier leren we dat iets dat verzegeld is, compleet en volmaakt is. Er kon niets aan de Morgenster (Satan) worden toegevoegd om hem wijzer of mooier te maken. Op dezelfde manier heeft God sinds de oorspronkelijke schepping geen enkele ster hoeven toe te voegen, aangezien Hij in het begin “de sterren verzegelde”, zie Job 9:7:

“Die de zon gebiedt, en zij gaat niet op; en verzegelt de sterren;

En wonder boven wonder hoeft er vandaag de dag niets toegevoegd te worden aan de gelovigen die verzegeld zijn met de Geest, want wij zijn “volledig in Hem”, zie Kol. 2:10:

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

In de tijd van Jeremia moesten zowel de verkoper als de koper van grond hun zegel op de akte plakken om van de transactie te getuigen. Maar hoe zit het met de transactie van onze verlossing? Johannes 3:33 zegt:

“Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.

Hoe kan een mens ‘aan zijn zegel vasthouden’ dat God waar is? Simpelweg door Zijn getuigenis te ontvangen en in Christus te geloven, Joh. 3:36:

“Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

En sprekend over de Heer Jezus Christus zegt Johannes 6:27: *“Dezen heeft God de Vader verzegeld”*. Waar zou Johannes naar kunnen verwijzen anders dan naar de ervaring van onze Heer bij Zijn doop toen ‘de Heilige Geest in lichamelijke vorm als een duif op Hem neerdaalde’, zie Lukas 3:22:

“En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Als dit het geval is, is de conclusie die we hieruit kunnen trekken bijna te waardevol om te geloven. Als het ‘zegel’ waarmee God de Vader onze Verlosser verzegelde de Heilige Geest is, dan zijn jij en ik verzegeld met hetzelfde zegel waarmee de Heer Jezus Christus werd verzegeld. Als je je daardoor niet veilig voelt, weet ik het ook niet meer!

Maar waarom zou de Heer zo’n veilig zegel nodig hebben? Misschien zou dit Hem in zekere zin in staat stellen om in Zijn menselijkheid de verschrikkelijke last van de zonde te dragen die op Golgotha op Hem werd gelegd. Als dit zo is, hebben we verder bewijs dat we nooit bang hoeven te zijn voor het verlies van de verlossing als gevolg van onze zonde. Als alle zonden van de hele wereld niet voldoende waren om Zijn zegel van de Geest te verbreken, dan zal uw betrekkelijk kleine last van zonden er zeker nooit toe bijdragen om uw zegel van de Geest te verbreken.

Romeinen 4:11 leert ons dat Abraham heeft *“het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend”*. Het zegel van Abraham was op twee gezegende manieren een prachtige illustratie van de onze. Ten eerste was de besnijdenis onomkeerbaar, wat onze overtuiging versterkt dat ons zegel eveneens permanent en onherroepelijk is. Ten tweede ging Abrahams zegel met hem mee, waar hij ook heen ging. Ik zou mijn hoofd vergeten als het niet aan mijn schouders vastzat! En net zo zeker als wanneer u door een politieagent wordt aangehouden op de dag dat u uw portemonnee was vergeten, weet u dat u zou sterven op de dag dat u uw zegel vergat, als het iets was dat u moest onthouden. Godzijdank, dat is het niet!

In Openbaring 7:1-2 beschrijft Johannes hoe in de komende Verdrukking vier engelen de macht zullen krijgen om *“de aarde en de zee te beschadigen”*. Maar voordat ze actie kunnen ondernemen, wordt hen verteld: *“Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden”*, Op. 7:3. Stel je voor hoe veilig deze gelovigen zich zullen voelen met het zichtbare zegel van de Heer *“geschreven aan hun voorhoofden”* (Openb. 14:1). Veel gelovigen weigeren tegenwoordig in hun zegel te geloven omdat ze het niet kunnen zien, maar ik ken vandaag de dag geen enkele gelovige die weigert de lucht in te ademen omdat hij het niet kan zien. Gelovigen van vandaag kunnen en moeten dezelfde zekerheid genieten als deze 144.000 (Op. 14:3), want hoewel ons zegel niet zichtbaar is, *“Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen”*, 2 Kor. 5:7. Ons geestelijke zegel is net zo reëel als hun zichtbare, net zoals onze geestelijke besnijdenis en onze geestelijke doop, zie Kol. 2:10-12, net zo echt zijn als Israëls zichtbare besnijdenis en doop.

“Kol.2:10-12: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Deze 144.000 verzegelden bieden ons een dynamisch bewijs van de veiligheid van ons zegel. Openbaring 12 beschrijft hoe zij midden in de verdrukking: *“en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon”*, Op. 12:5. We zien hen vervolgens staan *“met het Lam op den berg Sion”*, Openb. 14:1, *“die van de aarde gekocht waren”*, Op 14:3, net zoals wij dat op een dag zullen zijn, zie Rom. 8:23; 13:11, en ze hebben nog geen enkele verzegelde verloren! Het zijn er nog steeds 144.000! Op dezelfde manier

zal de Heer bij de Opname geen enkel verzegeld lid van “de kerk die Zijn lichaam is” kwijtraken. Over “ondertekend, verzegeld en verlost!” gesproken!

Soms wordt de leer van de eeuwige zekerheid van de gelovige uitgedaagd met het idee dat, hoewel ons zegel ons beschermt tegen gevaren van buitenaf, zoals Satan en zijn leger, Gods zegel van de Geest ons niet van binnenuit, tegen onszelf, kan beschermen. De krachtige kaken van een alligator kunnen bij het sluiten een druk van 3000 pond per vierkante centimeter uitoefenen, maar eenmaal gesloten kunnen ze met de blote handen van een man gesloten worden gehouden. Sommigen beweren dat Gods zegel op dezelfde manier werkt: het beschermt ons krachtig van buitenaf, maar is hulpeloos om ons verzegeld te houden als we te veel van binnenuit zondigen.

Het is duidelijk dat het zegel van onze Heer in Johannes 6:27 bedoeld was om Hem te beschermen tegen gevaren van buitenaf, want er was zeker geen gevaar dat Hij van binnenuit zou zondigen en het zegel zou verbreken. Dus welke zekerheid hebben we in de Bijbel dat Gods zegel niet van binnenuit verbroken kan worden? Dit wordt zeker krachtig beantwoord in Openbaring 20, waar ons wordt verteld dat God tijdens het duizendjarige koninkrijk de duivel zal grijpen en “hem zal opsluiten en een zegel op hem zal plaatsen”, zie Op. 20:1-3:

*“1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, **en verzegelde dien boven hem**, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.*

Stel je de frustratie van Satan voor wanneer hij, na een leven lang er niet in te zijn geslaagd het zegel van individuele gelovigen van buitenaf te verbreken, merkt dat hij verzegeld is en hulpeloos om het zegel van binnenuit te verbreken! Mijn dierbare Christelijke vriend, als zelfs de duivel met zijn ontzagwekkende macht van het kwaad Gods zegel niet van binnenuit kan verbreken, waarom denk je dan dat jij dat wel kunt met jouw relatief nietige macht van het kwaad? In een groot type van Christus kreeg Noach de opdracht de ark “van binnen en van buiten met pek” te verzegelen (Gen. 6:14). En “de HEERE sloot achter hem toe” (Gen. 7:16), kon er geen water meer naar binnen komen, en niemand kon meer naar buiten gaan, totdat het tijd werd dat God het zegel zou verbreken en de bewoners van de Ark vrij zou laten in de nieuwe wereld.

Zal God ooit ons zegel verbreken? Niet voordat het tijd is om ons als vreemdelingen onze nieuwe wereld binnen te leiden! We hebben hiervan een dramatisch beeld in Romeinen 15:26, waar Paulus spreekt over de inzameling die hij had gehouden onder de Heidense kerken voor “de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn”. Terwijl dit geld in Paulus handen was, was het verzegeld en absoluut veilig. Hoewel Paulus “vaker in de gevangenis zat” dan wie dan ook, zie 2 Kor. 11:23, en het omkopen, om uit de gevangenis te komen, in die tijd heel gewoon was, zie Handelingen 24:26, zou je Paulus niet betrappen op het verduisteren van geld voor zijn eigen persoonlijk gebruik om zijn leven te redden! Sprekend over zijn plan om dit geld persoonlijk aan Jeruzalem te overhandigen, zegt hij in Rom. 15:28 tegen de Romeinen:

“Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder stad naar Spanje afkomen.

“2 Kor. 11:23: Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangnissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal.

“Hand. 24:26: En tegelijk ook hopende, dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet; waarom hij hem ook dikwijls ontbood, en sprak met hem.

Paulus besloot ervoor te zorgen dat de overdracht van deze omvangrijke collecte verzegeld werd voor de mensen door wie deze collecte werd meegenomen en zou afgegeven aan de behoeftigen te Jeruzalem. Wat een les voor allen die vandaag de dag met het geld van de Heer omgaan! En wat een beeld van de heilige overdracht die bij de Opname zal plaatsvinden! We hebben in deze studie gezien dat het zegel van de gelovige in dit leven oneindig veel verder gaat dan wat de wereld ‘hermetisch’ noemt. Maar wat gebeurt er als het tijd wordt om de nieuwe wereld binnen te gaan? Ah onthoud, Paulus zegt dat jij en ik “verzegeld zijn tot de dag van de verlossing”, zie Efeziërs 4:30, dat wil zeggen: “de verlossing onzes lichaams” bij de Opname, zie Romeinen 8:23. Er zal geen last-minute onhandigheid meer zijn wanneer het Lichaam van Christus wordt samengevoegd met het hemelse leger, want de Heer Jezus Zelf zal “deze vrucht” aan hen hebben verzegeld, deze vrucht van de kerk die Zijn Lichaam is. Net zoals de space shuttle (USA) van ons land verzegeld blijft totdat hij aanmeert bij het ruimtestation, zo zal ook de individuele gelovige vandaag de dag verzegeld blijven tot onze ontmoeting met de eeuwigheid.

“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

“Rom. 8:23: En niet alleen dit, maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelve, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

De eer van God staat op het spel in deze kwestie van de veiligheid van ons zegel. 2 Korintiërs 1:20 zegt:

“Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons”.

Wat zijn enkele van deze “zovele beloften” die we in Christus hebben? Welnu, 2 Kor. 1:22 spreekt over God....

“Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

Als Gods belofte verbroken zou worden en verzegelde gelovigen op de één of andere manier verloren zouden gaan, zou God geen eer “door ons” krijgen. Het verlies van één enkele door de Geest verzegelde heilige zou een aanslag op Zijn integriteit zijn, want de deugdelijkheid van het zegel van de gelovige hangt niet af van zijn werken, maar van de plechtige belofte van God. We weten dat dit zo is omdat Paulus niet uitsluitend melding maakt van het zegel van de Geest tegen de geestelijke Efeziërs, maar hier ook de vleeselijke Korintiërs erbij betreft als hij over deze kostbare zegen spreekt. Zo weten we dat de meest teruggevallen gelovige nooit bang hoeft te zijn dat hij te diep heeft gezondigd, zijn zegel heeft verbroken en zijn ziel in gevaar heeft gebracht.

Dit is de reden waarom we ervoor moeten zorgen dat we ‘de Heilige Geest van God niet bedroeven, waardoor u verzegeld bent tot de dag van verlossing’. Toen Gods Geest vóór de zondvloed “bedroefd” was over de mens, beloofde God de mens van de aardbodem te “vernietigen”, zie Gen. 6:6-7:

“6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. 7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdolgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

Toen Israël de Heer veertig jaar lang in de woestijn 'bedroefde', zwoer God in Zijn toorn dat die generatie het Beloofde Land niet zou binnengaan, zie Ps. 95:10-11. Maar als jij als gelovige Hem in Zijn hart bedroefd blijft jouw zegel intact, terwijl de Geest daar gewoon staat en het aanneemt, en ervoor kiest om met genade te reageren, en niet met toorn. Hoe betaamt het iedere met bloed gekochte gelovige te beven bij de gedachte een dergelijke genade aan te nemen.

"Psalm 95:10-11: 10 Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet.11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!

Stel je een Christelijke agent van de geheime dienst voor, aangesteld om een president te beschermen die voortdurend de naam van de Heer ijdel gebruikt. Deze president weet dat zijn toespraak de agent verdriet doet, maar dat kan hem niets schelen! Tot op een dag de agent zijn leven redt! Nu zal hij zijn toespraak zeker aanpassen! Maar nee, hij blijft lasteren en de agent, hoewel bedroefd, blijft hem beschermen. Voordat u roept: 'Wat een ondankbaarheid!', moet u bedenken dat wanneer u zondigt tegen de Geest die u heeft gered en u verzegeld heeft, u meer gemeen hebt met deze ondankbare president dan u zou willen toegeven.

Wat is het specifiek dat de Heer bedroeft? Welnu, als Paulus ons had gewaarschuwd om "de Eenzame Geest" niet te bedroeven, zouden we weten dat we Hem niet moeten negeren en Hem het gevoel geven buitengesloten te zijn. Als Paulus ons had gewaarschuwd om "de Verlegen Geest" niet te bedroeven, zouden we Hem kunnen bedroeven door Hem met dezelfde aandacht te overladen als onze Pinkstervrienden! Maar het is "de Heilige Geest" waarvan Paulus ons zegt dat we niet moeten bedroeven, en Zijn naam zegt het allemaal! Het is het goddeloze en onheilige gedrag vermeld in de context, van Efeziërs 4:25-31, dat Hem in Zijn hart verdriet doet. Zo mag ieder van ons in zijn hart besluiten om 'de Heilige Geest van God niet te bedroeven, waardoor u verzegeld bent tot de dag der verlossing.'

"Ef. 4:25-31: 25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;27 En geeft den duivel geen plaats.28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl