

Doe het werk van een evangelist

Pastor Cornelius R. Stam

En:

Waar vindt ik het zuiverste evangelie

Justin Johnson

Paulus' afscheidsvermaningen aan Timotheüs werden met grote urgentie geschreven. De tijd van het vertrek van de apostel, door wreed martelaarschap, was nu nabij en binnenkort zou zijn getuigenis worden bezegeld met zijn levensbloed. Met dit in gedachten bleef hij, in plaats van aan zichzelf te denken, of nu gewoon "alles aan de Heer over te laten", plannen maken voor de toekomst, nog steeds bezig met de bediening die de verheerlijkte Heer hem vele jaren eerder had toevertrouwd. Er was nog zoveel te doen, zoveel zielen te winnen, en Timotheüs moest het werk nu met hernieuwde kracht voortzetten. Zo lezen we in 2 Timotheüs 4:5:

"Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Er is tegenwoordig veel verwarring over evangelisatie.

Ten eerste zijn er sommigen die uit Efeziërs 4:11 hebben geconcludeerd dat de evangelist noodzakelijkerwijs tot een andere categorie behoort dan "herders en leraars" of "onderwijzende herders". Het is waar dat volgens dit vers sommige van Gods dienaren bijzonder begaafd en bijzonder productief zijn als evangelisten, maar hebben we te veel in deze passage gelezen?

"Ef. 4:11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Sommigen hebben erin gelezen dat de evangelist geen leraar van het Woord hoeft te zijn. Hij hoeft niet goed onderlegd te zijn in de Schriften als hij mensen maar kan vertellen dat Christus voor hun zonden is gestorven. Dit doet ons denken aan de bekeerde artiest die, in tegenstelling tot 1 Timotheüs 5:22, onmiddellijk door Christelijke leiders naar voren werd geschoven als evangelist. Het kostte veel geld om zijn diensten veilig te stellen, maar het was het waard: hij kon publiek trekken! Hij was nauwelijks onderlegd in de Schriften, maar wat maakte het uit? Hij heeft zo'n manier van doen: hij kon zulke interessante verhalen vertellen en had verschillende populaire gospelsongs geschreven. Hij was in staat om veel luisteraars ertoe te bewegen "beslissingen" voor Christus te nemen, alleen omdat hij rechtstreeks uit de showbusiness naar de preekstoel was gekomen. Om zijn eigen woorden te citeren: "Ik laat de leer over aan de theologen. Ik predik Christus."

Maar de vraag rijst meteen: "Christus wie?" "Wat Christus?" Het maakt een groot verschil of iemand de Christus van Palestina predikt of de verheerlijkte Christus die door Paulus werd verkondigd. En het maakt een nog groter verschil of hij die Christus van het liberalisme predikt of de Christus van de Bijbel.

Een soortgelijk idee heerst dat buitenlandse zendelingen (en eigenlijk ook evangelisten) niet grondig geworteld hoeven te zijn in het Woord om recht te doen aan hun bedieningen. Maar dit alles is onbijbels en verkeerd, en de kerken die door zulke zendelingen worden gesticht, kunnen niet geestelijk sterk zijn.

Paulus was ongetwijfeld de grootste evangelist die ooit geleefd heeft en hij heeft de verlorenen voor Christus gewonnen door de grote leerstellingen van vervreemding, verzoening, rechtvaardiging, enz.

te onderwijzen. En vandaag de dag moet de evangelist, net als welke dienaar van God dan ook, goed gefundeerd zijn in het Woord, want zielen worden alleen gered als de Geest het Woord gebruikt.

Zo moet de verkondiging van het evangelie niet gescheiden worden van het Woord. Zij die gered worden — **en velen zijn niet echt gered** — door niet meer dan een vers of twee uit de Schrift te horen, gepresenteerd samen met een emotionele en psychologische oproep, worden vaak gemakkelijk beïnvloed en moeten op zijn best geestelijk zwak zijn. Maar wanneer de grote leerstellingen van de verlossing uit de Schrift worden onderwezen, beginnen degenen die horen en geloven al gevestigd te worden in het geloof. Ook zullen ze niet gemakkelijk geschokt worden, want niets grijpt het hart van de mens zo aan als het Woord, begrepen en geloofd. Deze schrijver zal nooit ophouden God te danken dat hij gered werd door de leer van het Woord. Een gezegend resultaat hiervan is dat hij, sinds die dag vierenveertig jaar geleden, nooit één keer heeft getwijfeld aan Zijn eeuwige zekerheid in Christus.

Om dit onderwerp van de andere kant te bekijken, zijn er sommigen die veronderstellen dat de pastor of Bijbelleraar geen evangelist hoeft te zijn. Hij kan altijd evangelielectuur bij de hand hebben om geïnteresseerden te helpen en kan van tijd tot tijd evangelisten inschakelen voor speciale diensten. Zoals een pastor tegen deze schrijver zei: "Sommigen van ons zijn gewoon geen evangelisten en we zouden dat ook niet moeten proberen". Maar de pastor had het mis, helemaal mis, want zoals we hebben gezien, schreef Paulus aan Timotheüs, de pastor en Bijbelleraar in Efeze:

"2 Tim. 4:5: Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Impliceert dit niet duidelijk dat de herder, de Bijbelleraar, die niet het werk van een evangelist doet, inefficiënt is in zijn bediening? Ten eerste toont zo'n herder een schandelijk gebrek aan zorg voor de verlorenen, want hij slaagt er niet in om de harten van zijn niet geredde hoorders te doordringen van de urgentie van veel van de Schriftwaarheden die hij in zijn preken bespreekt. Ten tweede is hij ongehoorzaam aan God, die zegt: "Doe het werk van een evangelist"; ja, die ons allen "de bediening van de verzoening" heeft toevertrouwd om te worden vervuld, zoals "de liefde van Christus ons dringt", zie 2 Kor. 5:14-21:

"14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Als predikanten en Bijbelleraren getrouwer waren in het doen van 'het werk van een evangelist', zou het grote publiek niet zo snel in de val lopen van de onbijbelse en God - onterende methoden van evangelisatie die tegenwoordig zo populair zijn, methoden die veel belangstelling wekken en in de statistieken voorkomen, maar die ook veel verwarring zaaien onder zowel de verlorenen als de geredden en het Woord van God krachteloos maken.

Tot slot, is Paulus' door de Geest geïnspireerde bevel niet indirect van toepassing op iedere gelovige in Christus? Zijn onze herders niet gewoon onze leiders in het werk van de Heer? Zal de gemeente werkeloos toekijken terwijl de herder alleen "het werk van een evangelist" doet? God verhoede! De herder moet veeleer een voorbeeld zijn voor zijn kudde om hetzelfde te doen. Hoe goed herinnert deze schrijver zich de dagen van de zogenaamde Darby-Scofield-beweging, toen menigten in het hele land samenstroonden om Bijbelleraren als Gaebelien, Gray, Gregg, Ottman, Chafer en Newell te horen. Deze bekwame mannen van God legden het Woord uit terwijl de "gezegende hoop" van de wederkomst van de Heer werd herwonnen. Maar deze Bijbelleraren waren ook evangelisten, in de meest ware zin van het woord, en hun evangelisatie was aanstekelijk.

In die tijd droegen bijna alle "pre – millennium" (= vóór het 1000 jarig vrede-rijk) gelovigen, inclusief de jongeren, het Nieuwe Testament overal mee naartoe. Waarom? Ze hoopten en baden voor kansen om te getuigen van Gods heilsplan door Christus en ze wilden hen de weg wijzen vanuit de Schrift. In die tijd werd een Christen die geen Nieuw Testament bij zich had, al snel berispt met de woorden: "Wat, een soldaat zonder zwaard!" Daarentegen hebben maar weinig gelovigen tegenwoordig een Nieuw Testament bij zich, en ze hebben al helemaal geen Bijbel bij zich! Hier bij Berean Bible Society verkopen we nog steeds veel Bijbels voor thuis en in de kerk, maar zelden gaat er een Nieuw Testament de deur uit.

Sommigen vertellen ons vandaag de dag dat dit soort fundamentalisme achterhaald en ineffectief is in deze snel veranderende tijden. Wij antwoorden dat we allemaal terug moeten naar dit soort fundamentalisme, deze oprechte poging om persoonlijk zielen voor Christus te winnen.

Moge God Zijn gemeente, het Lichaam van Christus, in het algemeen en onze geestelijke leiders in het bijzonder helpen om "het werk van een evangelist te doen."

Het zuiverste evangelie

Justin Johnson

Er is één boek in de Bijbel dat u beter zou moeten kennen dan de rest.

Martin Luther zei dat u het uit uw hoofd zou moeten leren:

"Het is het ware meesterwerk van het Nieuwe Testament, en het zuiverste evangelie, dat het meer dan waard is en verdient dat een Christen het niet alleen uit zijn hoofd leert, woord voor woord, maar dat hij er ook dagelijks mee omgaat als het dagelijks brood voor de ziel van de mens. Want het kan nooit te veel of te goed gelezen of bestudeerd worden; en hoe meer het wordt gehanteerd, hoe kostbaarder het wordt en hoe beter het smaakt".

Nee, het is niet Johannes of Mattheüs.

Johannes Calvijn zei dat het de sleutel is tot verborgen schatten:

"Wanneer iemand kennis verkrijgt van dit (boek), wordt hem een ingang geopend tot alle meest verborgen schatten van de Schrift".

Nee, het is niet Daniël of Openbaring.

Arno Gaebelein zei dat het herhaaldelijk bestudeerd moet worden:

“Zelfs als we de grote leerstellingen van verlossing zoals geopenbaard in dit (boek) hebben begrepen, is het nodig dat we ze steeds opnieuw doornemen... Geen enkele Christen kan genieten van het Evangelie en ware verlossing kennen, tenzij hij de kostbare argumenten van de eerste acht hoofdstukken van dit (boek) kent.”

Nee, het zijn geen Psalmen of Spreuken.

Iedereen zou zijn studie van de Bijbel met dit boek moeten beginnen.

Nee, het is geen Genesis of Jesaja.

Het is verantwoordelijk voor het redden van meer mensen in de geschiedenis dan enig ander. Weet je al welke het is? Het is.....

.....**De brief aan de Romeinen**

Romeinen is het zuiverste evangelie, de basis voor verlossing, de basis van Gods gerechtigheid door geloof, de bron van de bedeling van genade en het begin van geloof in de Heer Jezus Christus.

Romeinen is de openbaring van het voltooide werk van Jezus Christus en zijn aanbod van eeuwig leven aan allen die geloven.

Romeinen bevestigt de gelovige in het evangelie van Paulus (het zuiverste evangelie) en de prediking van Jezus Christus overeenkomstig de openbaring van de verborgenheid, zie Romeinen 16:25:

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Als je op zoek bent naar waar je moet beginnen, of ergens om terug te keren, dan is Romeinen het antwoord. **Begin met de eerste acht hoofdstukken.** Steeds herhalen!

Prijs God ervoor!

“Rom. 16:27: Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.