

Een Bijbels leven

Pastor W. Edward Bedore

Alle teksten komen uit de Statenvertaling

Het volgen van Paulus

Bij het “recht snijden van het Woord der Waarheid” is het van groot belang om de onderscheidende openbaring te erkennen die aan de apostel Paulus is gegeven met betrekking tot de genade van God en het lichaam van Christus. Het is in Paulus’ brieven dat we de details vinden van de hoop, praktijk, positie en leer van de Kerk. Degenen die de wonderbaarlijke boodschap van de Bedeling van de genade van God, zoals geopenbaard door de apostel Paulus, begrijpen en liefhebben, nemen zijn vermaning: *“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus”*, 1 Kor.11:1, serieus.

Wat bedoelde Paulus met “volg mij”?

Het is duidelijk dat Paulus niet probeerde om gelovigen af te leiden van het volgen van de Heer Jezus Christus. Het laatste deel van 1 Korintiërs 11:1 zegt: *“gelijkerwijs ook ik van Christus”*. Het idee dat naar voren wordt gebracht is dat gelovigen het voorbeeld van Paulus moeten opmerken en hetzelfde moeten doen.

De leer over het Lichaam van Christus, die in Paulus’ brieven te vinden is, is van vitaal belang om te begrijpen wat God vandaag de dag doet. Redding uit genade door het geloof, de hemelse roeping van de gelovige, rechtvaardiging, heiliging en de gezegende hoop zijn slechts enkele van de onderwerpen die uitsluitend in Paulus’ brieven worden behandeld. Deze wonderbaarlijke waarheden alleen al zijn genoeg om onuitsprekelijke vreugde te brengen in het hart van elke gelovige.

De meesten die zichzelf als genadegelovigen beschouwen, beweren volgelingen van Paulus te zijn. Dat wil zeggen, ze omarmen zijn brieven als Gods geopenbaarde waarheid over het Lichaam van Christus en de Bedeling van de Genade van God die vandaag de dag van kracht is. Met andere woorden, ze volgen Paulus in de leer.

Is de leer genoeg?

De Schrift maakt het overduidelijk dat Paulus een speciale openbaring ontving van de Heer Jezus Christus Zelf. Zie:

“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Vergelijk met:

“2 Kor. 12:1-7: 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.5 Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelfen zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.6 Want zo ik

roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort.⁷ En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

“Ef.3:1-5: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.² Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;³ Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;⁴ Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),⁵ Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

“Kol. 1:14-17: 14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;¹⁵ Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen.¹⁶ Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;¹⁷ En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

Hoewel het belangrijk is dat we bijzondere aandacht besteden aan Paulus' leer en de openbaring van de verborgenheid, omvat het volgen van hem veel meer.

Ten eerste mogen we de rest van de Bijbel en de grote leerstellingen die de basis vormen waarop Paulus de fundamentele leringen over Jezus Christus als het Hoofd van de Kerk die Zijn Lichaam is, neerlegde, niet negeren.

Ten tweede mogen we niet negeren wat er in Paulus' brieven wordt geleerd over wat het betekent voor de gelovige om te wandelen op een manier die de Heer behaagt.

Om 1 Korintiërs 11:1 in de context te plaatsen, moeten we kijken naar de laatste drie verzen van hoofdstuk tien:

“1 Kor. 10:31 tot 11:1: 31 Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.³² Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.³³ Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

Paulus volgen door deze passage uit de Schrift brengt ons voorbij de grenzen van leerstellige overeenstemming en in het domein van dienstbaarheid aan anderen namens Christus.

Het voorbeeld van Paulus

Als we Paulus willen volgen zoals hij Christus volgde, moeten we zijn voorbeeld zorgvuldig bekijken zoals het voor ons in de Schrift is uiteengezet. Zelfs een vluchtige lezing van het boek Handelingen zou elke gelovige moeten doordringen van Paulus' ijver voor zijn Heer en zijn vastberadenheid om het Evangelie van de Genade van God te verkondigen, tegen elke prijs.

Geen enkele dreiging van geweld, gebrek aan middelen, noch gebrek aan steun kon hem afschrikken. In het elfde hoofdstuk van 2 Korintiërs vinden we een lijst met hetgeen hem is overkomen:

“2 Kor. 11:23-27: 23 Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangnissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal.²⁴

Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen.²⁵ Driemaal ben ik met roeden geseseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht.²⁶ In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders;²⁷ In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.

Het is interessant om op te merken dat er hier verschillende incidenten worden vermeld die niet in het boek Handelingen worden genoemd. 2 Korintiërs werd rond 56 n.Chr. geschreven, minstens twee jaar vóór zijn arrestatie in Jeruzalem. Dit betekent dat de schipbreuk van Handelingen hoofdstuk 27 minstens de vierde was waar Paulus bij betrokken was. Dit alleen al zou ertoe leiden dat de meesten de zoektocht zouden opgeven en zich zouden terugtrekken in een veiligere en minder angstaanjagende onderneming. Maar niet de apostel Paulus, wiens besluit was om door te zetten, ongeacht de ontberingen.

Paulus gaf de lijst van 2 Korintiërs 11:23-27 ter verdediging van zijn door God gegeven apostelschap en opdracht om het Evangelie van Genade te prediken. Deze verdediging was tegen de beschuldiging dat hij geen echte apostel was en een uitdaging aan het valse evangelie dat door zijn beschuldigers werd verkondigd. Hij verklaarde dat degenen die beschuldigingen tegen hem inbrachten valse apostelen waren die zichzelf als apostelen hadden aangesteld en wiens werk was om te misleiden door een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie te prediken, zie 2 Kor. 11:1-4 en 12-15:

“1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij! 2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.³ Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.⁴ Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht..... 12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.¹³ Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.¹⁴ En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.¹⁵ Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken..

In vers drieëntwintig stelt Paulus de vraag: “Zijn zij dienaars van Christus?” In antwoord op zijn eigen vraag verklaart Paulus dat zijn arbeid in de bediening van het evangelie hun inspanningen ver heeft overtroffen. Vervolgens somde hij de ontberingen, fysieke beproevingen en moeilijkheden op die hij gewillig had doorstaan namens zijn Heer, ten behoeve van hen die zo wanhopig de waarheid moesten horen.

Paulus was geseseld met zweepen, geslagen met staven, vaak in de gevangenis gegooid, was vaak in levensgevaar, gestenigd, schipbreuk geleden, had veel zware reizen gemaakt, (en) was bijna constant in gevaar voor rovers tijdens het reizen, of het nu in de steden of op het platteland was. Hoewel deze constante gevaren en bedreigingen altijd aanwezig waren, ging de apostel Paulus door ondanks vermoeidheid en de pijn van de arbeid. Bij het uitvoeren van zijn bediening ging hij vaak zonder slaap, zonder eten en drinken, zonder goede kleding en bescherming tegen de elementen, zie boven 2 Kor. 11:23-27.

De motivatie van Paulus

Als we nadenken over de dingen die Paulus in zo'n twintig jaar van bediening heeft meegemaakt, moeten we onszelf de vraag stellen: WAAROM? Waarom ging Paulus door? Paulus' uitspraak in het volgende hoofdstuk onthult zijn houding of denkwijze.

In een brief aan de gemeente in Korinthe zei hij: *“En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden”* 2 Kor. 12:15.

Ter wille van de Korinthiërs was Paulus bereid om te investeren, dat wil zeggen te geven, wat er ook maar nodig was om te dienen ten behoeve van de Korinthische gelovigen. Dit omvatte fysieke arbeid om zijn bediening te ondersteunen wanneer nodig, evenals alle materiële middelen die hij mogelijk nodig had. Hij was ook bereid om zelfs zijn eigen leven te geven. Paulus' houding was er één van liefde, een liefde waar de wereld niets van weet. Het is een echte en blijvende liefde. Het was die liefde die in de harten van gelovigen wordt uitgestort door de Heilige Geest, zie Rom. 5:5. Het is het soort liefde dat wordt gedemonstreerd door het offer van zichzelf, zie Rom. 5:8:

“Rom. 5:5: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Dringende liefde

“2 Kor. 5:14-15: 14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Simpel gezegd zegt Paulus dat, vanwege de grote liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad, het leven van elke gelovige overgegeven moet worden om Zijn wil te doen volgens Zijn doel. Dit is in feite het onderliggende thema van Paulus' brieven.

*“Rom. 12:1: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, **welke is uw redelijke godsdienst.***

Opmerking van de vertaler: De King James Bible zegt:

*“Rom. 12:1: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, **which is your reasonable service** (= dienst).*

Deze woorden worden niet alleen gegeven in het licht van de voorgaande hoofdstukken negen, tien en elf, die de reden en het waarom van Israëls tijdelijke geestelijke blindheid uitleggen en waarom de Bedeling van Genade nu van kracht is, maar ook met betrekking tot hoofdstukken vijf tot en met acht.

De volgende verzen getuigen hiervan:

“Rom. 5:5: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

“Rom. 8:28: En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

“Rom. 8:35-39: 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Ja, de grote liefde van Jezus Christus voor ons zou ons moeten dwingen Hem te dienen zoals het de apostel Paulus dwong. De liefde van Jezus Christus voor ons zou zich moeten manifesteren in onze liefde voor anderen.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl