

Niet allen zijn Israël

Justin Johnson

“Rom. 9:6: Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

Het belangrijkste vers om te begrijpen hoe Gods beloften aan Israël vervuld zullen worden, is waarschijnlijk Romeinen 9:6.

Wat het uitlegt, is niet nieuw, maar het is wel belangrijk omdat de apostel Paulus het zei. Mis dit vers en je zult ervoor zorgen dat Gods woord geen effect heeft op Israël.

Twee Israëls

In Romeinen 9-11 spreekt Paulus over wie de beloften van Israël ontvangt. Romeinen 9:6 zegt dat niet elke Israëliet zal ontvangen wat God aan Israël beloofde.

Met andere woorden, er zijn twee Israëls. De ene is in de andere vervat.

De ene is het Israël dat door de geschiedenis heen gezien wordt en waarvan de afstamming terug te voeren is op Abraham, Izak en Jacob.

De tweede bestaat alleen uit dat deel van het historische Israël dat, door hun trouwe gehoorzaamheid aan God, Hem met een besneden harten dient.

Alleen de Joden die in hun hart besneden zijn volgens de wet, zullen de beloften ontvangen, niet heel Israël, zie Deut. 10:16:

“Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer.

Het is het trouwe Israël dat de beloften zal ontvangen, niet heel Israël.

Het overblijfsel van Israël

Het historische Israël is altijd veel groter geweest dan het trouwe Israël.

In de tijd van Elia waren er zeventuizend mannen die trouw waren, en de rest van Israël diende Baäl, zie 1 Koningen 19:18:

“Ook heb ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.

In de tijd van Nehemia werd het grootste deel van Israël vernietigd of gevangen gehouden door hun vijanden. Slechts een overblijfsel keerde terug, zie Neh. 1:3:

*“En zij zeiden tot mij: De **overgeblevenen**, die van de gevangenis aldaar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid; en Jeruzalems muur is verscheurd, en haar poorten zijn met vuur verbrand.*

De King James Bible is duidelijker:

*“Neh. 1:3: And they said unto me, The **remnant** (= overblijfsel) that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire.*

“Jesaja 10:22: Want ofschoon uw volk, o Israë! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.

God roept slechts een overblijfsel van Israël om als het beloofde volk in het koninkrijk te leven, zie Joël 2:32. De rest wordt verteerd.

“En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.

De King James Bible is duidelijker:

“Joël 2:32: And it shall come to pass, () **that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered:** for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant (= overblijfsel) whom the LORD shall call.*

(*) **“that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered”**, zie ook Rom. 10:13:

“Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden”.

Toen Jezus naar Israël kwam, ontving niet heel Israël hem. Alleen een kleine groep die hij “klein” noemde, ontving hem, zie Johannes 1:11-12:

“11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

*“Lukas 12:32: Vreest niet, gij **klein kuddeken**, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.*

Jesaja noemde dit overblijfsel het ‘rechtvaardige volk’ dat het koninkrijk zou ontvangen, zie Jesaja 26:2:

“Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart.

Toen Petrus met Pinksteren tot de menigte van Israël predikte, geloofden er duizenden, maar niet heel Israël.

De beloften aan Israël

God beloofde Abraham en Jakob niet dat “heel uw zaad” een zegen zou zijn, maar dat “in uw zaad” de naties gezegend zouden worden.

Niet heel Israël is een zegen voor de volken geweest en zal dat ook niet zijn.

Gods woord heeft altijd het effect gehad dat het overblijfsel van het trouwe Israël werd geroepen. God is nog niet klaar met Israël.

“Rom. 9:6: Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

Hij is trouw om zijn beloften aan hen te houden, maar niet iedereen krijgt de beloften.

Hij koos ervoor om het koninkrijk te geven aan de, weinige, getrouwen van Israël, niet aan heel Israël.

Het Koninkrijk voor Israël

Wanneer dat koninkrijk komt, zal het niet voor het ongelovige, trouweloze Israël zijn, van de soort die vandaag de dag voornamelijk in het land bestaat.

Zij zullen worden verwijderd en vervangen door het kleinere volk Israël, dat op dat moment trouw zal zijn aan de Messias en de Heilige Geest zal bezitten.

In die tijd zal er slechts één Israël zijn, het trouwe Israël. De ontrouwen zullen worden verteerd of afgekeerd van het koninkrijk. Het enige Israël dat overblijft en regeert in het koninkrijk zal worden gered.

*“Rom. 11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en **zal** de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

“Rom. 9:6: Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl