

Valse leraren

Cornelius R. Stam

Lees dit artikel alstublieft biddend, in het licht van het Woord.

Wat de Bijbel zegt over valse leraren zou ontnuchterende gedachten in het hart van ieder ware mens van God moeten brengen.

“2 Petrus 2:1-2: 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; 2 En velen zullen hun verderfennissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

Wat is een valse leraar? Kan iemand een valse leraar worden zonder het zelf te weten of er aan meewerkt? Kunnen ware gelovigen ooit valse leraren worden? Bestaat er een zekere bescherming tegen het wegglijden in deze categorie?

Ten eerste is een valse leraar niet iemand die door onwetendheid dwalingen onderwijst. Luther leerde veel dwalingen die hij van de Roomse Kerk had overgenomen, maar hij was geen valse leraar. Hij nam een nobel standpunt in voor het licht dat hem werd gegeven en met de sleutelwoorden ‘alleen genade’ en ‘de rechtvaardige zal uit geloof leven’ schudde hij heel Europa op en hervond veel verloren waarheid voor het volk van God. Later hebben Darby en Scofield, hoewel ze nog steeds niet helemaal uit de Romeinse bossen waren, nog meer verloren waarheid voor de Kerk teruggevonden toen zij de grote leringen van het Ene Lichaam en de aanstaande wederkomst van Christus, in de lucht, uiteenzetten, zie 1Thess. 4:13-18 en 1 Kor. 15:51-53. De fouten die deze mannen over bepaalde onderwerpen onderwezen, vormden op geen enkele manier valse leraren, want wie van ons heeft de volledige waarheid?

“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

“1 Kor. 15:51-53: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Helaas zijn er tegenwoordig veel oprechte mannen van God die dwaling onderwijzen met betrekking tot het Messiaanse koninkrijk, de “Grote Opdracht”, Pinksteren en de doop; maar dit maakt hen nog geen valse leraren. Wat deze onderwerpen betreft, vergissen zij zich slechts (onwetendheid). Het is waar dat zij geen fouten mogen maken. Zij beschikken over de Schrift, die, ijverig bestudeerd en recht gesneden, zonder enige twijfel leert wat Gods boodschap en programma voor de huidige tijd is. Maar toch zijn het geen valse leraren. Het kunnen onzorgvuldige, ontrouwe leraren zijn, die zelf onderwijs nodig hebben, maar het zijn geen valse leraren.

De term ‘valse leraar’ duidt op bedrog en ontrouw in de leraar zelf (bewust)– in zijn karakter en gedrag. Een vergelijking met soortgelijke termen in de Nieuw Testamentische geschriften zal dit bevestigen.

--Matth. 7:15 verwijst naar “VALSE PROFETEN” als “wolven” die “in schaapskieren” tot u komen.

--Matth. 24:24 voorspelt dat “VALSE CHRISTENEN” zullen proberen zelfs “de uitverkorenen” te “misleiden”.

--2 Kor. 11:13 spreekt over “VALSE APOSTELN” als “bedrieglijke werkers.”

-- Gal. 2:4 vertelt over “VALSE BROEDERS” die “onbewust waren ingekomen”; die “in het geheim binnenkwamen om de vrijheid van de Heidense gelovigen in Christus te bespioneren” en hen in slavernij te brengen.

--Zo ook 2 Pet. 2:1-2 waarschuwt dat “VALSE LERAREN” “in het geheim ... verdoemelijke ketterijen zullen binnenbrengen” en dat “velen hun verderfelijke wegen zullen volgen”.

Dit alles wijst erop dat valse leraren bedrieglijke, oneerlijke mannen zijn die willens en wetens, opzettelijk, onwaar onderwijzen. Het woord ‘vals’ in elk van de vijf hierboven aangehaalde termen is feitelijk een voorvoegsel in het Grieks, dat leugen of leugenaar betekent.

Veel oprechte maar niet geïnstrueerde gelovigen realiseren zich niet dat er goddeloze, gewetenloze mannen zijn die zich als ambassadeurs voor Christus voordoen om anderen op een dwaalspoor te brengen. Zij veronderstellen dat allen, die vanuit de Schriften onderwijzen, op zijn minst oprechte en eerlijke mensen moeten zijn, maar de Geest, die de Schriften heeft geschreven, waarschuwt ons specifiek, door de apostel Paulus:

“Ef. 4:14: Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

Laten we dus niet zo naïef zijn om te veronderstellen dat in een wereld waar Satan de scepter zwaait, louter de belijdenis van heiligheid een garantie is voor integriteit. We moeten echter niet concluderen dat alle valse leraren noodzakelijkerwijs ongelovige, goddeloze mensen zijn. Er zijn ook “valse broeders” (Galaten 2:4) en er zijn gradaties van onwaarheid. Een oprecht mens van God kan toch in de verleiding komen, door het vooruitzicht van populariteit of de dreiging van vervolging, de hoop op winst of de angst voor verlies, om iets te onderwijzen waarvan hij weet dat het niet waar is, en in die mate wordt hij een valse leraar. ontrouw aan zijn Heer, zijn roeping en zijn geweten – en in die mate zal hij geestelijk lijden.

Een voorbeeld hiervan is Petrus, die een groot man van God was, toch publiekelijk berispt moest worden vanwege zijn ‘huichelarij’, zijn hypocrisie, door terug te komen op waarheden die hij kende (zie Gal. 2:11-12 en 14:

“11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren..... 14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven?.

Een ander geval is dat van Barnabas, eveneens een voortreffelijk man van God, die, toen de anderen zich bij Petrus voegden, *“alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing”*, zie Gal. 2:13:

“En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing.

Het is juist omdat mannen van God – zelfs grote mannen van God – Hem en ons aldus in de steek kunnen laten, dat we het voorbeeld moeten volgen van de edele Bereërs, die, nadat ze Paulus hadden gehoord, *“onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”* Zie Handelingen 17:11:

“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Maar laten we ons weer van hoorder naar leraar wenden. Niemand van ons die enige leiderschapspositie in de Kerk bekleedt, kan zich erop beroemen dat hij al het licht heeft. Maar als we maar trouw blijven aan het licht dat we hebben ontvangen en oprecht naar meer zoeken, zal God onze bediening net zo zeker zegenen als Hij de bedieningen van Luther, Calvijn, Wesley, Darby en Scofield zegende.

Zo worden velen vandaag de dag, die oprecht veronderstellen dat de opdracht van de Heer aan de elf onze opdracht is en dat het Lichaam van Christus met Pinksteren, met Petrus, begon, niettemin door God gezegend en gebruikt. Maar het aantal hiervan neemt gestaag af. Deze kwestie is zo breed en grondig besproken en het is zo overtuigend bewezen dat het Lichaam begon met Paulus, die andere apostel, en dat zijn opdracht de onze is, dat er zelden een excuus is om het traditionele – en onschriftuurlijke – standpunt in te nemen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk, en dat was ooit gebruikelijk, dat een predikant, die nooit reden heeft gehad om te betwijfelen dat de “grote opdracht” en de waterdoop tot de huidige bedeling behoorden, zou proberen Markus 16:16 zo uit te leggen zodat het in overeenstemming is met de leringen van de brieven van Paulus. De zinsnede.....:

“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”,

.....zo zou hij oprecht betogen, kan dat niet precies betekenen, want de brieven van Paulus maken glashelder dat verlossing de gave van God is, geheel los van werken; Dat:

“Rom. 4:5:dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Maar zodra het dispensationele aspect van deze passage aan zo iemand is uitgelegd en hem erop is gewezen dat Markus 16:16 inderdaad bedoelt wat er staat, omdat het tot een andere bedeling behoort; en dat het dus perfect in harmonie is met zijn context, is zijn standpunt enorm veranderd.

Hij zou ontrouw zijn aan God en de mens als hij de duidelijke waarheid zou weerstaan en deze passages zou verdraaien om ze in overeenstemming te brengen met zijn vroegere visie. Vaak is er in zulke gevallen sprake van loyaliteit, bediening, persoonlijk gewin of trots, maar laat de man van God ervoor zorgen dat hij niet door eigenzinnigheid het pad van valse leer betreedt. De voorwaarden voor verlossing onder de zogenaamde “grote opdracht” zijn duidelijk:

“Markus 16:16a: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”,

De ongelovige zou uiteraard niet in aanmerking komen voor de doop, en wel:

“Markus 16:16:maar die niet zal geloofd hebben (en al dan niet gedoopt is), zal verdoemd worden.

Degenen die het in diskrediet gebrachte argument willen gebruiken dat de slotverzen van Markus niet in het geïnspireerde origineel staan, moeten bedenken dat Petrus, werkend onder de “grote opdracht” en “vervuld met de Heilige Geest”, zijn toehoorders de opdracht gaf:

“Hand. 2:38:Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Dit is hoe de met de Geest vervulde Petrus zijn opdracht interpreteerde. En de plaats van de waterdoop verschilt hier in niets van de plaats die deze innam in de bediening van Johannes de Doper, want ook van hem lezen we:

“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

Wanneer een man van God, die door deze feiten wordt geconfronteerd en verontrust, Markus 16:16 verdraait om te leren dat “hij die gelooft en gered is, zich dan moet laten dopen” en vervolgens Handelingen 2:38 en andere Schriftgedeelten die in zijn boek staan, verdraait. In die zin is hij al een valse leraar, ontrouw aan God, het Woord en zijn eigen geweten. Zijn toehoorders zullen er goed aan doen te vragen welke andere duidelijke passages hij vervolgens zal corrumperen, en hij zal er goed aan doen ervoor te zorgen dat hij niet verder op dit duistere pad gaat en een ‘verworpen’ wordt en berispt en beschaamd voor de rechterstoel van Christus komt te staan.

Hoe belangrijk zijn dan de woorden van Paulus tot Timotheüs, en van de Heilige Geest aan ons:

“1 Tim. 1:18-19: 18 Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheüs, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt; 19 Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;

Er zijn helaas velen op wie deze passage van toepassing is! Toen verder licht hen aan een morele test blootstelde; in plaats van een goede strijd te voeren en vast te houden aan het geloof en een goed geweten, legden zij deze opzij en leed het geloof schipbreuk.

Als het waar is dat de geestelijke leiders in de dagen van de Heer de sleutel van kennis van het gewone volk hebben weggenomen en hen hebben verhinderd grotere zegeningen te ontvangen door hun weerstand tegen de waarheid....., zie Lukas 11:52:

“Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelfen zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

.....is het evenzeer waar dat veel van onze geestelijke leiders, ja fundamentalistische leiders, de sleutel ontnemen tot kennis van duizenden die, ongehinderd, zich spoedig zouden verheugen in de volheid van genade, hun eenheid in Christus en “*de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid*”.

Mogen zij ontwaken voordat het te laat is, zodat zij, samen met Paulus, naar waarheid de woorden kunnen uiten die, moreel gezien, het geheim van zijn kracht vertellen:

“Rom. 9:1: Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),

“2 Kor. 2:17: Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

De King James vertaling heeft: "2 Kor. 2:17: For we are not as many, which **corrupt** (= bederven) the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ.

"2 Kor. 4:1-2: 1 Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet; 2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl