

Waarom Paulus profetieën aanhaalt

Justin Johnson

Paulus verwijst honderden keren naar de wet en de profeten in zijn brieven. Dit doet niets af van zijn speciale bediening om Jezus Christus te prediken volgens de openbaring van de verborgenheid, Rom. 16:25:

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Niettemin is er een veelvoorkomende weerstand tegen het recht snijden dat Paulus in het midden van Handelingen toepast, namelijk het wijzen op Paulus' gebruik van andere Schriftgedeelten.

Als Paulus de prediker en leraar is van een verborgenheid dat sinds het begin van de wereld geheim is gehouden, waarom citeert Paulus dan de profetie? Als wij niet onder de wet staan, waarom citeert hij de wet dan zo vaak? Als de verborgenheid niet is geopenbaard, waarom citeert hij dan uit de Schrift dat al is geopenbaard?

Sommigen gebruiken de profetieën die Paulus aanhaalt als bewijs dat hij dezelfde boodschap, aangaande het koninkrijk van Israël en de twaalf apostelen, verkondigt, en dat hij de verborgenheid van Christus niet heeft ontvangen.

Deze simplistische analyse is ongepast voor een arbeider die zich niet hoeft te schamen, 2 Timotheüs 2:15:

“Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Het feit dat de apostel van de verborgenheid soms profetieën citeert, betekent niet dat alles wat hij leerde, ook daadwerkelijk geprofeteerd is.

Er zijn veel redenen waarom de apostel, van de bedeling der genade Gods, de wet en de profeten citeerde.

1. Het was de enige geïnspireerde schrift in die tijd

Toen de Heer Paulus' bediening liet beginnen was de enige geïnspireerde schrift wat de profeten spraken sinds het begin van de wereld. Als Paulus nooit Gods woord citeerde, dan zou dat een goede reden zijn om te twijfelen of de Heer überhaupt tot hem had gesproken. Dit brengt ons bij een andere reden.

2. Om zijn apostelschap te authenticiseren

Als Paulus het gebruik van de wet en profeten in zijn leringen had vermeden, zou Paulus net als Mohammed of Joseph Smith een geheel nieuwe religie zijn begonnen. Zelfs terwijl hij de verborgenheid van Christus onderwees, moest Paulus bewijzen dat zijn apostelschap de profetie van Christus niet ongeldig maakte, Rom. 3:31:

“Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

Israël kon hun geschriften doorzoeken om te leren over hun Messias die gekomen was in de Heer Jezus Christus. Deze zelfde Jezus, de Heer Jezus van de geschriften, verscheen ook aan Paulus en onthulde de verborgenheid, Rom. 1:5:

“(Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

Paulus’ kennis en gebruik van de Schriften bevestigde aan zijn verwanten dat God Israëls beloften en hun Schriften niet in de prullenbak van de geschiedenis gooide.

3. Alle Schrift is nuttig

Midden-Handelingen Paulinisch recht snijden verwijderd niet-Paulinische Schrift niet uit ons geheugen. Paulinische dispensationalisten worden ten onrechte beschuldigd van het alleen bestuderen van Paulus. Het is dan ook ironisch dat we in Paulus’ geschriften honderden verwijzingen naar de rest van de Bijbel vinden.

Een beheerder van Gods verborgenheden moet bekend zijn met de hele Bijbel, inclusief de wet en de profeten.

Het was Paulus die de definitieve verklaring schreef over de winstgevendheid en toereikendheid van alle Schrift, zie 2 Timotheüs 3:16:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Hij eindigt het fundamentele boek Romeinen met een beroep op alle Schrift, inclusief de profeten, Romeinen 16:26:

“Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

4. Om te berispen, te bestraffen of te onderwijzen in rechtvaardigheid

Alle Schrift is nuttig voor een doel. Paulus schrijft hele brieven van berisping en onderricht in rechtvaardigheid aan zowel Joden als Heidenen. Waarom zou hij het gebruik van door God geïnspireerde Schrift moeten vermijden die op adequate wijze verkeerd gedrag berispt en instrueert in juist gedrag?

De Korintiërs waren het teken van Paulus’ apostelschap volgens de verborgenheid van Christus, maar na meerdere verwijzingen naar Mozes en de wet, zegt Paulus tot de Korintiërs:

“1 Kor. 10:6: En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkewijs als zij (Israël) lust gehad hebben.

Paulus stelt de Korintiërs hier niet onder de wet, maar gebruikt de wet om enkele zeer vleselijke leden van het lichaam van Christus te berispen en te onderwijzen. Er zijn veel voorbeelden hiervan in Paulus’ bediening.

5. Om het evangelie te communiceren

De wet werd niet gegeven met de bedoeling om iemand te redden. Het werd gegeven voor de kennis van zonde, zie Rom. 3:19-20:

“19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

De wet is een leermeester om ons tot Christus te brengen. Het zou vreemd zijn als Paulus de wet niet op wettige wijze zou gebruiken om de verborgenheid van het evangelie te onderwijzen, zie Galaten 3:24 en 1 Timotheüs 1:8:

“Gal. 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.

“1 Tim. 1:8: Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt;

“Rom. 4:3: Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

6. Om te communiceren met Israël

Hoewel Paulus duidelijk zegt dat hij de apostel van de Heidenen is, mag niet worden vergeten dat hij met het evangelie van genade naar alle mensen werd gezonden, inclusief het ongelovige Israël, zie Handelingen 9:15:

“Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.

“1 Kor. 9:20-22: 20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.22 Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.

Wanneer hij tot Israël en in hun synagogen spreekt, gebruikt hij de geschriften van de Joden om hen inzicht te geven in zijn leer.

In Handelingen 13 preekt Paulus in een synagoge van zijn verwanten en vertelt hij de geschiedenis van Israël opnieuw. In Handelingen 17 verwijst hij voor het Griekse publiek naar hun dichters en filosofen om ze te contrasteren met het evangelie van de genade van God.

Paulus citeert vaker uit de Schrift in zijn brieven waarin hij tot Israël predikt.

7. Om te bewijzen dat Jezus de Christus is

Zonder de wet en de profeten is er geen belofte van een komende Messias. De geschriften zijn het bewijs dat Jezus de Zoon van God is. Als Jezus niet de Zoon van God van de geschriften was, dan is de prediking van het kruis tevergeefs.

Paulus bezocht de synagogen van ongelovige Joden om hen ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is en dat hun Heer voor hen aan het kruis was gestorven om hen uit genade te redden.

“Hand. 18:5: En als Silas en Timotheüs van Macedonie afgekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus.

Waaruit getuigde hij dat Jezus de Christus was? Uit de Schriften.

8. Om te onderwijzen over hoe verlossing tot Israël komt (verleden en toekomst)

Door de verborgenheid van Christus te kennen, kon Paulus de verborgenheid van Gods wil voor zowel de hemel als de aarde begrijpen, zie Efeziërs 1:10:

“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

De verborgen informatie over Christus heeft invloed op meer dan alleen de kerk, en de veelvoudige wijsheid van God legt uit hoe God het zondige Israël kon rechtvaardigen en hun beloofde erfenis kon verlenen.

“Rom. 4:13: Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

In Romeinen 9-11 citeert Paulus bijna elk ander vers uit de wet en de profeten. Want specifiek in deze hoofdstukken maakt Paulus duidelijk dat hij het over Israël heeft, en hoe God zijn belofte **zal** vervullen om hen redding te brengen, zie Rom. 9:1-6, 10:1, 11:27:

“Rom. 9:1-6: 1 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),² Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.³ Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;⁴ Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;⁵ Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. 6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israël zijn.

“Rom. 10:1: Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid.

“Rom. 11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

8. Om een andere bedeling te contrasteren met de huidige

Er zijn duizenden verwijzingen naar de profeten en de wet op deze website, www.graceambassadors.com, maar we verklaren stoutmoedig onze missie om alle mensen de gemeenschap van de verborgenheid te laten zien, zie Efeziërs 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Als we het doel onderwijzen dat God voor de kerk van vandaag heeft, contrasteren we dat vaak met Gods doel voor Israël door de profetieën te citeren. Paulus deed hetzelfde.

“Ef. 2:11-13: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

“1 Thess. 5:2-4: 2 Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de brensnoed een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvliesen;4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

In Romeinen 8:36 citeert Paulus de profetie over het lijden van Israël als schapen, en contrasteert dit vervolgens scherp met de manier waarop de kerk reageert op lijden:

Rom. 8:36: (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

*“Rom. 8:37: Maar in dit alles zijn **wij** meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.*

Conclusie

Dit zijn slechts enkele redenen waarom Paulus naar de wet en de profeten verwijst. Er zijn er nog meer. Geen van hen doet afbreuk aan Paulus' speciale bediening om alle mensen de gemeenschap van de verborgenheid te laten zien, zie Kol. 1:26 en Ef. 6:19:

“Kol. 1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

“Ef. 6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

Wanneer Paulus in zijn brieven andere geschriften (de Wet en de Profeten) gebruikt, laat dat zien dat Paulus alle geschriften ten behoeve van iedereen gebruikte. Maar dat was niet het enige waar hij over sprak.

“1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

Het is niet moeilijk om te bedenken dat Paulus de wet en de profeten citeert om dezelfde redenen als wij dat doen.

De belangrijkste vraag is altijd geweest waarom de wet, de profeten en de bediening van de twaalf apostelen nooit de verborgen wijsheid van God, die uitsluitend in Paulus' bediening te vinden is, vermelden.

Opmerking van de vertaler:

Op website: www.bedelingdergenade.nl staat een artikel dat behulpzaam kan zijn in het begrijpen van het verschil tussen Profetie en Verborgenschap. Het is te vinden onder "artikelen" en heeft als naam: "Vergelijken van profetie met verborgenheid".

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl