

Welk evangelie werd gepredikt en wanneer werd het gepredikt?

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977.

Voor u begint te lezen het woord "evangelie" alleen "goed nieuws" betekent! Meer niet! Het woord "evangelie" zegt dus niets over de inhoud van dat "goede nieuws".

De Romeinen, aan wie Paulus de brief aan de Romeinen schreef hadden geloof in iets. Maar ze waren niet versterkt en Paulus was begerig om HET EVANGELIE ook te prediken aan hen die te Rome zijn. We weten dat ze geloof hadden in iets want Paulus dankt God daar voor:

"Rom.1:8: Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.

We zien dus dat ze geloof hadden, maar het was geen wederzijds geloof. Met andere woorden, het geloof van de Romeinen was niet hetzelfde geloof als dat van Paulus, en dat is op te maken uit hetgeen hij zegt:

"Rom.1:11: Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

"Rom.1:12: Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

Het is duidelijk dat de Romeinen HET EVANGELIE VAN GOD geloven maar ze hebben nog nimmer het evangelie van Paulus gehoord, namelijk HET EVANGELIE VAN CHRISTUS. Paulus identificeert het evangelie van God in de eerste vier verzen, zijnde het getuigenis van God betreffende Zijn Zoon, Jezus Christus, dat gevonden kan worden in het Oude Testament. Paulus had voorheen nimmer gepredikt tot de Romeinen en zij hebben het evangelie van Paulus nog nimmer gehoord en konden daar dan ook geen geloof in hebben.

Daarom moet hun geloof ongetwijfeld ergens in zijn geweest dat bekend was vóór de openbaringen die aan Paulus zijn gegeven. Houdt in gedachten dat het EVANGELIE VAN CHRISTUS het evangelie van Paulus is. Niemand anders in de Bijbel verwijst er naar of maakt er aanspraak op het evangelie van Christus te prediken.

"Rom.1:15: Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

Dus door de brief aan de Romeinen brengt Paulus hen dingen onder de aandacht dat hen zal versterken met het evangelie van Christus, welks het evangelie van Paulus is.

"Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Het is dus duidelijk dat het evangelie van God niet hetzelfde is als het evangelie van Christus. Maar, als het evangelie van God niet hetzelfde is als het evangelie van Christus, wat is het dan wel? En HOEVEEL evangeliën zijn er dan wel in de Bijbel? In het algemeen wordt geleerd dat er in de Bijbel slechts één evangelie is. Zo te zeggen, één boodschap. De boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes worden de VIER evangeliën genoemd, maar we weten allemaal dat ze in wezen vier verschillende beschouwingen zijn die over hetzelfde gaan, namelijk de aardse bediening van Jezus Christus.

Maar in tegenstelling tot de populaire opinie, en in tegenstelling met het onderwijs van het fundamentalistisch Christendom, is alle nieuws niet hetzelfde nieuws. En dat is wat het woord

evangelie betekent, goed nieuws. Laten we dus de termen nemen zoals ze voorkomen in de Statenvertaling en een Bijbelse definitie maken van ieder van die termen. We gaan niet proberen om de definities aan te passen aan iemand zijn theologisch systeem. En als blijkt dat de Bijbel tegenstrijdig is met de leer die in het algemeen gebruikelijk is, dan is de Bijbel onze autoriteit.

In deze studie willen we kijken, en vinden, wat de Bijbel specifiek zegt over de verschillende termen. Niet dat dit dan een alles omvattende lijst wordt van al het goede nieuws dat in de Bijbel te vinden is, maar de termen waar wij naar gaan kijken worden allen gebruikt, niet slechts één keer, maar bij talrijke gelegenheden in de Bijbel, namelijk:

1)-Het evangelie van het Koninkrijk.

2)-Het evangelie van God.

3)-Het evangelie van Christus.

4)-Het evangelie der genade Gods.

5)-Het eeuwig evangelie.

Alvorens we gaan kijken naar deze termen willen we naar *nóg* twee termen kijken:

--Het evangelie der onbesnedenen.

--Het evangelie der besnedenen.

De reden waarom we eerst naar deze twee willen kijken is omdat deze twee termen staan voor een scheiding in de LEER. Met andere woorden, alles wat gemeente is, is van God, maar er zijn meer dan één gemeente in de Bijbel. De bijbel laat zien dat er niet één, maar DRIE gemeenten zijn. En de LEER van ieder van deze gemeenten is anders. Bijvoorbeeld, Mozes had een gemeente in de woestijn: Zie naar hetgeen Stefanus zegt over Mozes:

“Hand.7:37: Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen.

“Hand.7:38: Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinai, en met onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons die te geven.

We weten nu dus dat er een gemeente in de woestijn was, zoals in het boek Exodus, en dat Mozes het hoofd was van die gemeente. Zie nu wat Jezus zegt in Matth.16:

“Matth.16:15: Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

“Matth.16:17: En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

“Matth.16:18; En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Als nu de Heer zegt “Ik zal Mijn gemeente bouwen” dan weet ik dat de gemeente die Hij gaat bouwen niet DEZELFDE kan zijn als de gemeente die met Mozes in de woestijn was. Ziet u dat?

Hij zegt : Ik zal Mijn gemeente bouwen, en we zien dat die gemeente ook een naam heeft:

“Hand.8:1: En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

De gemeente die met Mozes in de woestijn was is niet meer, de Heer zegt dat Hij Zijn gemeente zal bouwen, en de enige gemeente die er was, vanaf Mattheüs 16 totdat Stefanus werd gestenigd, is de “GEMEENTE DIE TE JERUZALEM WAS. Het begon met 12 mannen, de grondleggers, en het groeide met 3000 in Handelingen 2 en met 5000 in Handelingen 4.

“Hand.2:47: En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

De gemeente is dus te Jeruzalem. Merk eveneens op dat er niet wordt gezegd dat 8000 mensen werden gered en ZICH AANSLOTEN bij de gemeente. Er wordt gezegd dat de Heer dagelijks toevoegde aan de gemeente, die zalig werden. Volgens Petrus zouden hun zonden niet eerder worden uitgewist dan bij de tweede komst van Christus, zoals hij dat zegt in:

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

Opmerking: De King James bijbel is duidelijker betreffende Hand.2:47:

Act.2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

Dat is in tegenstelling met wat Paulus heeft gezegd toen hij de Korinthiërs herinnerde aan het evangelie dat hij predikte en dat is belangrijk want het is het verschil tussen het evangelie van de ONBESNEDENEN en het evangelie van de BESNEDENEN. Paulus zegt:

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Mensen die DIT evangelie geloven, het evangelie dat Paulus predikt, zijn leden van de DERDE gemeente in de bijbel. De gemeente die HET LICHAAM VAN CHRISTUS is.

“Ef.1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

“Ef.1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

U ziet dus dat een BEPAALDE leer aan Petrus is toebetrouwd en er is een bepaalde LEER aan Paulus toebetrouwd:

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

Door te vergelijken wat Petrus zegt met hetgeen Paulus zegt kunt u het verschil in de leer zien, en door Gal.2:7 kunt u zien dat één LEER aan Petrus was toebetrouwd en een andere leer aan Paulus. Paulus noemt het “het voorbeeld der gezonde woorden”. Hij zegt aan Timotheüs:

“2 Tim.1:13:Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

Merk op dat Paulus zegt “die gij van mij gehoord hebt”, van wie? Van Paulus. Niet de gezonde woorden die je van Petrus hebt gehoord want er is geen enkele indicatie in de Bijbel dat Timotheüs Petrus ooit heeft gehoord. In Gal.2:7 zien we dus twee VERSCHILLENDE LERINGEN betreffende redding.

Laat ons nu totaal afstand nemen van het idee dat er slechts één evangelie in de Bijbel aanwezig is. Ik laat u hier enige verzen zien die MINSTENS VIER evangeliën duidelijk aantonen. Vier verschillende boodschappen die niet hetzelfde zijn. Dingen die in de Bijbel verschillen zijn niet hetzelfde. U zou NIMMER moeten overwegen of ze hetzelfde zijn.

Gal.1:6: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;

“Gal.1:7: Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.

“Gal.1:8: Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Alleen al in deze drie verzen zijn er DRIE evangeliën. Drie totaal verschillende boodschappen. Merk op dat Paulus zegt: “het evangelie dat wij u verkondigd hebben”. Wat predikte Paulus dan aan de Galaten? Het evangelie van Christus. Hij zegt dat ze “zo haast afwijkende naar EEN ANDER evangelie. Wat is dat andere evangelie? Het blijkt het evangelie te zijn dat Petrus predikte, dat de zonden worden uitgewist bij de tweede komst van Christus. Dat is niet hetzelfde als “Christus stierf voor onze zonden, en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking; geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden”. Maar ziet u hier nog iets anders? Wat aangaande een engel uit de hemel die een evangelie predikt? Zie in het boek Openbaring:

“Op.14:6: En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

“Op.14:7; Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

Dat is niet het evangelie dat Paulus predikte, dat Christus in onze plaats is geoordeeld, dat God Hem tot zonde heeft gemaakt voor ons, en dat er nu geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is ook niet het evangelie dat Petrus predikte, “mannen van Israël bekeert u opdat uw zonden worden uitgewist als Christus weder komt”.

Dus alleen al in Galaten 1 ziet u niet één, maar DRIE EVANGELIEËN. Het evangelie dat Paulus predikte, het evangelie dat Petrus predikte, en het evangelie dat een Engel predikt. Er is nog een VIERDE evangelie in het boek Galaten:

“Gal.3:8: En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.

Het evangelie aan Abraham verkondigd was, dat door hem, dat is zijn zaad, alle volken gezegend zullen worden. Dus nog een keer, als u het woord EVANGELIE ziet in de Bijbel betekent dat niet dat alle evangeliën hetzelfde evangelie zijn. Zoals we reeds eerder hebben gezegd is het een VERSCHRIKKELIJKE BLUNDER van het religieuze systeem, één van de grootste vergissingen die ze ooit hebben begaan.

Laten we nu naar de evangeliën kijken in de volgorde waarin ze in de bijbel vóórkomen. We hebben reeds gekeken naar het eeuwig evangelie in het boek Openbaring. Het gaat over het oordeel van God en wordt gepredikt door een Engel van de Hemel. Niemand heeft dat evangelie ooit gepredikt dan alleen de Engel in het boek Openbaring. Daarom denk ik dat het vrij duidelijk is dat die boodschap geen boodschap is voor vandaag de dag. In het evangelie naar Mattheüs is het de eerste keer dat u de uitdrukking “het evangelie des Koninkrijks” vindt.

“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Wat is dan het evangelie van het Koninkrijk? Het is het goede nieuws dat het volk Israël het Koninkrijk der Hemelen op aarde is beloofd, Jezus Christus is gekomen en het goede nieuws is dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is.

“Mark.1:14: En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.

“Mark.1:15: En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en geloof het Evangelie.

Jezus Christus predikte dus en Hij zond de 12 Apostelen uit om de boodschap van het Koninkrijk te prediken;

“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.

“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

De boodschap van het Koninkrijk gaat voort in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes maar het volk Israël verwerpt zowel hun Koning als het Koninkrijk, Christus wordt gekruisigd, begraven en staat op uit de dood. En in Handelingen 2 begint Petrus de boodschap te prediken die Paulus in Romeinen 1 identificeert als HET EVANGELIE VAN GOD. Laat ons even ons geheugen opfrissen:

“Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

“Rom.1:2: (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).

“Rom.1:3; Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;

“Rom.1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

Paulus identificeert deze boodschap, of de informatie in deze vier verzen, als het EVANGELIE VAN GOD. Het is het getuigenis van God over Zijn Zoon, Jezus Christus. Er is in de Schrift van getuigd door de profeten. Het getuigenis is dat Jezus de Zoon van God IS, en dat Hij naar het vlees uit het zaad van David

is, met andere woorden de maagdelijke geboorte, en krachtelijk is bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. **Dat is het evangelie van God.**

Laat me u nu laten zien waar Petrus het evangelie van God predikte:

“Hand.2:22: Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelfen weet;

“Hand.2:23: Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood;

“Hand.2:24: Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.

“Hand.2:25: Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

“Hand.2:26: Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope;

“Hand.2:27: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

Als ik hier nu stop en dus niet verder ga, wat heb ik hier dan? Ik heb hier dezelfde informatie die Paulus in Romeinen 1 heeft geïdentificeerd als HET EVANGELIE VAN GOD. Het is het getuigenis uit de Schriften, en Petrus citeert hier uit het boek der Psalmen en verwijst naar de profetie van David. Met andere woorden, hetgeen God voorheen heeft beloofd in de heilige Schriften.

Maar Petrus stopt hier niet:

“Hand.2:29: Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

“Hand.2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

Toen Petrus deze laatste woorden zei “om Hem op zijn troon te zetten”, waar gaat dat dan over? We zijn terug bij informatie over het KONINKRIJK, ja toch? Met andere woorden,

Jezus van Nazareth is de erfgenaam van de troon van David, de Koning van Israël.

“Hand.2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.

“Hand.2:35: Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Als Petrus dus predikt tot een stad vol godsdienstige Joden vertelt hij hen dat ze hun Messias hebben gedood, maar dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. De profeten hebben hiervan geprofeteerd, en ze moesten zich bekeren, zich identificeren met hun Messias door de waterdoop, uitziende naar de dag dat Christus terug zou komen om op de troon van David plaats te nemen en over Israël, en over de gehele aarde, te heersen. Maar wat had hij EERST gepredikt? Het evangelie van God. Met andere

woorden hij IDENTIFICEERDE eerst de Zoon van God en het feit dat Hij bewezen was de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden.

De informatie over het Koninkrijk is toegevoegd aan deze waarheid. Het evangelie van God. Dat Petrus het evangelie van God predikte ziet u in:

“1 Petrus 4:17: Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”

Paulus predikt exact dezelfde boodschap tot een groep onwetende afgodendienaars in Athene, in Handelingen 17:

“Hand.17:30: God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

“Hand.17:31: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Laat me nu het volgende zeggen. De zinsnede “het evangelie van het Koninkrijk” zult u alleen aantreffen in de vier Evangeliën, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Petrus predikt fundamenteel dezelfde informatie zoals u dat vindt in het evangelie van het Koninkrijk maar het wordt daar niet zo genoemd. De boodschap van Petrus wordt niet het evangelie van het Koninkrijk genoemd. Hoe wordt het dan wel genoemd? Het evangelie der besnedenen.

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

Fundamenteel gezien is het enige verschil tussen het evangelie van het Koninkrijk en het evangelie der besnedenen dat er GEEN TIJDSAANDUIDING is. Petrus zegt nimmer “bekeert u want het Koninkrijk is nabij”. Hij zegt bekeert u en uw zonden zullen worden uitgewist als Christus terug komt. Bedenk dat ze in Handelingen 1 aan de Heer hadden gevraagd of Hij het Koninkrijk IN DEZE TIJD zou wederoprichten. En Hij vertelde hen “Het komt u niet toe, te weten DE TIJDEN of gelegenheden”. Het evangelie van de besnedenen is fundamenteel dezelfde als de boodschap van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, het evangelie van het Koninkrijk zonder tijdsaanduiding. (Het “nabij”).

Maar u ziet dat het EVANGELIE VAN GOD iets is dat NA het evangelie van het Koninkrijk is gekomen, want het evangelie van God omvat de opstanding van Christus, en in het evangelie van het Koninkrijk, in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes wisten ze niets van de DOOD van Christus. (zie Matth.16:21-23; Lukas 18:31-34; Joh.20:9). In feite wisten ze niets van de opstanding totdat Christus aan hen verscheen. De boodschap van Petrus wordt dus het evangelie van de BESNEDENEN genoemd en het is verwant met het Koninkrijk en de Koning die regeert op de TROON VAN DAVID. Echter noemt Paulus NIMMER de TROON VAN DAVID.

“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zaden Davids, naar mijn Evangelie;

Merk op dat hij zegt “naar mijn evangelie”. Hij zegt niet naar ONS evangelie, of volgens “het evangelie”. Er is dus een ONDERSCHIED tussen de twee boodschappen. Er moet een scheiding worden gemaakt. En die scheiding wordt duidelijk en ontwijfelbaar gemaakt wanneer de Heer Paulus zend, door openbaring, om het aan de mannen te Jeruzalem MEDE TE DELEN.:

“Gal.2:2: En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

Paulus zegt dus dat hij hun het evangelie voor stelde dat hij predikte. Maar we zien ook dat BEIDE, Petrus en Paulus, datgene prediken waarnaar Paulus verwijst als het evangelie van God. Het laat ons zien dat de Schrift werkelijk en betrouwbaar is want God BELOOFDE het in de Schrift. Het identificeert de Redder, BEWIJST dat de profetie in de Schrift correct is en kan worden vertrouwd, en dat er zo iets is als de opstanding uit de doden, want Christus heeft BEWEZEN de Zoon van God te zijn DOOR DE OPSTANDING.

Het evangelie van God is dus een waarheid die EEN IEDER duidelijk moet begrijpen VOORDAT ze kunnen vertrouwen of geloven in verdere informatie. Met andere woorden, als iemand niet weet WIE God is, hoe kan die iemand dan begrijpen WIE Christus is of wat het is dat Hij heeft gedaan, of nog gaat doen? Hier zijn enige onwetende afgodendienaars waar we naar moeten kijken:

“Hand.17:16: En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.

“Hand.17:17: Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die hem voorkwamen.

“Hand.17:18: En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.

“Hand.17:19: En zij namen hem, en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende: Kunnen wij niet weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?

Deze afgodenaanbidders zijn naar Paulus gekomen op het moment dat hij tot enigen predikte die TOT HEM waren gekomen. (die hem voorkwamen). Let wel dat hij, Paulus, niet NAAR de afgodenaanbidders gaat, maar in plaats daarvan komen zij tot hem, en ze horen hem prediken over Jezus en de opstanding.

Ik stel voor dat u de tijd neemt om de gehele passage in Handelingen 17 te lezen. Er wordt gezegd dat Paulus Jezus en de opstanding predikte. Zij denken dat het over vreemde goden gaat. Dat zegt u dat zij mogelijk in een positie zijn om te begrijpen wat Paulus zegt. Paulus gebruikt hun godsdienstigheid om hen bekend te maken met DEN ONBEKENDE GOD door tot hen te prediken over de God die de wereld en alle dingen heeft gemaakt en dat Hij niet in tempels woont die met handen zijn gemaakt, en dat Hij ook niet van mensenhanden wordt gediend alsof Hij iets nodig heeft.

Als me dat iets zegt dan is het wel dit, dat er niet zoiets is als de vrucht van het vlees. Het zegt me dat u God niet kunt aanbidden door uw fysieke activiteiten of dingen die u bouwt, of de dingen die u brengt. Dingen die mensen kunnen bouwen of met hun handen kunnen maken is niet het aanbidden van God.

Paulus zegt hen dat God uit één bloede het ganse geslacht der mensen heeft gemaakt en tevoren de “bepalingen van hun woning” heeft verordeneert. Met andere woorden, er is niemand opgevaren in de Hemel dan alleen Jezus Christus, en uw woning is beperkt tot de aarde waarop u wandelt en de lucht die u ademt. En hij zegt opdat ze de Heere zouden zoeken:

“Hand.17:27: Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

WAT WAS HET dat niet ver van deze Atheners was verwijderd? Niet ver van hun vandaan was de synagoge der Joden en daar binnen KONDEN ze te weten komen wie de God is die hemel en aarde en alle dingen heeft gemaakt. Maar ze waren niet in de synagoge waar Paulus zojuist vandaan kwam, en u ziet dat Paulus geen boodschap ter redding predikt aan deze onwetende afgodenaanbidders. In plaats daarvan predikt hij van opstanding en oordeel zoals u dat nergens vindt in Romeinen tot en met Filemon.

“Hand.17:31: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Wat we in wezen hebben in Handelingen 17 is dat deze Atheners in de wachtkamer zijn gezet. Wat hebben ze feitelijk gehoord? Niet het evangelie van Christus. Paulus heeft Jezus en de opstanding gepredikt en God de Schepper. Dit kan gezien worden als het evangelie van God. Met andere woorden, Paulus heeft hun iets gegeven om over na te denken en hij waarschuwde hen voor een toekomstig oordeel.

“Hand.17:34: Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelve.

In Handelingen 17 kreeg Paulus de aandacht van een aantal mensen. Hetgeen er NA vers 34 is gebeurd wordt ons niet verteld. Alles wat u meer leest in deze passage zult u er moeten INLEZEN. Het punt is dus WAT predikte Paulus en wanneer? U kunt zeggen dat Paulus hier het evangelie van God predikte, maar u kunt absoluut niet zeggen dat hij hier het evangelie van Christus predikte. Laat ons nu terug gaan naar Handelingen 14:

“Hand.14:8: En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld.

“Hand.14:9: Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende, en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden,

“Hand.14:10: Zeide met grote stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en wandelde.

Paulus zag te Lystre een man die kreupel was. Paulus nam waar dat hij geloof had om gezond te worden. Wat betekent dat? Het betekent dat de man geloof had in de God van Abraham en Paulus genas hem.

“Hand.14:11: En de scharen, ziende, hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen.

14:12 En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde.

14:13 En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen.

En Paulus en Barnabas scheurden hun klederen en sprongen onder de schare en zeiden: wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en “verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is”. Enzovoort.

“Hand.14:18: En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.

In deze passage in Handelingen 14 KUNT U ZELFS het evangelie van God niet vinden. Deze mensen zijn op geen enkele wijze in een positie dat hun iets verteld kan worden over Jezus Christus, de Zoon van

God die is opgestaan uit de doden. Ze zijn gewoon niet in een positie om het te horen. Ze weten zelfs niet WIE God is, en al helemaal niet WIE het beloofde zaad van David is. Deze mensen horen zelfs het evangelie van God niet. Als er al iets is dan is het wat Paulus noemt: "kennis van God in hun hart".

"Rom.1:21: Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

"Rom.1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

"Rom.1:23: En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

Deze afgodendienaars in Handelingen 14 wisten niet eens genoeg over God om hun ook maar iets daarover te vertellen. En het volgende wat gebeurt is dat de Joden komen, ze stenigen Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was.

Terug naar de Heidenen te Rome aan wie de Romeinenbrief is geschreven. Paulus zegt dat ze geloof hebben. Hij onderkent dat en dankt God er voor, maar hij zegt dat hij volvaardig is om het evangelie tot hen te prediken. Het punt is dat ze geloof hebben, maar het is geen wederzijds geloof, ze zijn niet versterkt en het is het evangelie van Paulus, het EVANGELIE VAN CHRISTUS, dat hen zal versterken.

"Rom.1:15: Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

"Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Dat is het wat Paulus hen bekend maakte: HET EVANGELIE VAN CHRISTUS, in de vorm van de Romeinenbrief. Laat ons nu terug gaan naar Handelingen 17 want ik wil u een parallele situatie laten zien. Met andere woorden, er zijn mensen die het EVANGELIE VAN GOD geloofden maar niet eerder versterkt zijn totdat hun het EVANGELIE VAN CHRISTUS wordt geleerd.

"Hand.17:1: En door Amfipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was.

17:2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,

Bedenk nu WAAR het is dat het EVANGELIE VAN GOD gevonden kan worden:

"Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

"Rom.1:2: (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).

Paulus gaat dus naar Thessalonica en gaat in de synagoge der Joden en handelde drie Sabbatten lang met hen UIT DE SCHRIFTEN. De Joden, en de God vrezende Heidenen kwamen samen op zaterdag, op de Sabbat, in de synagoge. Paulus gebruikt dus de Hebreeuwse Schriften, het Oude Testament, en sprak met hen:

"Hand.17:3: Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige.

Hier ziet u dus HET EVANGELIE VAN GOD, de identiteit van de Zoon van God, en dat IS Jezus, en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Laten we verder lezen:

“Hand.17:4: En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.

Hand.17:5; Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen.

De ongelovige Joden begonnen een opstand, ze beroerden de stad en Paulus moest vluchten voor zijn leven. Ze zonden Paulus naar Berea en hij predikte daar in de synagoge, maar de Joden achtervolgden hem:

“Hand.17:13: Maar als de Joden van Thessalonica verstonden, dat het Woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen.

“Hand.17:14; Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee; maar Silas en Timotheüs bleven aldaar.

Paulus gaat naar Athene. Maar zie dat hij Silas en Timotheüs daar achter laat. Paulus gaat nu van Athene naar Korinthe, dat in Griekenland ligt, en Silas en Timotheüs voegen zich daar bij hem. En vanuit Korinthe schrijft hij de brieven aan de Thessalonicenzen.

“1Thess.2:1: Want gij weet zelven, broeders, onzen ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest;

“1Thess.2:2: Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onzen God, om het Evangelie van God tot u te spreken in veel strijds.

“1Thess.2:8: Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen niet alleen het Evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart.

1Thess.2:9: Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.

Paulus zegt hier dus dat hij HET EVANGELIE VAN GOD heeft gepredikt aan de Thessalonicenzen en dat zagen we ook duidelijk in de verzen van Handelingen 17. Maar Paulus maakt zich zorgen om hen. Bedenk dat hij drie Sabbatten lang tot hen predikte, maar toen moest hij vluchten voor zijn leven en had hij dus geen tijd om ZE TE VERSTERKEN.

Wat is het dan dat hen zal versterken? HET EVANGELIE VAN CHRISTUS.

“1Thess.3:1: Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden;

“1Thess.3:2: En hebben gezonden Timotheüs, onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen medearbeider in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof;

Paulus zend Timotheüs terug om ze te versterken met HET EVANGELIE VAN CHRISTUS.

Laten we nu terug gaan naar de brief aan de Romeinen:

“Rom.1:11: Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

“Rom.1:12: Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

De Romeinen hebben dus een geloof, maar het is niet een gemeenschappelijk geloof, dat betekent dat zij niet versterkt zijn in HET EVANGELIE VAN CHRISTUS.

“Rom.1:15: Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

We hebben dus in het boek Openbaring gezien dat de engel het EEUWIG EVANGELIE zal prediken. We hebben gezien dat het evangelie, dat werd gepredikt in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, een Joodse boodschap was, het was voor Israël, en het werd genoemd: “HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK. We hebben gezien dat Petrus voornamelijk dezelfde boodschap predikte in het boek Handelingen als het evangelie dat is gepredikt in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Petrus had nieuwe informatie. Christus was gekruisigd, begraven en opgestaan uit de doden, en Petrus zegt dat dat was om TE ZITTEN OP DE TROON VAN DAVID.

De boodschap en leer van Petrus gaat over een speciale groep mensen. Het wordt genoemd: “HET EVANGELIE DER BESNEDENEN. Toen Paulus werd gered en hem een andere LEER is gegeven moest er onderscheid worden gemaakt. De boodschap van Petrus moest geïdentificeerd worden als EEN ANDER EVANGELIE, en naar het evangelie van Paulus werd, na overleg met Petrus, Jacobus en Johannes te Jeruzalem, verwezen als het EVANGELIE DER ONBESNEDENEN.

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

Maar voordat de boodschap tot redding gepredikt kan worden, moet EERST de identiteit van de Redder bekend gemaakt worden, vandaar het EVANGELIE VAN GOD, het welke, zoals we zagen, werd gepredikt door zowel Petrus als Paulus. Dan, nadat duidelijk is dat Jezus degene is waarvan wordt gesproken in de profetieën - hij de Heer is - Hij de Zoon van God is, en bewezen heeft dat te zijn door de opstanding uit de doden. Als al deze feiten begrepen worden kan een boodschap tot redding worden gepredikt GEBASEERD op deze feiten.

De Romeinen geloofden dus het evangelie van God, dat Jezus de Christus de Zoon van God is en dat God hem uit de doden heeft opgewekt. (de Heidenen aan wie de Romeinenbrief werd geschreven hebben voorheen vermoedelijk geloofd in een bepaalde Messiaanse boodschap omdat van hen wordt gezegd dat ze “geënt” waren in de Olijfboom in Romeinen 11). De Thessalonicenzen hadden één of andere boodschap gehoord voordat Paulus bij hen arriveerde. Maar zowel de Romeinen als de Thessalonicenzen waren niet VERSTERKT in hun geloof met alleen die informatie. Paulus, dat wetende, predikt HET EVANGELIE VAN CHRISTUS aan de Romeinen en versterkte hen daarmee. Silas en Timotheüs VERSTERKTEN de Thessalonicenzen met het EVANGELIE VAN CHRISTUS.

“1Thess.3:6: Maar als Timotheüs nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden;

“1Thess.3:7: Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof;

Dus het evangelie van Paulus, HET EVANGELIE VAN CHRISTUS, wordt gepredikt door het gehele boek Handelingen. Het is de kracht van God tot redding, aan TWEE GROEPEN MENSEN.

“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Twee groepen mensen, eerst de Jood en ook de Griek. Door het gehele boek Handelingen ziet u Paulus prediken en hij predikt het evangelie van Christus TOT HEN DIE GEROEPEN ZIJN, hij zegt:

“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

“1Kor.1:23: Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;

“1Kor.1:24: Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

Door het gehele boek Handelingen ziet u dat beide, Joden en Heidenen gered worden en leden worden van het lichaam van Christus door de prediking van Paulus. De Heidenen die worden gered blijken Heidenen te zijn die God vrezen en die zichzelf in het verleden hebben verbonden met Israël. Het gehele boek Handelingen is het verslag van de verblinding en terzijde stelling van het volk Israël. Alles komt tot een hoogtepunt in Handelingen 28 waar wordt gezegd: DE JODEN GINGEN WEG.

Er zijn gedurende het boek Handelingen Joden en Heidenen gered. De Heidenen blijken Grieken te zijn. Ze worden Grieken genoemd in de Statenvertaling van 1977. Paulus predikte eerst tot de Jood en ook tot de Griek, en zijn boodschap wordt genoemd: HET EVANGELIE VAN CHRISTUS. Maar dan is er een VERANDERING in de gebeurtenissen. Nadat Paulus drie jaar te Efeze is geweest vertrekt hij.

“2Kor.2:12: Voorts, als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in den Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond;

“2Kor.2:13: Maar, afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonie.

Paulus verlaat dus Azië en gaat naar Europa, naar Macedonië. Er is weinig, door Lukas in het boek Handelingen, geschreven wat Paulus daar deed. Lukas zegt alleen:

“Hand.20:1:Nadat nu het oproer gestild was, Paulus, de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonie te reizen

“Hand.20:2: En als hij die delen doorgereisd, en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland.

Paulus doorreisde die delen en nadat hij hen met vele redenen had vermaand gaat hij naar Griekenland. Vanuit Griekenland schreef Paulus de brief aan de Romeinen.

“Hand.20:3: En als hij aldaar drie maanden overgebracht had, en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrie zoude varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonie.

De Joden belaagden Paulus opnieuw. Hij was van plan om naar Syrië te varen, maar in plaats daarvan gaat hij noordwaarts door Macedonië.

“Hand.20:6: Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden, en kwamen in vijf dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons zeven dagen onthielden.

En dan vervolgt hij zijn weg tot hij te Milete komt, een zeehaven niet ver van Efeze. Hij ontbood de ouderlingen van de gemeente te Efeze en praat met hen aan de kust.

“Hand.20:18: En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van den eersten dag af, dat ik in Azie ben aangekomen, hoe ik bij u den gansen tijd geweest ben;

“Hand.20:19: Dienende den Heere met alle ootmoedigheid, en vele tranen, en verzoeking, die mij overkomen zijn door de lagen der Joden;

“Hand.20:20: Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen;

“Hand.20:21: Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.

“Hand.20:22: En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal;

“Hand.20:23: Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.

“Hand.20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Paulus vertelde hen dus dat hij een bediening van de Heere Jezus heeft ontvangen en zegt hen wat het is, om te getuigen van HET EVANGELIE DER GENADE GODS.

Dus gaat Paulus naar Jeruzalem waar de Joden uit Azië hem in de tempel grijpen en trachten hem te doden. Hij wordt gered door de Romeinen, hij vraagt of hij het volk mag toespreken. Hij spreekt tot hen in de Hebreeuwse taal en vertelde hen over een visioen die hij had gehad van de Heer:

“Hand.22:17: En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;

“Hand.22:18: En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen.

“Hand.22:21: En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.

En zo wordt Paulus een gevangene te Rome, VOOR U DIE HEIDENEN ZIJT:

“Ef.3:1: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

We hebben dus:

--HET EVANGELIE VAN GOD.

--HET EVANGELIE VAN CHRISTUS. En:

--HET EVANGELIE DER GENADE GODS.

Het evangelie der genade Gods behoort tot de bedeling der genade Gods en Paulus zegt dat het een verborgenheid was dat niet kon worden gevonden in de Oud Testamentische Schriften. Dat was niet mogelijk. Hij zei dat het onnaspeurlijk was.

“Ef.3:8: Mij, den allermiste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Dus deze Heidenen, aan wie Paulus de Efeze brief heeft geschreven, zijn niet tot Christus gekomen door de Wet, en ze zijn ook niet tot Christus gekomen door Israël te zegenen. Ze hoorden Paulus niet prediken in de synagogen van de Joden. Deze mensen waren vervreemd van het burgerschap Israëls, VREEMDELINGEN van de verbonden der belofte en zonder God en zonder hoop in de wereld (Ef.2:12). Dus had het evangelie der GENADE GODS in de bedeling der genade Gods een begin:

“Fil.4:15: En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonie vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.

Niemand hielp of ondersteunde Paulus, alleen deze Filippenzen deden dat. Allen die in Azië waren, zulke mensen als Paulus had ontmoet aan de kust in Handelingen 20, en al die mensen aan wie Paulus drie jaar had gepredikt te Efeze en Azië, hadden Paulus verlaten, ze hadden zich van hem afgewend:

“2Tim.1:15: Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.

Paulus zegt dat alleen Lukas bij hem is. Iedereen heeft Paulus in de steek gelaten. Maar hij had gezegd:

“Hand.20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen,”.

En hij volbracht zijn loop met blijdschap:

“2Tim.4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;

Dus alle evangelie boodschappen zijn niet hetzelfde. We hebben gekeken naar de verschillende evangelie boodschappen. En we zijn, tot op zekere hoogte, in detail gegaan, namelijk aangaande:

--HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK.

--HET EVANGELIE VAN GOD.

--HET EVANGELIE VAN CHRISTUS.

--HET EVANGELIE DER GENADE GODS.

Het is mijn hoop dat het u zal helpen WELK evangelie werd gepredikt en WANNEER. We sluiten deze studie af met het volgende vers, maar ik wil dat u nadenkt over WELKE verschijning Paulus hier ZOU kunnen spreken:

“2Tim.4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

We weten dat degenen die gered zijn uit genade en door het geloof uitzien naar de gezegende hoop, en de glorievolle VERSCHIJNING van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus (Titus 2:13). Maar kan Paulus, in 2Tim.4:8, ook de verschijning in Handelingen 9 in gedachten hebben gehad, op de weg naar Damascus? Kan hij in gedachten hebben gehad de “overvloed aan visioenen en openbaringen” die hij van de Heer heeft ontvangen? Kan hij in gedachten hebben gehad wat de Heer tegen hem had gezegd, namelijk, dat hij een getuige zou zijn van DEZE DINGEN (Handelingen 9) en de DIE DINGEN waarin Hij hem nog ZOU VERSCHIJNEN? Ik denk dat hij hier aan heeft gedacht.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl