

## Bent u een Paulinische brief?

Pastor Ricky Kurth

*“2 Kor. 3:2: Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;*

Omdat de Korinthiërs gered werden door Paulus' evangelie, zie 1 Kor. 15:1-4, noemt de apostel ze zijn brieven. Webster zei dat een brief “een geschrift is... dat intelligentie communiceert aan een persoon op afstand”. De “intelligentie,” d.w.z. de informatie die de Korinthiërs communiceerden aan de wereld, was dat zelfs de meest zondige mensen gerechtvaardigd konden worden door Gods genade, zie I Kor. 6:9-11.

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

*“1 Kor. 6:9-11: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?10 Dwaalt niet; noch hoereers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;*

Maar als Paulus tot de Korinthiërs kon zeggen: “*Gijlieden zijt onze brief*”, waarom zegt hij dan verder dat: “*Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt*”(2 Kor. 3:3)? Ah, een brief geschreven door een apostel onder inspiratie van de Geest was een brief van Christus! En aangezien iedereen die vandaag gered is, ook gered is als gevolg van het geloof in Paulus' evangelie, bent u ook een Paulusbrief! En dus is het debat over de vraag of Paulus 14 of slechts 13 brieven schreef voorbij! De apostel schreef miljoenen brieven in de afgelopen eeuwen.

Er is vaak gezegd dat u de enige Bijbel bent die sommige mensen ooit zullen lezen, en dat is helaas zo. Wat een verantwoordelijkheid legt dit op ons om een leven te leiden dat de Heer waardig is! Handschriftexperts kunnen zien van wie een brief afkomstig is door de manier waarop de puntjes op de i staan, etc.

Kunnen mensen zien wie jou heeft gestuurd, christelijke vriend? Zet jij alle puntjes op de i als het gaat om godsvrucht? Veel Christenen die er niet aan zouden denken om het geschreven woord van God in de brieven van Paulus te verdraaien, zie 2 Kor. 2:17, verdraaien achteloos de levende brieven van hun leven door inconsistente godsvrucht. Vergeet niet dat brieven geen vrije tijd krijgen! Ze lezen vandaag hetzelfde als gisteren, en ook wij zouden net zo consistent moeten zijn in ons Christelijk getuigenis. Als je op zondag heilig bent en de rest van de week een heilige verschrikking, is dit onaanvaardbaar voor God, zie Rom. 12:1-2.

*“2 Kor. 2:17: Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.*

*“Rom. 12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.2 En wordt dezer*

*wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.*

Omdat de brief van ons leven “bekend en gelezen is door alle mensen” (2 Kor. 3:2), willen we ervoor zorgen dat we mensen geen foutieve “lezing” van Christus geven. Alle mensen begrijpen, door de sterren, dat God bestaat, zoals de sterren ook bekend en gelezen zijn door alle mensen (Ps. 19:1-3). Maar terwijl alle mensen door de sterren begrijpen dat God bestaat, begrijpen alle mensen door ons wat voor soort God Hij is. Wanneer we “ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig” leven (Titus 2:12), bewijzen we aan anderen wat aanvaardbaar is voor de Heer (Ef. 5:8-10).

*“2 Kor. 3:2: Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;*

*“Psalm 19:1-3: 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 2 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 3 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.*

*“Titus 2:12: En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;*

*“Ef. 5:8-10: 8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.*