

## Christelijk zionisme

Door Mike Schroeder

Alle teksten komen uit de Statenvertaling

Een zogenaamde "christelijk zionist" is meer dan iemand die in een kerkdienst zit en zingt "Wij marcheren naar Zion". **1** Hij/zij gelooft er sterk in dat alle Christenen de opdracht hebben om de natie Israël te eren en hun trouw te zweren en dat dit hen en hun land ontelbare zegeningen zal brengen, terwijl het nalaten hiervan zal resulteren in vervloeking en nationale ondergang. De volgende verklaring is typerend voor dit geloof:

**(Mike Evans, Israël, Amerika 's sleutel tot overleving, Plainfield, New Jersey, Logos, 1980, p. 221)**

Slechts één natie, Israël, staat tussen de door de Sovjet-Unie gesponsorde terroristische agressie en de volledige teloorgang van de Verenigde Staten als democratische wereldmacht... Demonische druk zal er zeker naar streven haar aan te moedigen Israël te verraden. Dit mag niet gebeuren. Israël is de sleutel tot het voortbestaan van Amerika. Want God heeft gezegd over de naties die zich tegen Israël zullen verzetten: "Ja, die naties zullen volkomen verwoest worden... Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vervloeken..." (Jes. 60:12; Gen. 12:3)... Als we samen met Israël staan, geloof ik dat we God een machtig werk zullen zien verrichten in onze tijd. God gaat Amerika en Israël ook zegenen. Het is nog niet te laat. Ik geloof dat dit het grootste uur is om te leven, en de sleutel is eenheid, rechtop staan, met een stem van liefde onze toewijding aan het Huis van Israël en aan de God van Israël verkondigen.

Helaas beschuldigen niet-dispensationalisten, of **amillennials**, alle dispensationalisten en **millennials** ervan dat zij vasthouden aan de bovenstaande overtuiging.

(Opmerking van de vertaler: "amillennials" geloven niet in het duizendjarig vrederijk en "millennials" geloven daar wel in)

Ik, Mike Schroeder, ben hier om tegen ze te zeggen: niet zo snel, broeder. Ik ben een dispensationalist, millennial pre-trib rapturist, futurist, en ik houd me op geen enkele manier aan dit geloof betreffende de moderne natie Israël. Ik geloof, net als jij, dat de regering die dat stuk land aan de Middellandse Zee bezet, dat zichzelf Israël noemt, op geen enkele manier hetzelfde is als het Israël waarover in de geschriften van het Oude Testament wordt geprofeteerd. Daarom zal geen enkele Heiden of Heidense natie voorspoedig zijn omdat ze die natie "zegenen", noch zullen ze onder een vloek komen en vernietigd worden als ze dat niet doen.

(Opmerking van de vertaler: "pre-trib rapturist" is iemand die gelooft dat de Opname van de Gemeente, het Lichaam van Christus, vóór de Verdrukking plaats vindt).

Voordat jullie allemaal tot de conclusie komen dat ik een stiekeme amillennialist ben, wil ik graag het verschil uitleggen tussen waarom ik dit geloof en waarom de amillennialisten dit geloven.

Laten we eerst de theologie achter het amillennialistische geloof identificeren. Amillennialisten en "gereformeerde" theologen onderwijzen, met betrekking tot het profetische Israël, wat "supersessionisme" wordt genoemd; dat wil zeggen, de kerk, voor het eerst genoemd in Mattheüs 16:18 door de Heer Jezus in een verklaring aan zijn 12 discipelen (volgens hen), verving Israël als Gods uitverkoren vat, en is het "ware" Israël van God. Dit wordt geïllustreerd in het volgende citaat van de vroege kerkvader, Justinus de Martelaar:

“Want het ware geestelijke Israël ... zijn wij die door deze gekruisigde Christus tot God zijn geleid.”  
(Justin Martyr, Dialoog met Trypho 11, in Ante-Nicene Fathers)

Hier is een voorbeeld van de moderne gereformeerde protestantse positie die de Christelijke kerk als “het ware Israël” illustreert:

“In de gereformeerde visie vervult het evangelie van Jezus Christus direct de beloften van het verbond van genade voor alle gelovigen, of ze nu Joden of Heidenen zijn. Israël en de kerk zijn geen twee afzonderlijke volken; de kerk is het ware Israël van God, ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk voor zijn eigen bezit’”, zie 1 Petrus 2:9:

*“Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;*

(Venema, Cornelius; <http://www.ligonier.org/learn/articles/the-church-and-israel-the-issue/>)

Ook de Katholieke theologie houdt zich aan dit geloof, met als uitzondering dat zij beweren dat het katholieke episcopaat het ‘ware’ Israël is, en de Protestanten beschouwen ze als ‘afgescheiden broeders’.

=====

Ingevoegd door de vertaler:

“Supersessionisme is niet de naam van enige officiële Rooms-Katholieke leer en het woord komt in geen enkel kerkdocument voor; de Katholieke Kerk leert echter officieel dat het Mozaïsche verbond werd vervuld en vervangen door het Nieuwe Verbond in Christus, en dat de Katholieke Kerk het “Nieuwe Israël” is en de vervulling van het Oudtestamentische Jodendom.”  
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Supersessionism>)

Ook ingevoegd door de vertaler.

Supersessionisme zegt: De Kerk is Israël

De vervangingstheologie leert dat de Kerk Israël is. We kennen dit concept als supersessionisme. Hoe is deze vervanging mogelijk? Verbondstheologen beweren dat omdat het volk Israël Jezus niet als Messias aanvaardde, zij is afgestoten. Ze heeft haar vooraanstaande positie in de doeleinden van God verspeeld.

De Kerk is de rechtmatige erfgenaam geworden van de zegeningen die ooit aan Israël zijn beloofd. Vanuit Gods perspectief is het Joodse volk vandaag de dag niet belangrijker dan welke andere raciale groep dan ook. Tenzij de Joden zich bekeren, tot geloof in Jezus komen en zich bij de Kerk aansluiten, hebben ze geen toekomst.

De term “vervangingstheologie” vind je in de meeste theologische leerboeken niet terug. Maar het idee dat “de Kerk Israël is” is een eerste steen in wat algemeen bekend staat als “verbondstheologie”. Deze leer heeft zowel de geschiedenis van de Christelijke theologie als van vandaag gedomineerd.

Einde invoeging

=====

Hier moet gezegd worden dat, terwijl de supersessionistische positie Israël vervangt door de kerk (d.w.z. de NT-kerk is het Israël waarnaar in de OT-profetische geschriften wordt verwezen) als Gods huidige uitverkoren volk, het een vervanging is van het nationale Israël, wat nog steeds hoop laat voor individuele Joden om door middel van de kerk in Gods familie te worden opgenomen.

Ik ben het helemaal eens met de supersessionisten **2** dat iedereen kan worden opgenomen in Gods familie, inclusief etnische Joden, door het evangelie van Christus te ontvangen en te geloven, zie Kor. 15:1-4, en dat er geen nationaal Israël kan bestaan dat momenteel bestaat, opnieuw verzameld in het beloofde land, dat door God wordt erkend, zoals de meeste (maar niet alle) dispensationalistische theologie leert. Met andere woorden, er is alleen het kerkprogramma, geen "Joods" programma, en een kerkprogramma dat tegelijkertijd gaande is, onder twee verschillende sets van marsorders. **3**

*"1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Maar hier wijk ik af van het supersessionistische model.

Hoewel ik het ermee eens ben dat er momenteel geen Israël van God bestaat, en daarom geen enkel individu of natie gezegend of vervloekt kan worden in overeenstemming met de manier waarop ze een regering behandelen die zichzelf Israël noemt, geloof ik wel dat in een toekomstige bedeling genaamd "het koninkrijk", het ware Israël in het beloofde land zal worden geplaatst - maar niet NU. Dit kan niet plaatsvinden totdat Gods huidige uitverkoren vat, "het lichaam van Christus", zie 1 Kor. 12:13,27, et. al, van deze aarde wordt weggenomen in het geval van 1 Thessalonicenzen 4:13-18, vaak in de evangelische gemeenschap aangeduid als "de opname".

*"1 Kor. 12:13 en 27: 13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.....27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.*

*"! Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.*

Ik geloof niet, zoals de supersessionisten beweren, dat de Christelijke Kerk werkelijk het Israël is waarnaar in de OT-profetieën wordt verwezen, bijvoorbeeld in Jeremia 31:31-34:

*"31 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als*

*Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere;<sup>33</sup> Maar dit is het verbond, dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.<sup>34</sup> En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.*

Ik geloof ook niet, zoals de vervangingstheologie leert, dat Jezus' verwijzing naar "de verloren schapen van het huis van Israël" in Mattheüs 15:24, sprak over het lichaam van Christus.

En tenslotte geloof ik niet dat Petrus spreekt over de kerk, het lichaam van Christus, wanneer hij verwijst naar degenen die hij schrijft als: "een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Hij als zijn eigendom heeft", zie 1 Petrus 2:9:

*"Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;*

Om samen te vatten, de redenen waarom ik niet geloof dat de kerk Israël heeft vervangen, zijn:

Het lichaam van Christus wordt niet onthuld in de profetische geschriften. Het lichaam van Christus, dat bestaat uit mensen die Christus als hun Redder hebben vertrouwd, ongeacht hun etniciteit, is onderdeel van wat de apostel Paulus "de verborgenheid" noemde, waarvan hij zei:

*"Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, **die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;***

*"Kol. 1:26: Namelijk de verborgenheid, die **verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;***

Met andere woorden, het lichaam van Christus, gekozen van "vóór de grondlegging van de wereld", zie Efeziërs 1:4, was iets dat volledig los stond van, en - afgezien van het bezitten van dezelfde Redder - niet verbonden was aan Israël en Israëls beloften, en kon dus niet geopenbaard zijn voordat Paulus het openbaarde, **wat betekent dat het NIET door de Heer in de vier evangeliën geopenbaard kon zijn.**

*"Ef. 1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;*

Het lichaam van Christus is niet, zoals de Schrift over Israël zegt, een koninklijk priesterschap, een natie, een regering of een ras; het is een onzichtbaar, geestelijk organisme.

Dit gezegd hebbende, geloof ik dat het nieuwe verbond Israël – "het ware Israël" – een toekomstige plaats heeft in Gods plan voor de eeuwen. Waar ik de bladen splits met klassieke dispensationalisten, waarvan de meesten zich zouden kwalificeren als zogenaamde "Christelijke zionisten," is hun betoog dat de profetie over Israël momenteel wordt vervuld in wat er zich sinds 1948 heeft voorgedaan in het heilige land en Palestina met de her-repatriëring van een deel van het oorspronkelijke land door voornamelijk Europese Joden en de instelling van een regering genaamd Israël. In de eerste plaats zegt de profetie dat wanneer God hen daar terugplaatst, "Jeruzalem veilig bewoond zal worden... en... De heidense volken zullen hun dienaren zijn, zie Zacharia 14:11; Jesaja 60:3,10,11,12, Bovendien zegt het dat "op die dag...volken.... Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". Zie Jesaja 2:4.

*“Jes. 2:4: En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.*

*“Zach. 14:11: En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.*

*“Jes. 60:3 en 10-12: 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan..... 10 En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden.12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden..*

Wanneer hebben deze omstandigheden zich sinds 1948 voorgedaan in het heilige land? Juist het tegenovergestelde is het geval geweest, aangezien er bijna constant onrust (\*) is geweest en de ene oorlog na de andere tussen Israël en zijn Arabische vijanden.

**(\*)--“Deuteronomium 28:63-65: 63 En het zal geschieden, gelijk als de Heere Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de Heere over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.64 En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.65 **Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.****

Het lijkt geen twijfel dat de Israëli's het land hebben verworven waar de Palestijnse Arabieren 1400 jaar, en het grootste deel van hun bezittingen, in hebben geleefd, maar het is met brute kracht ingenomen, niet door hun tegenstanders die het naar hen toe hebben gebracht en aan hun voeten hebben gelegd zoals de profetie zegt dat zal gebeuren. Bovendien komt wat ze nu bezitten niet eens in de buurt van wat het Bijbelse landbezit is, zie Gen. 15:18 en Deut. 11:24::

*“Gen. 15:18: Ten zelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:*

*“Deut. 11:24: Alle plaats, waar uw voetzool op treedt, zal de uwe zijn; van de woestijn en den Libanon, van de rivier, de rivier Frath, tot aan de achterste zee, zal uw landpale zijn.*

#### De bedeling van genade is niet het nieuwe verbond

De kerk, het lichaam van Christus, is niet de nieuwe verbondskerk, omdat het nieuwe verbond nooit is ingesteld. Het werd aan Israël aangeboden, maar Israël verwierp het, dus het kon niet zijn ingesteld. Wat door Paulus is ingesteld, is "de bedeling van de genade van God", zie Ef. 3:2, waarin God redding uit genade aanbiedt aan iedereen die gelooft en vertrouwt op het evangelie van Christus. Zie 1 Kor. 15:1-4:

*“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;*

*"1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Dit is wat er de afgelopen 2000 jaar is gebeurd. Het nieuwe verbond gaat over de aanwezigheid van de Heer op aarde en zijn heerschappij/oordeel over de aarde; de bedeling van genade gaat over zijn afwezigheid op aarde en het achterhouden van het oordeel over de aarde. Het nieuwe verbond behoort toe aan Israël, maar het kan niet worden ingesteld totdat de huidige bedeling eindigt en de Heer terugkeert naar de aarde en het "ware" Israël opnieuw wordt verzameld in het land van de Abrahamitische belofte, die wordt uiteengezet in de volgende profetie van Jesaja:

*"Jes. 11:11-12: 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.*

### Conclusie

Een laatste woord over het "zegen en vervloeken"-protocol van Genesis 12:

De Joodse publicatie HAARETZ zegt dat de Amerikaanse regering de moderne natie Israël de afgelopen zes decennia naar schatting \$ 234 miljard heeft gegeven en dat ze nog steeds de grootste ontvanger van buitenlandse hulp zijn, met een jaarlijkse toelage van \$ 4 miljard. Bovendien hebben wij, d.w.z. onze regering (USA), in alle 14 (nu 15, met de huidige Palestijnse genocide, die Washington financiert) van de oorlogen die ze met hun Arabische vijanden hebben gevoerd, nooit de Arabische kant gekozen. Als dat geen "zegenen van Israël" is, dan weet ik het ook niet meer. Zonder onze financiële/militaire hulp zou de regering allang verdwenen zijn.

Dus, ontvangt Amerika de overvloed aan zegeningen die de schrijver van het openingscitaat in dit artikel (geschreven in 1980) beweerde dat we zouden ontvangen als gevolg van onze zegeningen?

### Nee dus.

Sinds die tijd is Amerika gegaan van de grootste schuldeisersnatie ter wereld, en de meest welvarende economisch, naar de grootste schuldennatie ter wereld die nu, volgens de Index of Economic Freedom, op de 25e plaats staat in de wereld qua economische vrijheid. Bovendien leeft meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking momenteel van een soort overheidsinkomen, en de middenklasse, de ruggengraat van alle vrije samenlevingen, heeft de afgelopen 40 jaar niets anders gedaan dan economisch terrein verloren. Afgaande op deze harde statistieken heeft Amerika precies het tegenovergestelde van een zegen ontvangen van de overvloedige "zegeningen" die we aan Israël hebben geschonken.

Naschrift:

Opmerkingen:

**(1)**-- Het woord "Zion" komt 152 keer voor in de King James Bijbel. In elke OT toepassing verwijst het naar Israëls heilige stad (Jeruzalem), "de heuvel van Jeruzalem" (Jes. 10:37), ook wel "de stad van David" (2 Samuël 5:7), "de stad van God" (Jes. 60:14). In het NT, waar het wordt vertaald als Sion, is het "de stad van de Verlosten" (Hebr. 12:22; Openb. 14:1), wat zou verwijzen naar het "nieuwe Jeruzalem" dat vanuit de hemel naar de aarde afdaalt in Openbaring hoofdstukken 3 en 21.

De ADL definieert modern zionisme als:

"De beweging voor zelfbeschikking en staatssoevereiniteit voor het Joodse volk in hun voorouderlijk thuisland, het land Israël.....Wat bekend staat als modern zionisme ontstond halverwege de 19e eeuw, gelijktijdig met de opkomst van de natiestaat en wijdverbreide nationale bevrijdingsbewegingen in heel Europa. In het geval van de Joden was het ook een reactie op een lange geschiedenis van intense anti-Joodse haat, vervolging en discriminatie in landen en samenlevingen over de hele wereld waar Joden woonden, waaronder in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De voorstanders ervan geloofden dat een moderne Joodse staat Joden een veilige haven zou bieden tegen de onverdraagzaamheid en het gevaar waaraan zij als minderheidscultuur onder niet-Joodse meerderheidsculturen voortdurend leden, en ervoor zou zorgen dat Joden hetzelfde recht op natiestaat en zelfbeschikking hebben als elk ander volk, samen met dezelfde bescherming die doorgaans aan andere naties wordt geboden. Het zionisme was ook een culturele en nationale renaissancebeweging die ernaar streefde het Joodse volk in staat te stellen hun taal, het Hebreeuws, nieuw leven in te blazen en de zelfbeschikking over hun tradities, cultuur, religie en onderwijs te herstellen".

**(2)**--Behalve de Calvinistische leerstellingen van goddelijke verkiezing en beperkte verzoening. Voor verdere bespreking van dit onderwerp, lees het artikel dat op deze site is gearchiveerd: Kiest God ons, of kiezen wij Hem? Zie [www.agbsf.com](http://www.agbsf.com) onder artikelen, in de Engelse taal.

**(3)**-- Er is een Pinksterprediker genaamd John Hagee, die een ketterse leerstelling onderwijst die, in de huidige bedeling der genade Gods, een tweevoudig pad naar verlossing verkondigt: een pad voor Joden, door de wet; het andere voor Heidenen, door het genade evangelie. Ik heb deze man zijn gemeente daadwerkelijk horen instrueren om het evangelie niet te getuigen aan Joden, omdat ze niet gered kunnen worden in het lichaam van Christus. In zijn laatste ketterij beweert hij dat Jezus Christus niet de Messias van Israël was.

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)