

De aard van het beest

Pastor Ricky Kurth

“Titus 1:12: Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken.

Toen die profeet van de Kretenzers zei dat ze “*kwade beesten*” zijn, zei hij dat ze mannen waren die “de regering verachten... brute beesten” die “van de waardigheden kwaadspreken”, zie 2 Petr. 2:10-12, mannen die “heerschappij verachten en de waardigheden kwaadspreken... als brute beesten”, zie Judas 1:8-10. Een wild beest weigert om een mens zijn wil aan hem op te laten leggen, dus mensen die niet toestaan dat burgerlijke heersers hun wil aan hen opleggen, worden beesten genoemd.

“2 Petrus 2:10-12: 10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelf behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;

“Judas 1: 8-10: 8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 9 Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 10 Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelfde verderven zij zich.

Toen Paulus eraan toevoegde.....:

“Titus 1:13: Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.

.....beweerde hij dat het onmogelijk is om weerstand te bieden aan ‘de machten die er zijn’ in de regering, zie Rom. 13:1-2, en toch nog steeds als gezond in het geloof te worden beschouwd.

“1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

We zien verder bewijs dat dit een probleem was op Kreta toen Paulus later tegen Titus zei:

“Titus 3:1-2: 1 Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;2 Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.

Christenen die kwaad spreken over magistraten en andere mannen in de regering zijn tegenwoordig zo talrijk dat ze “Legioen” genoemd zouden kunnen worden, want ze “zijn velen”, zie Markus 5:9. Maar de apostel Paulus had er meteen spijt van toen hij erachter kwam dat hij onbewust kwaad had gesproken over de leider van zijn natie, zie Handelingen 23:1-5:

“Markus 5:9: En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen.

“Hand. 23:1-5: 1 En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag.2 Maar de hogepriester Ananias beval dengenen, die bij hem stonden, dat zij hem op den mond zouden slaan.3 Toen zeide Paulus tot hem: God zal u slaan, gij gewitte wand! Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet, en beveelt gij, tegen de wet, dat men mij zal slaan?4 En die daarbij stonden, zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods?5 En Paulus zeide: Ik wist niet, broeders! dat het de hogepriester was; want er is geschreven: Den overste uws volks zult gij niet vloeken.

Soms horen we Christenen tegenwerpen dat het geen kwaadspreken is over hoogwaardigheidsbekleders in de regering als de kritiek die we op hen uiten waar is. Echter, alles wat Paulus over zijn leider zei was waar. God zal hem op een dag slaan omdat hij een “gewitte muur” was, zie Handelingen 23:3, een hypocriet die deed alsof hij Paulus volgens de wet beoordeelde, maar hem beval om in strijd met de wet geslagen te worden. Toch weten we dat Paulus de ware woorden die hij tegen zijn leider had gesproken hij als kwade woorden beschouwde, want hij gaf toe dat hij het Bedelingen overschrijdende principe had geschonden van “Den overste uws volks zult gij niet vloeken” (Hand. 23:5).

KJV zegt in Hand. 23:5: “Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. (= Gij zult geen kwaad spreken van de leider van uw volk).

Dit doet denken aan Christenen van vandaag die zeggen dat we onze leiders in de regering niet hoeven te gehoorzamen omdat ze vaak in strijd handelen met de grondwet, de wet van ons land. Maar Paulus had spijt dat hij kwaad had gesproken over de leider van zijn natie, ook al had hij bevolen om Paulus te slaan in strijd met de wet van hun land, de wet van Mozes.

Het komt erop neer dat er eenvoudigweg geen enkele rechtvaardiging of excuus is voor de schandelijke manier waarop Gods volk vaak spreekt over de burgerlijke leiders die Paulus ‘Gods dienaren’ noemt, zie Rom. 13:6:

“Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

“2 Petrus 2:11: Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.

In de loop der jaren heeft u misschien enorm moeten worstelen om gezond te zijn in het geloof toen u zich realiseerde wat Paulus leerde over moeilijke en gevoelige onderwerpen zoals waterdoop, spreken in tongen en genezing. Maar als uw hart ernaar verlangt om werkelijk gezond te zijn in elk aspect van het geloof, als u ernaar verlangt om “Paulusachtig” te zijn in alle zaken van geloof en praktijk, dan zou ik u willen uitnodigen om te overwegen Paulus te volgen zoals hij Christus volgde in dit kritieke gebied van het geloof, zie I Kor. 11:1:

“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

De macht die Pilatus had om de Heer te kruisigen was immers zeker een kwade macht, maar de Heer zei dat het hem “van boven” was gegeven, zie Johannes 19:10-11.

Leren om geen kwaad te spreken over de vaak kwade macht van burgerlijke leiders is soms een ondoorgrondelijk moeilijk pad om te bewandelen voor sommigen, maar het is het pad dat de apostel Paulus en zijn Christus bewandelden.

En het is mijn oprechte verzoek dat dit ook het pad is waarvoor u ook zult kiezen.

“Joh. 19-10-11: 10 Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?11 Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.