

Een ouderwetse leer

Pastor Cornelius R. Stam

Hoeveel mensen zouden er niet blij mee zijn als ze de ouderwetse Bijbelse leer van heiligmaking zouden begrijpen!

Heiligmaking is geen negatieve zaak: "Doe dit niet" en "Doe dat niet." Het is eerder de positieve waarheid dat God ons voor Zichzelf wil als een heilig bezit, net zoals een bruidegom zijn bruid op een speciale, heilige manier als zijn eigen bezit beschouwt.

Bijbelse heiligmaking is een tweevoudige waarheid, die zowel onze positie voor God als onze geestelijke staat beïnvloedt. In zekere zin is elke ware gelovige in Christus al geheiligd, of toegewijd aan God, door de werking van de Heilige Geest. Zo lezen we:

"2 Thess. 2:13: Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

"1 Petrus 1:2: Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Dit heeft niets te maken met ons gedrag. God deed het. Heiligmaking begint bij Hem. Zo kon Paulus zelfs aan de onzorgvuldige Korinthische gelovigen schrijven en zeggen: "Gij zijt geheiligd" zie 1 Kor. 6:11; vergelijken met Hand. 20:32 en 26:18:

*"1 Kor. 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar **gij zijt geheiligd**, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;*

"Hand. 20:32: En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.

"Hand. 26:18: Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.

d.w.z. "God heeft u voor Zichzelf afgezonderd." Deze fase van heiligmaking is gebaseerd op het verlossende werk van Christus ten behoeve van ons, want Heb. 10:10 zegt:

"In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.

Maar nu wil God dat wij dit feit waarderen en ons dienovereenkomstig gedragen, onszelf steeds vollediger aan Hem toewijden. Dit is praktische, progressieve heiliging.

"1 Thess. 4:3: Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;

Vandaar Paulus' zegen:

"1 Thess. 5:23: En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

En zijn vermaning aan Timotheüs:

"2 Tim. 2:21: Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.

Hoe kunnen gelovigen in hun praktische ervaring meer volledig geheiligd worden voor God? Door Zijn Woord te bestuderen en erover te mediteren. Onze Heer bad:

“Joh. 17:17: Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

En Paulus verklaart dat:

“Ef. 5:25-26: 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelve voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende met het bad des waters door het Woord;

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl